

De Islamitische Mahdi

David Cloud, http://www.wayoflife.org/index_files/the_islamic_mahdi.html, 22-3-2016

Uit: THE FUTURE ACCORDING TO THE BIBLE.

http://www.wayoflife.org/publications/books/future_according_to_bible.php

Vertaling, voetnoten en plaatjes door M.V.

Leden van zowel Soennieten als Sjiieten geloven in een Islamitische Messias, de Mahdi, die zal verschijnen aan het eind van de wereld om Allah's koninkrijk op aarde op te richten.

Zowel Sunnieten als Sjiieten accepteren hadith's (geschriften van Mohammed, samengesteld na zijn dood) welke de komst van een Mahdi voorspellen die een wereldomvattend kalifaat zal oprichten in Allah's naam en die voor een zekere tijdsperiode zal heersen (zeven, negen of negentien jaren, overeenkomstig variërende interpretaties), en die de wereld zal bevrijden vóór de oordeelsdag. (Plaatje: de naam van Muhammad Al-Mahdi in islamitische kalligrafie).

De komst van de Madhi wordt geloofd samen te vallen met de tweede komst van Jezus, die zij Isa noemen en die zal samengaan met de Mahdi tegen een valse Messias of Antichrist.

De Sjiieten hebben deze theologie intensiever ontwikkeld en benadrukken deze krachtiger.

De "Twaalvers"-Sjiieten¹ (en Soefi's)² geloven dat de 12 Imams die Mohammed zijn opgevolgd de geestelijke perfectie en wijsheid hebben overgeërfd en dat zij daarom de vertolkers en beheerders zijn van het licht van de Islam.

Zij geloven dat de 12^{de} Imam, Muhammad ibn Hasan al-Mahdi, de geprofeteerde Mahdi was. Naar men gelooft is hij gestorven of anders verdwenen in 941 nC en door God verborgen tot hij opnieuw zal verschijnen aan het einde der tijden. Die verborgenheid wordt *Occultatie* genoemd. (Dit is een gebeurtenis die optreedt wanneer één object verborgen wordt door een ander object dat tussen het eerste object en de waarnemer passeert, zoals bij een zonne-eclips).

Andere groepen Moslims, zoals de Druzen, Mustaali, Zaidi en Nizari geloven in een andere Mahdi en zijn geen "Twaalvers".

De Soennieten geloven dat de Mahdi nog niet geboren is maar Mohammed zal genoemd worden en dat hij een afstammeling van Mohammed zal zijn.

Mahmoud Ahmadinejad, voormalig president van Iran, heeft een groot geloof in de komst van de Imam Mahdi, en de Iraanse radio heeft profetieën uitgezonden over zijn komst.³

"In het kort, wanneer hij wederkomt zal vrede, gerechtigheid en zekerheid bedrog en verdrukking overwinnen, en er zal een eengemaakt wereldbestuur, het meest volmaakte ooit, opgericht worden. ... Een ander mooi moment van de Redder zijn verschijning is het neerdalen van Profet Jezus uit de hemel. Hazrat Mahdi ontvangt hem dan hoffelijk en vraagt hem de gebeden te leiden. Maar Jezus zegt 'u bent daarvoor meer gekwalificeerd dan ik'. We lezen in het boek *Tazkarat ol-Olia*: 'de Mahdi zal komen met Jezus, zoon van Maria, die hem vergezelt'. Dit geeft aan dat deze twee grote

¹ Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Twaalf_Imams

² Soefisme: een mystieke traditie die haar oorsprong heeft in de vroege islam (wiki).

³ Ahmadinejad bidt voor de komst van de Imam Mahdi: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ahmadinejad.pdf>



mannen elkaar complementeren. Imam Mahdi zal de leider zijn terwijl Profeet Jezus zal handelen als zijn luitenant in de strijd tegen onderdrukking en de stichting van gerechtigheid in de wereld. Jezus werd het tijdstip gegeven van de komst van Gods boodschapper en zal zien dat Mohammeds idealen zich zullen materialiseren in de tijd van de Mahdi” (“Police Storm Home”, *WorldNetDaily*, 23 juni 2007).

We zien dat de “Jezus” van de Islam een ondergeschikte rol is gegeven in deze profetieën.

Het volgende komt uit de *Telegraph*, 14 jan. 2006:

“Naarmate Iran voortspoedt naar confrontatie met de wereld in verband met hun nucleaire programma, is de belangrijkste vraag die bij westerse leiders opkomt: ‘Wat drijft hun president Mahmoud Ahmadinejad naar zulke roekeloosheid?’ ... **Het meest opmerkelijke aspect van Ahmadinejad’s vroomheid is zijn devotie voor de verborgen Imam, de Messias-achtige figuur van het Sjiisme-Islam**, en de president zijn geloof dat zijn bestuur het land moet voorbereiden op zijn wederkomst. Een van de eerste handelingen van Ahmadinejad’s bestuur was het doneren van £10 miljoen aan de Jamkaran moskee, een populaire pelgrimplaats waar de vromen boodschappen komen droppen in een heilige wensput voor de Verborgen Imam. ... Een algemeen bekend gerucht, ontkend door de overheid maar wijd en zijd geloofd, is dat Ahmadinejad en zijn kabinet een ‘contract’ hebben getekend waarmee zij de gelofte doen voorbereidingen te treffen voor de wederkomst van de Mahdi en dat ze dat zouden gezonden hebben naar Jamkaran”.



Jamkaran Moskee Iran

Van tijd tot tijd hebben talloze personen geclaimd de Mahdi te zijn en hebben enthousiaste volgelingen gehad. Eén van deze was Siyyid Ali Mohammed Shirazi, genaamd de Bab (“poort”), en is een van de centrale figuren in de Bahai⁴. Zij beschouwen de Bab de Mahdi, Elia en Johannes de Doper geweest te zijn. Anderen die beweerd hebben de Mahdi te zijn, zijn Mohammed Jaunpuri, stichter van de Mahdavia sekte, Mohammed Ahmad, stichter van de Mahdistenstaat in Soedan in de late 19^{de} eeuw, en Mirza Ghulam Ahmad, stichter van de Ahmadiyya sekte.

Op deze manier zien we waarschijnlijk wat er zal gebeuren in de tijd van de Antichrist, namelijk dat hij zal geaccepteerd worden als de vervulling van profetie door moslims, en zij zullen hem gehoorzamen.

Zie ook:

- “Honderden miljoenen moslims verwachten de Imam Mahdi”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Mahdi.pdf>
- “Ahmadinejad bidt voor de komst van de Imam Mahdi”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ahmadinejad.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - [Nieuwste Artikelen](#)

⁴ Zie <https://nl.wikipedia.org/wiki/Bahai>: motheïstische religie in de 19^{de} eeuw gesticht in Iran.