

Danst U op de Doelgerichte Tune van Rick Warren?

<http://christianresearchnetwork.com/>¹

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Deel I



Een orgeldraaier was iemand die van stad tot stad reisde en voor geld een deuntje speelde op zijn draagbaar orgel. Dikwijls had hij een aapje bij zich dat danste op de muziek en de toeschouwers afliep om geld te collecteren.

Ik heb het hier over orgeldraaiers omdat de kerk me dikwijls doet denken aan het aapje dat ronddanst wanneer de muziek begint te spelen.

Om een of andere reden denkt de kerk (christenen) dat zij hen die geen christen zijn moeten imiteren en ermee in de maat blijven. Wij doen zoals zij, kleden ons zoals zij, en wij hebben veel - zoniet de meeste - van de gewoonten en handelingen overgenomen van hen die niet naar de hemel gaan.

Er is geen heiligheid in de kerk - alleen conformiteit - onder het motto: Als het goed aanvoelt, er goed uitziet en goed klinkt, doe het dan. “God houdt van alle soorten muziek omdat hij het allemaal uitvond - snel en traag, luid en zacht, oud en nieuw. Misschien houdt u er niet allemaal van, maar God wel” - *Purpose Driven Life*, p. 65.²

Maar wat als de muziek intrinsiek van die aard is dat ze het ego, seks, immoraliteit en andere zonden verheerlijkt? God gaat altijd akkoord?

Sommigen zouden zeggen dat de kerk alleen maar cultureel “bij” en relevant wil blijven. Dat is het wat Rick Warren lijkt te willen voor de kerk. Het sociale evangelie is belangrijker dan de prediking van Christus en Die gekruisigd. Blijkbaar wil men zeggen dat als uw kerk geen grote aantallen verloren mensen binnendrijft, het daar de dood in de pot is. Dat is de reden waarom u zo nodig dit of dat idee moet kopen om uw aantallen omhoog te drijven en te maken dat zij binnenkomen.

Maar hoe ga je de mensen in de kerk krijgen zonder hen te entertainen? Als de kerk hen geen vermakelijkheden geeft zullen zij niet willen komen. Maar sinds wanneer wordt van de kerk verondersteld dat ze over plezier en vermakelijkheden gaat? Ik dacht dat de kerk bedoeld was om de heiligheid van God te verheffen, de zondigheid van de mens te benadrukken, en Gods volk het werk van haar bediening aan te leren.

Wat ik zie gebeuren is een groots neerhalen van de geloofspunten en een type van redding dat veel-er neerkomt op gevoelens.

Op pagina 34 van *Purpose Driven Life* zegt Rick Warren: “God zal niet vragen naar uw religieuze achtergrond of leerstellige visies. Het enige wat van belang is, is dit: hebt u aanvaard wat Jezus voor u deed en leerde u hem lief te hebben en te vertrouwen?”

Over welke Jezus wordt hier gesproken? De Jezus van de Jehovah-getuigen, de Jezus van de Emergent Church, de Katholieke Jezus, of de Jezus van de Bijbel?

¹ Origineel Deel I: <http://dead-theologians.blogspot.com/2006/12/are-you-dancing.html>.

Origineel Deel II: <http://dead-theologians.blogspot.com/2007/01/are-you-dancing-ii-worship-of-warren.html>

² Alle paginaverwijzingen gelden hier uiteraard voor de Engelse versie van het boek.

Leerstellige visies zijn het wezenlijke deel van uw geloof. Ze zijn onontbeerlijk. Ik denk dat een van de grote probleempunten hier dat ene woord is: compromis!

Ons doel in de kerk is niet haar vol te krijgen. Ons doel is de mensen op Christus te wijzen en hen aan te moedigen Hem te volgen en een beeld te worden van Hem. Wij zouden meer moeten gaan leren over het negeren van ons eigen ik in plaats van het te behagen. Wij moeten te horen krijgen dat wij zondaars zijn, hopeloos zonder Christus, en dat wij ons nodig moeten overgeven aan Hem. Maar ... die boodschap doet niet zoveel mensen terugkomen naar de kerk. Kleine Jan hield niet van de prediker omdat die over de hel sprak als van een echte strafplaats. Vader hield niet van de prediker omdat die zich uitsprak tegen psychische zelfhulptechnieken. Moeder hield niet van de prediker omdat die sprak over onderwerping aan de man.

Waar brengt ons dit dan? Rick Warren wil dat de verloren mens zich comfortabel voelt! En dan zijn wij erover verwonderd dat de kerk haar smaak (zout) heeft verloren en de wereld ons uitlacht. Onze wandel is niet veel anders dan die van de drinkende, vloekende, naar vrouwen starende, belastings-fraudulente, klagende, luie mens die zich niets aantrekt van hemel of hel.

Waarom zou de wereld aandacht aan ons besteden? Waarom zouden zij van het Christendom onder de indruk moeten zijn? Wanneer mensen (christenen), die het Christendom vertegenwoordigen, hun best doen om te gelijken op de wereld, dan blameren zij zichzelf, de kerk, en de Heer Jezus Christus.

Wij zijn allen geroepen om *in* deze wereld te zijn, niet *van* de wereld. De wereld om ons heen zou een opvallend verschil moeten laten zien tussen ons christenen en zij die niets geven om het Kruis van Christus.

Op welke tune zal u dansen?

Deel II -De aanbidding van Warren



Om van start te gaan eerst iets hernemen uit het eerste deel.

Een orgeldraaier was iemand die van stad tot stad reisde en voor geld een deuntje speelde op zijn draagbaar orgel, terwijl hij dikwijls een aapje bij zich had dat danste op de muziek. Ik heb het hier over orgeldraaiers omdat de kerk me dikwijls doet denken aan het aapje dat ronddanst wanneer de muziek begint te spelen. Ja, de verloren wereld speelt aandacht wekkende muziek. En er zijn er ook die deze muziek spelen onder het mom van “christelijk”. Ik denk aan Rick Warren.

Als pastor walg ik van de massa’s “christelijke” literatuur die er op de markt is om zogezegd pastoren te helpen in hun bediening. Wij hebben bijbelstudies die gekruid zijn met *The Beverly Hillbillies*, Andy Griffith en wat allemaal nog. En dan hebben wij bij overmaat van ramp de *Purpose Driven* (Doelgerichte) kletsboek. Meneer Warren heeft internationale bekendheid gekregen en is overal en altijd tot uw beschikking. Hij verkoopt truckladingen vol boeken en wordt gezien als de goeroe van de kerkgroei.

Een pastor zal het idee van kerkgroei zeker van nabij bekijken, want wij willen ook wel dat onze kerken groeien. Wij zien graag dat Gods volk toeneemt. Maar bij nader onderzoek is het dieet dat meneer Warren en zijn slag ons voert, zo verwaterd dat ik niet meer weet wat dat moet betekenen. Laat me enkele punten van bezorgdheid uiten.

“Het laatste wat vele gelovigen vandaag nodig hebben is **te gaan naar een andere bijbelstudie**. Zij weten al veel meer dan wat zij in praktijk brengen”. (Rick Warren, *The Purpose Driven Life*, 2002, p. 231) [benadrukking (vet) toegevoegd].³

³ “The last thing many believers need today is to go to another Bible study. They already know far more than they are putting into practice”. (Rick Warren, *The Purpose Driven Life*, 2002, p. 231).

Ik heb dit citaat vele malen gelezen en herlezen. Voor mij is dit een neerhalen van de waarde van het Zwaard van de Geest en dat is exact wat Satan voor de christen wenst.

Ik moet erkennen dat ik erg aarzelend sta tegenover iets waar de massa voor valt; in het bijzonder als het over de Heer gaat. Het lijkt erop dat alles wat Rick Warren zegt in druk verschijnt en tegen prijs verkocht wordt. Waarom zou iemand die pastors wil “helpen”, zijn ideeën verkopen, als die zogezegd van God komen?

In Romeinen 3:23 staat: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God”. Alleen al dit vers laat mij weten dat, omdat ieder mens een geboren zondaar is en afgescheiden van God, zijn natuur zal wegvluchten van alles wat het vlees niet verheerlijkt. Maar alles wat het vlees ten goede komt lopen zij graag achterna. Het doet me herinneren aan dat ik als kind speelde, en dan ... plots ging de deurbel of daar klingelde de bel van de ijsroomwagen! Kinderen zijn er dan op uit om zo snel mogelijk naar de deur te lopen. En zo roepen boekhandels tot ons dat, tenzij we de laatste nieuwtjes lezen van de Purpose Driven nonsens, onze bedieningen niet compleet zijn en wij niet beantwoorden aan de roep van de Heer.



*Hoe het aantal dopelingen verhogen in uw kerk.
door Rick Warren*

Als pastors willen wij allen meer mensen zien die hun nagelnieuwe relatie met Christus vieren met de doop. Niets symboliseert beter de levensverandering. **Wij hebben meer dan 20.000 mensen gedoopt in de voorbije 26 jaar in Saddleback. Terloops, ik heb een paar dingen geleerd over mensen de gelegenheid te geven deze verbintenis aan te gaan. Hier zijn enkele tips om uw kerk te helpen het aantal dopelingen te doen toenemen.**

<http://www.pastors.com/RWMT/?ID=267>

Wegens de opgegeven cijfers hierboven, veronderstel ik dat ik zou moeten luisteren naar zijn “paar dingen” over het bewegen van mensen om deze verbintenis aan te gaan.

Ik heb gediend als pastor in North Georgia, onder een godvruchtige pastor die nu bij de Heer is. Ik herinner me dat hij ondervraagd werd door het benoemingscomité: “Kan u ons vertellen hoeveel mensen u gedoopt hebt in uw laatste kerk?” De pastor, die spoedig zou aangesteld worden in zijn nieuwe kerk, antwoordde: “Als u mij zult zeggen hoeveel mensen in deze kerk gelijken op Christus, dan zal ik zeggen hoeveel ik er gedoopt heb in mijn vorige kerk”. Zij waren sprakeloos. Op dat moment begon God mij te leren dat het *Zijn* zaak is om te redden en het was *mijn* taak heilig te wandelen en Hem te verkondigen. Het was niet mijn zaak om de massa's binnen te halen en lidmaatschaps- en doopcampagnes te houden.

“Wie is Paulus dan, en wie is Apollos? Zij zijn slechts dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb gepland, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien” - 1 Kor. 3:5-6.

Als pastors worden wij ertoe aangezet om alleen te focussen op aantallen, bemoedigen van zondaars, oplossen van hedendaagse sociale kwalen, en omgang met elkaar, terwijl voorbijgezien wordt aan de heiligheid van God, Zijn eisen en verlangens, de zonde van de mens en het plaatsvervangend Zoenoffer dat door God is voorzien.

**“Waarmee u mensen wint is waarvoor u mensen wint”
- de godvruchtige pastor die ik eerder vernoemde.**

Als pastors moeten wij de Zoon van God hoog houden opdat iedereen Hem kan zien. Het is onze taak als pastors de kerk te leren dat Jezus Christus voorop staat. Wij moeten het beeld van Christus weerspiegelen ten aanzien van een verloren wereld. Wij moeten geen mensen “binnentrekken” via onze muziek, jeugdprogramma's en al dergelijke meer. Wij moeten de mensen bijbrengen wat God van hen vraagt. Zij moeten Zijn heiligheid kennen en hun zondigheid. Zij moeten te horen krijgen dat zij van God afgescheiden zijn, en dat als zij Zijn Zoenoffer niet aannemen om gerechtvaardigd

en geheiligd te worden, zij dan aan de hel gebonden blijven. Het gaat hier niet om mensen schrik aan te jagen; het gaat om de feiten die uitgelegd staan in de Schrift.

De enige manier waarop een zondaar kan veranderd worden en het beeld van Christus kan weer spiegelen is dat de Heilige Geest in die persoon zijn hart binnenkomt en hem verandert.

Wij moeten een zondaar zich niet comfortabel laten voelen in zijn of haar zondige toestand. Dit te doen komt neer op een compromis met de goddelijke heiligheid en gerechtigheid.

Pastors, ik moedig u aan het Woord van God niet te verlaten voor een boekstudie over toolbox-methodes. Rick Warren is niet de goeroe in kerkgroei - hij is de goeroe in zakengroei en hij noemt zo'n bedrijf een kerk.

“En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, aten zij samen met vreugde en met een ongedeeld hart; en zij prezen God en vonden genade bij heel het volk. **En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe**” - Handelingen 2:46-47.

Wie speelt er de muziek waar u op danst?

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm