

# Een Cursus in *Wonderen*<sup>1</sup>

## Recensie van "A Course in Miracles"

Mike Oppenheimer, <http://www.letusreason.org/BookR3.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

In 1965 begon Helen Schucman<sup>2</sup> (een Associate professor Medische Psychologie aan de Columbia Universiteit in New York) gekanaliseerde boodschappen (= channeling<sup>3</sup>) te ontvangen van een spreker die zich later zou identificeren als Jezus Christus.



Helen Schucman

De boodschap begon met de woorden: "Neem alstublieft notities, dit is niet facultatief". En dus begon Helen Schucman, een atheïstische Joodse psychologe, te schrijven, en de volgende 10 jaar dicteerde de stem "in een onhoorbare stem" meer dan 500.000 woorden, ondergebracht in 3 boekdelen. Dit gebeurde middels het proces dat "automatisch handschrift" wordt genoemd (waarbij een geestelijke entiteit de hand leidt) en "helderhorendheid" (horen van een lichaamloze geest). Schucman schreef dit zware boekwerk en beweert dat de bron van de woorden Jezus Zelf was.

De Cursus is een spiritueel/psychologisch boek, gezet in een systematische leer, vervat in 3 banden (alles samen 1188 pagina's<sup>4</sup>): 622 pagina's Leerboek, 478 pagina's Werkboek voor Studenten, en 88 pagina's Handleiding voor Leraren.

Dr. William Thetford was een van haar collega's als klinisch psycholoog aan de Columbia Universiteit. Alhoewel hij nooit de stem hoorde, was hij een instrument in de publicatie van de Cursus. Opgegroeid in de Christian Science<sup>5</sup> kerk, geloofde Thetford dat de Cursus een voorstelling was van de "oorspronkelijke leringen van Jezus" (The Holy Encounter, sept./okt. 1990, p.5).

Schucman en Thetford ontmoetten in 1972 Dr. Kenneth Wapnick van de "Foundation for Inner Peace" (Stichting voor Innerlijke Vrede). Het copyright voor de Cursus werd in 1975 overgedragen aan deze Wapnick en zijn organisatie. In september van datzelfde jaar verscheen de eerste editie van

"A Course in Miracles". Schucman stierf in 1981, Thetford in 1988.

De belangrijkste reden van de Cursus is het "Corrigeren van de fouten van het Christendom ... Om te voorzien in geestelijke ontwikkeling door middel van de studie en praktijk van *Een Cursus in Wonderen*, een set van 3 boeken, gekanaliseerd (= channeling<sup>3</sup>) door Jezus. ... om de Cursus zijn herinterpretatie aan te leren van traditionele christelijke principes zoals zonde, lijden, vergiffenis, Verzoening, en de betekenis van de kruisiging..." (Foundation for A Course in Miracles, "Forgiveness" p.3-4).



"Een Cursus in Wonderen"

Van bij het begin heeft de Cursus er geen moeite mee te zeggen dat hij geen betwisting vormt van het woord van God dat neergeschreven werd door de apostelen die Jezus persoonlijk kenden.

<sup>1</sup> Engelse uitgave: "A Course In Miracles" - NL-uitgave: "Een cursus in wonderen". Onderhavige recensie gaat alleen over de Engelse (originele) uitgave.

<sup>2</sup> Dr. Helen Schucman: 1909 - 1981. Zie verder [Wiki](#).

<sup>3</sup> Channeling is een New Age begrip voor het ontvangen van boodschappen van onzichtbare spirituele entiteiten en geesten aan levende personen, genaamd mediums. [Wiki](#).

<sup>4</sup> In de Nederlandse uitgave meer dan 1400 pagina's. [Wiki](#).

<sup>5</sup> De ideeën van Christian Science kunnen als volgt worden samengevat: God en de geest zijn het goede, terwijl de materie en het kwade geen reële werkelijkheid zijn. Ziekten worden veroorzaakt door het gebrek aan inzicht, nl. dat ze niet werkelijk zijn, behorend tot het gebied van de materie. Door tot inzicht te komen en in overeenstemming te leven met de goddelijke geest kan een mens genezen worden. De wonderen van Jezus, die in de bijbel beschreven worden, hebben te maken met het geestelijke inzicht van Jezus, waardoor de illusie van de ziekte overwonnen kon worden. (Encarta).

Het Werkboek bevat 365 lessen, één voor elke dag van het jaar.

“Deze Cursus ... meer lessen zijn er niet nodig. Hoor voortaan de Stem van God ... Hij zal uw inspanningen leiden, u exact vertellen wat te doen, hoe uw geest te besturen, en wanneer tot Hem te komen in de stilte, en te vragen om Zijn zekere leiding en Zijn zeker woord” (Werkboek p.477).

## Het bedrog

De Cursus bezigt gebruikelijke christelijke termen maar met een compleet nieuwe metafysische<sup>6</sup> betekenis. De bedoeling is het corrigeren van fouten in de Bijbel waaraan ongelovigen zich ergerden wegens hun “engeestigheid”. “Er is geen scheiding tussen God en Zijn schepping” (Leerboek p.147). Het onderliggende thema van de Cursus is hindoeïsme dat vermoed is door christelijke terminologieën. De Cursus leert dat alle wegen “uiteindelijk tot God leiden”.

Men leert dit alles onder het motto: “Openbaring induceert ervaring” (Leerboek p.7). “Wanneer de openbaring van uw eenheid komt, zal ze gekend zijn en ten volle begrepen worden” (Werkboek p.324). Dit is de mystieke pantheïstische<sup>7</sup> ervaring waarbij iemands wereldbeschouwing verandert door nieuwe kennis, hetgeen “paradigmawissel”<sup>8</sup> genoemd wordt.

## De Jezus Christus van de Cursus

Volgens de Cursus is Jezus Christus louter “een oudere broer die recht heeft op respect voor zijn grotere ervaring”. De “Jezus” van de Cursus verklaart: “Er is niets omtrent mij dat u niet kan bereiken. Dit plaatst mij in een toestand die enkel potentieel is voor u. Ik overbrug de afstand voor u als een oudere broer aan de ene kant, en als Zoon van God aan de andere kant” (A Course in Miracles, deel 1, p.5).

“Jezus is een mens, die is als alle andere mensen, en het Christus-idee, dat alle mensen bezitten en uiteindelijk moeten demonstreren. Hij wordt het patroon voor ons allen. Jezus de mens werd gebruikt door de Christus om de illusie van de wereld te demonstreren. In werkelijkheid is de mens nog steeds in de hemel. Het is gewoon de illusie van zonde en dood die de valse gevoelens hebben veroorzaakt van de werkelijkheid. Maar, wanneer de mens zijn Christus-bewustzijn verwerft, zoals Jezus deed, dan zal de mens volgens de Cursus ook de illusie van zonde ontdekken.

Dus, wanneer u verlicht bent zal u ontdekken dat zonde nooit echt los stond van uw natuur, maar hetgeen u vasthield was uw onwetendheid over uw goddelijke zelf”.

De cursus leert dat Christus niet de eniggeboren zoon is: “... Jezus werd hetgeen u allen moet worden. ... Is hij de Christus? O ja, samen met u. ... Is hij Gods enige Helper? Nee, want Christus neemt vele gedaanten aan met verschillende namen ...” (pp. 83-84).

“De Zoon van God ... is niet Jezus maar ons gecombineerd Christus-bewustzijn”.

De cursus leert dat er geen unieke en persoonlijke “eniggeboren Zoon van God” is, maar hij omvat iedereen. De cursus scheidt Christus van de persoon die de enige Christus is: Jezus, de Zoon van God: “Jezus was een historisch persoon, maar de Christus is een eeuwige transpersoonlijke toestand”.

“De naam Jezus verwijst naar iemand die een mens was die het gelaat van Christus zag in al zijn broeders. ... Zo werd hij geïdentificeerd met Christus...”.

Ons wordt gezegd dat De Naam van Jezus Christus slechts een symbool is. “Het is een symbool dat veilig gebruikt wordt als een substituut voor de vele namen van al de goden tot wie u bidt. (Handl. p.58). Dus, wat we hier aantreffen is inclusivisme: dat het niet uitmaakt welke naam u gebruikt voor God; Jezus is slechts één naam onder de vele. “Want Christus neemt vele gedaanten aan met verschillende namen...” (p. 83-84).

<sup>6</sup> Uit het Grieks: *ta meta ta phusika* → wat na, achter de fysieke zaken ligt. Deel van de wijsbegeerte dat zich bezighoudt met de laatste, bovenzinnelijke gronden van de dingen en werkingen. (Van Dale).

<sup>7</sup> De leer dat God en de natuur één zijn. Het heelal is eerder een uitbreiding van Gods essentie dan een zelfstandige schepping.

<sup>8</sup> Paradigma: model.

## **De mens**

De cursus leert ons van onszelf te zeggen: “Ik ben, aangezien God me schiep. Zijn zoon kan niet lijden. En ik ben zijn zoon” (Course in Miracles p.165).

De erkenning van God is de erkenning van uzelf. (Leerb. p.147).

Toen God u schiep, maakte Hij u deelachtig aan Hem. (Leerb. p.100).

“Er is geen verschil tussen uw wil en die van God”. (Course in Miracles p.150).

Een Cursus in Wonderen vergelijkt ons met zonnestrallen die denken afgescheiden te zijn van de zon, of golven die menen los te staan van de oceaan. Net zoals een zonnestraal zich niet kan losmaken van de zon, en een golf zich niet van de oceaan kan afscheiden, zo kunnen wij ons niet afscheiden van elkaar. Wij maken allen deel uit van één onmetelijke zee van liefde, van één ondeelbare goddelijke geest. (p.37).

Onze ultieme realiteit dan - de kern van wat wij zijn - is één enkel onverdeeld wezen. We zijn niet zomaar gelijk in onze essentiële natuur, zegt Marianne Williamson: “we’re the same Stuff” (wij zijn één en hetzelfde).

## **Verandering van de realiteit**

“Wonderen zijn natuurlijk. Wanneer ze niet voorkomen is er iets fout gegaan”.

“Zoek niet de wereld te veranderen maar verander in plaats daarvan de wijze waarop u haar ziet”.

De mens heeft deze illusionaire wereld gecreëerd vanuit “...valse percepties. Ze werd geboren uit dwaling, en ze heeft haar bron niet verlaten”. Omdat de mens gelooft dat hij is afgescheiden van God, door zijn eigen ego en fout geloof, heeft de mens de realiteit geschapen waarin hij zich nu bevindt.

Als u diep genoeg in uw geest gaat, en in mijn geest, dan hebben we dezelfde geest. Het concept van een goddelijke of “Christus”-geest, is het idee dat, in onze kern, wij niet gewoon identiek zijn, maar feitelijk hetzelfde wezen. “Er is slechts één geboren Zoon” betekent niet dat iemand anders dat was, en wij niet. Het betekent dat wij dat allen zijn...

“Niets echts kan een bedreiging vormen. Niets onechts bestaat. Hierin ligt de vrede van God”.

“Het gevolg van het ego-geloof in separatie ... de vormgegeven gedachte van separatie, zijnde de uitdrukking van geloof in tijd en ruimte, werd niet geschapen door God.... De wereld van separatie versterkt het geloof van het ego in zonde en schuld, en bestendigt het schijnbare bestaan van deze wereld”. (Glossarium-Index voor A Course In Miracles, p.168).

“Ik ben enkel beïnvloed door mijn gedachten. Dat te denken is het enige wat nodig is om de redding over de wereld te laten komen. Want in deze enkele gedachte is iedereen uiteindelijk bevrijd van vrees”. (A course in Miracles, The Foundation for Inner Peace, Huntington Station, N.Y. Les 228, p.461).

## **Geen ZONDE**

“Als we zouden kunnen bewijzen dat de oorzaak geen effect had, dan kan de oorzaak niet langer bestaan. Als iets niet een oorzaak is, dan is het niet echt, omdat alles wat echt is een oorzaak moet hebben en dus een effect moet hebben. Als we het effect verwijderen, dan verwijderen we ook de oorzaak. Wij leven in een wereld die een illusie is of droomtoestand, en noodzakelijkerwijs moet dan alles wat het fysieke lichaam doet in deze fantasiewereld ook een illusie zijn. Dit omvat noodzakelijkerwijs ook de valse concepten van zonde en dood. Zoals deel 2 van de Cursus zegt: “... zonde bestaat niet echt, en alles waarvan u gelooft dat het uit de zonde komt, zal nooit gebeuren, omdat ze geen oorzaak heeft” (p.179). Een gelijkaardige parallel wordt gemaakt over de dood: “De dood is de centrale droom waaruit alle illusies stammen” (Deel 3, p.63).

“Er is geen zonde; ze heeft geen consequentie”. (Werkb. p.183).

Maar in strijd hiermee wordt er geleerd: “Zonde wordt gedefinieerd als ‘gebrek aan liefde’. Vermits liefde alles is wat er is, is zonde in het zicht van Heilige Geest veeleer een vergissing om gecorri-geerd te worden dan een kwaad dat gestraft moet worden” (A Course In Miracles, p.8).

Verder de verklaring tegensprekend dat zonde geen consequentie heeft, zegt Kenneth Wapnick (Foundation for Inner Peace): “Als we nu proberen het denken van de Heilige Geest te volgen, en we willen aantonen dat de wereld niet echt is en dat de zonde van separatie nooit gebeurde, dan is alles wat nodig is te bewijzen dat zonde geen effect heeft”.

“Nu, als het grootste effect van zonde in deze wereld de dood is, zal het aantonen dat de dood een illusie is, simultaan aantonen dat er geen zonde is. Dit zegt ook dat de separatie nooit gebeurde. We hebben daarom iemand nodig om ons aan te tonen dat er geen dood is. Door het ongedaan maken van de dood zal deze persoon ook zonde ongedaan maken en zal ons simultaan aantonen dat er geen separatie is; de separatie was er nooit en de enige realiteit, de enige ware Oorzaak, is God. Die persoon was Jezus. En zijn missie was er om aan te tonen dat er geen dood is”.

Hierin ligt een de interne contradictie van de cursus welke niet enkel de Bijbel uitdaagt maar die zelf-contradictorisch is. Indien zonde niet bestaat, waarom ze dan verhelpen. Indien er geen zonde is, dan is er zeker geen dood. Maar zij beweren: “De dood is de centrale droom van waaruit alle illusies stammen” (Deel 3, p.63). Zoals zijn voorvader Christian Science, ontkent de Cursus de realiteit. Als het goede bestaat, hoe kan men dan zeggen: “het kwaad bestaat niet” (Leerb. p.38). De realiteit wordt gereduceerd, zodat ze aangeduid wordt als wat men niet graag heeft, als zijnde een illusie, maar hetgeen men wel graag heeft is geen illusie.

Het bedrog wordt gepropageerd door wat wij zouden kunnen noemen gevallen geesten - demonen die God beschuldigen, en die ons proberen te overtuigen dat wat God zegt in Zijn woord, niet waar is. “Helpers worden u gegeven in vele gedaanten. ... Hun namen zijn legioen, maar we willen niet verder gaan dan de namen die de Cursus zelf bezigt. ... De naam van Jezus is de naam van de ene die een mens was maar het gelaat van Christus zag in al zijn broeders en dacht aan God. Zo werd hij geïdentificeerd met Christus, niet langer een mens, maar één met God. De mens was een illusie... En Christus had deze gedaante nodig opdat Hij mocht verschijnen aan de mensen en hen redden van hun eigen illusies”. (Manual/Clarification of Terms 5).

Dit is niet wat de Bijbel zegt, maar de Cursus heeft niet de intensie de Bijbel accuraat te gebruiken, met uitzondering van het gebruik van zijn termen. Christus redde de mens niet van zijn illusies, maar van de zonde waarvan Hij leerde dat die heel echt was, evenals haar consequenties. Maar deel 2 van de Cursus benadrukt: “... zonde bestaat niet echt, en alles waarvan u gelooft dat het uit de zonde komt, zal nooit gebeuren” (p.179). De Bijbel zegt dat om deze reden Christus naar de wereld kwam om ZONDAARS te redden. Paulus schrijft dat Christus voor ons stierf terwijl wij nog ZONDAARS waren. Het zou moeten duidelijk zijn voor elke onderzoeker van de Schrift dat de Jezus van de “Cursus” niet de Jezus van de Bijbel is. De Cursus leert helemaal het tegengestelde van Jezus’ doel om naar de aarde te komen en de mensheid te redden. “De Verzoening is de finale les die hij [de mens] nodig moet leren, want het leert hem dat - omdat hij nooit gezondigd heeft - hij geen verlossing nodig heeft” (Leerb. p.237).

“De kruisiging bracht niet de Verzoening; de opstanding deed dat. Veel oprechte christenen hebben dit verkeerd begrepen” (Leerb. p.36). Alweer Christian Science nabootsend ontkent de Cursus de enige weg om met God verzoend te worden door Zijn dood aan het kruis. Dit zou niet moeten verrassen vermits William Thetford, die behulpzaam was in de publicatie van de Cursus, opgroeide in de Christian Science kerk.

“Het volle bewustzijn van de Verzoening, dan, is de erkenning dat de separatie nooit gebeurde” (Leerb. p.98). Hierin zit de leer van de Antichrist volgens de Bijbel, een ontkenning dat wij zondig zijn en nood hebben aan een verzoening die plaatsvond aan het kruis door de unieke God/mens Jezus Christus.

De demon die al dit alles dicteerde zegt: “Maak niet de pathetische fout van ‘het oude ruwe kruis aankleven’. De enige boodschap van de kruisiging is dat u het kruis kunt te boven komen. Tot dan bent u vrij uzelf te kruisigen, zo dikwijls als u verkiest. Dit is niet het Evangelie dat ik voor u be

stemde” (Leerb. p.52). Spotten met het Kruis als de weg naar redding komt niet uit God, maar uit de vijand van God, de aanklager, die is Satan de duivel.

## Marianne Williamson

Marianne Williamson gaf de Cursus nationale aandacht toen ze in Time magazine kwam. Genoemd als “de Moeder Theresa voor de jaren ‘90” door sommigen van haar supporters, is Williamson een van de best gekende promotoren van de Cursus (Time, 29 juli 1991, p. 60). Sindsdien is de Cursus populair geworden in Hollywood en geaccepteerd door het grote publiek. Talloze beroemdheden hebben de Cursus metafysische wijsheid gevolgd door Williamson: Cher, Barbara Streisand, Anthony Perkins, Lesley Ann Warren, Tommy Tune, Roy Scheider, David Geffen, Dawn Steel, Oprah Winfrey, Raquel Welch, en Rosanna Arquette.



Marianne Williamson

De dochter van een rijke advocaat, [Marianne Williamson](#) (geb. 1952), is de meest eminente excentrieke Joodse exponent van “Jezus” geworden. De aantrekkelijke en succesvolle New Age goeroe Williamson leeft in Los Angeles en spreekt duizenden toe op “miracle-mindedness” aan 10\$ per hoofd, en was in een Oprah Winfrey talkshow te gast op 4-2-1991. Oprah vertelde haar miljoenen kijkers dat zij in haar leven “157 mirakels” heeft ervaren, als direct resultaat van het lezen van Williamsons eerste boek “A Return to Love”. Als gevolg daarvan was haar eerste druk snel uitverkocht en dat bracht het boek op nr. 1 van de bestsellerlijst van de New York Times. Williamson zei: “Hiervoor gaat mijn grootste dank naar Oprah Winfrey. Haar enthousiasme en generositeit heeft het boek en mij een publiek gegeven die ik anders nooit gehad zouden hebben” (Marianne Williamson - A Return to Love p.ix).

Williamson die celebreerde op Liz Taylors huwelijk (6-10-1991), is stichter van de Centers for Living (New York City and L.A.), voor mensen met AIDS en andere levensbedreigende ziekten. De organisaties waren geblokkeerd door slechte publiciteit rond haar notoir temperament en “tirannieke karakter” (Entertainment Weekly, 3/6/92, p.31).

Williamson beweert dat A Course in Miracles haar persoonlijke “pad weg van de hel” was. Sinds de eerste druk ervan in 1976, verkocht het meer dan 1.500.000 exemplaren in 16 verschillende talen<sup>9</sup> en heeft vele honderden studiegroepen voortgebracht in de V.S. en elders. Zoals Williamson het stelt: “Geen religie heeft een monopolie op het grootste verhaal ooit verteld”. Williamson gelooft dat haar boodschap appelleert op “mensen die Jezus zoeken maar zonder het oordeel, de schuld, de straffende leer”. Zij beweert ook: “je kan de waarheid overal vinden”. Boeddhisme, Jung, Abe Lincoln, Gandhi, Star Wars, of gelijk welke religie. Dit ressorteert onder de visie [dat alle waarheid Gods waarheid is](#), maar dit soort waarheid is subjectief, vermits ze is overgelaten aan het individu, wat zij als onecht beschouwen.

Een uittreksel van een artikel in People magazine van 9 maart 1992 zegt dat Williamson Zen studeerde, en meditatie en Oujja-bord, dat ze een metafysische boekhandel had, en tenslotte spreekbeurten hield voor groepen in een trendy mengsel van christendom, boeddhisme, pop-psychologie en het 12-stappen herstel van wijsheid. Zij verwijst naar zichzelf als “de heks van God” (geciteerd in CIB juni 1992 vol.8 nr.6).

Recent las ik een artikel in ons lokaal blad, de Honolulu<sup>10</sup> Weekly. Er werd geschreven dat Williamson denkt dat onze Eilanden een centrum zijn van spiritistische energieën, de kern-chakra van de aarde. Dit is wat de New Agers geloven. Daarom werd er een kristallen piramide opgericht op Kuaui<sup>11</sup>.

Williamson gelooft: “Wij zijn heilige wezens, individuele cellen in het lichaam van Christus” (Marianne Williamson - A Return to Love p.32).

<sup>9</sup> Gegevens aangepast aan Wikipedia-raadpleging dd. 5-12-2007: [http://en.wikipedia.org/wiki/A\\_course\\_in\\_miracles](http://en.wikipedia.org/wiki/A_course_in_miracles).

<sup>10</sup> Honolulu is de hoofdstad van de Amerikaanse staat Hawaï en ligt aan de zuidoostelijke kust van het eiland Oahu.

<sup>11</sup> Kuaui is een eiland van de Hawaïaanse eilanden. <http://nl.wikipedia.org/wiki/Hawa%C3%AF>.

Met haar eigen woorden zegt ze over de Cursus: “Hij is in wezen de waarheid over wie wij zijn” (ibid. p.296).

“Jezus en andere, verlichte meesters zijn onze evolutionaire broers” (p.42).

Op dezelfde wijze als New Agers het Christus-bewustzijn zien, stelt zij: “Het concept van een goddelijke of Christus-geest, is het idee dat, wij in onze kern niet gewoon identiek zijn, maar eigenlijk hetzelfde wezen. ‘Er is slechts één geboren Zoon’ betekent niet dat iemand anders dat was en wij niet. Het betekent dat wij er allen deel van uitmaken...” (p.30-31). Het idee van panentheïsme<sup>12</sup> dat wij allen als één samen verbonden zijn met het goddelijke wezen, is een populaire wijze van spiritualiteit.

In het Honolulu Weekly artikel las ik: “Alhoewel populair heeft Williamson haar tegenstanders. Forbes magazine schreef in mei 1994 dat Williamson deel uitmaakt van een nieuwe golf van “wilde vrouwelijke goeroes”, zelf-aangestelde “godinnen” die geld kloppen uit het stimuleren van een spirituele feministische rede die vrouwen aanmoedigt om te “run for the woods”, naar [Robert Bly](#)’s opdracht aan mannen in zijn boek [Iron John](#) uit 1990.

In 1992 publiceerde Marianne Williamson “A Return to Love: Reflections on the Principles of A Course in Miracles” dat “elf weken de nummer één positie innam op de non-fiction bestsellerlijst van Publishers Weekly!” (The Holy Encounter, juli/aug. 1992, p.2).

Williamson kwam ook in de Oprah Winfrey Show, hetgeen meer positieve kijkerpost opleverde dan elke andere show in 1992. Ze verscheen ook met Barbara Walters op de ABC televisienieuwsshow 20/20 (Ibid., juli/aug. 1992, p.2; juli/aug. 1993, p.9). Oprah doorploegde het boek ... en kondigde aan dat zij persoonlijk 1000 exemplaren kocht voor distributie onder de spiritueel behoevenden. Dit katapulteerde het boek naar de top van de New York Times bestsellerlijst.

Newsweek magazine rapporteerde dat het boek het vijfdebest verkochte non-fictiewerk was van 1992.

A Course in Miracles werd onderwezen in Robert Schuller’s Crystal Cathedral en werd omarmd door psychologen en zelfs theologen. Veel christelijke kerken die zich niet bewust zijn van het gevaar, hebben de leer ervan geïncorporeerd.

Men kan A Course in Miracles - Een Cursus in Wonderen - beschouwen als een frontale aanval op de Bijbel. Het is een ontkenning van de Bijbel en het historische geloof van de kerk dat gebaseerd is op de Schrift. Het is een ontkenning van het menselijke zondeprobleem en dat wij nood hebben aan een Redder, een Verlosser. De Cursus is New Age, occult en een synthese van alle geloven, en het prepareert de mensen op een één-wereld-religie waarin Jezus gewoon één van de leraren is met de waarheid. En dat is wat de vijand van God ons wil doen geloven. Het maakt dat de mens helemaal geen waarheid meer bezit, maar iets wat hem degradeert tot de zoveelste ontdekker van zijn eigen goddelijk potentieel, niets meer of minder dan gelijk wie.

---

**Lees aansluitend: [“Oprah & Friends” brengt Cursus over de New Age Christus](#)**

E-mail: [verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be)

Homepage: [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) of [users.skynet.be/fa390968](http://users.skynet.be/fa390968)

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>12</sup> Van het Gr. *pan* (geheel) + Gr. *en* (in) + Gr. *theos* (god). De filosofische opvatting dat God de eenheid is van al wat is, zonder dat God ondergaat in het Al, of het Al opgaat in God. (Van Dale).