

“Wees stil voor Zijn aangezicht, heel de aarde”

Over contemplatief of luisterend gebed

Door pastor Larry DeBruyn, <http://guardinghisflock.com/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling/bewerking, plaatje en voetnoten door M.V. Update 12-2-2023 (HSV)

Habakuk 2:20 en contemplatief gebed

“Maar de HEERE is in Zijn heilige tempel. **Wees stil**¹ voor Zijn aangezicht, heel de aarde!” (Habakuk 2:20)

“Zonder twijfel”, schrijft een gebedstrainer, “de moeilijkste stap in intercessioneel² gebed is deze: wees stil en zwijg”.^[1] Samen met negen andere bijbelse passages citeert de online adviseur Habakuk om het volgende te leren:

“Het is Gods opdracht dat wij ons stilhouden voor Hem om Zijn vrede te vinden en Zijn stem te horen. Zo hebben we dan als eerste en belangrijkste stap in het gebedsleven van de gelovige dat we onszelf stilhouden voor de Heer”.^[2]

Ook de *BE STILL* DVD³ gebruikt het Habakuk-vers om de kijkers uit te nodigen om contemplatief, centreren of **luisterend gebed** te praktiseren.^[3] Maar zoals dit geciteerd wordt door contemplatieven, samen met Psalm 46:11 (KJV: “**Be still**⁴, and know that I am God”, vs. 10)⁵, is het aanwenden van dit vers een oppervlakkig gebruik maken van de Schrift die de echte betekenis ervan negeert.



“Wees stil¹ voor Zijn aangezicht, heel de aarde” (Habakuk 2:20b). Contemplatieven beweren dat het cultiveren van stilte in gebed, de eerste en belangrijkste stap is in het gebedsleven van de gelovige, met als gevolg dat de gebeden van gelovigen die deze eerste stap niet nemen, onvruchtbaar, verhinderd of ineffectief zullen zijn. Maar de context suggereert dat zo’n begrip en toepassing van dat vers geenszins correct is.

De echte betekenis van Habakuk 2:20

Als een man die ijverig was voor Gods gerechtigheid, beklagde Habakuk de zondige toestand van zijn natie: “Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn; want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn” (Habakuk 1:4). Wegens hun verbondsbreuk en ongodvruchtig gedrag, twijfelde Habakuk er niet aan dat Juda een goddelijk oordeel verdiende. Maar zijn probleem begon toen de Heer in hoofdstuk 1 aankondigde dat het instrument dat Hij zou gebruiken om Zijn toorn te volbrengen, de ondeugende Babyloniërs/Chaldeeën zouden zijn (Hab. 1:5-11). Hoe kon een rechtvaardige God een nog slechtere natie als Babylon gebruiken om een minder slechte natie als Juda te straffen? Was God wel eerlijk in Zijn uitvoering van goddelijke toorn?

Zoals uiteengezet in het tweede hoofdstuk (Hab. 2:4-20) handelde God met Habakuks bezorgdheid. God beloofde de profeet dat Hij Zijn toorn ook zou uitstorten over de Chaldeeën. Maar alhoewel

¹ Strong’s 2013: hacah - *haw-saw*’ - a primitive root; to hush:--hold peace (tongue), (keep) silence, be silent, still.

² Intersessie: intermediair, interpositie, interventie, mediatie, middel, middelaarschap, tussenkomen, verzoening, voor-spraak (<http://synoniemen.net/>)

³ Be Still DVD meldt volgende auteurs (zeg maar bijbelanfabeten): Leidende christelijke auteurs, inbegrepen Dr. Henry Cloud, Richard Foster, Max Lucado en Beth Moore!!

⁴ Strong’s 7503: raphah - *raw-faw*’ - a primitive root; to slacken (in many applications, literal or figurative):--abate, cease, consume, draw (toward evening), fail, (be) faint, be (wax) feeble, forsake, idle, leave, let alone (go, down), (be) slack, stay, be still, be slothful, (be) weak(-en). See ‘rapha’ (7495).

⁵ Psalm 46:11 in de HSV: “**Geef het op** en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde”.

God de Chaldeeën zou gebruiken om Juda te straffen, zou Zijn gebruik van hen niet uitsluiten dat die goddeloze natie ook het object van Zijn toorn zou worden. Hij zou die zaak met Babylon later aanpakken.

Het begrijpen van de bedoeling van deze profetische dialoog tussen de Heer en Habakuk is erg belangrijk, om reden dat de roep van de profeet om te zwijgen of stil te zijn deel uitmaakt van de vijfde “wee” uitgesproken over Babylon voor hun afgoderij (Habakuk 2:18-20). In contrast met de dove, stomme en dode afgoden van die natie heeft de ene, levende God van Israël gesproken en zal Hij handelen in een godsgericht. En in het licht van dit verschrikkelijke vooruitzicht vraagt de profeet stilte. Het is beter hulde te brengen aan de ene, levende God, die de hemel bewoont, dan te vertrouwen op goden die geen goden zijn.

Het woord “Zwijg” (SV) of “Stil” (HSV/KJV) bootst in het Hebreeuws (*has*) een geluid na van een bevel. De profeet zegt tot de aarde: *Ssst!* Oordeel is nooit prettig, en in het licht van Babylons verordende verwoesting vraagt de profeet voor een algemene plechtige stilte op aarde. Habakuk beval een letterlijke ‘stilte voor de storm’!

Het vooruitzicht op Gods oordeel moet eerbied opwekken bij elk persoon die het overdenkt. Met de opening van het 7^{de} zegel in Openbaring, dat zoals Habakuk 2 meerdere “wee”-uitspraken bevat, wordt gezegd: “toen ... kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur” (Openbaring 8:1). De bedreiging van de komende goddelijke toorn is verschrikkelijk. Het ernstig overdenken van Gods toorn en oordeel tegen zonde moet niet veronachtzaamd worden.

In het verschiet van Gods komende toorn en oordeel over alle bozen, zowel Juda als Babylon, wordt elk debat over de juistheid en bevoorrechtiging van de uitvoering ervan gesloten. Het instrument van goddelijk oordeel is irrelevant aan Gods uitvoering ervan. God kan wie dan ook gebruiken om de uitvoering van Zijn wil te volbrengen, tot Zijn heerlijkheid. Zoals een commentator opmerkte: “De Heer is een rechtvaardig en heilig God die rechtvaardig handelt met alle mensen en Hij is actief aanwezig in de stroom van de aardse geschiedenis; daarom moet Hij erkend worden als God door allen”.^[4]

“**Wees stil** voor Zijn aangezicht, heel de aarde!” is het slot van Gods aankondiging van goddelijke toorn die over Babylon komt (Habakuk 2:4-20). Deze aankondiging is geen uitnodiging tot stilte in een contemplatief of luisterend gebed. Het roept de mensen der aarde op tot een *heilige Ssst!* Zoals Habakuk in het vooruitzicht van Gods straf over zonde, hebben ook andere profeten tot zoiets opgeroepen:

“**Wees stil** voor het aangezicht van de Heere JaHWeH, want nabij is de dag van JaHWeH” (Zefanja 1:7).

“**Wees stil** voor het aangezicht van JaHWeH, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning” (Zacharia 2:13).

Eindnoten

[1] Rev. Richard W. LaFountain, “A Guide To Intercessory Prayer”.

Online: <http://www.prayertoday.org/2004/trainer/01-bestill.htm>.

[2] Ibid.

[3] *Be Still* (DVD © 2006 Twentieth Fox Home Entertainment LLC).

[4] Richard D. Patterson, *Nahum, Habakkuk, Zephaniah* (Chicago: Moody Press, 1991) 205.

o Meer over contemplatief / luisterend gebed : <http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm