

Pas op voor deze invloedrijke contemplatieven

Saamengesteld door M.V. 22-7-2024



Proponenten van contemplatief gebed waar evangelische christenen zich vandaag naar richten¹

Thomas Merton, (1915-1968) wijlen Rooms-katholieke monnik en mysticus, geloofde dat er vele wegen zijn naar God. Oosterse stijl meditatie, de godheid woont in alle dingen en in alle mensen. Citaten:

“Ik zie geen contradictie tussen boeddhisme en christendom ... ik neem me voor een zo goed mogelijke boeddhist te worden als ik kan”.

“Het is een heerlijke bestemming een lid te zijn van het menselijke ras ... Als zij [mensen] zich maar eens konden zien zoals zij werkelijk zijn ... Ik denk dat het grote probleem zou zijn dat we neer zouden vallen en elkaar zouden aanbidden ... In het centrum van ons wezen is er een punt van nietsheid dat niet geraakt is door zonde en illusies ... Dit kleine punt ... is de pure heerlijkheid van God in ons. Het is in iedereen”. *Conjectures of a Guilty Bystander*
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan-merton.pdf>

Richard Foster, (geb. 1942) Quaker, “Peetvader” van Contemplatief gebed. Auteur van “Celebration of Discipline (Het nieuwe leven) en andere boeken. Beveelt contemplatief gebed aan maar waarschuwt dat het gevaarlijk is. Citaat:

“Ik wil ook vooraf een woord van waarschuwing geven. In de stille contemplatie van God dringen wij diep door in het geestelijke rijk, en er is zoiets als bovennatuurlijke gidsing ... Terwijl de Bijbel ons hierover niet veel informatie geeft, zijn er verschillende klassen van geestelijke wezens, en sommigen van hen werken beslist niet samen met God en Zijn wegen! ... Maar voor nu wil ik u aanmoedigen beschermende gebeden te leren en te praktiseren”.
http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm#foster1

Henri Nouwen, (1932-1996) wijlen Rooms-katholiek priester, doceerde in Harvard, Yale, promootte vele mystici en filosofen uit oosterse religies. Citaten:

“Vandaag geloof ik persoonlijk dat vermits Jezus de deur kwam openen van Gods huis, alle menselijke wezens door die deur kunnen stappen, of ze nu van Jezus afweten of niet. Vandaag zie ik het als mijn roeping om elke persoon **zijn of haar eigen weg tot God** te laten claimen”. *Sabbatical Journey*, p. 51, 1998.

“De stille herhaling van een enkel woord kan ons helpen met de geest af te dalen in het hart ... Deze manier van simpel gebed ... **stelt ons open voor Gods actieve aanwezigheid**”.

Wikipedia NL: “Pas na Nouwens dood kwam aan het licht dat Nouwen een geheim met zich meedroeg: hoe in dit leven in het reine te komen met zijn homoseksualiteit en het celibaat. In het boek *The Wounded Healer* getuigt hij er al van, maar vooral zijn biograaf David Gibson maakte postuum dit drama in Nouwens leven duidelijk in *The Coming Catholic Church: How the Faithful Are Shaping a New American Catholicism* (2008). Zijn vriend Michael Ford heeft dit bevestigd”. <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan-nouwen.pdf>

¹ Zie hier meer: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/top100-contemplatieven.pdf>



Naar aanleiding van “**Jan van den Bosch opent achtste editie van Henri Nouwen-conferentie**”, d.d. 22-9-2023, op “cvandaag” (vroeger CIP), link: <https://cvandaag.nl/97920-jan-van-den-bosch-opent-achtste-editie-van-henri-nouwenconferentie>, wil ik onderhavige waarschuwing voor Henri Nouwen een update geven. Zie ook: <http://www.toetsalles.nl/bio.nouwen.htm>

Thomas Keating, (1923-2018) Is de praktijk van kundalini en contemplatief gebed een en hetzelfde? Pater Thomas Keating, die veel evangelische contemplatieven heeft geïnspireerd, waaronder Henri Nouwen, Richard Foster, en Brennan Manning, schreef het voorwoord in het boek **Kundalini Energy and Christian Spirituality** van Philip St. Romain. Keating erkent daarin dat kundalini hetzelfde is als christelijke contemplatie. Hij zegt:

“Vermits deze energie [kundalini] ook aan het werk is in talloze personen die zichzelf toewijden aan contemplatief gebed, is dit boek een belangrijke bijdrage tot de vernieuwing van de christelijke contemplatieve traditie. Het zal een grote troost betekenen voor hen die fysische symptomen ervoeren van kundalini-ontwaking in de loop van hun spirituele reis ... De meeste spirituele disciplines wereldwijd dringen aan op een vorm van ernstige tucht vooraleer technieken van kundalini-ontwaking gecommuniceerd worden. In de christelijke traditie ... zijn de reguliere beoefening van de stadia van christelijk gebedscontemplatie essentiële disciplines...”

Keating legt uit dat de reden waarom “spiritual directors” nodig zijn om de christelijke contemplatieve te begeleiden gelegen is in de krachtige en gevaarlijke natuur van kundalini. Hij zegt dat deze “spiritual directors” het nodig kunnen vinden “oosterse leraars te consulteren om een beter begrip te verkrijgen”. <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kundalini2.pdf>

Brennan Manning, (1934-2013) wijlen Franciskaans priester en auteur van o.a. *The Ragamuffin Gospel (Het Zwerversevangelie)*. Niettegenstaande zijn grove ketterijen werd Manning goed ontvangen in evangelische kringen.

Mannings website geeft zijn biografie weer, zonder zijn getuigenis van redding. In plaats daarvan vinden we: “In februari 1956, terwijl Manning mediteerde bij de staties van de kruisweg, bezegelde een krachtige ervaring van de persoonlijke liefde van Jezus Christus, de roep van God over zijn leven. Er is geen berouw / bekering, geen afwijzen van valse evangelien.

Manning predikt een vals antinomianistisch*, door psychologie beïnvloed evangelie, wat betekent dat hij gelooft dat een mens gered kan worden en blijven doorgaan te leven in de grootste zonde, zonder berouw. *Het misbruiken van de christelijke vrijheid in het nieuwe verbond.

Manning zegt: “Een persoon evangeliseren is tot hem zeggen: ook u bent geliefd door God in de Heer Jezus (*The Ragamuffin Gospel*, 2de editie, 2000, p.120). Dat God van zondaars houdt is slechts één facet van de zaak; God is ook heilig. Het bijbelse Evangelie begint met het slechte nieuws van de menselijke gevallen toestand, zijn schuld, en enkel wanneer de zondaar dit erkent en berouw heeft, en zijn vertrouwen exclusief op Jezus Christus stelt, kan hij Gods liefde ervaren op een reddende manier (Romeinen 3:21 – 4:25).

Hij promoot oosterse meditatie: “De eerste stap naar vernieuwing begint met te aanvaarden waar u bent en het laten blijken van uw armoede, zwakheid en leegheid voor de liefde die alles is. Tracht niet iets te voelen, iets te denken, of iets te doen ... Forceer gebed niet. Simpel relaxen in de aanwezigheid van God ... en vraag om een ‘touch of folly’ (aanraking van dwaasheid) (*The Ragamuffin Gospel*, p. 196). <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zwerversevangelie.pdf>

Richard Rohr, (geb. 1943), Franciskaans priester en monnik. In 1990 heeft Franciscan Richard Rohr het [Enneagram]-systeem voor Amerikanen effectief christelijk gemaakt toen hij “The Enneagram: A Christian Perspective” in het Engels publiceerde. Terwijl de populariteit van het Enneagram binnen de christelijke kerk is blijven groeien ... zijn er mensen in de kerk geweest die hun zorgen over het Enneagram hebben geuit, zoals Martin en Deidre Bobgan, die jarenlang psychologie hebben bestudeerd vanuit een bijbels per spectief.

Wanneer Rohr, die een uitgesproken panentheïst is, spreekt van “ons Ware Zelf in God”, dan verwijst hij naar zijn overtuiging dat het ware zelf de God in elk mens is. In navolging van de mystici Thomas Merton en Henri Nouwen pleit Rohr voor het concept van dharmakaya.

Voor Rohr zijn Christus en de mensheid niet gescheiden omdat Christus geen persoon is (of God gekomen in het vlees om de mens van zijn zonden te redden) maar een energie is die in alles en iedereen bestaat. Het enige probleem van de mens is niet dat hij zondig is; het is eerder zo dat hij niet beseft dat hij al goddelijkheid in zich heeft. Dit is waar het Enneagram binnenkomt, want vol gens Rohr is het Enneagram een “sleutel tot zelfkennis”, en het doel voor het gebruik van het Enneagram is “een ontwaken van ware zelfliefde [d.w.z. de goddelijkheid binnenin]”. <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/enneagram3.pdf>

- Rubriek “Gods stem horen / God ervaren / Bijkomende openbaring?”:
<http://www.verhoevenmarc.be/#bijkomende-openbaring>
- Contemplatief, Centrend, Luisterend Gebed, Oosterse Meditatie:
<http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm