

Contemplatieve of Mystieke Spiritualiteit *vergeleken met* Bijbels Christendom

Door George Zeller, <http://www.middletonbiblechurch.org/lochurch/contempl.pdf>

Deze tabel is voornamelijk gebaseerd op het excellente boek van Ray Yungen, *A Time of Departing — How Mystical Practices are Uniting Christians with the World Religions*, 2^{de} editie, Lighthouse Trails Publishing Company, 2006. (NL: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf>). Ray Yungen en Lighthouse Trails gaven G.Z. toestemming om dit boek te gebruiken voor deze tabel. Voor meer informatie over deze belangrijke kwesties kan u naar de Lighthouse Trails sites gaan: <http://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/> en <http://www.lighthouse trailsresearch.com/>.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

Contemplatieve Spiritualiteit	Bijbels Christendom
Gods relatie tot de schepping	
<p>Pantheïsme - God <i>is</i> alle dingen. Het universum en alle leven zijn verbonden in een som. Deze som is de totale realiteit van God. Dus, mensen, dieren, planten en alle fysische materie wordt gezien als hetzelfde. Alles is één en alles is God.</p>	<p>Creationisme - God is geheel onderscheiden en afgescheiden van Zijn schepping. Hij is heilig en staat apart van alles wat aards en geschapen is. De Schepper mag nooit verward of geïdentificeerd worden met het schepsel. Het schepsel is niet God. De mens hoort nooit het schepsel of het geschapene te aanbidden (Rom. 1:19-23).</p>
<p>Panentheïsme - God is <i>in</i> alle dingen. In het panentheïsme is God zowel persoonlijk als in heel de schepping. Deze veel voorkomende zienswijze staat erop dat God in alle mensen is en dat op een dag Gods schepping zal gered worden en eengemaakt met Hem. Het doel van het leven is de God die binnenin is te ontdekken.</p>	<p>God is enkel in gelovigen, zij die verlost zijn door het bloed van Christus (1 Kor. 6:19-20). De ongeredden zijn dood in hun zonden (Ef. 2:1-3), afgescheiden van God (Ef. 4:17), zijn zonder hoop en zonder God in de wereld (Ef. 2:12). Als zij in deze staat sterven dan zullen zij verloren gaan (2 Thess. 1:8-9) zoals spijtig genoeg het geval zal zijn met de meerderheid van de mensheid (Matt. 7:13-14).</p>
<p>God is in alles en alles is in God. Een persoon zijn uitwendige persoonlijkheid is niet God, maar God is steeds in de persoon als zijn ware identiteit. Op het mystieke niveau vloeit deze God-kracht door alles en iedereen.</p>	<p>De Godheid wordt enkel in de mens gevonden wanneer Jezus Christus in het hart van de gelovige woont: “Christus leeft in mij” (Gal. 2:20). “Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid” (Kol. 1:27). De ongeredden zijn “zonder Christus” en “zonder God” (Ef. 2:12).</p>
<p>“Hij (Bernardus van Clairvaux) realiseerde zich dat God de hele schepping doordringt. Zijn ervaring was dat God ‘de steen in de stenen, de boom in de bomen’ is, en in dezelfde zin het centerpunt van zijn eigen ziel. God woont in de kern van alles wat bestaat” [Joseph Chu-Cong, <i>The Contemplative Experience</i>, p. 3].</p>	<p>We mogen nooit de Schepper verwarren met Zijn schepping. God is de Bron van alles wat bestaat omdat Hij alle dingen maakte (Kol. 1:16; Joh. 1:3). Maar God is onderscheiden en afgescheiden van Zijn schepping. We mogen God nooit reduceren tot het niveau van de geschapen dingen. Hij is altijd de Heilige (= afgescheiden, apart), hoog en verheven.</p>

God (Godheid) in de mens

<p>“Ik geloof dat de Heilige in iedere ziel woont” [Morton Kelsey geciteerd in Charles H. Simpkinson: “In the Spirit of the Early Christians” (<i>Common Boundary</i> magazine, jan./feb. 1992), p. 19].</p>	<p>De heilige woont enkel in gelovigen. “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest” (1 Kor. 6:19). Enkel zij die in Christus geloven hebben de Heilige (Joh. 7:37-39).</p>
<p>“God is de kern van mijn wezen en de kern van alle wezens” [William Johnston, <i>The Mystical Way</i>, p. 224].</p>	<p>Mensen zouden niet met God moeten verzoend worden indien God reeds daar is (2 Kor. 5:18-20). Waarom zouden mensen Christus moeten ontvangen als Hij reeds in hen leeft (Joh. 1:12)?</p>
<p>“Wij moeten ons bewust worden van de Kosmische Christus, hetgeen de erkenning betekent dat elk wezen in zichzelf het licht van Christus heeft” - Fox, from a Steve Turner interview of Matthew Fox.</p>	<p>Ongelovigen zijn in de duisternis (Ef. 5:8; vgl. Joh. 8:12). Ongeredden zijn “tot nog toe in de duisternis” (1 Joh. 2:9. Zij hebben de duisternis lief en haten het licht en weigeren tot te licht te komen (Joh. 3:19-20).</p>
<p>“Wanneer je voorbij de verschillende terminologieën kijkt van de verschillende mystieke systemen, dan zie je duidelijk dat zij elk spreken over dezelfde overweldigende waarheid - <i>dat wij allen essentieel kinderen van het Goddelijke zijn</i>” [Andrew Harvey, <i>The Direct Path</i>, p. 34].</p>	<p>Alle mensen zijn opgedeeld in twee geestelijke families: de kinderen van God en de kinderen van de duivel (1 Joh. 3:10; Joh. 8:44). Enkel zij die geloven in Christus en die Hem aangenomen hebben als Redder werd het recht gegeven kinderen van God te zijn (Joh. 1:12).</p>

Meditatie

<p>Meditatie wordt beoefend in alle belangrijke wereldreligies. Mystieke meditatie wordt aangewend om veranderde staten van bewustzijn te ervaren, hetgeen de beoefenaar toestaat esoterische (occulte) ervaringen te hebben.</p>	<p>Bijbelse meditatie is de praktijk van “kauwen” (overdenken) op Gods Woord door het actieve gebruik van het verstand, en het inwendig “verteren” van het Woord zodat de waarheid opgenomen wordt in het wezen van de gelovige (Psalm 1:2; Joz. 1:8; Kol. 3:16).</p>
<p>Mystieke meditatie is een verstandeloos en gedachteloos proces, ontworpen om een persoon te verbinden met de goddelijkheid.</p>	<p>Bijbelse meditatie is een normaal denkproces van het overpeinzen van Gods waarheden zoals duidelijk onthuld in de Bijbel (Psalm 1:2; Kol. 3:16).</p>
<p>Het ledigen van de geest van alle gedachten (door zo te doen staat de persoon open voor demonisch bedrog; er moet een vacuüm gevuld worden). Geen mysticus ledigt de geest gewoon om hem leeg te hebben. Het is altijd een eerste vereiste de lege geest te vullen met wat men percipieert als zijnde het “goddelijke”.</p>	<p>Het vullen van de geest met Gods waarheid (Joz. 1:8; Psalm 1:2; Fil. 2:5). “Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart” (Col. 3:16).</p>
<p>De stilte - afwezigheid van normaal denken, het doel van mystieke meditatie. Beschreven als “de leegheid, de nietsheid ... de grondige mystieke stilte ... een afwezigheid van gedachten” (William Johnston, <i>Letters to Contemplatives</i>, p. 13)</p>	<p>Stil zijn - een bewuste, gedachtevolle erkenning van de Persoon, macht en aanwezigheid van God: “Geef het op en weet dat Ik God ben” (Psalm 46:11, HSV; SV: “Laat af”).</p>
<p>Een veranderde staat van bewustzijn (het doel van meditatie).</p>	<p>Een gezegende staat van Godbewustzijn, gebaseerd op de vreze des Heren (Spreuken 1:7).</p>

<p>Mantra - een woord of woorden herhaald in stilte of mondeling om “gedachten te ontvluchten”, en om een veranderde staat van bewustzijn te induceren. “Denk niet na over de betekenis van een woord; denken en overpeinzen moet ophouden. Laat eenvoudig het woord stil ‘klinken’ en laat alle gevoelens en gedachten wegvloeien” [Willigis Jager, <i>Contemplation: A Christian Path</i>, p. 31].</p>	<p>Mantra waarschuwing: “Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen ... de veelheid van hun woorden” (Matt. 6:7). Als de Heer Zijn discipelen onderrichtte niet te bidden zoals de heidenen dat doen, waarom kijkt dan de hedendaagse kerk naar heidense oosterse religies (zowel als het mystieke katholicisme) om te leren hoe te bidden?</p>
<p>Jezusgebed - een populaire versie van dit gebed is “<i>Heer Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar</i>” en “<i>Heer Jezus, ontferm U over mij</i>”, vaak ook ingekort tot simpel “<i>Jezus</i>”. Het is een repetitief gebed, een onderdeel van een mystiek ritueel.</p>	<p>Zondaarsgebed - “O God, wees mij, de zondaar, genadig” (Lukas 18:13). Deze roep komt diep uit het hart van een persoon die erkent dat Christus zijn enige hoop is. Vergelijk Lukas 23:42; Rom. 10:13.</p>
<p>Ademhalingsoefeningen - meditatieve technieken toegepast om een gedachteloze staat te induceren (het ledigen van de geest). “Breath prayers” (ademend gebed) gaat om het herhalen van een bepaald woord of een frase (deze praktijk wordt aanbevolen door Rick Warren).</p>	<p>“Bid zonder ophouden” (1 Thess. 5:17) - niet een gedachteloze staat maar een constante oefening van bewust zijn van God, Zijn kracht, aanwezigheid en beloften.</p>
<p>Kundalini - krachtige energie die opgewekt wordt door meditatie, geassocieerd met de chakra's (zeven energiecentra in de mens die opengaan tijdens meditatie).</p>	<p>Dunamis (Grieks woord voor kracht) - de kracht die werkt in gelovigen, geassocieerd met de opstanding van Christus (Ef. 1:19-20, 3:20; Fil. 3:10).</p>
<p>Contemplatief gebed</p>	
<p>Contemplatief gebed - verder gaan dan de gedachte door gebruik te maken van repetitief herhaalde woorden of frases, met het doel om één te worden met de godheid.</p>	<p>Bijbels gebed - schept genoeg in gedachtevolle erkenning van de Persoon, aanwezigheid en macht van God Die in staat is aan elke nood tegemoet te komen van Zijn afhankelijk en vertrouwend kind.</p>
<p>Centrerend gebed - een andere term voor contemplatieve meditatie (diep gaan in iemands centrum), dikwijls gepromoot in kerken onder het mom van echt gebed.</p>	<p>Christus-gecentreerd gebed - bidden tot de Hemelse Vader in Jezus' Naam overeenkomstig de wil van God en in overeenstemming met de Schrift (Joh. 14:13-14; 1 Joh. 5:14-15).</p>
<p>Geestelijke disciplines</p>	
<p>Geestelijke disciplines - vasten, bidden, goede daden doen voor anderen, meditatie. Wanneer de geestelijke disciplines worden geleerd, is er haast altijd de discipline van de stilte bij inbegrepen (mystieke meditatie). Daarom, wanneer deze term wordt gebruikt, omvat ze bijna altijd contemplatieve spiritualiteit.</p>	<p>Geestelijk leven - de uitvloeiende bediening van de Heilige Geest: “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet” (Gal. 5:22-23). Elke gelovige wordt bevolen vervuld te zijn met de Geest en te wandelen naar de Geest (Ef. 5:18; Gal. 5:16).</p>
<p>Geestelijk begeleider (Spiritual director) - iemand die de geestelijke disciplines promoot en mensen opleidt in de geestelijke disciplines, inbegrepen de stilte.</p>	<p>“Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn” (2 Petrus 2:1). “Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn” (1 Joh. 4:1).</p>

Spirituele formatie - de leringen en applicatie van de *geestelijke disciplines*. De Geestelijke Formatie beweging die een platform en kanaal heeft voorzien langs welke contemplatief gebed de kerk is binnengekomen. Veel christelijke scholen en seminaries adopteren deze term en bieden cursussen aan over spiritualiteit, christelijk leven en het vormen van een Christus-gelijk karakter, maar ze omvatten bijna altijd contemplatieve spiritualiteit. Als de cursus geen mystieke of contemplatieve elementen zou bevatten, waarom kiezen zij dan voor het gebruik van een slogan die zo algemeen gebruikt wordt door contemplatieve aanhangers?

Formatie van het karakter van Christus in het leven van iemand die overgegeven is aan Hem, bij wijze van de vrucht van de Geest: “mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensood ben totdat Christus gestalte in u krijgt” (Gal. 4:19). “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt” (2 Kor. 3:18). “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet” (Gal. 5:22-23). “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is” (Rom. 12:2).

Oude mystieke praktijken

Woestijnvaders - monniken die leefden als kluisenaars, te beginnen van ongeveer de derde eeuw, die voor het eerst de praktijk van contemplatief gebed onderwezen. De christelijke contemplatieve beweging heeft zijn wortels in het katholicisme.

Wij horen geen “Vaders” of monniken te volgen die afgeweken zijn van de waarheid, maar wij horen standvastig te volharden in de leer van Christus en de ware apostelen (Hand. 2:42; 2 Tim. 3:14-16).

Vintagechristen - de term komt van de emergent church beweging. “Vintage” refereert naar iets goeds uit het verleden. Dit type van “Christendom” betreft kennis en praktijken van de oudheid, in het bijzonder van de geestelijke disciplines die van het mysticisme komen.

Terug naar de Bijbel christen - dit is de gelovige die alle dingen toetst aan het Woord van God en die vasthoudt aan wat goed is (1 Thess. 5:21). Hij verwierpt alle praktijken die haaks staan op de Schrift omdat de Bijbel de finale gezagsbron is voor alle zaken van geloof (wat hij gelooft) en praktijk (hoe hij leeft).

Eén worden met God, één met het universum

Christusbewustzijn - geleerd door new-agers als de staat van bewustzijn, bereikt door meditatie, waarbij men zich realiseert dat men goddelijk is en één met God en men daarbij een Christus wordt of een verlicht iemand. “Het is aan de enkeling om totaal, geheel God te worden” [M. Scott Peck, *The Road Less Traveled*, p. 283].

Vanaf het begin was Satans bedrieglijke boodschap: “Gij zult als God zijn” (Genesis 3:5). Daarmee weerspiegelt hij zijn eigen ambitie om Gods plaats onrechtmatig in bezit te nemen. Lucifers ambitie: “Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste” (Jesaja 14:14).

Ware zelf - het **valse zelf** is het ego of de persoonlijkheid dat observeerbaar is voor anderen. Men bevrijdt zichzelf van het valse zelf om het *ware zelf* te vinden middels mantra-meditatie. New-agers beschouwen mensen zoals Boeddha, Ghandi en zelfs Jezus Christus als voorbeelden van mensen die hun hogere zelf gevonden hebben.

Dode zelf - “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Gal. 2:20). “want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God” (Kol. 3:3).

<p>Hogere zelf - de veronderstelde God binnenin jezelf waarmee new-agers willen connecteren middels meditatie. Ook genoemd het Christus-zelf of ware zelf.</p>	<p>Afnemende zelf - de groeiende gelovige in Christus wil enkel dat Christus wordt verhoogd (Fil. 1:20-21). “Hij moet meer worden, ik echter minder” (Joh. 3:30).</p>
<p>De aanbidding van het eigen zelf (“ik”): “Het is een heerlijke bestemming lid te zijn van het menselijke ras, ... nu realiseer ik me <i>wat wij allen zijn</i> ... Als mensen zich eens zouden kunnen zien zoals zij werkelijk zijn ... Ik veronderstel dat het grote probleem zou zijn dat we zouden neervallen en <i>elkaar zouden aanbidden</i> ... In het centrum van ons wezen is er een punt van nietsheid dat onaangeraakt is door zonde en illusies, een punt van pure waarheid ... Dit kleine punt ... is de pure <i>heerlijkheid van God</i> in ons. Het is in iedereen” [Thomas Merton, <i>Conjectures of a Guilty Bystander</i>, pages 157- 158].</p>	<p>De aanbidding van enig iemand anders dan God is streng verboden en veroordeeld: “Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen” (Matt. 4:10). Zelfs wanneer verheven engelen aanbeden worden, wordt er een ernstige berisping gegeven: zie Openbaring 22:9. De mens is niet God en God alleen is waardig aanbeden te worden. Verwar nooit het schepsel met de Schepper!</p>
<p>Oprah Winfrey, bij het prijzen van het boek <i>Discover the Power Within You</i> van Eric Butterworth, zei dit: “Dit boek veranderde mijn perspectief op leven en religie. Eric Butterworth leert dat God niet ‘daarboven’ is. Hij bestaat binnenin elkeen van ons, en het is aan ons om het goddelijke binnenin te zoeken” [front cover of the above mentioned book].</p>	<p>Onze Heer leerde Zijn discipelen te bidden: “Onze Vader Die in de hemelen zijt” (Matt. 6:9). Hij leerde hen niet te bidden: Onze Vader die de goddelijke kracht is binnenin ieder persoon”. Leer over ware spiritualiteit in de Bijbel, niet van populaire beroemdheden, hoe charmant ze ook mogen overkomen.</p>
<p>De verheffing van het eigen zelf - “Kniel neer voor je eigen zelf. Eer en aanbid uw eigen wezen. Chant de mantra altijd door, binnenin u. Mediteer over je eigen zelf. God woont binnenin u <i>als u</i>” [David Eastman, <i>Yoga Journal</i>, Issue 64, p. 43].</p>	<p>De verheffing van God en het Lam - “U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen” (Rev. 4:11).</p>
<p>De New Age (Age of Aquarius)</p>	
<p>De New Age of het Watermantijdperk - het veronderstelde gouden tijdperk dat de mensheid zal binnengaan, wanneer de mens zich bewust wordt van zijn kracht en goddelijkheid.</p>	<p>De Bijbel spreekt over de huidige tijd en “de tijd die komt” (de toekomstige duizendjarige regering van Jezus Christus). Mattheüs 12:32; Markus 10:30. In de toekomstige tijd zullen mensen Christus’ macht en goddelijkheid erkennen en “elke knie zal buigen” (Fil. 2:9-11).</p>
<p>De geestenwereld</p>	
<p>Occult/occultisme - dat wat geheim gehouden is of verborgen; de praktijk van metafysica doorheen de geschiedenis. Metafysica heeft betrekking op hetgeen verder reikt dan het fysische rijk of wat tot het bovennatuurlijke behoort.</p>	<p>De Bijbel stelt erg duidelijk dat er geestelijke wezens zijn (onreine geesten, demonen, gevallen engelen) die allemaal onder het gezag van Satan staan, die de bron zijn van occulte praktijken die sterk veroordeeld worden in de Schrift (Deut. 18:9-14).</p>
<p>“De wetenschap van de Hekserij is gebaseerd op uw bekwaamheid om binnen te gaan in een veranderde staat van bewustzijn die wij ‘alpha’ noemen. In alpha open de geest zich voor ongewone vormen van communicatie, zoals telepa-</p>	<p>De Bijbel erkent de realiteiten van de geestenwereld en de realiteit van demonische activiteit, en Gods volk werd altijd sterk gewaarschuwd tegen het aangaan van zulke praktijken (Deut. 18:9-14). Velen die zich inlaten met contemplatief</p>

<p>thie, helderziendheid en voorkennis. Hier kunnen wij ook uit-het-lichaam ervaringen ondervinden, of mystieke visionaire informatie ontvangen die niet verkregen wordt via de vijf zintuigen. In alpha worden rationale filters die de gewone realiteit verwerken verzwakt of uitgeschakeld en de geest is ontvankelijk voor ongewone realiteiten” [Laurie Cabot, <i>Power of the Witch</i>, p. 173].</p>	<p>gebed of christelijk mysticisme zullen sterk bezwaar maken tegen elke vergelijking met hekserij, maar beide praktijken zoeken de geest te openen door middel van een veranderde staat van bewustzijn. Gelovigen worden streng gewaarschuwd zich verre te houden van enige occulte praktijk, in gelijk welke vorm. “Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten” (Jakobus 4:7).</p>
---	--

Te begrijpen termen

<p>Mysticisme - een directe ervaring van het bovennatuurlijke rijk.</p>	<p>Heiliging - een proces waarbij een gered persoon dagelijks veranderd wordt om meer op Christus te gelijken, een transformatie-ervaring die door de Geest van God mogelijk gemaakt wordt (2 Kor. 3:18).</p>
<p>Labyrint - een oude praktijk waarbij gebruik wordt gemaakt van een doolhofachtige structuur. Het is niet een echte doolhof waarin verschillende paden zijn, maar het heeft één pad naar het centrum en hetzelfde pad terug naar het begin. Het labyrint is een pad om in de ongeziene wereld te komen. Dit wordt dikwijls bereikt door centreren of contemplatief gebed met het doel het goddelijke binnenin te bereiken. Iedereen kan het labyrint bewandelen en de goddelijkheid bereiken, ongeacht zijn religie.</p>	<p>Het smalle pad: “Ga binnen door de nauwe poort, want breed is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Matt. 7:13-14). “Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood” (Spr. 14:12). De Heer Jezus is de enige weg (Joh. 14:6; 1 Tim. 2:5).</p>
<p>Reiki - spirituele energie die gekanaliseerd wordt door iemand die afgestemd is op de Reiki-kracht. Letterlijk vertaald: “God-energie”. Reiki is een new age genezingsmethode, ontleend aan het Tibetaans boeddhisme.</p>	<p>De kracht van het Kruis - “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God” (1 Kor. 1:18).</p>
<p>Lectio Divina - betekent “heilig lezen”. Dit omvat vaak één woord of een kleine frase uit de Schrift die repetitief herhaald wordt, een praktijk die degenereert in “veelheid van woorden” (Matt. 6:7; KJV: “vain repetitions”).</p>	<p>Bijbelsaturatie: dit betreft het toelaten dat Gods Woord het hart en de geest vervullen met als resultaat dat de gelovige verzadigd is met Gods waarheid en in staat is de principes ervan toe te passen in elke situatie (Psalm 119:11; Kol. 3:16; Matt. 4:4).</p>
<p>Heilige Ruimte - ofwel een fysieke plek waar men een mystieke praktijk beoefent, ofwel de feitelijke stilte of toestand tijdens de mystieke ervaring.</p>	<p>Begenadigde plaats - “in Christus” te zijn, gezegend met elke geestelijke zegening, aangenomen en erg geliefd in de geliefde Zoon van God; een nieuwe schepping in Christus (Ef. 1:3, 6; 2 Kor. 5:17).</p>
<p>Nieuwe Gedachte (New Thought) - een beweging die klassieke occulte concepten tracht te verenigen met christelijke terminologie.</p>	<p>Gods gedachten zijn niet ’s mensen gedachten (Jesaja 55:8-9), en we moeten nooit menselijke dwaling vermengen met Gods waarheid. In plaats daarvan moeten we alles afwijzen wat niet samengaat met Gods onfeilbare woord (Jesaja 8:20).</p>

Het gezag van de Schrift

“De voorganger preekte. Hij hield een Bijbel omhoog ... Hij zei dat de Bijbel de enige en ultieme gezagsbron is ... Nee, Nee, Nee! De ultieme gezagsbron van mijn leven is niet de Bijbel; ze is niet opgesloten tussen de covers van een boek. Ze is niet iets dat geschreven is door mensen en bevroren in de tijd. Ze komt niet van een bron buiten mezelf. *Mijn ultieme gezagsbron is de goddelijke stem in mijn eigen ziel. Punt*”. [Sue Monk Kidd, *The Dance of the Dissident Daughter*, p. 76].

“En u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2 Tim. 3:15-17). “Uw woord is de waarheid” (Joh. 17:17). “De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt” (Matt. 4:4).

Redding

Alle mensen zijn verbonden met God. Zij moeten gewoon de kracht en energie benutten die er al is.

Zondige mensen zijn afgescheiden van God, dood in hun overtredingen en zonden (Ef. 2:1-3; 4:18-19). Slechts door de nieuwe geboorte kunnen zij verbonden worden met God (Joh. h. 3).

De mens is fundamenteel goed en alle menselijke wezens hebben een goddelijk centrum.

De mens is verdorven in de kern van zijn wezen: “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” (Jer. 17:9; zie Mark. 7:21-22).

Het kruis is geen noodzaak. Iedereen, zelfs niet-christenen, kunnen de godheid die binnenin hen is ontdekken.

Het kruis is essentieel (1 Kor. 1:17-21; Gal. 6:14). Zij die het kruis verachten of afwijzen zullen verloren gaan (1 Kor. 1:18).

Mystici geloven niet dat een **fundamentele verandering** nodig is, enkel een bewustzijn van wat er reeds is.

Er is een **fundamentele verandering** nodig: “Gij moet wedergeboren worden” (Joh. 3:7; vgl. 2 Kor. 5:17; Hand. 26:18).

Een persoon kan tot God komen door middel van een mystieke ervaring, en door dit te doen kan hij één worden met God.

God zond een redder in de wereld om de remedie te zijn voor zondige mensen (1 Tim. 1:15). De enige manier om toegang tot God te verkrijgen is door Jezus Christus (Joh. 14:6). Er bestaat geen redding los van Hem (Hand. 4:12).

Als christenen vragen “of u gelooft dat u een zondaar bent”, antwoord dan met: “Wij hebben ons goddelijk potentieel niet volmaakt gerealiseerd, maar wij bevinden ons in het proces van de ontvouwing ervan door meditatie en hogere staten van bewustzijn” [Leddy Hammock, *Questions, Answers and Ultimate Answers* pamflet].

Een mens moet zijn zondige staat erkennen. Jesaja zei: “Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen” (Jesaja 6:5). Paulus zei: “Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont” (Rom. 7:18). “Ik elendig mens” (Rom. 7:24).

Oude wijsheid = je eigen goddelijkheid leren te zien.

Goddelijke wijsheid = je eigen verdorvenheid leren te zien en Gods remedie, gevonden in Jezus Christus.

Getuigenis van iemand die een mystieke ervaring had: “Spoedig begon ik ongewone sensaties in mijn lichaam op te merken terwijl ik mediteerde. Het voelde als energie die door me heen vloeide. Ik ontwaakte met een gelukkig en energiek gevoel en vervuld met een gloeiende warm-

Getuigenis van iemand die een reddingservaring had: “Die gelukkige dag toen ik de Redder vond was een dag die ik nooit vergat ... Ik luis-terde naar het Woord van God en deze kostbare tekst leidde me naar het kruis van Christus. Ik kan getuigen dat de vreugde van die dag uiterma-

<p>te. Gradueel werden de sensaties sterker en na een poos leek het alsof er elektrische stromen door mijn lichaam liepen. Mijn vingers tintelden en ik voelde een licht gebons in de palmen van mijn handen” [Mary Lafferty, <i>Life Times</i>, Issue Number 3, p. 59].</p> <p>Een ander beschrijft de ervaring op gelijkaardige manier: “Je kan veel energie door u heen voelen stromen of een warme stralende gloed in je lichaam. Dit zijn tekenen dat u de energie van je hogere zelf begint te kanaliseren” [Shaki Gawn, <i>Creative Visualization</i>, back cover].</p>	<p>te onbeschrijfelijk was. ‘Mij is vergeven! Mij is vergeven! Een monument van genade! Een zondaar gered door bloed!’ Mijn geest zag zijn kettingen in stukken gebroken, ik voelde dat ik een vrijgemaakte ziel was, een erfgenaam van de hemel, een kwijtgescholden iemand, aangenomen door Jezus Christus, opgetrokken uit de modderige klei en bevrijd uit een verschrikkelijke put, met mijn voeten op een rots gezet ... Gewoon door te kijken op Jezus werd ik bevrijd van wanhoop, en werd ik in zo’n vreugdevolle geestestoestand gebracht. Ik had mijn redder gevonden en wist dat mij vergeving was gegeven” (Charles Spurgeon).</p>
<p>“De grootste zonde van het Christendom is te denken dat andere religies niet gered zijn” [M. Scott Peck, <i>Further Along the Road Less Traveled</i>, audiocassette].</p>	<p>“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh. 14:6). Als andere religies uit geredde mensen zouden bestaan, dan zou er absoluut geen nood zijn aan zendingswerk. Als zij al gered zijn, dan hebben zij het evangelie niet nodig.</p>
<p>“De fundamentalisten gooien een of twee uit-de-context-gehaalde evangeliepassages naar ons hoofd ... Het citaat ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Joh. 14:6) wordt dikwijls gebruikt om te verklaren dat niemand dan de christen God kan bereiken - of daardoor ‘gered’ wordt. Wij weten dat dit nonsens is”. [Frank Tuoti, <i>The Dawn of the Mystical Age</i>, p. 86].</p>	<p>“Laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israel bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft ... Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden” (Hand. 4:10-12).</p>
<p>Interspiritualiteit (De acceptatie van en fuseren met alle religies)</p>	
<p>Interspiritualiteit - de zienswijze dat alle wereldreligies identiek zijn op het mystieke niveau en dat daarom onder hen solidariteit zou moeten zijn.</p>	<p>Leringen van demonen (1 Tim. 4:1; 1 Joh. 4:1) - alle religies van de wereld zijn satanisch van oorsprong en staan vijandig tegenover het ware evangelie en de genade van God.</p>
<p>“Het kan in veel omstandigheden raadzaam zijn mensen te helpen om volgelingen van Jezus te worden en te blijven binnen hun boeddhistische, hindoeïstische of joodse contexten” - Brian McLaren, <i>A Generous Orthodoxy</i>, p. 260.</p>	<p>Een ware volgeling van de Heer Jezus moet elke valse weg verwerpen. “Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan” (1 Joh. 4:1). “Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad” (Psalm 119:104).</p>
<p>“Wij zijn allen verwickeld in het Goddelijke Mysterie dat wij God noemen ... de Geest is in iedereen ... In de kathedraal breken we brood voor hen die het pad volgen van de Boeddha en die de weg van de Hindoes gaan” [Bisschop Alan Jones, <i>Reimagining Christianity</i>, p. 89].</p>	<p>Spijtig genoeg zijn de meeste mensen bezielde door de vorst van de macht der lucht (Ef. 3:1-3). De Heilige Geest is niet in iedereen, maar Hij woont enkel in gelovigen (Rom. 8:9). Zij die het pad volgen van de boeddha en zij die de weg van de hindoes gaan moeten desparaat geëvangeliiseerd worden opdat zij het ware evangelie horen, want zonder de ware Christus zullen zij verloren gaan.</p>

<p>Een samensmelten van alle geloven (Interspiritualiteit) - Goddelijkheid (God) is in alle dingen en daarom is de aanwezigheid van God in alle religies.</p>	<p>Strijden voor het ene ware geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is (Judas 3).</p>
<p>Universalisme - het geloof dat de hele mensheid een positieve connectie en relatie met God heeft of uiteindelijk zal hebben. Vandaar dat de hel en eeuwige bestraffing worden ontkend.</p>	<p>Vernauwing - “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Matt. 7:13-14).</p>

Pas op voor de geschriften van volgende personen (om er maar enkele te noemen):

M. Scott Peck (1936- 2005), Thomas Merton (1915-1968), Henry Nouwen (1932-1996), Thomas Keating, Alice Ann Baily, Basil Pennington, Tilden Edwards, Gerald May, Morton Kelsey, Matthew Fox, Richard Foster, Dallas Willard, Brennan Manning, Sue Monk Kidd, Henri Nouwen, Eugene Peterson, Jack Canfield, Gary Zukav, Leanne Payne.

Christelijke leiders die bepaalde aspecten van contemplatieve spiritualiteit onderschreven hebben (om er maar enkele te noemen):

Rick Warren, David Jeremiah, Charles (Chuck) Swindoll (documentatie over deze personen kan u vinden in boven genoemd boek van Ray Yungen).

Lees verder:

- o Rubriek Contemplatief, Centrerend, Luisterend Gebed en Oosterse Meditatie:
<http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm