

Laat u niet in met Complottheorieën

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV).

Marc Verhoeven, 20-05-2008; Update 28-6-2012 (aanvullingen)

Dingen die niet voldoende bewezen zijn om voor wáár door te gaan

Complottheorieën of samenzweringstheorieën zijn vandaag erg populair, niet in het minst onder christenen.

Gretig worden de sites gelezen van hen die deze theorieën verder onder de aandacht brengen, zoals <http://www.weeswaakzaam.nu/>, <http://endtimes.punt.nl/?>, <http://xandernieuws.punt.nl/>, <http://www.openbaring.org/>, <http://www.jesus-is-savior.com/>, <http://watch-unto-prayer.org/>, <http://eindtijdinbeeld.nl/index.htm>, enz.

Wat opvalt bij zulke complotkraaiers, conspiracisten, fantasten, sensationalistes en paniekzaaiers, is dat zij erg zwak staan in de christelijke leer, de bijbels gegronde doctrine. En de obsessie die zij koesteren komt eigenlijk neer op afgoderij.

Sommigen rechtvaardigen zich door te zeggen dat ook in de Bijbel samenzweringen beschreven staan en wij “dus” aandacht moeten schenken aan samenzweringstheorieën.

Maar wat deze mensen blijkbaar ontgaat is dat de samenzweringen in de Bijbel FEITEN waren, maar de theorieën die deze sites vandaag uitbazuinen zijn in tegenstelling daarmee THEORIEËN, of met andere woorden: opgezette spinnerijen waarvan men de elementen maar deels, niet voldoende of helemaal niet kan bewijzen! Bovendien bestaan er parallel met zulke theorieën weer andere bronnen - even geloofwaardig - die juist het tegenovergestelde beweren.

Als voorbeeld van een bedenksel dat niet bewezen kan worden kan ik de evolutietheorie nemen (los van enige complotgedachte). Anders zou de evolutietheorie immers geen theorie heten maar een feit!

Niet belangrijk. Niet onschadelijk. Niet voor Christenen

Christenen zijn altijd op hun hoede, “bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven” (Matt. 10:16), maar zij houden zich niet bezig met halve waarheden en hele leugens. Dit speelt in de kaart van de duivel, de “vader van de leugen” (Joh. 8:44). Dit zou ook oneerlijk zijn, en onheilig. Wij zondigen daarmee tegen God en onze medemensen. Zij die het mikpunt zijn van zulke complottheorieën (personen, overheden) horen wij, christenen, niet vals te beschuldigen.

Een valse beschuldiging is een uiting die niet kan bewezen worden, ook al zou ze geheel of ten dele waar kunnen zijn (buiten ons gefundeerde weten). Stel u eens voor dat u voor een rechtbank zou uitgedaagd worden uw beschuldigingen te verantwoorden met objectieve, harde bewijzen. Als u daarin niet zou slagen, is het beter te zwijgen, tenzij men als een (christelijke) leugenaar bekend wil komen te staan!

Het is ook ongepast om op grond van de “vrije meningsuiting” in onze democratie ons allerlei dingen te veroorloven die bijbels gezien niet gepast zijn. Het is ongepast bepaalde overheden en dito personen te ontteren met ongefundeerde uitspraken, want christenen behoren de overheden te respecteren - niet vals te beschuldigen of in verdenking te stellen. “... Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent ... ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt” (Lees Rom. 13).

Wij hanteren niet de vleeselijke laagten van de democratie als norm, maar de geestelijke hoogten van theocratie! Wat in deze maatschappij democratisch of maatschappelijk geoorloofd kan zijn is daarom niet bijbels verantwoord en voor God geoorloofd. Democratie is niet uit God, maar werd geboren onder de leuze van de Franse Revolutie: Ni Dieu, Ni maître (geen God, geen meester). Wij christenen behoren Gods Woord gehoorzaam te zijn, meer dan democratische “vrijheden”.

Bovendien en boven alles: wij hebben geen behoefte aan complottheorieën. Wij moeten in deze kerkbedeling immers geen tekenen AFwachten, maar de Heer VERwachten – ALTIJD! (vgl.

**1 Thess 1:10). De komst van de Heer is immers imminent. Waakzaam zijn betekent niet focus-
sen op tekenen.**

Waakzaam zijn betekent altijd gereed zijn, niet afgeleid worden, met het oog op de komst van onze Heer. Dit “gereed zijn” is het vasthouden aan de ware leer, de heiliging en de evangelieverkondiging - niet afglijden naar een weg waarop men uitkijkt en zich bezig houdt met complottheorieën en allerlei vermeende “tekenen des tijds” die voor de Joden bedoeld zijn.

Lees hier over bijbelse waakzaamheid: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/weesWaakzaam.pdf>

De Joden zijn het volk dat “tekenen” begeert: Joh. 4:48; 1 Kor. 1:22. Die tekenen zijn ook uitsluitend voor hén bestemd. En de Joden zullen opnieuw tekenen krijgen in de Grote verdrukking, na de Opname van de Gemeente, om daarnaar uit te zien, daar hun lessen uit te trekken en tot bekering te komen. Wij echter leven in de kerkbedeling of christelijke bedeling. De volwassen tijd van de Gemeente of Kerk is er een “van en tot geloof”, en wij zullen nog alléén uit geloof leven, zonder tekenen of stemmen, zoals ook Habakuk zei (Rom. 1:17 en Hab. 2:4). Bij een leven door geloof, past geen aanschouwen (2 Kor. 5:7). “Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet” (Hebr. 11:1). Anders is geloof geen geloof meer, maar zien.

De tekenen die de Heer gaf, in Zijn “[Rede over de laatste dingen](#)“, welke Zijn wederkomst zullen inleiden, zijn integraal bestemd voor de Joden. Maar velen begrijpen niets van de gestelde [bedelingen of dispensaties](#). Door dit gebrek aan bijbelkennis menen zij vandaag tekenen te moeten onderscheiden, [het getal van het Wilde Beest](#) te moeten berekenen, wat dat kenteken van het beest op hoofd en hand zal zijn (chip, streepjescode, enz.), hoe aardbevingen in deze tijd te taxeren, ... en menen ook naar allerlei samenzweringsbeuzelarijen te moeten luisteren, onder het bijbels klinkende mom van “waakzaam zijn”. Het is onrustzaaijer!

In de Kerkbedeling ligt er geen accent op tekenen maar op het prediken van het Evangelie - de “[Grote Opdracht](#)“ (volg de link). Velen zijn hiervan afgeweken en prediken irrelevante en onrustwekkende dingen!

Hoe “goed bedoeld” die samenzweringspropaganda ook allemaal moge lijken, het is op zijn best bijbelse onwetendheid, en beslist niet uit God. Bijbelse onwetendheid kan ik wel begrijpen, maar het curieuze is wel dat als je die christenen (of “christenen”?) hun fouten aanwijst, zij meestal niet willen luisteren, zodat het eerder lijkt op *schuldige* onwetendheid. Wat drijft hen dan eigenlijk? Alleen God leest de harten, het komt geen mens toe hun motieven te oordelen, maar het is droevig te zien dat deze complotkraaiers meestal niet benaderbaar en corrigeerbaar zijn. Intussen jagen zij nietsvermoedende christenen op en verleggen het accent van de geloofsbeoefening en evangelieprediking naar irrelevante dingen die niet uit God zijn, die niet op de smalle weg thuishoren en veeleer afleiden. Zulke mensen moeten oppassen dat zij geen valse leraars worden. Sommigen echter wijken zo erg af dat we de kudde moeten waarschuwen tegen hun praktijken.

Alles werd ons reeds gegeven wat nuttig is om weten

“Petrus leert ons: ‘Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort’ (2 Petrus 1:3a). Om toegang te krijgen tot wat ons reeds gegeven werd, moeten we ons richten tot wat het vers verder zegt: ‘door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd’ (2 Petrus 1:3b). Met andere woorden: als we de wil van de Heer willen kennen, moeten we meer leren over de Heer, en de Schrift is de deur naar deze kennis. Door voortdurende onderdompeling in Zijn Woord leren we over Hem en leren we Hem te volgen”. (TBC).

En er is voldoende onthuld in de openbaarheid der dingen dat er geen toegevoegde informatie nodig is uit obscure bronnen. Niemand hoeft een expert te worden in occulte praktijken om informatie te verkrijgen.

Valse complotleraars

Ik ben zelf getuige geweest van de schade die de boeken van een in Nederland bekend complotleraar kunnen veroorzaken. Hierover ga ik niet uitweiden, maar u kan over deze misleider lezen op deze site: <http://www.toetsalles.nl/bio.ruiterde.htm>

Belangrijk te onthouden is dat zulke misleiders altijd (!) een mengsel (!) brengen van waarheid en leugen - typisch satanisch - hoe zouden zij anders invloed kunnen krijgen onder christenen! Hou u ver van hen, maar kort bij de Schrift. Velen willen in deze wereld belangrijk zijn (ego), en hebben daar veel voor over, terwijl zij niet door God gezonden zijn en van Hem geen mandaat gekregen hebben om te doen wat zij doen. Dikwijls zijn zij nog jong, onervaren en weten niet hoe aansprakelijk zij zijn voor hun onrustzaaijerij.

Hou u ver van hen die in dit verband vandaag zeggen “God kan ook met een kromme stok slaan”! Lees 2 Petrus 3:17: “Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid ...”. Waarom waarschuwde Petrus tegen deze “gruwelijke mensen”, als God toch ook “met een kromme stok, rechte slagen kan geven”? Zou Petrus niet geweten hebben dat je “de graten moet laten liggen en het positieve er moet uitpikken”, zoals ook al eens wordt beweerd? Nu, dat God met een kromme stok kan slaan is Zijn zaak, niet de onze. Hou u daarom ver van alle halfslachtigheid, dubbelslachtigheid, en compromis, want dit is beslist niet bijbels (Openb. 3:16).

Aan mijn opponenten:

Geschiedenis is niet hetzelfde als gepubliceerde Complottheorieën;
Complottheorieën resulteren nauwelijks ooit in Geschiedenis;
Theorieën zijn immers geen Feiten.

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm