

Valse Leraars/Leringen

Biblical Discernment Ministries: Citaten

Uit *Media Spotlight* Special Report, september 1990: "Latter-Day Prophets: The Restoration of Apostles and Prophets and the Kansas City-Vineyard Connection"

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

"Gemeenschap zoeken met valse leraars, zonder hun dwalingen aan te kaarten, stelt iemands eigen geloof in vraag. Zij die ketters verdedigen, zelfs al geloven zij niet in hun leringen, maken zich schuldig aan het verlenen van geloofwaardigheid aan hun ketterijen, en zij zullen door God aansprakelijk gesteld worden voor de zielen die als gevolg daarvan verwoest werden. Het is aan degenen die de waarheid kennen om de Kerk te verdedigen tegen valse leraars, wat ook de prijs is op het vlak van eenheid en persoonlijk voordeel" (p.11).

"Wanneer de Schrift ons aanmaant de leraars te beoordelen naar hun vruchten, dan betreft dat zowel hun eigen heilige wandel en overeenstemming met Gods Woord, als dat van hen die zij onderwijzen. Hierbij is niet het aantal spectaculaire gebeurtenissen dat hun levens kenmerkt van belang, noch het aantal mensen dat door hen 'gezegend' wordt; velen worden ook 'gezegend' door New Age beoefenaars ... Maar hedendaagse leraars zeggen ons de ongodvruchtige levens van leraars niet te oordelen [noch hun slechte leer] maar hen te geloven wegens de 'vrucht' van hun bedieningen" (p.12). "Wij moeten niet kijken naar tekenen en wonderen, maar naar de algehele integriteit van een leraar. Integriteit betekent niet alleen vrij zijn van hebzucht en begeerte maar ook de gezonde leer aankleven" (p.16).

Hoe kan iemand vrij zijn van de slechte leer van een bepaalde denominatie "wanneer hij die denominatie openlijk heeft onderschreven en hij op hun spreekgestoelte verschijnt? Iemand die een bepaalde bediening onderschrijft draagt verantwoordelijkheid voor deze bediening en wordt geïdentificeerd met haar vruchten" (p.16).

"Eenheid wordt niet gevonden in uniformiteit van gedachten maar in de gemeenschap van de Geest, gebaseerd op gezonde leer, die, op haar beurt, gepredikt wordt volgens de heldere leer van de Schrift. Het is daarom dat Paulus ons vermaant "hen in het oog te houden¹ die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderwijs dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af" (Rom. 16:17). Valse leraars roepen op tot een eenheid die niet gebaseerd is op Schriftleer, maar op hun eigen aanspraak op gezag. Zij die streven naar gemeenschap op basis van gezonde leer, worden als legalisten gebrandmerkt, terwijl het de valse leraars zijn die hun volgelingen onschrijflijke eisen opleggen" (p.14).

De term "een ander evangelie" in Galaten 1:6-9² "is een verdraaiing van het ware Evangelie. Het centreert zich wel op de persoon en het werk van de Heer Jezus maar voegt leringen toe, of doet leringen af, waardoor de mensen hun houding jegens onwaarheden gaan herbekijken" (p.17).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Zie ook: "Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door middel van deze brief, **maak hem als zodanig bekend** (Gr. *touton semeiousthe*: lett. die ene teken → teken hem [mark that one]) en **laat u niet met hem in**, opdat hij tot inkeer komt. En beschouw hem niet als een vijand, maar vermaan hem als een broeder" (2Th 3:14-15).

"En ik wek u op, broeders, **hen in het oog te houden** (Gr. *skopeo*) die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderwijs dat u hebt ontvangen, en **keer u van hen af**" (Rm 16:17).

² Zie ook: "Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als iemand komt die een **andere Jezus** predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een **andere geest** ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een **ander Evangelie**, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best" (2Ko 11:3-4). "Ik verwonder mij erover, dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een **ander evangelie**" (Gl 1:6).