

Citaten over Atheïsme en Moraliteit

Uit “Wat is uw standaard van moraliteit?”:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/standaardMoraliteit.pdf>, 29-10-2021

Hoe kan louter materie moraliteit creëren?

Moraliteit is niet stoffelijk maar geestelijk: ze transcendeert materie. Daarom moet er een onstoffelijke, intelligente Ontwerper zijn die uiting gaf aan Zijn gedachten en beweegredenen, door middel van een doelgericht gecreëerd universum met al zijn wetmatigheden en eigenschappen.

Atheïstische nonsens

Er is geen beter voorbeeld van pretentie en irrationaliteit dan een atheïst zijn claim op moraliteit binnen een stelling die aanneemt dat hij leeft in een universum dat zonder enig doel bestaat.

Wat is uw standaard van moraliteit?

“Indien alle dingen zichzelf maakten door natuurlijke processen – zonder God – dan zijn wij niet Gods bezit en dan heeft Hij niet het recht om ons te zeggen hoe wij moeten leven. In die manier van denken bestaat God eigenlijk niet meer, en zo is er dan ook geen absolute grond voor moraliteit. Zonder God zijn alle concepten van goed en fout slechts een kwestie van opinie. En zonder een standaard van moraliteit bestaat er niet zoiets als zonde. En geen zonde betekent dat er geen goddelijk oordeel te vrezen valt en dat er ook geen behoefte is aan een Redder, Jezus Christus” (Ken Ham).

Transcendente God bepaalt objectieve moraliteit

Hoe kan louter materie moraliteit creëren? Het geestelijke komt niet voort uit het materiële. Het materiële komt uitiem voort uit het geestelijke! Alles wat materie transcendeert, zoals metafysische realiteiten, gedachten, beweegredenen, bewustzijn, goedheid, liefde, geweten, moraliteit, filosofische gedachten, geest, geesten, enz. zijn niet stoffelijk maar geestelijk. Buiten het materiële universum moet daarom een persoonlijke, onstoffelijke maar geestelijke Ontwerper bestaan, zoals de Bijbel zegt in bv. Johannes 1:1-3 en Kolossenzen 1:15-16. (MV)

Wat is goed en wat is slecht?

Vanuit atheïstisch standpunt kan er nooit een vaste standaard van moraliteit zijn, omdat elk individu zijn eigen idee heeft van moraliteit. En elk van hen kan geloven dat zijn eigen moraliteit “de beste” of zelfs “de absolute” is, en het hun plicht vinden deze op te leggen aan anderen. DIT LEIDT TOT OORLOGEN. Anderen pikken standaarden van overal op, naar eigen goeddunken, en maken zo hun eigen cocktail van maatstaven. DIT LEIDT TOT MOREEL RELATIVISME. (MV)

Problemen voor atheïsten

Los van morele absoluutheden kan niemand iets goed of fout verklaren. Los van absolute standaarden kan geen enkel conflict absoluut veroordeeld worden, ongeacht hoe weerzinwekkend dit voor sommigen zal zijn. Ideeën van mensen over goed en kwaad, juist en fout, blijven voortdurend veranderen omdat alles relatief is in een wereld die absolute waarheid heeft afgewezen. En wat maakt de meerderheid beter dan de minderheid? Waarom is de opinie van velen superieur aan de mening van weinigen? In het kader van morele absoluutheden kan een onpopulaire opinie van weinigen beter zijn dan de opinie die gedeeld wordt door velen.

Atheïsten hebben niet het recht om anderen te oordelen!

Atheïsten geloven dat moraliteit subjectief is, enkel een kwestie van menselijke opinie over wat goed en fout is. Daarom, wanneer een atheïst iemands handelingen bekritiseert, of hem oordeelt goed of fout te zijn, dan weerspreekt hij zijn initiële premisse, en demonstreert daardoor dat hij zowel onlogisch is als hypocriet. Doordat zij beweerden dat moraliteit subjectief is, zullen overeenkomstig de logica atheïsten hun recht op het beoordelen van anderen verloren hebben.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Atheïsme”: <http://www.verhoevenmarc.be/atheisme.htm>