

De Circuskerk

<http://defendingcontending.com/2008/06/03/the-circus-church/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
Vertaling en voetnoten door M.V.



Ik kan zeker niet beweren dat ik de verborgen dingen Gods zou kennen, maar het komt me voor dat de dagen van overweldigende en algemene opwekking reeds lang voorbij zijn ... omdat de patiënt beslist dood is. Hoe droevig is het feit dat het moderne “kerkendom” (i.p.v. Christendom) een lege, holle huls is, zonder leven. Het is slechts een lege exuberantie, een opgeblazen drukte en religieuze furie, die helemaal niets te betekenen heeft.

De verheven Christocentrische, God-erende prediking uit vervlogen jaren, werd op grote schaal vervangen door het mensgecentreerde, valse evangelie van de protestantse paus, “Amerika’s Pastor” Rick Warren, en de suikerspinzoete, bloedloze theologie van “Gawd has a wonderful plan for *Your Best*

Life Now” (God heeft een wonderlijk plan voor Uw Beste Leven Vandaag) van de altijd glimlachende [Joel Osteen](#).

De grote en verschrikkelijke waarheid is dat de belijdende kerk bijbels nu analfabeet en geestelijk bankroet is. Ze heeft haar geestelijk geboorterecht ingeruild voor een waardeloze kom wereldse soep.

Mannen, als u hoopt dat de zondagsdienst in info-tainment-stijl van uw kerk, u en uw gezin een solide kennis van de Bijbel zullen geven, dan is uw hoop ijdel. Het is uw eigen verantwoordelijkheid, als geestelijk hoofd van uw gezin, de job te klaren. Het is tijd dat u zich bekeert van uw massale troonsafstand van de u door God gegeven positie en verantwoordelijkheid om “uw kinderen op te leiden in de weg die zij horen te gaan”¹, en “uw kinderen op te voeden in de tucht en de terechtwijzing van de Heer”². Het is tijd dat u stopt met anderen de taak toe te vertrouwen die eigenlijk de uwe is. Het gezin begint thuis, en zoals in onze harten moet Christus ook in ons huis regeren. In feite moet Hij de hoogste positie bekleden en de troon bezetten op elk terrein van ons leven: ons hart, ons verstand, onze geest, ons huis, ons gezin, ons beroep, ons hele wezen, overal.

O, hoe diep is ze gevallen! Ik ben elke dag verbaasd over de blijkbaar wanhopige wedloop naar de echte bodem van de put waartoe de hedendaagse Circuskerk vast besloten is. Alle stopplaatsen zijn weggeruimd door verderfelijke pastors die elkaar voortdurend willen overtreffen met toenemende helse schok-tactieken, marketing-zetten, en de zieke advertizing voor een aanhoudende “[pornoficatie van de kerk](#)”, wat niets meer oplevert dan een schaamteloos cijferspel.

Een modern “kerkendom” (geen Christendom) is het wat ontstaat wanneer het 21^{ste} eeuwse kapitalisme een (vals) evangelie ontmoet dat te koop staat. Deze bedrieglijke charlatans gaan tot het uiterste, tot wat het ook maar kost, om kudden in de kerkbanken te drijven, maar niet met de bedoeling dat zij daar het evangelie zouden horen en zich bekeren zouden, maar veeleer in de hoop dat de kerk haar cijfers kan opkrikken en meer vuil gewin kan binnenrijven via de collecteschaal.

Maar zoals de Schrift duidelijk aantoon, zijn deze ongehoorzame kinderen uit hun vader de duivel en hebben zij geen deel in de Heer:

¹ Naar Spreuken 22:6: “Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis van zijn weg; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken”.

² Naar Efeziërs 6:4: “En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de tucht en de terechtwijzing van de Heere”.

“Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest duidelijk worden dat zij niet allen uit ons zijn” (1 Joh. 2:19).

“Want er zal een tijd komen, dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen, maar zij zoeken wat hun gehoor streelt en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen naar hun eigen begeerten” (2 Tim. 4:3).

“Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met hun werken, aangezien zij afschuwelijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt” (Titus 1:16).

Een gebed: Almachtige God, help Uw volk de lichtende waarheid van Uw Woord terug te winnen in onze dag, en mensen op te wekken die nogmaals de onbeperkte soevereiniteit van de Ene Waarheid en Levende God met kracht zouden uitdragen! Zend uit, zo bidden wij o machtige Koning, uw heilige boodschappers om de eeuwige en weergaloze heerlijkheid te verkondigen van de Opgestane Heer Jezus Christus, en opdat Hij moge verheerlijkt worden onder de mensenkinderen! Amen!

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm