

De christianisering van oorlog en geweld

Door Steve Blackwell

<http://www.indywatchman.com/>, 18-8-2012

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



Dit artikel is een intro op een meest verontrustende vraag: werden Amerikaanse christenen misleid met betrekking tot de kwestie van oorlog en geweld? Een zaak die ook belangrijk is voor christenen in de hele wereld!

Deel een

Christenen leiden de parade met een grote patriottische show ter ondersteuning wanneer het gaat om wat zij beschouwen als een “just war” (rechtvaardige oorlog). Lange tijd maakte ik deel uit van die parade. De kerken die ik vervoegde drapeerden het kruis met het rood, wit en blauw, en zij waren de eersten om op te staan en de gelofte van trouw te reciteren. Trouw aan God en het land waren van gelijke waarde, en iets anders zeggen betekende een strijd met God en Zijn dienaren aangaan.

Een christelijke levensbeschouwing hebben in Amerika houdt in dat je een patriot bent, en dat je de Bijbel begrijpt door het filter van de Constitution¹ en de valse geschiedenis die er rond gebouwd is. Zelfs het schrijven van een artikel zoals dit komt bij velen over als anti-Amerikaans, en als extensie daarvan: anti-christelijk.

Ik heb in andere artikelen geschreven dat de Bijbel consistent van kaft tot kaft aantoont, zonder enige uitzonderingen, dat het menselijk ras een misleid ras is. De meerderheid van het immense aantal zielen die deze aarde bevolkten zijn gekomen en gegaan zonder ooit te weten dat zij een kolossale leugen geslikt hebben. Jezus’ aankomst, 2000 jaar geleden, was het antwoord op het raadsel van het Oude Testament en alles wat we rondom ons heen zien. Zijn antwoord was terzelfdertijd de moeilijkste en de simpelste oplossing. Hij vroeg enkel dat we Hem zouden geloven en Hem volgen; de moeilijkheid was en is dat wij de duisternis van deze wereld liefhebben², onze primaire loyaliteit.

¹ Constitution: grondwet, staatsbestel.

² Johannes 3:19: “En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht”.

Er is een spiritueel ontwaken bezig in Amerika, maar het is niet uit de Geest van God. Mensen kijken in drommen uit naar een antwoord, en worden getrokken naar christelijk nationalisme, oecumenisme, bestsellerboeken zoals *The Harbinger*³ en *The Shack*⁴, de New Apostolic Reformation, Heretic Gospel Television, Word Faith Preaching, The New Age Movement en Oprah Winfrey, Jim Wallis' pacifisme, de America for Jesus congregatie in Philadelphia, enz. Dit omvat de hele machinerie en werktuigen van mensen om vooraf te gaan aan de eenvoud die gevonden wordt in de geestelijkheid van de zachtmoedige en nederige Jezus. Dit zijn al de verschillende vormen van ongehoorzaamheid en rebellie tegen de gemanifesteerde godsvrucht die vereist is om Gods koninkrijk binnen te gaan. De karakteristieken van dat koninkrijk zijn tot voorbeeld gemaakt door Zijn geestelijke nakomelingen als een aanwezige realiteit. Het is het voorbeeld van vroege christenen, in de eerste 300 jaar, dat "de wereld ondersteboven heeft gekeerd" en diegenen heeft aangetrokken wier harten smachtten naar een bovennatuurlijke vrede die niet gevonden wordt door middel van hulpmiddelen, programma's, regels of mentale oefeningen, geschapen om de geest beet te nemen voor een vals gevoel van liefde en vrede.

Er zijn bepaalde karakteristieken die inherent zijn aan de mens, en deze die het meest zichtbaar is, en de dodelijkste, van al onze natuurlijke neigingen, is onze bekwaamheid om geweld en letsel toe te brengen aan onze medemensen. Toen wij christenen werden, was een van de eerste dingen die we waarschijnlijk leerden dat we onze andere wang⁵ moesten aanbieden en geen kwaad met kwaad vergelden. En toen er nadien een korte tijd verliep, hoorden wij, zonder twijfel met vreugde, van de vele "omstandigheden" waarin het ons geoorloofd is kwaad met kwaad te vergelden, en desalniettemin te luisteren naar preken over Jezus de Vredevorst, en te zingen: "vrede op aarde, in mensen een welbehagen"⁶, en volop populaire songs te zingen van Genade en Vrede. Wij leerden over deze "omstandigheden" niet uit de Bijbel, we leerden daarover hoogstwaarschijnlijk in de kerk, van pastor, kerkleiders, of op school. Nu het slechte nieuws: er zijn geen omstandigheden die veroorloven om door militaire dienst te gaan doden in de naam van Christus, en er zijn geen omstandigheden die een christen toestaan betrokken te raken in overheidsbestuur, of zelfs te gaan stemmen, en een aanplakbord in hun voortuin te plaatsen.

Het loont de moeite, voor elke volgeling van Jezus, om de eerste drie eeuwen van de kerk eens te onderzoeken. Het is bijna onmogelijk citaten te vinden uit de vroege kerkgeschiedenis die christelijke participatie in oorlog ondersteunen. Het was niet eerder dan in de tijd van Constantijn, in 313 n.C., dat christenen begonnen deel te nemen aan het bestrijden van conflicten. Maar als je zoekt naar vroege citaten die de bijbelse positie van geweldloosheid ondersteunen, zal je er veel vinden, en hier volgen er slechts enkele:

Marcellus, ?-298 n.C.

"Ik wierp mijn wapens neer want het was niet betamelijk dat een christelijke man, die militaire dienst verleent aan de Heer Jezus, dit zou doen door middel van aardse verwondingen". "Het is niet wettig voor een christen wapens te dragen voor enige aardse consideratie".

Ignatius van Antiochië, ong. 35-110 n.C.

"Schenk er aandacht aan om dikwijls samen te komen en dank te zeggen aan God, en Zijn lof te betuigen. Want als u dikwijls samenkomt in dezelfde plaats, zullen de krachten van de Satan vernietigd worden, en de verwoesting die hij beoogt wordt beschermd door de eenheid van uw geloof. Niets is waardevoller dan vrede, waardoor alle oorlog, zowel in hemel als op aarde, tot een eind gebracht wordt".

Irenaeus, ong. 180 n.C.

³ *The Harbinger: De Voorbode* → <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/harbinger.pdf>.

⁴ *The Shack: De Uitnodiging* → <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-wereld.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Shack.pdf>.

⁵ Lukas 6:29: "Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen".

⁶ Lukas 2:14.

“Christenen hebben hun zwaarden en lansen omgebouwd tot instrumenten van vrede, en zij weten niet hoe te vechten”.

Justinus Martyr, ong. 138 n.C.

“De duivel is de auteur van alle oorlog”. “Wij, die eerder elkaar doodden, voeren geen oorlog tegen onze vijanden. Wij weigeren leugens te vertellen of onze inquisiteurs te bedriegen; wij hebben liever te sterven in erkenning van Christus”.

Tertullianus, 155-230 n.C.

“Maar nu navraag wordt gedaan betreffende deze onderwerpen. Ten eerste, kan een gelovige zich als militair laten inschrijven? Ten tweede, kan een soldaat, zelfs met een lagere rang, die geen heidense offers brengt, noch bij doodstraf betrokken is, toegelaten worden in de kerk? Nee, op beide gronden - omdat er geen overeenkomst is tussen het goddelijke sacrament⁷ en het menselijke sacrament, de standaard van Christus en de standaard van de duivel, het kamp van het licht en het kamp van de duisternis. Een ziel kan geen twee meesters dienen - God en caesar ... Maar hoe zal een christen zich inlaten met oorlog - trouwens, hoe zal een christen zich zelfs inlaten met militaire dienst in vreedstijd - zonder het zwaard, dat de Heer weggenomen heeft? Want alhoewel soldaten Johannes hadden benaderd om onderricht te krijgen en er een centurio geloofde, verandert dit niets aan het feit dat naderhand de Heer, door Petrus te ontwapenen⁸, daarmee elke soldaat ontwapende”.

“Onder geen enkele omstandigheid zou een waar christen het zwaard mogen trekken”.

Origenes van Alexandrië, 185-254 n.C.

“Wij zijn in overeenstemming gekomen met de raad van Jezus om onze arrogante zwaarden van argument tot ploegscharen om te smeden, en we veranderen de speren die we vroeger in het gevecht gebruikten tot sikkels. Wij nemen niet langer zwaarden op tegen een natie, noch leren we nog langer hoe oorlog te voeren, want wij zijn zonen van vrede geworden ter wille van Jezus, die onze Heer is”.

Er bestaan veel citaten zoals deze uit de kerk in de eerste 300 jaar, en de lijn van hun devotie en overtuiging om Jezus' regel van geweldloosheid te volgen kan ontdekt worden, maar is niet zo zichtbaar. Vandaag kan men kijken naar de anabaptistische traditie, of de mennonieten of Amish om iets te vinden dat lijkt op geweldloosheid.

In feite belicht de geschiedenis niet de levens van afscheuringen die geweldloosheid predikten, maar ze focust veeleer op de overheersende intellecten van de dag, de “movers and shakers” van het Christendom, zoals Luther, Calvijn, en anderen. Wanneer hoorde u laatst nog van de donatisten, waldenzen, walbigenzen (= katharen)⁹? Er zijn waarlijk altijd vredelievende, geweldlozen geweest in elke periode van de kerkgeschiedenis, maar zij krijgen niet veel aandacht van de pers. Zelfs Jezus' Kerk is als een “kleine kudde”¹⁰ omschreven, klein in aantal. Te spreken van geen weerstand te bieden en uw vijanden lief te hebben in een wereld die gek geworden is, vol van gewapende conflicten, kan belachelijk lijken op het eerste gezicht, maar bij de ware christen zou dit een bereidwillig hart moeten vinden.

Satan is ijverig geweest met het zaaien van zijn onkruid. De boodschap van weerstandloosheid en geweldloosheid heeft weinig goede aarde gevonden om in te groeien, in de V.S. en in de wereld. Volgens een artikel in het Christian Research Journal bestaat 14% van de VS-bevolking uit evangelicals, maar zij, gek genoeg, maken 40% uit van het personeel in militaire actieve dienst. Als katholieken hierbij meegeteld worden dan loopt het percentage op tot 77%.

⁷ Sacrament: genademiddel.

⁸ Zinspeling op Mattheüs 26:52: “Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen”.

⁹ “Katharen” werd door de RKK omgebogen tot → “ketter”.

¹⁰ Lukas 12:32: “Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven”.

Naar mijn mening vertegenwoordigen deze cijfers een afwijzing van het Evangelie van Vrede en Liefde, en Gods Koninkrijk dat daarop gebouwd is. Aan welk koninkrijk zijn wij in werkelijkheid trouw? Jezus zei niet: "Hebt uw vijanden lief, maar als ze uw aanbod niet accepteren, dan is het O.K. van hen te doden als dat nodig is". Zou die Persoon die wij Heer noemen enige omstandigheden toestaan voor een gewelddadige afwijzing van het aanbod van liefde?

Er staat veel op het spel als we in overweging nemen dit dilemma te beantwoorden. De kwestie van ons geloof staat op het spel hier. De Bijbel trekt duidelijk de lijn in het zand, en de woorden van Jezus staan beslist op het spel. Maar, het zal blijken dat de grote meerderheid van de "christenen" aan de verkeerde kant staan van de lijn, en de consequentie van verkeerd te zijn in deze zaak, kan desastreus zijn.

Eenzijds is er het Christendom van de Bijbel, daarnaast is er een populair Christendom, een schande, ingevoerd door Satan, die het vlees aanspreekt. Het Christendom van de wereld zal de oormerken (= eigendomsmerken) en de vingerafdrukken van de wereld over zich heen hebben.

Het hierop volgende artikel zal blijven stilstaan bij die oormerken en trachten te determineren wie ze toebehoren - u zou kunnen verrast zijn!

Zie ook:

"Grijpt een christen naar de wapens?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/christen-wapens.pdf>

"De christen en politiek": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christen-en-politiek.pdf>

"Christelijk activisme?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/socialEvangelie.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm