

Christadelphianisme

Gedeelte uit “Christadelphianisme”, door Matt Slick, <http://carm.org/christadelphianism>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V. dd. 20-01-2014

Sites van Christadelphians

Christadelphians NL: <http://www.broedersinchristus.nl/index.htm>

Bijbelvorsers: <http://bijbelvorsers.webs.com/>

Bijbelvorsers: <http://bijbelvorsers.webs.com/apps/profile/60416903/>

Belgische Bijbelstudenten: <http://bijbelvorsers.webs.com/apps/profile/60911470/>

Belgian Christadelphians: <http://bijbelvorsers.webs.com/apps/profile/60283221/>

Belgische Christadelphians: <https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/>

Broeders in Christus: <http://broedersinchristus.wordpress.com/>

Hoop tot leven: <http://www.marcusampe.webs.com/>

Christadelphians Brussel-Leuven: <http://christadelphians.wordpress.com/>

Christadelphian World: <http://christadelphianworld.blogspot.be/>

Christadelphia: <http://christadelphia.webs.com/>

Stepping Toes: <http://steppingtoes.wordpress.com/>

Christadelphians UK: <http://www.christadelphian.org.uk/>

Christadelphians DE: <http://www.christadelphian.de/>

Christadelphians America N-Z: <http://www.christadelphia.org/>

Inhoud

- Inleiding tot het Christadelphianisme
- Wat leren de Christadelphians?
- Geschiedenis van het Christadelphianisme
- Is Christadelphianisme Christelijk?

Inleiding tot het Christadelphianisme

Christadelphianisme is een relatief nieuw religieus systeem. Het beweert, zoals vele andere niet-christelijke sekten/kulten, de authentieke christelijke kerk te zijn met authentieke christelijke doctrines. Maar zij ontkennen de Drie-eenheidsleer, zowel als de Godheid van Christus en van de Heilige Geest. Bovendien zeggen zij dat de Duivel geen echt persoon is maar onze natuurlijke neiging tot zondigen. Zij zeggen ook dat Jezus een geschapen wezen is die een gevallen natuur had en die Zelf moest verlost worden. In zeg dit vooraf als inleiding op het Christadelphianisme omdat we moeten begrijpen wat de kern is van deze groep. Andermaal: ze is niet christelijk.

Er zijn echter onenigheden binnen het kamp van het Christadelphianisme. Verscheidene Christadelphians wijzen er mij op dat er verschillen in opinie zijn binnen hun sekte met betrekking tot de gevallen natuur van Christus. Niettemin loochenen zij allen de Godheid van Christus en dat is genoeg om hen buiten het kamp van het Christendom te plaatsen. Een Jezus die niet goddelijk is, kan niemand redden - in het bijzonder iemand die zelf moet gered worden.

Naar mijn mening is het Christadelphianisme een gevaarlijke sekte/kult omdat ze mensen naar eeuwige vervloeking voert, door een valse God en een vals evangelie te leren. Zij wijken voldoende af van de kerneringen van het christelijke geloof om hen niet als christelijk te beschouwen.

Ik wil hieraan toevoegen dat ik vele jaren geleden de gelegenheid had om vijf maanden door te brengen in een christadelphian kerk, tijdens hun midweekse bijbelstudies. De mensen daar waren warm en vriendelijk. Ze lieten mij vrij toe om de “tegengestelde zienswijze” te brengen voor hun bijbelstudiegroep, op regelmatige basis. Ik was daarvan onder de indruk. Zij waren ook goed ingelicht over de Schrift en luisterden gespannen naar wat ik te zeggen had. Ik vond hen beleefd en belezen en genoot van mijn tijd bij hen. Maar, zij bleven de essentiële leringen van het geloof ontkennen, zelfs al gaf ik hen een “duw” in leerstellige zaken. Maar ik herinner hen met genegenheid, en ik ben bedroefd te weten dat zij ervoor gekozen hebben de ware en levende God te verloochenen.

Wat leren de Christadelphians?

- Alhoewel zij bepaalde bijbelse waarheden erkennen, ontkennen zij vele andere.
- Zij geloven dat de Bijbel het onfeilbare en inerrante Woord van God is. (The Christadelphians: What They Believe and Preach, p. 82)
- Zij leren dat er slechts één God is. (Jesaja 43-45).
- Zij leren dat Jezus een zondenatuur had (What They Believe, p. 74)
- Zij leren dat Jezus zichzelf moest redden, voordat hij ons kon redden. (Christadelphian Answers, p. 24)
- Zij leren dat Jezus zal terugkomen en zijn koninkrijk op aarde zal oprichten. (What They Believe , p. 268)
- Zij geloven dat er een grote afval geweest is en dat het Christendom een vals religieus systeem is. (Een traktaat met de titel “Christendom Astray Since the Apostolic Age”, Detroit Christadelphian Book Supply)
- Zij geloven in annihilatie (vernietiging) van de bozen. (What They Believe, p. 187).
- Zij geloven dat de waterdoop noodzakelijk is voor redding. (What They Believe, p. 71, 72, 207-210).
- Zij geloven dat het mogelijk is je redding te verliezen. (What They Believe, p. 212).
- Zij ontkennen de leer van de Drie-eenheid. (What They Believe, p. 84-87).
- Zij ontkennen dat Jezus God is in het vlees. (Answers, p. 22).
- Zij ontkennen dat Jezus bestond vóór zijn incarnatie. (What They Believe, p. 85, 86).
- Zij ontkennen de persoonlijkheid en Godheid van de Heilige Geest. (What They Believe, p. 115).
- Zij ontkennen de plaatsvervangende verzoening van Christus. (Answers, p. 25; What They Believe, p. 71).
- Zij ontkennen redding door genade, door geloof alleen. (What they Believe, p. 204).
- Zij ontkennen de onsterfelijkheid van de ziel. (What They Believe, p. 17).
- Zij ontkennen het bestaan van de hel en eeuwige bestraffing. (What They Believe, p. 188-189).
- Zij ontkennen het bestaan van de gevallen engel Satan/Lucifer als de duivel. (Answers, p. 100).

Zoals u kan zien ontkennen de Christadelphians bepaalde essentiële doctrines van het Christendom, namelijk de Godheid van Jezus en redding door genade en geloof alleen.

Zoals zovele sekten/kulten claimen zij de herstelde waarheid te hebben. Zij hebben hun eigen interpretatie van de Bijbel die sterk afwijkt van het orthodoxe Christendom.

Geschiedenis van het Christadelphianisme

Christadelphianisme is een religieuze beweging die begon onder dr. John Thomas (portret rechts), die geboren werd in Londen, Engeland op 12 april 1805. In 1832 immigreerde hij naar de Verenigde Staten. Op weg naar New York ging het schip door verschillende stormen waardoor schipbreuk en zelfs de dood dreigde. Dr. Thomas beloofde God dat, als hij dit zou overleven, hij zijn leven zou toewijden aan de studie van religie. Hij geraakte in Amerika en hield zijn belofte.



Toen hij aankwam voegde hij zich bij de Campbellieten¹ die ook bekend stonden als de Discipelen. Hij werd gedoopt en begon te studeren.

Hij studeerde hard en ontdekte spoedig dat hij het oneens was met de Campbellieten, en hij vertrok. Velen van de Campbellietengroep volgde hem. Dit was het begin van de Christadelphianbeweging, alhoewel ze toen nog niet zo genoemd werd.

In 1834 startte dr. Thomas een magazine met de naam “The Apostolic Advocate”. Hier begon hij zijn leringen echt te verspreiden. Hij was erg geïnteresseerd in profetie en deed veel inspanningen om de bijbelse eschatologie te begrijpen.

In 1839 verhuisde Thomas naar Illinois en in 1842 werd hij de uitgever van het magazine “The Investigator”. Vijf jaar later startte hij een ander magazine: “The Herald of the Future Age”. Toen woonde hij in Virginia.

In 1848, tegen de tijd dat het Christadelphianisme werd gesticht in Amerika, keerde hij terug naar Engeland om te spreken over zijn type van religie en hij vond de bodem daar vruchtbaar. Tot op vandaag heeft Engeland het grootste aantal Christadelphians. In Engeland schreef hij het boek “Elpis Israel” wat “Hoop voor Israël” betekent. Het is een grondig boek over zijn geloof en bespreekt schepping, Gods wet, zonde, dood, onsterfelijkheid, religie, het komende Koninkrijk, en talloze andere onderwerpen. Daarna keerde hij terug naar Amerika.

De Christadelphians geloven niet in participatie in oorlogvoering. Toen dan de Civil War (Burgeroorlog) uitbrak weigerden zij hieraan deel te nemen. Om nu erkend te worden als een religieuze groep die niet geloofde in strijd, hadden zij een naam nodig. Dr. Thomas gaf hen de naam “Christadelphians” dat in het Grieks “Broeders van Christus” betekent.

In 1862 keerde Thomas opnieuw naar Engeland en vond dat zijn boek “Elpis Israel” had geholpen om congregaties voort te brengen die zijn theologie volgden. Hij gaf extensief onderricht en hielp om het Christadelphianisme te verankeren in Engeland. Daarna keerde hij terug naar Amerika.

Thomas bezocht Engeland nog een laatste keer in 1869 na het schrijven van het boek “Eureka”.

Op 5 maart 1871 stierf dr. Thomas in New York. Hij werd begraven in Brooklyn.

Thomas was een onvermoeide werker die Gods ware betekenis en doctrine van de Bijbel zocht te ontdekken en te bestuderen. Maar, door de raad en wijsheid te verachten van hen die meer licht en wijsheid hadden dan hijzelf, zocht hij eigenzinnig het ware evangelie te “herontdekken” dat naar zijn mening verloren was gegaan. Zoals zoveel anderen in de 19^{de} eeuw, begon hij een religieuze beweging naar de ontwikkeling van zijn persoonlijk geloofssysteem. Daarom is de Christadelphische religie, zoals het Mormonisme, Jehovah’s Getuigen en Christian Science, louter een dwalend religieus systeem dat begon met één persoon die beweerde meer over de Bijbel te weten dan wie dan ook.

Het is een niet-christelijke kult of sekte.

Is Christadelphianisme Christelijk?

Nee, Christadelphianisme is niet christelijk. Zoals alle kulturen en sekten ontkennen de Christadelphians één of meer essentiële doctrines van het Christendom, zoals de Godheid van Jezus, de lichame-

¹ Een beweging die zijn wortels heeft in de Campbellieten is “De Kerk/Gemeente van Christus”. Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GemeenteVChristus.pdf>.

lijke opstanding en redding door genade alleen. In dit geval betreft het de Godheid van Christus en redding door genade, door geloof alleen, als de problemen met deze groep.

Met betrekking tot Jezus leren zij:

- Jezus had een zondige natuur (*The Christadelphians, What They Believe*, by Harry Tennant, The Christadelphian, England, p. 74 - dit is een Christadelphian boek).
- Jezus had redding nodig (*Christadelphian Answers*, ed. by Frank G. Jannaway, The Herald Press, p. 25 - een ander Christadelphian boek).
- Jezus is niet God in het vlees (*Answers*, p. 22).
- Dat Jezus' verzoening niet plaatsvervangend was (*Answers*, p. 25; *What They Believe*, p. 71).

Van primair belang is wat de Christadelphians zeggen over Jezus. Zij ontkennen dat Hij goddelijk is in natuur. Volgens Johannes 1:1, 14, Johannes 8:58 (met Exodus 3:14) en Kolossenzen 2:9 is Jezus God.

Lees de artikels onder de rubriek "Jezus is God":

http://www.verhoevenmarc.be/jg.htm#Jezus_is_God, waaronder:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-Is-God.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JezusIsGod1.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Alfa-Omega.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/voorbestaanZoon.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eeuwigeZoonschap.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Het-Woord.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Drieenheid-Hunt.pdf>, enz.

Jezus zei ook in Johannes 8:24:

“Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik [het] ben, zult u in uw zonden sterven”. Ook schreef de apostel Johannes in 1 Johannes 4:2-4: “Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is” (1 Johannes 4:2-4). U kan zien dat de ontkenning dat Jezus gekomen is in het vlees (dat is God in het vlees, per Johannes 1:1, 14) de geest is van de antichrist.

Vermits wij gerechtvaardigd worden door geloof (Romeinen 5:1; Efeziërs 2:8-9), is het cruciaal dat wij het juiste geloof hebben. Alles wat Satan hoeft te doen is iemand te doen geloven in een valse Jezus, en de persoon gaat verloren (Mattheüs 24:24). Een valse Jezus kan niet redden, maar de echte en ware Jezus onthult de ware God (Johannes 14:6; Lukas 10:22; Johannes 17:3). Vermits Jezus in feite God in het vlees is, volgt daaruit dat zij die Zijn goddelijke natuur ontkennen en Hem een zondige natuur toebedelen, niet de ware Jezus hebben en daardoor een valse God dienen.

Ten tweede, de Christadelphians ontkennen de plaatsvervangende verzoening van Jezus. Zij zeggen dat Hij niet onze plaats innam op het kruis en dat Hij niet onze zonden droeg. Dit is in directe tegenspraak met de Schrift. 1 Petrus 2:24 zegt: “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen”. In plaats daarvan leren zij een soort van vertegenwoordiging, die niet effectief is om zonde te verwijderen, en zeggen: “Christus stierf niet als onze plaatsvervanger, maar als onze vertegenwoordiger” (*Answers*, p. 25).

Bovendien, in *Answers* pagina 24 staat: “Maar het is evenzeer waar dat ‘tot zonde gemaakt te zijn voor ons’ (2 Korinthiërs 5:21) hijzelf een zondeoffer nodig had”. Met andere woorden, zij zeggen dat Jezus Zelf ook moest gered worden. Dit is absoluut onbijbels en ketters en dat moet gelabeld

worden voor wat het is: valse leer. Jezus was zonder zonde (1 Petrus 2:22), en had de exacte afstraling en afdruk van de natuur van God (Hebreeën 1:3). Zoals God zondeloos is en Heilig, zo is ook Jezus in natuur en wezen.

Verder, vermits de Christadelphians een Jezus hebben die een zondenatuur heeft, kon hij geen gepast offer brengen waardoor hun zonden worden verzoend. Volgens het Oude Testament moest het slachtoffer voor zonden zonder gebrek zijn (Deuteronomium 17:1). Het hebben van een zondenatuur zou beslist een smet zijn waardoor het offer ongeldig werd.

De Christadelphian religie is een valse religie. Ze is beslist niet christelijk!

Andere raadpleegbare bronnen:

<http://www.letusreason.org/Cults19.htm>

<http://www.johnankerberg.org/Articles/apologetics/AP1200W4.htm>

<http://www.ankerberg.com/Articles/PDFArchives/apologetics/AP2W1005.pdf>

http://mmoutreachinc.com/cult_groups/christadelphians.html

<http://www.thebereans.net/ref-xtadelpians.shtml>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm