

Pas op voor David (Paul) Yonggi Cho

8 augustus 2006, <http://wayoflife.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV). Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



David Yonggi Cho uit Seoel, Zuid-Korea is een van de meest invloedrijke predikers van de pinksterbeweging vandaag. (Zijn voornaam was Paul tot 1992, toen hij beweerde dat God persoonlijk zijn naam veranderde). Hij bedient een kerk met 850.000 leden, de Yoido Volle Evangelie Kerk, de grootste kerk van de wereld, en wegens zijn “succes” heeft hij massa’s andere pentecostals beïnvloed en misleid, en zelfs niet-pentecostals in de pragmatisch-gekke generatie van vandaag. John Wimber zei dat Cho’s groei, door “tekenen en wonderen”, een van de belangrijkste dingen was die hem ertoe aanzetten die route te volgen. Rick Warren (Southern Baptist pastor) leidde een Purpose Driven conferentie in Yoido in juli 2006 en zei dat hij veel geleerd had van deze kerk.

Dat Cho in de hoofdstroom loopt van de pinksterbeweging spreekt vanzelf omdat hij regelmatig spreekt op grote, massaal bijgewoonde meetings van de pinksterbeweging, zoals daar was de 15^{de} Pentecostal World Conference in 1989. Hij beweegt zich ook vrij vlot in evangelische kringen en hij werd gepromoot door mannen als pastor Rick Warren met de faam van *Purpose Driven Church* (Doelgerichte Kerk), Peter Wagner van het Fuller Theological Seminary, Bill Hybels van de Willowcreek Association, en Elmer Towns, medestichter met Jerry Falwell van de Liberty University.

Cho beweert dat hij de oproep om te prediken direct en persoonlijk van Jezus Christus gekregen heeft, die hem zogezegd zou verschenen zijn, gekleed als een brandweerman (“Paul Yonggi Cho,” *Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*).

Cho leert dat God genezing en welvaart belooft voor elke gelovige. In feite beschouwt hij dit als een deel van het evangelie. De website van de kerk presenteert een “vijfvoudig evangelie” - het evangelie van wedergeboorte, het evangelie van de volheid van de Heilige Geest, het evangelie van goddelijke genezing, het evangelie van zegen en het evangelie van de advent.



Yoido Full Gospel Church, Seoel

Door het toevoegen van “genezing, zegen, volheid van de Heilige Geest, en advent” aan het apostolische evangelie van dood, begraving en opstanding van Christus (dat Paulus door goddelijke inspiratie zorgvuldig omlinjende als “het evangelie”, in 1 Kor. 15:1-4), hebben deze kerken het evangelie verdorven, en Paulus waarschuwde dat als iemand iets toevoegt of verandert aan het evangelie, hij door God vervloekt is:

“Ik verwonder mij erover, dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie; dat geen ander evangelie is; ook al zijn er sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als

wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt" (Galaten 1:6-8).

Cho's boek *The Fourth Dimension* (De Vierde Dimensie) legt deze vreemde doctrine uit, en in de typische pinksterstijl beweert hij dat hij dit direct van God ontvangen heeft. Volgens Cho is de "derde dimensie" de materiële wereld en de "vierde dimensie" de geestelijke wereld. Door zich te concentreren op het effect van visioenen en dromen in hun verbeelding kunnen mensen de derde dimensie beïnvloeden door de kracht van de Geest, gelijkend op wat gebeurde op de eerste dag van de schepping toen de Heilige Geest aan het werk ging op aarde. Cho leert dat effectief gebed visualisatie vereist van de verlangde dingen in uw geest, en datzelfde beeld moet "geïncubeerd" (uitgebroed) worden in uw hart door geloof tot u het ontvangt. "Door visualisatie en dromen kan u uw toekomst incuberen en de resultaten doen uitkomen" (*The Fourth Dimension*, p. 44).

Hij beschrijft hoe God hem zagezegd deze doctrine leerde door persoonlijke openbaring toen hij een jong prediker was. Hij bad voor een bureautafel, een stoel, een fiets, en werd ontmoedigd omdat zijn gebed niet beantwoord werd en God hem naar verluidt zei: "Weet u niet dat er dozijnen bureaus, stoelen en fietsen zijn? U vroeg mij gewoon een bureau, stoel en fiets. U vroeg nooit om een specifieke bureautafel, stoel en fiets". Zijn les geleerd hebbend verordende Cho een bepaalde mahoniebureautafel, een specifieke stoel met wieltjes "zodat hij zich kon vertonen als een hoge piet" (lett. "like a big shot"), en een "fiets, made in the USA, met uitwendig versnellingsapparaat". Hij opereerde sindsdien zagezegd vanuit de vierde dimensie.

Aan een vrouw die er bezorgd over was omdat haar gebeden voor haar man na tien jaar nog steeds niet beantwoord waren, antwoordde Cho: "Tenzij u uw man duidelijk in uw verbeelding ziet kan u niet verordenen, want God zal nooit antwoorden. U moet hem duidelijk zien voordat u begint te bidden".

Cho geeft toe dat hij een deel van zijn leringen ontleend heeft van boeddhistische sekten die zagezegd bezig zijn met mirakels in Korea en Japan.

De bijbelse nadruk op geloof negerend en ook het feit dat de meesten die getuigen van Christus' "machtige wonderen", niet geloven, beweert Cho dat "zonder mirakels te zien de mensen er niet tevreden mee kunnen zijn dat God machtig is. U [christenen] bent ervoor verantwoordelijk om mirakels te voorzien voor deze mensen".

Dr. Peter Masters, senior pastor van de Metropolitan Tabernacle in London, Engeland, heeft Cho's leer zorgvuldig onderzocht en waarschuwt: "Wat heeft de grootste kerk ter wereld gebouwd? Het antwoord is: een afgodische mengeling van bijbelse leer en heidense mentale technieken. God is beroofd van Zijn soevereiniteit in de zaken van de gelovige, en het gezag van de Schrift werd vervangen door het gezag van veronderstelde directe boodschappen van God en de procedure van verbeelding. Dit is het soort kerk dat de horden ontvankelijke christelijke leraars ertoe bewogen heeft op de muziekwagen van genezing en profetie te springen. Wij moeten in deze dagen erg voorzichtig zijn" (Masters, *The Healing Epidemic*, "Occult Healing Builds World's Largest Church," 1988).

In 2005 waren er in de Yoido Full Gospel Church van de 527 pastors, 279 vrouwen.

Wij hebben slechts de "top van de ijsberg" blootgelegd met betrekking tot de dwalingen van Yonggi Cho, maar deze waarschuwing zou meer dan voldoende moeten zijn voor elke zich op de Bijbel baserende christen.

Zie ook:

<http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/cho/general.htm>

In Drie Golven: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/In-drie-Golven.pdf> , blz. 7, 8, 15, 32, 40, 44

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm