

Calvinisme: verandering van woorden voor het promoten van een theorie

Bron : Lighthouse Trails Research Project, 11-3-2023,

<https://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/calvinism-changing-the-meaning-of-words-to-promote-a-theory-2/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, ingekort, plaatjes en voetnoten door M.V.



In 2018 publiceerde Lighthouse Trails het boek *Calvinism: None Dare Call It Heresy* van Bob Kirkland. In de afgelopen jaren zijn de redacteurs van Lighthouse Trails steeds meer bezorgd en ontsteld geworden bij het zien hoe het calvinisme de christelijke kerken, bedieningen en hogescholen van vandaag heeft geïnfiltrerd en nog steeds infiltreert. Als je niet begrijpt wat het calvinisme echt leert, zou het een goed idee zijn om dat begrip te zoeken, want vroeg of laat *zal het* je gezin beïnvloeden en de resultaten kunnen verwoestend zijn, vooral voor de jongere leden van je gezin. (Links: Johannes Calvijn).

Sommige mensen denken ten onrechte dat het belangrijkste uitgangspunt van het calvinisme het geloof in eeuwige zekerheid is *en* als je geen calvinist bent, dan moet je *niet* geloven in eeuwige zekerheid voor de gelovige (of in redding alleen door de genade van God en niet door de verdienste van de mens). Dat is NIET waar het calvinisme echt om draait. In feite, zoals Kirkland in zijn boek laat zien, biedt het calvinisme helemaal *niet* de zekerheid van verlossing, en het vermindert en verlaagt in feite de genade van God.

Sommige mensen denken ook dat als je *geen* calvinist bent, je een zogenaamde “Arminiaan”¹ moet zijn. Het is een feit dat er veel christenen zijn (waaronder wij) die noch calvinistisch noch Arminiaans zijn. *Zie LTRP-opmerking achteraan.

Hieronder dan hoofdstuk 3 van het boek van Bob Kirkland, *Calvinism: None Dare Call It Heresy*.

Calvinisme: de betekenis van woorden veranderen om een theorie te promoten

Door Bob Kirkland²

De enige manier waarop calvinisten hun theorie vanuit de Bijbel kunnen ondersteunen, is door de betekenis van Bijbelwoorden te veranderen of ze uit hun context te halen. Wanneer een calvinist onderwijst “wie wil”, bedoelt hij “zo God wil”. Calvinist Arthur, W. Pink (1886-1952; foto rechts), die “een hernieuwde belangstelling voor de uiteenzetting van het calvinisme opwekte”[1] schreef: “Het feit is dat de liefde van God alleen een waarheid is voor de heiligen”. [2] Hij zei:



De “wereld” in Johannes 3:16³ moet uiteindelijk verwijzen naar de wereld van Gods volk.[3]

¹ Arminianisme: “Het Arminianisme leert dat ons eeuwig behoud afhangt van onszelf, dat wil zeggen, wij zijn zelf verantwoordelijk of we voor eeuwig behouden willen worden. Maar we moeten wandelen naar Gods wil, anders zullen we alsnog verloren gaan” – Glossarium, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf>. Men spreekt van arminiaan (aanhanger van Arminius), arminiaans (van de arminianen) en arminianisme (religieuze stroming) – Van Dale.

² Bob Kirkland: <https://www.lighthouse trailsresearch.com/2691-bob-kirkland>

³ Johannes 3:16: “Want zo lief heeft God de **wereld** gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat **ieder** die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

Wanneer een calvinist het heeft over de “soevereiniteit” van God, heeft hij zijn eigen definitie van het woord *soevereiniteit* (zoals hij ook doet met het woord *verdorvenheid*). Easton’s *Illustrated Bible Dictionary* zegt over de soevereiniteit van God “Zijn absoluut recht om alle dingen te doen volgens zijn eigen welbehagen”.^[4]

God heeft in Zijn soevereiniteit, in Zijn absolute recht om alle dingen te doen volgens Zijn eigen welbehagen, enkele wetten voor de mensheid ingesteld. De Bijbel zegt bijvoorbeeld: “Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen” (Lukas 13:3). God heeft in Zijn soevereiniteit bepaald dat de zondaar die zich niet bekeert, het eeuwige leven niet zal verwerven.

Gezien het feit dat het woord “soevereiniteit” niet in de Bijbel voorkomt en gezien de werkelijke betekenis van het woord (in plaats van Calvijns vervormde betekenis die hij nodig had om zijn theorie te ondersteunen), zien we dat God niet minder soeverein is omdat Hij, volgens Zijn eigen welbehagen, de mens een vrije wil geeft waardoor hij in staat is zich van zijn zonde te bekeren en Christus als zijn Verlosser te ontvangen.

Nogmaals, toen A.W. Pink zei dat de “‘wereld’ in Johannes 3:16 uiteindelijk moet verwijzen naar de wereld van Gods volk”, vervolgde hij en zei: “dit moeten wij zeggen, want er is geen alternatieve oplossing”.^[5] Het woordenboek zegt dat een oplossing “een antwoord op een probleem” is. Johannes 3:16 vormt echter geen probleem, tenzij je een calvinist bent die een “oplossing” nodig heeft om je theorie te ondersteunen. De manier waarop een calvinist zijn probleem oplost, is door simpelweg de betekenis van woorden in de Bijbel en in het woordenboek te veranderen om te betekenen wat ze moeten betekenen om hun positie te ondersteunen.

Calvinistische schrijvers hebben vele verklaringen afgelegd dat God alles heeft verordend wat er in deze wereld zou gebeuren, van Adams zonde tot de ondergang van miljarden mensen in de hel. De enige manier waarop ze hun theorie kunnen handhaven, is door de woorden “wereld” en “ieder” te laten slaan op de “uitverkorenen”. Aangezien calvinisten deze woorden in Johannes 3:16 kunnen veranderen, moet het oké zijn om deze woorden ook in Johannes 15:18-19 te veranderen.

De Calvinistische “oplossing” in Johannes 15:18-19 gebruiken

Johannes 15:18-19 zegt:

“Als de **wereld** u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. ¹⁹ Als u van de **wereld** zou zijn, zou de **wereld** het hare liefhebben, maar omdat u niet van de **wereld** bent, maar Ik u uit de **wereld** heb uitverkoren, daarom haat de **wereld** u”.

Met behulp van de calvinistische “oplossing” om het woord “wereld” te veranderen zoals ze deden in Johannes 3:16, opdat het uitverkorenen betekent, moet Johannes 15:18-19 nu zo gelezen worden:

Als de **uitverkorenen** u haten, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat hebben. ¹⁹ Als u van de **uitverkorenen** zou zijn, zouden de **uitverkorenen** het hunne liefhebben, maar omdat u niet van de **uitverkorenen** zijt, maar Ik u uit de **uitverkorenen** heb uitverkoren, daarom haten de **uitverkorenen** u.

Ongetwijfeld is dit een dwaze vertaling van het vers; ze is echter niet dwazer dan de calvinistische interpretatie van Johannes 3:16.

Het woord “wereld” komt meer dan 240 keer voor in de Bijbel. Een paar keer onthult het Griekse woord duidelijk verschillende betekenissen; maar het woord “wereld” betekent nooit Calvijns zogenaamde uitverkorenen. Nooit! De enige reden voor het verwerpen van de voor de hand liggende eenvoudig te begrijpen betekenis van de woorden “ieder” of “wereld” in Johannes 3:16 is om Calvijns ketterij te ondersteunen.

Al/alle/allen betekent al/alle/allen

Jozua 6:3 zegt: “... *alle* strijdbare mannen”.
Psalm 31:24 zegt: “... *al* Zijn gunstelingen”.
Psalm 31:25 zegt: “... *allen* die op de HEERE hoopt!”.
Psalm 134:1 zegt: “... *alle* dienaren van de HEERE”.

Lukas 13:27 zegt: “. . . *allen* die ongerechtigheid bedrijven”.
Romeinen 5:12 zegt: “. . . *alle* mensen hebben gezondigd”.
Handelingen 17:30 zegt: “. . . *alle* mensen dat zij zich moeten bekeren”.
Galaten 3:8 zegt: “. . . *alle* volken worden gezegend”.
Openbaring 19:5 zegt: “. . . *al* Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen”. (cursivering toeg.)

Niemand beweert dat “alle” niet “alle” betekent in Romeinen 5:12 als er staat: “. . . alle mensen hebben gezondigd”. En de enige reden om te suggereren dat “alle” iets anders betekent in Handelingen 17:30, wanneer God “verkondigt . . . aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren”, dat dit is omdat calvinisten dit moeten veranderen om een “oplossing” te bieden voor hun visie.

Luister naar de dubbelspraak van A. W. Pink als hij zegt:

Dat God “aan alle mensen” verkondigt zich te bekeren, is slechts het afdwingen van zijn rechtvaardige aanspraken als de morele Bestuurder van de wereld.[6]

Wat Pink hier zegt, is dat God niet oprecht is als Hij zegt “. . . alle mensen dat zij zich moeten bekeren”, maar dat Hij dat alleen zegt om te laten zien hoe rechtvaardig en moreel correct Hij is.

Daarna gebruikt Pink Handelingen 5:31 om te zeggen:

Deze Schrift verklaart niet dat het Gods genoeg is om “bekering te geven” (Handelingen 5:31) aan alle mensen overal ter wereld.[7]

Laten we eens kijken wat Handelingen 5:31 eigenlijk zegt:

“Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden”.

In dit gedeelte van de Schrift verklaarden Petrus en de apostelen aan de Hogepriester en de Raad dat God Jezus tot Vorst en Zaligmaker had gemaakt en bekering van zonden aan Israël had gegeven. Hun publiek was Joods en daarom had hun toespraak betrekking op de Joden die ze aanspraken; ze zeiden echter niet dat de Joden de enigen waren die gered en vergeven werden.

Maar Pink gebruikt dit vers om zijn theorie te ondersteunen dat het niet Gods genoeg is om “bekering te geven” aan alle mensen overal ter wereld. Door Handelingen 5:31 volledig uit zijn context te halen, realiseerde Pink zich misschien niet dat hij, door te proberen dit vers te gebruiken om in zijn eigen theologie te passen, eigenlijk zei dat alleen Joodse mensen ooit gered zullen worden. Daarom zullen alle heidenen in de hel belanden. Dat geldt ook voor Pink zelf. En omdat er uiteindelijk geen vrije wil is in het calvinisme, kan niemand er iets aan doen.

Calvinisten leren dat alle mensen totaal⁴ verdorven zijn

Het is waar dat alle mensen een verdorven en zondige natuur hebben, en dat niemand verlossing verdient. Het woord “totaal” betekent echter “volledig, ten volle”. Het woord “verdorven” betekent “moreel corrupt”. Suggesteren dat alle mensen in de wereld “totaal immoreel” zijn, is belachelijk. Geen van de burens in de straat waar ik woon, bekent gered te zijn, maar dat maakt hen niet totaal immoreel. We moeten niet vergeten dat God een geweten in mensen heeft gelegd, zodat we weet hebben of een gevoel hebben van goed en kwaad. Zelfs een niet-gered persoon kan wroeging en spijt voelen wanneer hij iets verkeerd heeft gedaan. Als hij totaal verdorven was, zou hij niet de mogelijkheid hebben om dat te doen (zie Romeinen 1:19-20)⁵.

De Bijbel spreekt keer op keer over sommige mensen die corrupter zijn dan anderen. Ezechiël 16:47 zegt: “U bent niet in hun wegen gegaan”. Richteren 2:19 zegt dat zij “nog verderfelijker handelden dan hun vaders”. 1 Koningen 16:25 zegt: “Omri . . . Hij deed meer kwaad dan allen die er vóór

⁴ Zie echter “De waarde van de mens”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf>; en verder de rubriek “Waarde van de mens”: <http://www.verhoevenmarc.be/#waardemens>.

⁵ “Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:19-20).

hem geweest waren”. Jeremia 7:26 zegt: “Zij waren halsstarrig en maakten het erger dan hun vaders”.

We moeten echter niet vergeten dat calvinisten hun eigen speciale betekenis voor woorden hebben. Voor een calvinist betekent totale verdorvenheid “totaal onvermogen”. De algemene woordenboekbetekenis van onvermogen is: “Het niet in staat zijn tot iets, onmacht” (Van Dale); “Onmacht, het niet in staat zijn tot” (Prisma). Het calvinisme zegt dat omdat de hele mensheid “dood is door de overtredingen en zonden” (Efeziërs 2:1-4), zij op geen enkele manier kunnen reageren om Christus als hun Verlosser te ontvangen.

Citaten van bekende calvinisten

Een [geestelijk] dode mens . . . kan geen geloof in Jezus Christus oefenen.[8] — Gordon H. Clark.

De zondaar . . . is totaal niet in staat om iets te willen.[9] — A.W. Pink.

Een lijk schreeuwt niet om hulp.[10] — Arthur Custance.

Wij hebben niet meer te maken met onze geestelijke geboorte dan met onze natuurlijke geboorte.[11] — A.W. Pink.

Zelfs als iemand van zichzelf zou beslissen het Evangelie te geloven en zich te bekeren, is Gods genade ernstig, zij het onbewust, gecompromitteerd.[12] — Sam Storms.

De zondaar is van zichzelf niet in staat of bereid om die redding te ontvangen.[13] — Herman Hoeksema.

De Bijbel benadrukt het totale onvermogen van de gevallen mens om positief te reageren op de wet van God.[14] — Kenneth Talbot en Gary Crampton.

De zondaar kan zich niet bekeren en geloven.[15] — A.W. Pink.

* **LTRP Opmerking:** In Dave Hunts uitstekende boek *What Love is This?*⁶, laat hij zien dat de termen arminiaan / arminiaans / arminianisme in wezen zijn gecreëerd door het calvinistische kamp om niet-calvinisten snel in diskrediet te brengen door te zeggen dat ze niet geloven in eeuwige zekerheid⁷ of in de genade van God voor redding.

Eindnoten:

1. “Arthur Pink”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Pink.
2. A. W. Pink, *The Sovereignty of God* (Blacksburg, VA: Wilder Publications, 2008), p. 160.
3. Ibid., p. 163.
4. M.G. Easton, *Illustrated Bible Dictionary* (New York, NY: Harper & Brothers, 1893, Scholar Select scanned edition), p. 641.
5. A. W. Pink, *The Sovereignty of God*, op. cit., p. 163.
6. Ibid., p. 82.
7. Ibid.
8. Gordon H. Clark, *Predestination* (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing, 1987), p. 102.
9. A.W. Pink, *The Sovereignty of God*, op. cit., p. 113.
10. Arthur Custance, *The Sovereignty of Grace* (P & R Press; First Edition, 1979), p. 18; also at: http://www.custance.org/Library/SOG/Part_I/Chapter2.html#Page5.

⁶ <https://www.lighthouse-trails.com/discernment-books/1240-what-love-is-this-calvinisms-misrepresentation-of-god.html>

⁷ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/#Zekerheid>

11. A.W. Pink, *The Sovereignty of God*, op. cit., p. 57.
 12. Sam Storms, *Chosen for Life: The Case for Divine Election* (Wheaton, IL: Crossway Books, a ministry of Good News Publishers, revised and expanded edition, 2007), p. 77.
 13. Herman Hoeksema, *Whosoever Will* (Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company, First Edition 1945, reprinted 1973), p. 14.
 14. Kenneth Talbot and Gary Crampton, *Calvinism, Hyper-Calvinism and Arminianism* (Lakeland, FL: Whitefield Media Publishing, 3rd Edition, 1990), p. 40.
 15. A.W. Pink, *The Sovereignty of God*, op. cit., p. 120.
-

Lees verder:

- Ook door Bob Kirkland: Calvinisme versus “gemaakt om te kiezen en te redeneren”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/calvinisme-vs-keuze.pdf>
- Het extreme calvinisme van Arthur Pink:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/arthur-pink.pdf>
- Rubriek Reformatie / Calvinisme: <http://www.verhoevenmarc.be/#Reformatie>
- Rubriek Gevaren van Gereformeerde Theologie:
<http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm>
- Rubriek Uitverkiezing/Predestinatie/Vrije wil:
<http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm#uitverkiezing>
- Rubriek Voor wie stierf Christus?:
<http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>
- Rubriek Zekerheid: <http://www.verhoevenmarc.be/#Zekerheid>
- Rubriek Waarde van de mens: <http://www.verhoevenmarc.be/#waardemens>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm