

De waarheid over Dietrich Bonhoeffer

Door Ken Silva, <https://www.apprising.org/2010/06/22/truth-about-dietrich-bonhoeffer/>, 22-6-2010

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.



Het volgende is een bewerking van *The Higher Life Of Rick Joyner: Chasing The Delusion Of Power And Dominion* door G. Richard Fisher van de fijne discernment bediening "Personal Freedom Outreach", <http://www.pfo.org/>:

In een artikel, "Dietrich Bonhoeffer verwierp het klassieke Christendom", onderzoekt David Becker het schrijven van Bonhoeffer en stelt:

"Ik wil niet kritisch zijn op mensen, maar ik wil wel de waarheid spreken in liefde, en een van mijn verdrietigheden is als ik zie dat mensen, vooral degenen die zichzelf beschouwen als theologisch conservatief, Dietrich Bonhoeffer prijzen. Bonhoeffer hing een zogenaamd religieus Christendom aan en uitte twijfel over God als een werkende hypothese. Hij was een vader van de zogenaamde 'dood van God' rage van een paar jaar geleden. Hij schreef veel en schreef ook een aantal dingen die orthodox klonken, maar hij had consequent een laag beeld van de Bijbel; hij beschouwde veel ervan als mythe." [1]

In een recensie van een van Bonhoeffers boeken schrijft David Becker:

"In zijn boek *Christ the Center* (1960, Harper & Row) schreef Bonhoeffer: 'Dus als we over Jezus Christus als God spreken, mogen we niet over hem spreken als de vertegenwoordiger van een idee van God dat de eigenschappen van alwetendheid en almacht bezit (er bestaat niet zoiets als deze abstracte goddelijke natuur!)' (blz. 108). Bonhoeffer geloofde dus niet echt dat Jezus God is. ... Bonhoeffer dacht ook niet dat Jezus zondeloos is. 'De bewering van de zondeloosheid van Jezus faalt als ze waarneembare daden van Jezus in gedachten heeft. Zijn daden worden verricht in de gelijkenis van het vlees. Ze zijn niet zondeloos, maar dubbelzinnig. Men kan en moet goed en kwaad in hen zien' (p. 113). ... Bonhoeffer verwierp dus de klassieke christologie, had een lage kijk op de Bijbel, ontkende de godheid van Christus, twijfelde aan de maagdelijke geboorte van Christus, ontkende de zondeloosheid van Christus en twijfelde aan de fysieke opstanding van Christus. [2]

Eindnoten:

[1] David Becker, "Dietrich Bonhoeffer Rejected Classic Christology", *The Christian News*, 5 juni 2000, pag. 7.

[2] Idem.

Lees ook:

- o Dietrich Bonhoeffer – pas op!: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bonhoeffer.pdf>
- o Dietrich Bonhoeffer – Algemene leringen/activiteiten: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bonhoeffer2.pdf>