

De trend van Boeddhabeelden

Bron: compilatie en bewerking door M.V.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)



“U zult voor uzelf **geen beeld** maken, **geen enkele afbeelding** van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is”
Tweede gebod – Exodus 20:4

Het is een trend die zich over de hele wereld verspreidt: boeddhabeelden. Onder de dekmantel van vrede, sereniteit, kalme energie, levensenergie, geluk, hoop, harmonie, en ga zo maar door, hebben veel mensen een boeddhabeeld(je) of meerdere boeddhabeelden in huis gehaald. De boeddhabeelden moeten geluk, vrede, harmonie, positieve energie, gezondheid, levensduur, welvaart, bescherming, enz. brengen. Veel mensen zeggen dat als je naar boeddhabeelden kijkt, je je vredig zal voelen. Misschien heeft iemand je een boeddhabeeld gegeven, of je hebt er zelf een gekocht en het een plekje gegeven in huis of in de tuin. Maar beseft je wat je hebt binnengehaald? Weet je wat deze boeddhabeelden in je leven zullen veroorzaken? Veroorzaken boeddhabeelden welvaart en alle andere positieve dingen, of zijn boeddhabeelden gevaarlijk en zullen ze het tegenovergestelde veroorzaken zoals pech, disharmonie, negatieve energie, ziekte, armoede, enz.? Ben je je bewust van het spirituele gevaar van boeddhabeelden?

Veel mensen weten niet wat ze in huis halen

Veel mensen weten niet wat ze in hun huis of tuin brengen. Ze hebben van iemand een boeddhabeeld gekregen, of boeddhabeelden als souvenir gekocht, en hebben het beeld een mooi plekje gegeven. Ze vinden deze boeddhabeelden exotisch en decoratief en ze passen perfect in de Aziatische “zen” interieur trend.

Dat ongelovigen, die vleeselijk zijn en tot de wereld behoren, boeddhabeelden in huis halen, is niet goed en het zal hen veel schade berokkenen. Maar dat zoveel mensen, die beweren christenen te zijn, ook deze wereldse trend volgen en boeddhabeelden in huis halen, is ongelooflijk.

Want hoe kunnen christenen, die in Jezus Christus geloven en Hem volgen, een boeddhabeeld binnenhalen: een beeld van een dode man, die het boeddhisme stichtte en vertegenwoordigt en die de ware God loochende! En het boeddhisme loochent evenzo de ware God en Jezus Christus.

Mensen die zich christen noemen

Het is mogelijk, omdat de meeste christenen, die zichzelf christen noemen, geen ware wedergeboren christenen zijn. Ze noemen zichzelf christenen, maar ze wandelen en leven niet als christenen. Het zijn geen waarlijk wedergeboren christenen, die geboren zijn uit de Geest van God, maar ze zijn vleeselijk. Daarom zijn ze ongeestelijk en lopen achter het vlees aan, wat betekent dat ze geleid worden hun vleeselijke wil, emoties, gevoelens, gedachten, enz.

“Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest” – Johannes 3:6

Een wedergeboren christen, wiens geest uit de dood is opgewekt, houdt boven alles van God en zal nooit iets in zijn huis brengen dat de Heer Jezus Christus zou beledigen.

Maar deze zogenaamde christenen doen deze dingen omdat zij bij de wereld horen en Gods Woord niet kennen. Daarom volgen ze de wereld in plaats van het Woord.

Door onwetendheid en een gebrek aan kennis van Gods Woord brengen ze veel ellende en vernieling over zichzelf, omdat deze boeddhabeelden, die er zo onschuldig en vredig uitzien, veel onheil in iemands leven kunnen veroorzaken.

Wat zegt het Woord over beelden?

“U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken.
Ik ben de HEERE, uw God” – Leviticus 19:4

De Heer heeft geboden en instructies gegeven in Zijn Woord, de Bijbel, vanwege Zijn grote liefde voor mensen. God wil een relatie hebben met mensen en wil niet dat die relatie verstoord wordt, en evenmin dat er iets ergs met mensen gebeurt. Hij wil iedereen behoeden voor het kwaad. Maar het is aan de mensen of ze naar Gods woorden luisteren en deze gehoorzamen of niet.

Als de Heer zegt “U mag u niet tot de afgoden wenden”, waarom luisteren christenen dan niet naar Hem?!

Boeddha was een persoon, die door de mensen werd aanbeden en verheven en in een afgod werd veranderd. De mensen hebben Boeddha tot een god gemaakt.

Boeddha is de grondlegger van het boeddhisme. Boeddhisten, en veel mensen die geen officiële boeddhisten zijn maar wel van boeddha's filosofie houden, luisteren naar boeddha's zogenaamde aardse wijsheid en uitspraken en passen de woorden van boeddha toe op hun leven, en daarom volgen zij Boeddha.

Deze religie of filosofie heeft niets te maken met het Christendom. Het boeddhisme heeft niets gemeen met het christelijke geloof.

Wanneer je een boeddhabeeld in huis haalt, haal je niet alleen een afgodsbeeld in huis, maar breng je ook de geest achter deze afgod – de duivel, zijn demonen (afvallige engelen) – in huis.

Het Koninkrijk van God en het koninkrijk van de duivel

Het Woord zegt: er zijn maar twee koninkrijken: het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duivel. Als het boeddhisme niet voortkomt uit het koninkrijk van God, maakt het deel uit van het koninkrijk van de duivel, het koninkrijk van de duisternis (bv. Handelingen 26:17; Efeziërs 6:12; Kolossenzen 1:13).

Misschien lach je nu of misschien denk je: “wat een onzin!” Maar dit is absoluut geen onzin. Dit is de realiteit. Zie verder de rubriek “duivel en demonen”: <http://www.verhoevenmarc.be/#Duivel>.

Het spirituele rijk is echt! Het wordt tijd dat degenen die verondersteld worden volgelingen van Jezus Christus te zijn, geestelijk wakker worden, omdat velen in geestelijke duisternis leven.

De demonische geest achter het boeddhabeeld

Ik hoorde eens een verhaal van iemand die een boeddhistische tempel binnenging. Daarin was een kamer met een groot boeddhabeeld. Op bepaalde momenten kwam de priester de kamer binnen, knielde voor het beeld en plaatste voedsel, bloemen, wierookolie, enz. voor het beeld. De persoon vroeg de priester of hij echt geloofde dat het beeld zijn voedsel zou opeten. De priester antwoordde “natuurlijk niet, maar het is de geest achter het beeld”. Elke keer als de priester voedsel voor dit beeld zette, manifesteerde de demonische geest zich in de kamer.

Het spirituele gevaar van boeddhabeelden

Dit gebeurt ook wanneer je een boeddhabeeld in huis plaatst. Boeddhabeelden hebben geen levensadem in zich en daarom hebben ze geen kracht en leven (Jeremia 10:14), maar de demonische geest erachter heeft wel kracht en zal zich manifesteren en een bepaalde sfeer creëren.

Deze demonische geest kan veel schade veroorzaken in iemands leven en familie, omdat deze demonische geest een vertegenwoordiger is van de duivel.

En we weten: de duivel wil zoveel mogelijk mensen stelen, vernielen en vernietigen.

“Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden” – 1 Petrus 5:8

Vanwege onwetendheid en gebrek aan kennis van Gods Woord, openen veel mensen hun deuren voor het kwaad om hun huizen en hun levens binnen te dringen.

Als je een boeddhabeeld in huis hebt dan moet je dat onmiddellijk wegdoen en vernietigen.

Boeddhabeelden zijn een gevaarlijke hype



Het boeddhisme behoort tot de vier grootste religies van de wereld. Boeddhisme is de religie van het Oosten en ze wordt steeds populairder in het Westen. Veel mensen beschouwen het boeddhisme niet als een religie, maar als een filosofie, omdat boeddhisten niet geloven in God, de Schepper van hemel en aarde, maar het boeddhisme heeft wel veel religieuze aspecten en gelooft in goddelijke wezens (goden) en daarom wordt het boeddhisme toch als een religie beschouwd.

De duivel gebruikt allerlei religies en filosofieën om mensen te misleiden en hen schade toe te brengen. Hij gebruikt zelfs beroemdheden, zoals acteurs, modellen, zangers, sporters, social influencers, enz., omdat de duivel weet dat deze mensen (idolen zijn afgoden) veel aanhangers hebben. En deze aanhangers imiteren hun idolen, kopiëren hun levensstijl omdat ze willen zijn zoals zij.

Wanneer ze zien dat hun idolen van het boeddhisme houden en boeddhabeelden hebben en yoga, transcendente meditatie, mindfulness, acupunctuur, enz. beoefenen, volgen ze hun voorbeeld en imiteren ze hun levensstijl.

Ze zullen boeddhabeelden in hun huizen brengen, en ook yoga, meditatie, mindfulness, enz. beoefenen en zonder het te beseffen openen zij de deur voor boze geesten en nodigen hen uit in hun leven.

Niet-wedergeboren naamchristenen en anderen die achter het vlees aanlopen zijn geïnteresseerd in valse religies (de grote oogst van de duivel – zie plaatje hogerop). Vooral de oosterse religieuze stroming van het boeddhisme en de religie van het hindoeïsme zijn erg populair geworden. Zo heeft de duivel hen in zijn greep en voert hen weg naar de vernieling en de eeuwige straf.

De ware bestemming van de mens

Veel mensen zijn op zoek naar hun ware bestemming, die echter alleen te vinden is in Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Er is maar één weg en die weg is Jezus Christus.

Jezus: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”
– Johannes 14:6

Jezus Christus is de enige die eeuwig leven kan geven. Er is geen andere weg om tot God te komen dan door Jezus Christus. Enkel het bloed van Jezus Christus, vergoten aan het kruis in onze plaats, kan je reinigen van al je zonden en ongerechtigheden en kan je in een plaats van heiligheid en gerechtigheid brengen.

Enkel door het verlossende werk van Jezus Christus kan je met God verzoend worden; uw Schepper en de Schepper van de hemel en aarde en alle leven.

Door de kracht van het bloed en de kracht van de Heilige Geest kan je wedergeboren worden in de geest. Er is geen andere manier om wedergeboren te worden.

Boeddhisten geloven dat zij vaak opnieuw geboren moeten worden. Maar zij zullen nooit vinden wat zij zoeken en zij zullen nooit het eeuwige leven verkrijgen.

Je kan alleen een nieuwe schepping worden door in Jezus Christus te geloven, samen met bekering van zonden, en Jezus als je Redder en Heer aan te nemen. Daarna volgt de waterdoop waarin je toont je oude leven afgelegd te hebben (onderdompeling) en je nieuwe leven aangenomen te hebben (opstaan uit het water).

De Heer Jezus zei: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar **is uit de dood overgegaan in het leven**” (Johannes 5:24). Als wedergeborene ben je dan met Christus verborgen in God: “want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God” (Kolossenzen 3:3). Dan ben je als nieuwe schepping, een kind van God.

Jezus is de enige Verlosser en Heer

Laten we Jezus Christus dienen en Hem gehoorzamen in plaats van een afgod in huis te halen, een beeld van een dode man die de ware God loochende. Wanneer je boeddhabeelden in huis brengt dan haal je de geest van de demon die erachter zit in huis, met alle gevolgen van dien.

Als je boeddhabeelden in huis hebt en Jezus wilt volgen, doe die beelden dan weg. Vernietig ze en vraag God om vergiffenis.

Dit geldt niet alleen voor boeddhabeelden maar dit geldt ook voor Afrikaanse beelden, sculpturen en maskers, Indonesische beelden en maskers, Mexicaanse beelden, Peruaanse beelden, Chinese beelden, katholieke beelden, enz.

Jezus Christus is de enige Verlosser en Heer.

Lees ook:

- Rubriek “Duivel en demonen”: <http://www.verhoevenmarc.be/#Duivel>
- Rubriek “Zonde en bekering”: <http://www.verhoevenmarc.be/#Zonde>
- Over de trend van Dreamcatchers: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/DreamCatchers.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm