

Blaas de trompet te midden van de afval - de vijand is in het kamp!

<http://www.indywatchman.com/uncategorized/sounding-the-trumpet-in-the-midst-of-apostasy-the-enemy-is-in-the-camp/>

door David Dombrowski, Lighthouse Trails¹ Editor, 22-11-2011

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Bewerking/inkorting, plaatjes en voetnoten door M.V.



Met betrekking tot een afvallige kerk zagen we in de voorbije 10 jaar hoe een mengeling van verassing en droefheid zich voor onze ogen materialiseerde. Bij ons in Lighthouse Trails begon het allemaal met Ray Yungen in 2000. Alhoewel we toen nog geen uitgevers waren, gaf hij ons zijn manuscript van *A Time of Departing* (<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf>), dat sprak van een komende afvalligheid in de gedaante van mystieke praktijken en “spirituele disciplines”. Bewogen door de inhoud van dat boek, stemden wij ermee in een uitgever te zoeken. Maar, in die tijd, beseften wij niet hoe relevant en profetisch dat boek zou zijn, en evenmin hoe snel deze afvalligheid zou floreren in de mainstreamkerken. Vandaag, evenwel, is het moeilijk nog een kerk te vinden die niet gecompromitteerd werd door enige vorm van oosterse-stijl, mystieke praktijk of emerging church filosofie. Nu komen er e-mails en brieven binnen die ons vertellen hoe onze lezers, die ons pas ontdekten of die ooit sceptisch waren, nu geschokt zijn door te zien hoe deze dingen hun kerken zijn binnen gekomen.

Hoe gebeurde dit allemaal, en hoe kon dat zo snel gebeuren? Wij denken dat dit deels kan verklaard worden door wat we ontdekten 10 jaar geleden. Na een ontmoeting met Ray voelden we ons gedrongen om een uitgever te vinden voor zijn boek, maar na contact met een aantal christelijke uitgevers leerden we snel dat zij enkel uitzagen naar boeken die goed zouden verkopen - en dat betekent boeken die als niet-controversieel beschouwd werden en van welgekende auteurs. Op dat punt beslisten wij onze eigen uitgeverij te starten. Maar het gebrek aan interesse dat we zagen bij de uitgevers was indicatief voor wat zou gebeuren in de kerk.

Of we het ons realiseren of niet, en is vandaag een *verschrikkelijke* geestelijke oorlog aan het woeden in onze wereld. En als we er even aan denken in militaire termen, wanneer een gevechtseenheid een kamp opzet, dan wordt dat gedaan als een strategische zet. Ook voorposten worden opgezet als communicatiemiddel met de bevelvoerende officiers. Dit zijn uitkijkposten met als functie de vijand in het oog te houden. In oude tijden werd een soort van trompet geblazen om een waarschuwingsein te laten klinken. Maar om een of andere reden heeft de kerk ervoor gekozen de voorposten te elimineren, en door zo te doen zijn ze blind voor de gevaren. In veel christelijke kringen is het woord onderscheidingsvermogen (Eng. *discernment*) een vies woord geworden terwijl anderen het gebruiken in een “positieve” zin zoals in “discernment conferences”, waar de hoofdfunctie is (a) bedieningen in diskrediet brengen die waarschuwen tegen dwalingen en dwaalleraars, zoals onze bediening, en (b) elkaar een schouderklopje geven als de verschaffers van ware onderscheiding en bijbelse geleerdheid. Ondertussen wordt de vijand willens en wetens het kamp binnengelaten, zo niet binnengebracht. Militair gezien is het een vreemd plaatje wanneer de vijand wordt uitgenodigd, want zo wordt men van binnenin aangevallen. De soldaat is dan in groter gevaar binnen in zijn een-

¹ <http://www.lighthousestrailsresearch.com/blog/>.

heid dan daarbuiten. Zo belachelijk als dit scenario mag klinken, zo is het precies wat wij in de kerk vandaag ervaren. In talloze gevallen horen wij verhalen van jonge mensen die naar christelijke colleges gaan om hun geestelijke levens te laten verwoesten. Zij waren beter af in seculiere colleges. Tegelijk weten we van talloze christenen die geen kerk hebben om naartoe te gaan omdat de beschikbare kerken de eenvoud van het evangelie vervangen hebben voor iets “geestelijkers”. Deze gelovigen leggen nu getuigenis af van de afvalligheid waarvoor wij hebben gewaarschuwd en zij kijken uit naar bedieningen zoals de onze om deze mensen de verzekering te geven dat zij niet alleen staan met wat zij zien en ervaren.

De afvalligheid gaat in stroomversnelling. Terwijl de kerk sliep werd onkruid gezaaid in Gods tarweveld (Mattheüs 13:25). De afvalligheid die we vandaag in de kerk zien is het resultaat van Satans gezaaide onkruid.



De vijand zaait zijn onkruid terwijl de mensen slapen (Jan Luyken)

Naarmate de gebeurtenissen zich in de afvallige kerk hebben ontploefd, is het erg ontvullend te zien hoe haar bedoelingen en acties bijna identiek zijn met die van de new age beweging in hun streven naar één globale wereldorde. Wanneer u dit leest schudden religieuze leiders de handen van politieke leiders om zo een hoger *geëvolueerde* maatschappij te creëren. Alice Bailey², die veel te maken had met de ontwikkeling van de new age beweging, met al zijn occulte praktijken en mystiek, voorspelde dat deze beweging in plaats van zich te bewegen rond de kerk er doorheen zou gaan. In feite zag zij de kerk als een hulp om de wereld in dit hogere niveau van bewustzijn te drijven.^[1] Het is droevig dat wij haast elke dag horen over hoog gerespecteerde christelijke leiders met grote aanhang die nu de geschriften omarmen van mystieke en contemplatieve auteurs. Misschien beseffen zij niet dat het contemplatieve gebed en de mystiek welke zij nu doorgeven aan hun volgelingen niet verschillen van de occulte praktijken van Alice Bailey, maar slechts een nieuwe draai gekregen hebben. En zolang de naam “Jezus” wordt gebruikt is alles O.K., zo denken zij.

Eenheid zal de sleutel naar de toekomst zijn en het zal een toenemend thema worden naarmate de wereld dichterbij de komst van de Antichrist komt. In beschouwing genomen dat wij nu bewegen naar de ene globale wereldorde, kunnen we eens kijken naar de gebeurtenissen die we in toenemende mate zullen zien:

De vereniging van 's werelds religieuze gedachte waar oosterse-stijl mystieke praktijken zoals yoga, contemplatief gebed, reiki, oost en west verenigen.

² Alice Ann Bailey, geboren als *Alice LaTrobe Bateman* (16 juni 1880 – 15 december 1949), was een Brits schrijfster. Zij wordt door haar volgelingen gezien als de voortzetster van het werk van theosoof Helena Petrovna Blavatsky. Haar volgelingen zien haar als kanaal van wat ze noemen *de Hiërarchie van Meesters* en in het bijzonder van Meester Djwhal Khul. Tussen 1919 en haar dood in 1949 schreef ze 24 boeken met esoterische inhoud, die vooral te maken hebben met de ontwikkeling van de ziel en dienstigheid aan de mensheid. Hiertoe stichtte ze een organisatie, de Lucis Trust, die in alle landen actief is en door de Verenigde Naties wordt erkend als niet-gouvernementele organisatie (NGO)

Het Purpose Driven P.E.A.C.E. Plan waarin politieke, economische en religieuze krachten samengebracht worden tot een verenigde inspanning.

Plannen voor een wereldomvattend valutasysteem.

De toenemende betekenis van de Verenigde Naties die leidt naar meer confederatie van naties.

Toenemende interesse in de wereld voor een Christus-figuur die 's werelds economische en politieke problemen kan oplossen en die de wereld kan verenigen in vrede.

Toenemend moreel verval over de hele wereld, met inbegrip van abortus, geweld, echtscheidingen op pandemische schaal, het verval van de gezinseenheid, homoseksualiteit en pedofilie.

Toenemende haat tegen wedergeboren christenen.

De groei van een geest van antisemitisme over de hele wereld, inbegrepen in veel georganiseerde kerken vandaag.

Intensifiëring van oorlogen en geruchten van oorlogen en door de mens gecreëerde rampen.

Het verlaten van bijbelse profetie en toenemend scepticisme jegens de wederkomst van de Heer.

Toenemende mystieke praktijken zoals contemplatief gebed, welke mensen bij een valse spirituele Christus brengen. Zij menen dat zij een "goddelijk centrum" hebben waar "Christus" of "Ik ben" resideert. De mens wordt goddelijk geacht.

Toenemende interesse in en afhankelijkheid van tekenen en wonderen in plaats van het Woord van God. Dit leidt mensen naar een andere Jezus en een ander evangelie, en naar de komende Antichrist die de wereld zal misleiden met tekenen en wonderen.

Er zijn nog een paar fenomenen die zich ontwikkelen. Een van deze wordt "de overbruggers" ("the bridgers") genoemd en de ander "de geluiddempers" ("the silencers"). Beide zijtakken groeien aan dezelfde hoofdtak - en die hoofdtak heet "de kerk". Dit is eigenaardig omdat die twee zijtakken verrot lijken te zijn, maar ze groeien wel op een hoofdtak die er gezond *uitziet*.

Als je het voorbije jaar Lighthouse Trails hebt gevolgd, weet je wat het eerste van deze twee fenomenen is. Een jaar geleden, op 16 november 2010, bracht Ingrid Schlueter van VCY Amerika's radioprogramma *Crosstalk* een radio-interview met Deborah Dombrowski van Lighthouse Trails Publishing. De titel van de uitzending was "Beware The Bridgers, Part 1: Orthodoxy Is More Than A Doctrinal Statement"³. Na de uitzending contacteerden mensen ons om te zeggen dat ze dit een van de beste radio-uitzendingen vonden die zij ooit hoorden. Dit programma sprak over de opkomst van wat men een welkomstcomité zou kunnen noemen binnen de kerk voor wat God beschouwt als ongeoorloofd en onrein. Vreemd genoeg zijn het niet de andersdenkenden in de kerk die dit doen, zoals dat het geval zou zijn geweest 10 of 15 jaar geleden, maar de christelijke leiders - velen van hen hebben een grote aanhang en werden gerespecteerd als zijnde conservatief en gezond van leer. Maar het probleem is dat deze leiders plots new age, occulte of mystieke auteurs aan hun volgelingen begonnen te citeren, dikwijls met een woord van aanbeveling zo niet overtuiging om deze schrijvers te kopen en hun boeken volledig uit te lezen. We gaan hier geen tijd besteden om Gods zienswijze te bespreken, maar wie nieuwsgierig is kan Deuteronomium 18:9-14 opslaan. De kwestie is: waarom promoten pastors en gerespecteerde christelijke leiders deze mystici en occulten? En we gebruiken hier het woord "promoten" want het is veel meer dan een occasionele citering. In veel gevallen zijn deze leiders vaag over de vraag of zij deze praktijken al dan niet zelf beoefenen; ze lijken ermee tevreden te zijn hun volgelingen naar het lokaas te brengen, en hen daarna aan hun lot over te laten. Ingrid Schlueter bedacht de term "de overbruggers" ("the bridgers") omdat deze leiders in hun vaagheid onschuldig lijken, maar zij door hun positie van respect en grote aanhang veel volgelingen in een val lokken. Deze overbruggers introduceren de meer conservatieve kudde in wat de Bijbel een gruwel noemt.

Dan is er een tweede fenomeen, "de geluiddempers" ("the silencers") genoemd, en die groep wordt alsmaar groter. Ook deze zijtak lijkt verrot te zijn alhoewel ze aan een gezond *lijkende* hoofdtak zit met de naam "kerk". Dit fenomeen vertegenwoordigt hen in de kerk die zichzelf heel belangrijk

³ Zie <http://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/?p=5279>.

vinden, en met een haast elitaire houding met betrekking tot discernment, onderscheiding. Alhoewel zij hun nederigheid bekend maken, zijn zij zo trots op zichzelf wegens hun opleidingen en bijbelse know-how om de kerk op een rechte koers te leiden. Een voorbeeld hiervan kwam onder onze aandacht in de voorbije maand, toen twee mannen voor een publiek stonden en zij elkaar voortdurend prezen als de leveranciers van gezonde wijsheid, discernment en bijbelse geleerdheid. Nadien gingen ze samen verbaal in de aanval tegen hen die zij als onbekwaam vonden in het onderscheiden van de dingen van God. Zij noemden daarbij Ingrid Schlueter van Crosstalk en Lighthouse Trails Publishing's Deborah Dombrowski.^[2] Zij noemden *deze* vrouwen smalend *discernment divas*.

Andermaal gezegd: wij bevinden ons in een geestelijke veldslag - heel echt, met zijn eigen overwinningen en consequenties. Om terug te gaan naar onze illustratie van een militair maneuver kunnen we zien dat er soldaten zijn die de voorposten bezetten, maar ze werden doodgeschoten door hun eigen mannen. In sommige gevallen is die taak zowat discreet uitgevoerd, met "geluiddempers" (excuseer de woordspeling) bevestigd op hun vuurwapens. In andere gevallen werden de voorposten eerder indiscreet afgemaakt met de bajonet. En zelfs als dit nonsens lijkt in onze fysieke illustratie, is dit precies wat er gebeurt in de kerk vandaag. In het geval van Ingrid Schlueter, werd zij een jaar geleden ontslagen van haar radioprogramma, en nog steeds trappen personen haar achterna. Roger Oakland werd enkele jaren geleden ontslagen van Calvary Chapel's radiostation KWVE. In beide gevallen gebeurde dit omdat zij te "negatief" waren bevonden. Maar zoals Roger stelt: waren de apostelen negatief, waren de profeten negatief, was Jezus negatief? En wat gebeurde er met hen?

Het feit is dat de duisternis het licht haat, en als je licht brengt waar er duisternis is dan betekent dat ontmaskering. Wij leven in een corrupte wereld waarin de georganiseerde kerk niet wil dat er licht schijnt in haar donkere hoeken.

Maar wij van Lighthouse Trails steunen op het principe dat er een groeiend lichaam van gelovigen is dat Gods oproep tot berouw gehoord heeft. Het is onze overtuiging dat berouw bedoeld is om deel uit te maken van het leven van de christen, en naarmate we ons bewust worden van onze onvolmaaktheden, verdragen we Gods verfijningsproces in onze levens in plaats van ze te weerstaan. Toen de Heer Jezus Johannes zeven brieven liet schrijven aan de zeven gemeenten, was dat in zijn gedachten, maar de geschiedenis vertelt ons dat niet alle zeven kerken zich bekommerden om die brieven.

Hier bij Lighthouse Trails hebben we doorheen de jaren geprobeerd de trompet te blazen, met een klank die oproept tot berouw en terugkeer naar de gezonde leer van de Bijbel. Maar velen hebben zich geërgerd aan het herhaaldelijke blazen van de trompet. Alles wat we hierop kunnen zeggen is dat de tijd kort is, en we herinneren ons de woorden van de Heer Jezus toen Hij zei: "Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken" (Johannes 9:4). Wij zullen doorgaan met het blazen van de trompet zolang we dat nog kunnen doen terwijl de deuren van de gelegenheid nog open staan.

Sommigen zullen zeggen dat het voor christenen beter is stil te zijn en de zaak aan God over te laten. Maar het is door de stilte dat de kerk over de hele wereld zo afvallig is geworden. In plaats van behulpzaam te zijn accelereert de stilte het werk van de vijand, die in wezen de duivel zelf is, de "god van deze wereld" (2 Korinthiërs 4:4)

Blijf ervoor bidden en doe wat U kan om mee te helpen aan het blazen van de trompet. De vijandelijke machten gaan vooruit, en ze zitten binnen in onze rangen.

"Ik heb wachters over u aangesteld: Sla acht op het geluid van de bazuin! Maar zij zeggen: Daar slaan wij geen acht op" (Jeremia 6:17).

Noten:

1. See *A Time of Departing* for more information on Alice Bailey's "revitalization" of the churches.
2. Though Deborah Dombrowski's name was not mentioned, it was inferred by saying Lighthouse Trails Publishing (Deborah is the only female writer at LTPC).