

Gods bestaan bewijzen

Zou u geloven als Hij voor uw deur zou staan?

door Nathan Ham 15-7-2014

<https://answersingenesis.org/apologetics/proving-gods-existence/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

Alhoewel de Bijbel talloze voorbeelden bevat van miraculeuze evenementen die leidden tot geloof en bekering in de levens van mensen, is het duidelijk vanuit de bijbelse geschiedenis dat wonderen niet altijd een betrouwbare remedie zijn voor een verhard ongelof.

Het onderwerp van Gods-bestaan-bewijzen is al vele malen besproken en geanalyseerd. In 1985 is er een populair debat over dit onderwerp gehouden tussen gereformeerd theoloog Greg Bahnsen en atheïst Gordon Stein. Stein werd gevraagd wat “adequaat bewijs voor Gods bestaan zou vormen?” Hij antwoordde: “Indien dit podium plots een meter zou oprijzen, daar een minuutje bleef en daarna terug zou neerkomen, dan zou ik zeggen dat dit een bewijs is van een bovennatuurlijkheid, want dit zou alles wat we kennen over de wetten van de fysica en chemie doorbreken”. [1] Wat als er nog een groter wonder gebeurde? Zou u in God geloven als Hij zou opdagen voor uw deur?

Wonderen niet altijd betrouwbaar voor het produceren van geloof

Sommige mensen, in het bijzonder atheïsten, neigen ertoe te denken dat bovennatuurlijke fenomenen, zoals mirakels, absoluut noodzakelijk zijn om het bestaan van God te bewijzen. Maar sommige mensen zullen nooit overtuigd zijn, niettegenstaande het zien van wonderen, zoals vele incidenten in de bijbelse geschiedenis aantonen:

- In 1 Koningen 18:38-39, nadat God miraculeus Elia's offer verteerde met vuur uit de hemel, verkondigden de Israëlieten: “JHWH is God, JHWH is God!” Maar de profeten van Baäl onderwierpen zich niet aan JHWH-God, en ze werden geëxecuteerd, in vers 40.
- Rachab werd gered door geloof (Hebreeën 11:31) en de rest van Jericho werd vernietigd wegens hun ongelof. Waarom bleven zij in ongelof alhoewel ze nog steeds bevreesd waren voor Israël, 40 jaren na de miraculeuze plagen van Egypte (Jozua 2:9-11)?
- Nadat Jezus Lazarus opwekte uit de doden, geloofden vele Joden in Jezus (Johannes 11:45), maar de hogepriesters en farizeeën trachtten Lazarus te doden om het bewijs toe te dekken (Johannes 12:10-11).
- Het is verbazingwekkend dat na gezien te hebben dat de doofstomme sprak, de blinde zag, de lamme wandelde, de zieken genezen en de demonen uitgeworpen werden, dat de farizeeën Jezus' wonderen toeschreven aan de duivel (Mattheüs 12:24) “en zij overlegden met elkaar om Jezus met een list te grijpen en te doden” (Mattheüs 26:4). In het licht van deze wonderen, en Pilatus die geen schuld in Hem vond, is het haast niet te geloven dat zovele mensen Hem aan het kruis riepen (Mattheüs 27:23).
- In Handelingen 4:16, nadat Petrus een lamme man genas, erkenden de religieuze leiders dat er een mirakel was gebeurd - ze konden het niet ontkennen - maar ze reageerden in constant ongelof en bedreigden de discipelen “helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus”.

Alhoewel de Bijbel talloze voorbeelden bevat van miraculeuze evenementen die leidden tot geloof en bekering in het leven van mensen, is het duidelijk in de bijbelse geschiedenis dat wonderen niet vaak betrouwbaar zijn als middel tegen een verhard ongelof. Jezus Zelf zei: “Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan” (Lukas 16:31). Wat een verbluffende uitspraak in het licht van het feit dat Jezus inderdaad Zelf uit de doden opstond; maar het geschreven getuigenis van de apostelen van de “onmiskerbare

bewijzen” voor die Opstanding worden vandaag nog steeds afgewezen door sceptici (Handelingen 1:3).

God beval Mozes in Exodus 4:4-9 om miraculeuze tekenen te laten zien aan Israël opdat zij mochten geloven dat God hem zond, en uiteindelijk deden zij dit. Maar Farao, met zijn verhard hart, ondanks het zien van al die wonderen, achtervolgde hen tot door de Rode Zee, tot zijn eigen vernietiging. Het is ook droevig te zien dat de Israëlieten Gods werken snel vergaten (Exodus 14:11-14). Zelfs na getuige geweest te zijn van wonder na wonder in Egypte en in de wildernis, toen zij op weg waren naar het Beloofde Land, was er een hele generatie van Israël die niet kon binnengaan wegens hun ongeloof (Numeri 14:26-38). De geschiedenis van Israël in de Bijbel toont aan dat bovennatuurlijke fenomenen niet altijd een zeker, permanent tegengif vormen tegen “een verdorven hart, vol ongeloof” (Hebreeën 3:12). De Israëlieten worstelden met hun geloof in God ondanks het zien van al die wonderen van God. Miraculeuze tekenen kunnen veel mensen overtuigen tot erkenning dat God bestaat, maar de bijbelse geschiedenis toont aan dat bovennatuurlijke fenomenen geen zeker tegengif vormen tegen het ongeloof van atheïsten, zoals Gordon Stein.

De kern van de zaak

Een kennis van mij beschouwt zichzelf een agnosticus. Ik vroeg hem wat voor hem een bewijs zou zijn dat er een God is, en hij antwoordde: “Bewijs, fysisch bewijs”. [2] Ik zei dat als God Zelf naar de aarde zou komen zodat de hele wereld Hem zou zien, in een miraculeuze verschijning, dat sommigen in God zouden geloven, maar anderen Hem waarschijnlijk zouden weg verklaren, of het wonder als een hoax uitleggen. [3] Sommigen zouden niet geloven dat Hij de God van de Bijbel was, laat staan zich zouden bekeren van hun zonden en zich tot Jezus Christus keren voor redding. Deze kennis stemde daarmee in.



Welk bewijs zou de spotters overtuigen? Zie deze videoclip door Ken Ham (genomen uit de video *Creation and the Last Days*): <https://www.youtube.com/watch?v=bK8DYh0xVII#t=20>

Zelfs de beroemde Britse atheïstische evolutionist, Richard Dawkins, gaf toe, in zijn 2012 debat tegen de Australische katholieke kardinaal, George Pell, dat hij (Dawkins): “used to think that if somehow, you know, great big giant 900-foot high Jesus with a voice like Paul Robeson suddenly strode in and said ‘I exist. Here I am,’ but even that I actually sometimes wonder whether that would”. [4] Het punt is dat ongeacht hoeveel mirakels er verricht worden, diegenen met een verhard ongeloof altijd een manier zullen vinden om God weg te verklaren, net zoals de farizeeën zeiden dat de Heer Jezus demonen uitwierp door de aanvoerder van de demonen (Mattheüs 12:24), in plaats van te geloven dat Zijn wonderen een demonstratie van Gods kracht waren.

Zo’n 2000 jaar geleden, toen God op de aarde wandelde in menselijke gedaante (Johannes 1:1-3; Kolossenzen 2:9; 1 Timotheüs 3:16), en wonderen verrichtte, verklaarden de sceptici Hem weg als dat Hij een goed mens was, of een misleider van het volk (Johannes 7:12), of zelfs demonisch bezeten (Johannes 7:20) - zij zouden van alles willen geloven in plaats van Jezus als God te belijden. Wonderen maakten een belangrijk deel uit van Gods openbaring aan de mensheid, maar zelfs na getuige geweest te zijn van bovennatuurlijke fenomenen, hebben vele ongelovigen volhard in ongeloof. Bij momenten hebben sceptici het miraculeuze evenement erkend en gezegd dat ze het niet konden ontkennen (Handelingen 4:16), maar zij bleven weigeren zich te bekeren en Christus aan te nemen als Redder (Handelingen 4:17-18).

Begrijp alstublieft dat dit artikel niet bedoeld is om het belang of nuttigheid van wonderen te minimaliseren. Ik wil er maar gewoon op wijzen dat zelfs de Heer Zelf zei dat als iemand uit de doden zou opstaan dit niet noodzakelijk anderen zou overtuigen om te geloven (Lukas 16:31).

Ziet u, het is niet voldoende te bewijzen dat God bestaat. Jakobus 2:19 zegt dat zelfs de demonen in God geloven. Geloven in Gods bestaan doet voor u helemaal niets als u niet gelooft in de Heer Jezus Christus als uw Heer en Redder, gelovend dat Hij voor u op het kruis stierf voor uw zonden en dat Hij uit de doden opstond om u eeuwig leven te geven (Romeinen 10:9-10). Dat gebrek aan erkenning van zonden, berouw en belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van God is, is de voornaamste reden waarom zelfs een verschijning van God waarschijnlijk zou weggeredeneerd worden door ongelovigen (2 Korinthiërs 4:3-6). Christenen zouden moeten voortdoen met het geven van de beste apologetische argumenten voor het bestaan van God. Christenen zouden moeten voortdoen met gebruik te maken van de beste bijbelse apologetische argumenten voor het bestaan van God, maar als onze apologetische methode mensen niet op Christus wijst voor berouw, bekering en geloof in Hem en we slechts argumenteren voor het bestaan van God, dan zijn wij niet anders dan dezen in de Intelligent Design beweging (<https://answersingenesis.org/intelligent-design/commentary-on-the-intelligent-design-movement/>).

God daagde op in deze wereld?

Zou u in God geloven als Hij opdaagde voor uw deur? Misschien, misschien niet. Het hangt van een aantal factoren af. Richard Dawkins zegt dat hij waarschijnlijk niet zou geloven. Historisch gezien heeft God talloze malen wonderen aangewend om Zichzelf te onthullen, en velen hebben geloofd, maar ook velen hebben niet geloofd.

En God *is* opgedaagd in deze wereld: in de persoon van Jezus Christus.

Zelfs als God voor uw deur zou komen te staan, en u zou in Hem beginnen geloven, dan is dat niet voldoende om u eeuwig leven te geven. Maar beschouw dit: God *is* opgedaagd op deze aarde - in de persoon van Jezus Christus - en Hij deed vele mirakels, en alhoewel men nog steeds de geschiedenis dateert naar Zijn natuurlijke geboorte, hebben vele sceptici geweigerd enige documentatie te accepteren of bijbels bewijs voor Zijn opstanding (Handelingen 1:3). Jezus werd geboren uit een maagd, maar zij insinueerden dat Hij een onwettig kind was ("geboren uit hoererij"; Johannes 8:41). De wijzen uit het Oosten volgden de ster die de exacte locatie aanwees van het Christuskind (Mattheüs 2:9), maar Herodes wilde Hem doden. In stralende glorie verkondigden engelen Zijn geboorte aan de herders, maar Hij stierf in naakte schaamte aan een kruis.

Er is een overvloed aan bewijs voor Gods bestaan en elk mens weet reeds dat God bestaat. Sceptici onderdrukken deze kennis, hun begrip van het bewijs, en hun geweten in ongerechtigheid (Romeinen 1:18-32; 2:14-16). Christenen moeten zulke bewijzen en argumenten blijven aanwenden in hun bijbelse apologetiek wanneer zij getuigen voor Christus. Maar God (Jezus Christus) heeft reeds op 's werlds deur geklopt, en velen luisterden niet. Zij hebben Hem wegverklaard als een goed leraar (Johannes 3:2; 7:12), een bezetene (Johannes 7:20), of een misleider (Johannes 7:12). Ongeveer 2000 jaar later zijn de tijden niet veel veranderd (Prediker 1:9-10) en ook het hart van de mens niet (Jeremia 17:9).

Conclusie

Christen: Blijf de beste bijbelse apologetische argumenten gebruiken terwijl u ernstig strijd voor het geloof (Judas 3). Maar denk eraan dat Gods-bestaan-bewijzen niet het eindpunt is. Wij verschillen niet van de Intelligent Design beweging als we niet altijd en consistent Christus prediken en mensen oproepen om zich te bekeren en op Hem te vertrouwen. Wees niet ontmoedigd door een gebrek aan resultaten, want velen blijven God ontkennen ondanks de aanwezigheid van de meest verbazingwekkende mirakels, tekenen en bewijzen. Verder zijn resultaten de verantwoordelijkheid van de Heilige Geest, niet de uwe (1 Korinthiërs 3:7). Wees bemoedigd en weet dat Jezus de Heer is, ongeacht wat de sceptici zeggen. "Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden" (Romeinen 14:11).

Scepticus: Leer de les uit de geschiedenis dat zelfs bij de aanwezigheid van miraculeuze bewijzen, velen ongelovig bleven. Maar als een bovennatuurlijke gebeurtenis u zou leiden tot de erkenning van Gods bestaan, zou dit er dan toe leiden dat u op uw knieën valt in berouw, en dat u zich bekeert van uw zonden, en toegeeft dat God reeds opdaagde op deze aarde in de persoon van Jezus Christus, geboren in een stal, gestorven op een kruis voor uw zonden, maar daarna opgestaan uit de doden als Heer van uw leven?

“Ai, dat zit het knelpunt”.

Voor meer informatie

- Bestaat er echt een God? (Ken Ham): <http://www.scheppingofevolucie.nl/images/boeken/Bestaat%20God%20echt.pdf>
- How Do We Know There Is a God?: <https://answersingenesis.org/get-answers/features/thank-god-youre-wrong>
- “You People Are Morons”: <https://answersingenesis.org/world-religions/atheism/you-people-are-morons/>

Eindnoten

1. “The Great Debate: Does God Exist?” http://www.bellevuechristian.org/faculty/dribera/htdocs/PDFs/Apol_Bahnsen_Stein_Debate_Transcript.pdf. In this debate, Bahnsen used the Transcendental Argument for God’s existence (TAG). To learn more about this apologetic approach, see Greg Bahnsen, “Presuppositional Procedure,” *Answers in Genesis*, <http://www.answersingenesis.org/articles/2009/03/11/presuppositional-procedure>.
2. But physical proof for God is not as simple as that: see “How Do We Know There Is a God?” *Answers in Genesis*, <http://www.answersingenesis.org/get-answers/features/thank-god-youre-wrong>.
3. For an example of explaining the biblical God away, Dr. Richard Dawkins in the *Expelled* documentary explained intelligent design this way: “It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology, and designed a form of life that they seeded onto, perhaps, this planet.” (Wikiquote, s.v. “Richard Dawkins,” http://en.wikiquote.org/wiki/Richard_Dawkins [accessed March 7, 2014].)
4. Richard Dawkins, interview by Tony Jones, *Q and A*, April 9, 2012, <http://www.abc.net.au/tv/qanda/txt/s3469101.htm#transcript>.

Lees ook:

- Pas op voor de leer dat wonderen geloof produceren! <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wonderen.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm