

Beproof de geesten!

Bron o.a. <http://www.deceptioninthechurch.com/>, 5-9-2013

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Bewerking, plaatje en voetnoten door M.V.



Soms ben ik erover verwonderd waarom iemand die beweert een bijbelgelovige pastor te zijn, bijvoorbeeld weigert te luisteren naar de waarheid. Dit gaat echt mijn verstand te boven. Ik weet niet of dit een gevolg is van het postmoderne paradigma of gewoon dat zij geen liefde voor de waarheid meer over hebben. Ik weet niet hoe dit kan gebeuren in een waarlijk wedergeboren persoon. Je zou denken dat de Heilige Geest aan hen de waarheid zou bevestigen, eerst in hun geweten, en uiteindelijk door het geschreven Woord. Maar dezer dagen is het een mirakel als het zover komt. Ik weet niet of hun geweten zo toegeschroeid is dat zij de Geest niet meer horen of dat zij gewoon de waarheid niet willen weten omdat zij er dan voor verantwoordelijk zijn. Ik weet dat ik hun motieven niet kan kennen of hun redenen waarom zij de waarheid afwijzen en weigeren te praten over valse lering, maar ik weet wel één ding: als ware gelovigen worden wij opgeroepen de geesten te beproeven. We moeten dit doen zelfs als het resultaat tegenvalt of ons in verwarring brengt:

1 Johannes 4:1 “Geliefden, geloof niet elke geest, maar **beproof de geesten** of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan”.

We leren uit deze passage dat er geesten zijn achter hen die vals leren. We weten ook dat ware leer uit God is. Als we de context beschouwen dan weten we dat 1 Johannes 4:1 spreekt over hen die spreken over Jezus en daarbij al dan niet erkennen dat Hij in het vlees kwam. Maar als we wat nadenken over dit concept dan zullen we ons realiseren dat het ook kan toegepast worden op alles wat het karakter van de Heer Jezus Christus naar beneden haalt, zoals de ontkenning van de kernwaarden, in het bijzonder de Drie-eenheid, de tweevoudige natuur van Christus, de verlossing door Gods “genade alleen” en “geloof alleen”, Zijn tweede komst, het gezag en de inerrantie van de Schrift, en “de Schrift alleen”. Dus, het beproeven van de geesten gaat er in essentie over om uzelf ervan te verzekeren dat we in gemeenschap zijn met hen die werkelijk de Geest van de Waarheid hebben.

Johannes 16:13 “Maar wanneer Die komt, **de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid**, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen”.

Zij die wedergeboren zijn en de Geest ontvangen hebben, op het ogenblik van waar geloof, ontvangen de Geest Die Waarheid IS. De Heilige Geest is de Geest van Jezus Christus. Zij die de Geest van Christus hebben behoren Hem toe en hebben de Geest van de waarheid die hen zal leiden “in heel de waarheid”.

Romeinen 8:9 “Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, **wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem**”.

Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6). Zij die beweren dat zij christenen zijn en doorgaan met in leugens te leven wandelen duidelijk niet in de Geest van de Waarheid. Zij hebben zichzelf bedrogen omdat zij zich overgegeven hebben aan de geest van de dwaling.

1 Johannes 4:6 “Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling”.

Als je een mens vindt die beweert een christen te zijn maar die dwaling leert, en die niet wil luisteren naar de waarheid, of er geen interesse in heeft, dan heb je hem reeds beproefd en zo iemand heeft dan voor zichzelf bewezen dat hij de geest van de dwaling heeft. Wij worden opgeroepen zo'n mens terecht te wijzen en te bidden dat hij zich zou bekeren (Titus 3:10; 2 Timotheüs 2:25).

Westerse christenen denken niet graag na over de geestelijke toestand van leugenaars en valse leraars. Dat komt door hun westerse paradigma van het negeren van de horden entiteiten in de geestelijke wereld. Maar Johannes herinnert ons eraan dat er geesten staan achter valse leraars. Het zijn demonische geesten die hen aanzetten hun bedrog te uiten of de waarheid niet te accepteren wanneer die aan hen wordt onthuld. Het kan zijn dat valse leraars zich niet realiseren voor wie of tegen wie zij werken, maar Paulus vertelt ons dat achter hen die de maskerade opvoeren van dienaarschap van God, in feite dienaars van de leugen staan die hun meester Satan dienen.

2 Korinthiërs 11:12-15 “Maar wat ik doe, zal ik ook blijven doen, opdat ik elke aanleiding wegneem van hen die een aanleiding zoeken om in datgene waarin zij roemen, aan ons gelijk bevonden te worden. ¹³ Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. ¹⁴ En geen wonder, want de **satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. ¹⁵ **Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid.** Hun einde zal zijn naar hun werken”.**

Het spijt me dat ik dit zo ruwweg moet zeggen, maar christenen moeten hun geest richten op een bijbels paradigma. Valse leraars en valse leiders bevorderen de zaak van de vijand, niet de zaak van Christus. Daarom is het noodzakelijk dat wij trachten hen te vermanen, en, als zij weigeren te stoppen met wat ze doen en zich te bekeren, moeten wij hen verwerpen en mijden.

Titus 3:10 “Verwerp een ketters mens na een eerste en tweede terechtwijzing”.

Een ketters mens wordt door Petrus gedefinieerd als iemand die afwijkt van de ware leer en heimelijk verderfelijke afwijkingen invoert.

2 Petrus 2:1 “Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf”.

Christenen moeten hen afwijzen die een vals evangelie prediken omdat zij door de Heer vervloekt zijn.

Galaten 1:8-9 “Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. ⁹ Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: **Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt”.**

Zelfs Paulus, een apostel, moedigde zijn toehoorders aan zijn leer te beproeven tegen het geschreven Woord van God, en hij vermaande hen die onderwijzen “niets te bedenken boven wat er geschreven staat”.¹

Handelingen 17:11 “En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren”.

¹ Zie: “Ga niet boven hetgeen geschreven staat”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor4-6.pdf>

1 Korinthiërs 4:6 “Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de bedoeling dat u van ons leert **niets te bedenken boven wat er geschreven staat**, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft”.

Gelovigen moeten onderscheidingsvermogen beoefenen.

Filippenzen 1:9-11 “En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, **10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus**, **11** vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God”.

Spreuken 15:14 “**Een verstandig hart zoekt kennis**, maar de mond van dwazen voedt zich met dwaasheid”.

Spreuken 17:24 “**Een verstandige heeft wijsheid voor ogen**, maar de ogen van de dwaas zijn gericht op het einde van de aarde”.

Spreuken 18:15 “**Het hart van verstandigen verwerft kennis**, en het oor van wijzen zoekt kennis”.

Spreuken 3:21 “**Mijn zoon, laat ze niet wijken van je ogen: neem wijsheid en bedachtzaamheid in acht**”.

Waarom toetsen wij leringen aan de Schrift? Omdat ons bevolen wordt “de gezonde leer” te handhaven, de geloofsinhoud te bewaren en te strijden voor de apostolische leer.

2 Timotheüs 4:3 “**Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen**, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten”.

Titus 1:9 “**iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen**”.

Titus 2:1 “**Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past**”.

Judas 3 “Geliefden, ...werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om **te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is**”.

We worden door de Heer gewaarschuwd om elke geest te onderscheiden en te beproeven. Hoe doen we dat? Door te vergelijken wat zij leren met de Schrift, en na te gaan of zij leven in de vrucht van de Geest. Hoe doen we dat laatste? We moeten eerst zeker zijn dat we een echte gelovige in Christus zijn, en geestelijk gezind zijn, om in staat te zijn de dingen correct te toetsen.

Romeinen 12:2 “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar **word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is**”.

2 Korinthiërs 13:5 “**Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent**”.

Dan toetsen we eerst onze eigen woorden en handelingen om zeker te zijn dat we in het geloof zijn en een gezonde leer aanhangen.

Galaten 6:4 “Maar **laat ieder zijn eigen werk beproeven**; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander”.

Hoeveel dingen horen wij te beproeven, te toetsen? ALLES.

1 Thessalonicenzen 5:21 “**Beproof alle dingen, behoud het goede**”.

Als wij dan alles moeten beproeven, betekent dit dan dat we ook oordelen?² Zeker. We horen elke leer te beoordelen. En elkeen die de leugen predikt moeten we beoordelen als zijnde een valse le-

² Lees over oordelen: <http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm>

raar. We kunnen niet finaal oordelen of iemand gered is of niet - God alleen kan zoiets beoordelen, maar we moeten wel mensen leren beoordelen. Paulus beval hen die naar hem luisterden dat zij zijn leer zouden beoordelen. Het is een plicht!

1 Korinthiërs 10:15 “Ik spreek toch tot u als tot verstandige mensen, **beoordeelt u dan zelf wat ik zeg**”.

We moeten ook in andere zaken leren te oordelen, hier en nu, op een rechtvaardige wijze, want op een dag zullen wij de aarde en engelen oordelen, samen met Christus.

1 Korinthiërs 6:2-3 “**Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?** En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? **3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?**”.

Ons wordt door de Heer gezegd dezen te beoordelen die binnen de kerk zijn, terwijl God hen oordeelt die buiten zijn. Wij horen ketters en kwaaddoeners uit ons midden weg te doen, want als zij daar blijven doorzuren zij het hele deeg.

1 Korinthiërs 5:12-13 “Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? **Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn?** ¹³ Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En **doe de kwaaddoener uit uw midden weg**”.

1 Korinthiërs 5:6-7 “Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? **Verwijder dan het oude zuurdeeg ...**”

Een van de best gekende, maar meest misbegrepen en verkeerd toegepaste Schriftplaatsen is Mattheüs 7:1: “Oordeelt niet”. Laat ons deze passage eens onderzoeken:

“Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. ² Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. ³ En wat ziet gij de splinter, die in het oog van uw broeder is, maar de balk, die in uw oog is, merkt gij niet? ⁴ Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik de splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? ⁵ Gij geveinsde! werp eerst de balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om de splinter uit het oog van uw broeder uit te doen” (Mattheüs 7:1-5).

Lees deze tekst nog eens zorgvuldig door. Merk op dat deze woorden gericht zijn aan een hypocriet, niet aan hen die oprecht willen onderscheiden of een leraar of leer, waar is of vals volgens Gods Woord. En in plaats van een verbod tegen eerlijk oordelen is dit een ernstige waarschuwing tegen hypocriet oordelen. In feite beveelt het laatste deel van deze Schriftplaats juist een oprecht oordeel aan: “dan zult gij bezien, om de splinter uit het oog van uw broeder uit te doen”. Als wij een vers apart nemen, of een gedeelte daarvan, dan kunnen wij Gods Woord het tegenovergestelde doen zeggen van wat het in werkelijkheid leert. En zij die dit doen kunnen niet ontsnappen aan Gods oordeel over degenen die Zijn Woord verdraaien (2 Petrus 3:16). Laat dit voor ons een waarschuwing zijn om nooit nog een Schriftplaats uit zijn context te halen!

Velen die uit de context vroom citeren “oordeel niet” om dat wat Schriftuurlijk vals is te verdedigen, zien hun eigen tegenstrijdigheid niet, en ook niet dat zij daardoor anderen oordelen die Gods Woord wensen te gehoorzamen over het oordelen van wat vals is. Het is tragisch te zien hoeveel onbijbelse leringen werden toegelaten via het misbruik van deze Schriftplaats.

De reden waarom de belijdende kerk van Christus vandaag zo ondermijnd is en verlamd door het satanisch modernisme, is, omdat christenen de geboden van Gods Woord niet gehoorzaamd hebben om te oordelen, en weg te doen en zich af te scheiden van valse leraars en leringen, toen deze voor het eerst opdoken in hun midden. Uw fysische gezondheid wordt behouden door u af te schermen tegen ziektekiemen - uw geestelijke gezondheid wordt behouden door u af te scheiden van de kiemen van valse leringen. **Het grootste gevaar in onze tijd is niet te veel oordelen, maar het te weinig oordelen van geestelijke valsheid.**

Zij die gelijke tred houden met de Geest zullen dat bewijzen door het prediken van de waarheid en deze te verdedigen. Zij die geen gelijke tred houden met de Geest kunnen zichzelf misleid hebben of beïnvloed zijn door een andere geest. Zij die de Geest niet hebben, zullen geen gewetenskwelling krijgen over het vertellen van leugens en zij hebben niet “de liefde voor de waarheid”.

Openbaring 21:8 “Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, on-
tuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en **alle leugenaars: hun deel is in de poel die van
vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood**”.

2 Thessalonicenzen 2:9-11 “hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met
allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, ¹⁰ en met allerlei misleiding van de onge-
rechtigheid in **hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen
hebben om zalig te worden.** ¹¹ **En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zo-
dat zij de leugen geloven**”.

Zij die doorgaan met het prediken van valse leringen en beweringen, maken soms claims dat ze
hedendaagse apostelen³ of profeten⁴ zijn, zij verdienen veel geld met valse gezangen, uitingen,
enz., en zij eindigen met een krachtig waanidee, van Godswege, en daarop volgt onherroepelijk
Gods oordeel.

Dit gezegd zijnde is het een noodzaak dat we de geesten beproeven want er zijn vele dienaren van
de leugen uitgegaan en ze infiltreren en ze staan op in talloze hedendaagse kerken.

Lees over hetzelfde thema:

- o <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Beproeft-de-geesten.pdf> (Stan Thompson)
- o <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/beproef-geesten.pdf> (Johan Malan)
- o Rubriek “Beproef de geesten”: <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#beproef-de-geesten>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

³ Er zijn geen hedendaagse apostelen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hoeveelApostelen.pdf>.

⁴ Er zijn geen hedendaagse profeten: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetenVandaag.pdf>.