

Ironside: “Behouden door Zijn leven”

Door Harry Ironside (1876-1951), uit zijn boek *Changed by Beholding*,
<https://www.lighthouse-trails-research.com/blog/ironside-saved-by-his-life/>, 18 juni 2023

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

“Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij **behouden** worden **door Zijn leven**, omdat wij verzoend zijn” (Romeinen 5:10).

Wat betekent het dan als er staat dat “**wij behouden worden door Zijn leven?**” Het betekent dat Hij die voor ons stierf aan het Kruis nu leeft om ons door te voeren naar de heerlijkheid. Hij leeft om ons te onderhouden, om ons te ondersteunen; Hij leeft om ons alle genade en kracht te geven die we van dag tot dag nodig hebben, zodat we Hem in deze scène kunnen verheerlijken. Hij leeft om ons precies zoals Hijzelf te maken op die dag dat Hij terugkeert in macht en heerlijkheid. “**Want Ik leef en u zult leven**” (Johannes 14:19). We zijn van alles gerechtvaardigd; nu kunnen we putten uit Zijn almachtige kracht als de levende Christus, zodat we de nodige kracht hebben om Hem te verheerlijken, terwijl we de pelgrimsweg bewandelen. Wij zullen “**behouden worden door Zijn leven**”.

U herinnert zich in Johannes 17 dat wonderbaarlijke gebed van Hem toen Hij daar knielde voor Zijn discipelen en toen Hij Zijn ogen ophief naar de Hemel. Zeven¹ keer spreekt Hij over “**hen die U Mij gegeven hebt**”. O, wat waren zij Hem dierbaar! Hij vraagt de Vader naar hen. In vers 17 zegt Hij: “**Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid**”. Geheiligd worden is apart gezet worden voor Christus’ eigen bezit en voor Zijn gebruik. De Heere Jezus Christus zegt van Zichzelf: “**zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?**” (Johannes 10:36). Eén Persoon van de eeuwige Drie-eenheid werd apart gezet om in de wereld neer te dalen en het heilswerk te volbrengen. Dat werk volbracht hebbende, zegt Hij nu: “**Ik heilig Mijzelf**” (Johannes 17:19) – Ik heb Mijzelf apart gezet.

Hij heeft Zijn plaats aan Gods rechterhand ingenomen opdat Hij voor Zijn volk zou ondernemen dat wij door de waarheid geheiligd zouden worden. En daar in de heerlijkheid vertegenwoordigt Hij ons voor God. Hij heeft Zijn Heilige Geest als Zijn vertegenwoordiger naar deze wereld gezonden om Zijn Woord op ons hart en geweten toe te passen, opdat wij gescheiden worden van alles wat onrein en onheilig is, en zo geheel tot Zijn eer leven in deze huidige boze wereld. Het is in die zin dat we behouden worden door Zijn leven. In hoeverre gaan we de realiteit ervan binnen? Ik ben bang dat sommigen van ons tevreden zijn met te stoppen bij het kruis. Maar daar moeten we mee beginnen! Er is geen andere manier om God te benaderen. Maar als we verder gaan, moeten we bezig zijn met de Verrezenen, aan Gods rechterhand.

Nu willen we zijn zoals Hij; we willen door Hem gebruikt worden in deze met zonde bevleete wereld. Maar opdat dit zo zou zijn, heeft Hij Zichzelf apart gezet, zodat ons hart volledig met Hem kan worden opgenomen en wij veranderd worden als wij Hem aanschouwen. Hij wil dat wij ons aan Hem overgeven, als zij die uit de dood leven, opdat Zijn verrezen leven zich in ons zou manifesteren.

“Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. ¹¹ Want wij die leven, worden voortdurend aan de

¹ Johannes 17:6, 9, 11, 12, 22, 24 (2x).

dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees" (2 Korinthiërs 4:10-11).

CHRISTUS

Hij is voor mij:

MIJN LEVEN (Fil 1:21; Kol 3:4; Joh 11:25; Gal 2:20)
WIJSHEID VAN GOD (1Kor 1:30; Kol 2:2-3)
GERECHTIGHEID (1Kor 1:30; Rom 10:1-4; 2Kor 5:21)
HEILIGING (1Kor 1:30; 2Thes 2:13; Joh 15:1-5) ←
VERLOSSING (1Kor 1:30; Rom 3:24; Efez 1:7; Kol 1:14)

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/christelijkeLeven.pdf>

Denk er eens over na, dat door de kracht van de inwonende Heilige Geest, gezonden door de Vader, het verrezen leven van Jezus zich manifesteert in de overgegeven gelovige, opdat hij in die zin probeert te getuigen van Degene die voor hem stierf, en nu leeft om hem te bewaren. "Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees".

Enkele jaren geleden werkte ik tussen de Indianen in Arizona. De presbyterianen hebben een prachtig werk gevestigd op een plaats genaamd Ganado in de Arizona-woestijn, onder de Navajo-indianen. Ik ging daarheen voor een aantal vergaderingen en ze namen me de eerste dag mee door de gebouwen. We gingen naar het ziekenhuis en op een afdeling lag een Navajo-vrouw op een ledikant; zij kon geen woord Engels spreken en ik kon maar drie woorden Navajo spreken, dus we konden geen gesprek voeren. De zendeling vertelde me iets over haar. Het schijnt dat de zendingsarts negen weken eerder een oproep had gekregen om over de woestijn naar een hogan (kleine Navajo-hut) te gaan waar een jongen ziek lag. De dokter stapte in zijn Ford-auto en rammelde ermee door de woestijn. Toen de dokter onderweg was, kwam hij bij een groep struiken die uit het woestijnland opstegen, en hij hoorde, toen hij naderde, een vreselijke schreeuw; het was een schreeuw die helemaal niet menselijk klonk. Hij dacht dat het de kreet van een wild beest was. Hij had het idee dat misschien een van de Indianen een van die wrede stalen vallen had gezet en dat een poema, of een prairiewolf, of een ander schepsel, bij het been was gegrepen en zich had verdraaid of weggesleept met een gescheurde ledemaat, en ergens schreeuwde van angst. Dat gebeurt wel. De dokter dacht dat het zo'n wezen was met pijn, en hij nam een pistool en begon zich een weg te banen door de struik om naar de andere kant te komen, en de hele tijd klonk dit vreselijke geschreeuw in zijn oren. Toen hij aan de andere kant van de struik kwam, ontdekte hij dat het helemaal geen wild beest was en dat er geen stalen val was. Daar lag een Navajo-vrouw op de grond en de dokter zag al snel dat ze verlamd was en dat ze onuitsprekelijke angst leed. Hij deed bepaalde onderzoeken en besloot dat er geen hoop voor haar was. Gangreen was al ingetreden en het leek erop dat ze dood moest. Maar hij dacht: Wel, ik zal haar hier niet laten afsterven. En hij gaf haar wat morfine om haar tot rust te brengen. Vervolgens wikkelde hij haar in een deken en bracht haar naar het missieziekenhuis.

Het gebeurde dat ze vreselijk ziek was geweest, en de Indiaanse dokter was verbijsterd over haar, en omdat hij de duivel niet uit haar kon krijgen, zei hij: "Ze gaat dood". En dus namen ze haar mee en gooiden haar buiten om te sterven. Vier dagen lang had ze daar verlamd gelegen, zonder een hap voedsel om te eten, of een druppel water om te drinken, met de felle brandende zon die overdag op haar neerdaalde en 's nachts intense kou leed (want het was ongeveer 7000 voet boven de zeespiegel). Hij bracht haar naar het ziekenhuis en na enig gebed opereerde hij.

De dokter verliet haar bed negen dagen en nachten nooit. Hij had een grote stoel naast haar gezet en hij was klaar op het moment dat ze zich roerde om haar te dienen. Aan het einde van de negende dag was de koorts verdwenen en het was duidelijk dat ze zou herstellen. Ze was de hele tijd bewusteloos geweest en toen ze weer bij bewustzijn kwam, keek ze om zich heen en zag waar ze was, en de Indiaanse verpleegster vertelde haar wat er was gebeurd. “Waarom deed hij het?” vroeg ze. “Hij is niets voor mij, ik ben een Indiaan, hij is een blanke man. Mijn eigen mensen gooiden me eruit, en hij bracht me hierheen en liet me leven. Waarom was het?”

En Maria, de Indiaanse verpleegster, zei: “Het is de liefde van Christus in zijn hart”.

“De liefde van Christus”, zei de vrouw, “Wat is de liefde van Christus? Ik heb nog nooit gehoord van de liefde van Christus. Hoe bedoel je?” De Indiaanse verpleegster kon het haar niet in één keer uitleggen, want de geest van deze vrouw was zo donker. Het zou dagen hebben geduurd om het haar te vertellen. Je zou terug moeten gaan naar de Schepping en dan dwars door de Bijbel heen moeten gaan om te laten zien hoe Gods liefde werd geopenbaard. En het duurde twee of drie dagen voordat ze zelfs maar zover konden komen.

Sommige dagen gingen voorbij en ze vertelden haar steeds meer, en nu dachten ze dat de tijd gekomen was dat ze in staat zou moeten zijn om voor Christus te kiezen. Dus knielden ze naast haar, en meneer Mitchell, de zendeling, zei: “Mijn zuster, ben je niet gekomen om de liefde van Christus te zien, en kun je je ziel niet aan Jezus toevertrouwen. Wend je tot Hem weg van al je heidense afgoderij. Neem Hem als uw Verlosser”. Ze keek hem aan. De Indiaan kan in meer talen zwijgen dan welke andere persoon dan ook die ik ken. Je kunt praten en praten, en ze kijken gewoon en kijken met die grote ogen van hen. En ze wachtten even, maar er kwam geen antwoord. En toen ging de deur aan het einde van de afdeling open, en de dokter keek naar binnen om te zien hoe het met zijn patiënt ging, en toen hij de zendeling daar zag, ging hij weer naar buiten.

Het gezicht van de Indiaanse vrouw lichtte op en toen zei ze tegen mijn vriend, meneer Mitchell: “Als Jezus ook maar enigszins op de dokter lijkt, kan ik Hem voor altijd vertrouwen”, en ze kwam tot Christus. Zie je wat haar had bereikt? Ze had goddelijke liefde gemanifesteerd gezien in een mens. Dit is waartoe jij en ik geroepen zijn om aan de wereld te tonen.

Verbrokenheid



De kostbare narduszalf kon niet geuren voordat de albasten fles gebroken werd (Markus 14:5)

Als wij niet gebroken worden kan het inwendige, nieuwe leven van Christus nooit aan het licht komen!

Lees : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijmaking.pdf>

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht” (Johannes 12:24).

Ware bekering brengt HEILIGING, en heiliging brengt het KRUIS over ons, en dit kruiswerk brengt de praktische DOOD over ons vlees en het zelfgerichte leven, opdat mettertijd het nieuwe LEVEN van Christus zich kan manifesteren in de gelovige!

Lees ook:

- Harry Ironside: Mijn bekering en mijn reis uit de [valse] heiligheidsbeweging:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ironside-mijn-bekering.pdf>
- Harry Ironside: Het Vaderhuis:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Vaderhuis-Ironside.pdf>
- Harry Ironside: Enkele moeilijkheden die volledige zekerheid van redding belemmeren:
[moeilijkheden-zekerheid.pdf \(verhoevenmarc.be\)](http://www.verhoevenmarc.be/moeilijkheden-zekerheid.pdf)
- Harry Ironside: Als ik maar zeker kon zijn dat ik in de juiste kerk was:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/juiste-kerk.pdf>
- ☞ Rubriek “Afscheiding, Afzondering, Heiliging”:
<http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm