

# De Opkomende Arrogantie

*Emerging Arrogance*, <http://herescope.blogspot.com/>, 27-08-2007

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))  
Vertaling en voetnoten door M.V.

“En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan ouderen, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onmatig, verwilderd, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God” - 2 Timotheüs 3:1-4.

Vandaag worden wij bedolven onder een vloed van evangelische literatuur, e-mails en website-artikelen die allemaal een krankzinnige nieuwe vorm van arrogantie aanwijzen waarmee gepronkt wordt door christelijke leiders. Veel hiervan bestaat uit nieuwe leringen - onder allerlei vermommingen - met vindingrijke interpretaties die goed passen bij de behoefte van het ogenblik. Misschien is dat nergens zo evident als in de nieuwe leringen over het zogenaamde “servant leadership” (dienaarleiderschap).

Maar vooraleer we de vinger uitsteken, moeten wij binnenin kijken. Het recentste artikel van Anton Bosch ziet eerst binnenin. Hoeveel van het zuurdeeg van onze tijd heeft ons denken, onze overtuigingen, levensstijlen, leringen, praktijken, en interpretatie van de Schrift doordrongen? Zie voor uzelf. . . .

## Arrogant: wie, ik?

Denkt u dat u nederig bent? Hebt u trots overwonnen? Indien uw antwoord “ja” is, dan bent u arrogant en trots! Enkel zij die constant op hun hoede zijn voor trots in hun leven, hebben enige hoop op nederig-zijn. Zij die menen dat zij nederigheid bereikt hebben, zitten er een kilometer naast.

“Maar trots is een kleine zonde vergeleken met moord, overspel en verslavingen”, zo denken de meeste mensen. Maar trots is de ergste van alle zonden, en ze ligt aan de wortel van alle andere zonden. Trots verhindert de zondaar Gods genade en vergiffenis te zoeken (Psalm 10:4<sup>1</sup>). Trots schaadt onze relaties (Spr. 13:10<sup>2</sup>) en verhindert ons iets te leren (1 Tim. 6:4<sup>3</sup>). Er zat trots achter de val van Satan (Jes. 14:12-14<sup>4</sup>) en trots maakte dat Eva van de verboden vrucht at (1 Joh. 2:16<sup>5</sup>). Trots bracht Kaïn ertoe Abel dood te slaan, en trots verhinderde de Joden hun Messias te erkennen.

Wij kunnen niet bevatten hoe verwoestend trots is in elk aspect van ons leven. En we beseffen niet hoe trots infiltreert in elk gebied van onze emoties, gedachten en daden. Trots is niet zomaar een klein gebrek in onze persoonlijkheden - trots is de meest boze en doordringende zonde van alle.

We moeten inzien hoe God trots aanziet indien wij willen verstaan hoe ernstig ze is. In zowel Jakobus 4:6 als 1 Petrus 5:5 staat: “God weerstaat de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade”. Dit vers gaat niet louter over ongelovigen - God weerstaat allen die trots zijn, gelovige en ongelovige gelijk. Rom. 8:31 zegt: “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?”, maar het omge

---

<sup>1</sup> Ps 10:4: “De goddeloze steekt trots zijn neus omhoog, hij onderzoekt niet”.

<sup>2</sup> Sp 13:10: “Door hovaardigheid maakt men niet dan gekijf; maar bij hen die zich laten raden is wijsheid”.

<sup>3</sup> 1Tm 6:3-5: “Als iemand een andere leer brengt ... dan is hij opgeblazen, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: nijd, twist, lasteringen en boze verdachtmakingen, voortdurend geruzie van mensen die een verdorven verstand hebben en beroofd zijn van de waarheid, ...”

<sup>4</sup> Js 14:12-14: “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon van de dageraad! hoe zijt gij ter aarde neergehouden, gij, die de heidenen krenktet! En zeydet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden”.

<sup>5</sup> 1Jh 2:16: “Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en het pronken met de dingen van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld”.

keerde van dit vers is echt verschrikkelijk: “Als God tegen ons is, wie kan ons dan helpen?” En God is tegen de trots; wie zal hen dan helpen of verdedigen! God zegt: “Wie hoogmoedige ogen heeft en een trots hart, hem zal ik niet verdragen” (Psalm 101:5). Dit is niet zomaar een “probleem” van mindere orde - dit is de ergste van alle zonden, en ze moet uitgeroeid worden uit onze harten.

De verleider is altijd goed geweest in het herbenamen en herverpakken van zonde tot acceptabele vermommingen. En zo wordt trots herbenaamd tot zelfzekerheid, zelfwaarde, zelftrots, goed zelfbeeld, zelfvertrouwen, assertiviteit, “cool” zijn, enz. Maar het gaat allemaal om dezelfde oude, lelijke zonde van trots. (Elk woord waar “zelf” inzit is gewoon een ander woord voor trots). Veel kerken zijn zó bedrogen dat velen prediken dat trots een goede en acceptabele kwaliteit is en dat christenen vol zelfvertrouwen moeten zijn en een goed zelfbeeld moeten hebben. Dat is niet de boodschap van de Heer maar de boodschap van de duivel, die iedereen onder hetzelfde oordeel als het zijne wil brengen (1 Tim. 3:6<sup>6</sup>). Reeds in het Oude Testament sprak Maleachi over degenen die deze zonde tot een positieve kwaliteit camouflerden, toen zij zeiden: “En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig” (Mal. 3:15).

Salomo zegt dat er zes dingen zijn die God haat, en zeven die een gruwel zijn voor Hem. De eerste van deze is “Hoge ogen” (Spr. 6:17). Spreuken 16:5 zegt: “Al wie hoog is van hart, is de HEERE een gruwel”. Trots is zó ernstig dat ze ondergebracht werd in de lijst van alle andere vuile zonden als bewijs van een verwerpelijke geest (Rom. 1:30; 2 Tim. 3:2).

Net zoals de wet van de zwaartekracht bepaalt dat wat omhoog gaat ook naar beneden moet komen, bepalen Gods wetten dat allen die trots zijn ook naar beneden gebracht en vernederd zullen worden. Er zijn letterlijk tientallen schriftplaatsen in zowel het Oude als in het Nieuwe Testament die zeggen dat trots altijd zal leiden tot vernedering en val. “Hovaardigheid is voor de verbreking, en hoogheid des geestes voor de val. Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen, dan roof te delen met de hovaardigen” (Spr. 16:18-19). “De hoogmoed des mensen zal hem vernederen” (Spr. 29:23).

Vele moderne kerken zijn meer begaan met de groei van hun aantallen dan met het prediken van de waarheid. En zo blijven hun predikers doorgaan met mensen op te bouwen in hun pocherige arrogantie, want dat doet de mensen zich goed voelen en het brengt hen terug naar de kerk. Predikingsboodschappen die de zonde van trots, zelfprestatie en arrogantie blootleggen, zijn onpopulair en daarom worden ze zelden gepredikt. Dat is het waarom zoveel moderne christenen misleid zijn tot het geloof dat God blij is met hun arrogantie en waarom er zo weinig zijn die ware nederigheid zoeken.

En tot verergering van dit probleem, scheppen de meeste predikers op in hun egoïstische verwaandheid, vervuld met hun eigen zelf-gewichtigheid. Zo zetten zij een voorbeeld neer dat de gelovigen valselyk aannemen als kenmerken van grootheid! Persoonlijk heb ik geen interesse in het ontmoeten van bedienaars en pastors omdat ik meestal van zulke ontmoetingen terugkom vol afkeer van hun vertoon van zelf-belangrijkheid en arrogantie. Zelfs wanneer de predikant niet predikt, duurt het slechts een paar minuten van observatie om te weten wie die pastor is. Hoe kunnen wij hem identificeren? Door de zelfverzekerde manier waarop hij zich gedraagt en door de manier waarop de mensen zich voor hem vernederen. Dit is beslist niet het voorbeeld dat Jezus neerzette; het heeft meer gemeen met de houding van Lucifer. Moge de Heer Zijn Kerk genadig zijn!

Een van de zinsbegoochelingen die voortvloeien uit trots is dat we denken ze te kunnen verbergen onder een mantel van valse nederigheid. Maar net zomin als de olifant zich kan verbergen in een aardbeinveld, kan trots verborgen worden. Trots is altijd duidelijk, ongeacht hoe we nederigheid en deemoed willen voorwenden. Om een of andere reden is nederigheid het moeilijkst na te bootsen. De valsheid van namaaknederigheid blijkt altijd duidelijk wanneer trots doorheen het vernis van dienstbaarheid schijnt. Wanneer een arrogant persoon nederigheid probeert na te bootsen, lijkt hij op een volwassen man die kinderkleding probeert aan te trekken - het past hem gewoon niet.

De boodschap van de Bijbel is er een van gebrokenheid, nederigheid en deemoed. Het echte fundament van het Koninkrijk der Hemelen is: “Zalig zijn de armen van geest... Zalig zijn zij die treu

---

<sup>6</sup> 1Tm 3:6: “Hij [een opziener] mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet hoogmoedig wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt”.

ren... Zalig zijn de zachtmoedigen..." (Matt. 5:3-5). Jezus zei: "Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel" (Matt. 11:29). Enkel de nederigen ontvangen genade: "God weerstaat de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade" (Jak. 4:6 en 1 Pet. 5:5). David had het juist toen hij zei: "Gods offers zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult U, o God, niet verachten" (Psalm 51:19).

Het verblindende effect van trots is waarschijnlijk erg duidelijk in uw leven door het feit dat als u dit artikel leest, u denkt aan hoe dit van toepassing is op andere mensen die u kent. Wees eerlijk nu: hebt u deze alinea's gelezen en daarbij een ogenblikkelijke veroordeling gevoeld? Er is hoop voor u. Hebt u dit artikel gelezen en onmiddellijk gedacht dat het veeleer op anderen moet toegepast worden dan op uzelf? Als dat zo is, dan hebt u een ernstig probleem, en u beseft het niet eens!

## **De Waarheid:**

"Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?" (Matt. 7:4)

## **Evangelisme: Enkel de Geest kan doen Zien**

*Maar in het geval dat ons evangelie ook bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen geldt dat de god van deze wereld de overleggingen van de ongelovigen heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen - 2 Korinthiërs 4:3-4.*

De niet-begrijpende geest wordt door waarheid niet aangetrokken. Het intellect van de hoorder kan vasthouden aan reddende kennis terwijl het hart geen morele respons geeft. Een klassiek voorbeeld hiervan wordt gezien in het verhaal van Benjamin Franklin en George Whitefield. In zijn biografie vertelt Franklin in enig detail hoe hij luisterde naar de machtige prediking van de grote evangelist. Hij wandelde zelfs rond het plein, waar Whitefield stond, om voor zichzelf te weten te komen hoe ver die gouden stem droeg. Whitefield sprak met Franklin persoonlijk over zijn nood aan Christus en beloofde voor hem te bidden. Spijtig genoeg schreef Franklin jaren later dat de gebeden van de evangelist niets uitgehaald hebben, want hij was nog steeds niet bekeerd...

De inwendige werking van de Heilige Geest is noodzakelijk voor reddend geloof.

Het Evangelie is Licht maar alleen de Geest doet Zien. Wanneer we de verlorenen tot Christus willen brengen moeten we voortdurend bidden dat zij de gave van Zien mogen ontvangen, tegen de duistere geest in die de harten van mensen verblindt.

A. W. Tozer

Uit: "Renewed Day by Day", Deel 1.

---

E-mail: [verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be)

Homepage: [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) of [users.skynet.be/fa390968](http://users.skynet.be/fa390968)

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)