

Hindoeïsme en andere religies

<http://creation.com/hinduism-and-other-religions> , 16-8-2014

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling (ingekort) en voetnoot door M.V. Update 28-8-2014 (link toegevoegd)

Het komt veel voor dat men zich afvraagt of de grote religies echt verschillen, en of het Christendom werkelijk een betere godsdienst is dan die andere.

N. J. uit Australië stelde ook zo'n vraag aan ons.

Lita Cosner, CMI–US, antwoordt:

Beste N.,

Bedankt voor uw schrijven. Ten eerste, we moeten begrijpen dat we een onderscheid moeten maken tussen de beweringen van een religie zelf en de acties van mensen die belijden te handelen in haar naam. Dit is zo omdat mensen inconsistent kunnen handelen met wat zij geloven, en er kunnen alerhande politieke en persoonlijke motieven zijn voor acties die niets te maken hebben met religie.

Wanneer we een religie evalueren, moeten we kijken naar het karakter van haar God/god/goden. De god van de moslims is wreed en veranderlijk, en kan niet vertrouwd worden. Hij is niet de ware God, en geen aanbedding waard. Christenen geloven dat het Joodse geloof de ware God onthult en dat de Joden vóór Christus gered waren door geloof binnen dit systeem (althoewel ze enkel gered werden omdat hun religie vooruit keek naar Christus, Die alleen kan redden). Maar, tegen de tijd van Christus was er een religieuze traditie opgegroeid rond het Judaïsme dat het verdiert.

Christenen geloven dat Jezus Christus de vervulling is van de Joodse religie (het bijbelse concept van vervulling is wel wat complexer dan louter de vervulling van voorzeggende profetie, maar dit maakt er beslist deel van uit). Wij geloven dat Hij niet louter een mens was, maar de Zoon van God die voor ons naar de aarde kwam om te leven als één van ons, opdat Hij onze strafsuld zou betalen voor onze overtredingen tegen God. De centrale claim van het Christendom is dat de mens niets kan doen om zichzelf te redden - wij hebben gerebelleerd tegen God en verdienen straf, en er is niets dat wijzelf kunnen doen om dat te vermijden. Maar God wilde mensen redden en zond Jezus Christus opdat ieder die in Hem gelooft zou gered worden.¹

Doorheen de geschiedenis waren christenen verantwoordelijk voor goede dingen, zoals opleiding, ziekenhuizen, vooruitgang in wetenschap en geneeskunde, enz. Wij geloven dat slechte dingen in de wereld, die lijden veroorzaken, het gevolg zijn van zonde, die een eens volmaakte schepping rui-nerde. Omdat Jezus kwam om ons te verlossen van de effecten van zonde volgen christenen Hem.

Hindoeïsme, bijvoorbeeld en in contrast, heeft Brahma, die onpersoonlijk en pantheïstisch is. De wereld wordt gedacht een illusie te zijn. Hindoeïsme kent geen redding, veeleer is het doel “opge-lost” te worden in deze ultieme realiteit welke daarna leidt tot de afwezigheid van lijden. Maar ik zou zeggen dat de hindoeïfilosofie faalt op het meest fundamentele niveau, omdat we niet *echt* kunnen leven alsof de wereld een illusie is. Bijvoorbeeld, toen ik uw vraag las, zou ik dan kunnen zeg-gen: “Ik denk dat ik ze onbeantwoord kan laten, omdat N. J. [de vraagsteller] een illusie is, en ik kan het sowieso niet beantwoorden, omdat ikzelf ook een illusie ben”. Dat zou consistent zijn met het hindoeëdenken, maar inconsistent met hoe wij in feite leven.

¹ Dit is het Evangelie, het “goede nieuws”. Wegens Zijn wonderlijke liefde en genade zond God Zijn geliefde Zoon in de wereld (Johannes 3:17; Mattheüs 1:21-23; Lukas 19:10; 1 Timotheüs 1:15). De Heer Jezus Christus, die de eeuwige God is (Johannes 1:1; Jesaja 7:14; 9:5; Micha 5:1; Titus 2:13) en de Schepper van alle dingen (Johannes 1:3; Kolossen-zen 1:13-16), stierf aan het kruis in MIJN plaats en als MIJN Plaatsvervanger en zo betaalde Hij de doodstraf voor mij (Jesaja 53; Romeinen 5:6-8; 1 Korinthiërs 15:3; 2 Korinthiërs 5:21; Galaten 1:4; 1 Petrus 2:24; 3:18; 1 Johannes 2:2; 3:16; 4:10). Hij stond ook op uit de doden als bewijs dat de Vader tevreden was dat de doodstraf ten volle was betaald door de Zoon (1 Korinthiërs 15:4-20; Romeinen 4:25) en om te bewijzen dat Hij, Jezus Christus, alles is en was wat Hij beweerde te zijn (Romeinen 1:4). <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/redding2.pdf>

Geen mens *wenst* uiteindelijk opgelost te worden in een onafgebroken nietsheid waarin individualiteit verloren is gegaan. Wat wij wensen, waar wij naar verlangen, is voor eeuwig gezond te leven, onze gestorven geliefden terug te zien, de wereld eens verlost te zien van worsteling en strijd. Het Christendom heeft succes op dit meest fundamentele niveau, omdat het *erkent* dat er iets echt verkeerd is met dit universum, en het de belofte presenteert van een toekomstige restauratie van alles, naar een toestand waarvan ieder van ons *weet* hoe die zou moeten zijn.

Ik besteed meer tijd aan dit antwoord dan ik normaal doe, omdat ik u wil helpen iets meer te begrijpen van wat christenen geloven en waarom we de claims van het hindoeïsme willen betwisten. Ik wil er ook aan toevoegen dat de Bijbel de ware geschiedenis van de wereld geeft, welke is dat na de wereldomvattende Zondvloed met acht geredde mensen in de Ark, en gevolgd door de verspreiding van de bevolking in Babel, enkele generaties na de Vloed, de mensen migreerden naar verschillende delen van de wereld, inbegrepen India. Met andere woorden: de voorvaders van de huidige Indiërs hadden de kennis van de ene ware God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, en zoals de meeste andere mensen in de wereld, verlieten zij progressief deze kennis en verdierven ze. Er zijn hints van deze originele kennis van de waarheid over God en de geschiedenis van de wereld in legenden en tradities, inbegrepen de hindoe geschriften. Het hindoeïsme is dus helemaal niet de “oudste religie”. De vroegste opgetekende vormen van aanbidding in het oude China, bijvoorbeeld, gelijken erg op die van de aanbidding van de ene ware God in het Oude Testament, zoals aangetoond in dit artikel: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/God-van-China.pdf>, met daarna de progressieve afwijzing van de ware religie naarmate de tijd verstreek. Dit betekent ook dat het bijbels Christendom geen religie is van de “blanke man”, of een nieuwe vondst, waartoe sommigen van uw landgenoten geleid werden te geloven, maar bijbels Christendom is de natuurlijke progressie van iets wat gepland en voorgezegd was van in de oudste tijden volgend op de schepping.

Ik wil u aanmoedigen de Bijbel te lezen. Als u internettoegang hebt dan zijn er vele sites die de Bijbel online hebben.

En maak kennis met het Evangelie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/EvangelieJohannes.pdf>. Dit legt uit waarom u gered moet worden en Hoe Jezus Christus ons kan redden als we in Hem geloven.

Lees ook:

- “De originele God van China”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/God-van-China.pdf>
- “Redding zoals geleerd in de Bijbel”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/redding2.pdf>
- Evangeliserende lectuur: <http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm