

15 Strijdvragen van Alverzoeners

Antwoord op “15 Bommen die mijn theologie opbliezen” (Ebenhaezer)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

M.V. 24-3-2012. Update 8-9-2020 (links)

I. Antwoord op 15 strijdvragen van alverzoeners:

1) Als God wil dat alle mensen behouden (gered) worden, maar de meeste mensen gaan verloren - hoe kan God dan almachtig zijn? (1 Timotheüs 2: 3, 4):

“Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen” (1 Timotheüs. 2:3, 4).

Waarom zou God Zijn Almacht gebruiken om dingen te doen die tegen Zijn andere eigenschappen ingaan, en daardoor dingen die tegen Zijn wil zijn? Gods Almacht bestrijdt niet Zijn andere eigenschappen, zoals die van Zijn volmaakte **gerechtigheid** (oordeel op zonde). Zijn almacht bestrijdt zelfs niet Zijn **liefde** want Hij vond het kruisoffer juist nodig om de straf te dragen als onze Plaatsvervanger.

En terloops: God *wil* wel dat alle mensen ... maar niet alle mensen *willen* (Openbaring 22:17b).

2) Als Christus de verzoening voor de zonde der hele wereld is, stierf Hij dan tevergeefs voor degenen die toch verloren gaan? (1 Johannes 2: 2):

“En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld” (1 Johannes 2:2).

Het sterven van Jezus was niet tevergeefs voor hen die verloren gaan. Zij die verloren gaan hebben het Zoenoffer *afgewezen*, en zullen daarom de eeuwige straf toegewezen krijgen. Het Licht is in de wereld gekomen maar door hun afwijzing tonen de verlorenen dat zij de duisternis meer liefgehad hebben en DUS hun gerechte straf perfect *verdiend* hebben. (vgl. Johannes 3:19). Andermaal is Gods eigenschap van **gerechtigheid** hier in het spel.

En terloops: Jezus' verzoening is **toereikend** voor de hele wereld maar niet de hele wereld grijpt Jezus' aanbod aan.

3) Als God alle dingen weder met Zich verzoent door Christus, hoe kunnen sommigen dan voor altijd gekweld worden? (Kolossenzen 1: 20):

“Dat Hij door Hem alle dingen tot Zichzelf verzoenen zou, doordat Hij vrede gemaakt had door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, **zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn**” (Kolossenzen 1:20). Paulus zegt dit ook in Efeziërs 1:9b, 10.

Zal Hij op een gereinigde aarde en in een gereinigde hemel diegenen verwelkomen die Hem afgewezen hebben? De Schrift leert duidelijk dat de goddelozen de hel in gaan, samen met Satan en zijn gevallen engelen. De heiligen, en alleen zij, zullen Gods rijk beërven, zo zegt de Schrift.

En terloops: deze straf is net zo eeuwig als het eeuwige leven; zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Eeuwige-Straf.pdf>

4) Hoe kan God in Christus alle dingen onder één Hoofd samenvatten, terwijl miljoenen eindeloos van Hem vervreemd zullen blijven? (Efeziërs 1: 10):

“Dat Hij in Zichzelf voorgenomen had om in de bedeling van de volheid van de tijden, alles weer in Christus bijeen te brengen, **zowel wat in de hemel als wat op de aarde is**” (Efeziërs 1:9b, 10)

Ook de gestraften in de hel zullen daar onder Jezus' gezag verblijven. Hij is Koning over hemel, aarde én hel (Filippenzen 2:10-11). Niets ontgaat Zijn bestuur. Net zoals opstandige engelen in

Tartarus geworpen werden, en de geesten t.t.v. de vloed in de Phulakè, de Duivel en zijn demonen geketend en in de Abyssos gegooid zullen worden, en alle zondaars in de Hades in voorhechtenis beheerd worden, zo zal ook de eeuwige Poel van vuur (Gr. *limne tou puros*) door Jezus bestuurd worden. **Niemand zal ontsnappen aan Gods gerechtigheid!**

5) Als allen in Adam sterven en enigen levend gemaakt worden in Christus, hoe kan de genade dan overvloediger zijn dan de zonde? (Romeinen 5:20):

“Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over **velen**” (Romeinen 5:15).

Hier staat niet “enigen”, ook niet “allen”, maar “velen”. Deze genadegave gaat ver boven de zonde uit, dat zal ieder die bij deze “velen” hoort met dankbaarheid erkennen. Het erfbezit dat in Adam verloren ging op aarde, wordt sterk overtroffen door een eeuwige, hemelse erfenis!

6) Als alle mensen veroordeeld zijn door Adams overtreding, waarom worden dan niet allen gerechtvaardigd door één daad van gerechtigheid? (Romeinen 5:18):

“Zoals dus door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardiging de genade over alle mensen tot rechtvaardiging ten leven” (Romeinen 5:18).

God is heilig (1 Petrus 1:16). Hij duldt geen onheiligen in Zijn koninkrijk. Hij dwingt ze daarom ook niet. Wat zouden die tegenstanders daar in Gods rijk kunnen doen?! In de hel alleen zijn ze met hun geestverwanten, en dat krijgen zij ook, omdat zij de duisternis meer liefgehad hebben - vergeet niet: “**En dit is het oordeel**, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren boos” (Johannes 3:19).

God oordeelt het kwaad van hen die zich niet laten verzoenen. En God dwingt hen niet te gehoorzamen, omdat zij geschapen zijn “naar de gelijkenis van God”, niet als robots. Zie verder: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf>

En we lezen: “de genade komt over alle mensen”, maar niet iedereen neemt haar aan. “Hij kwam tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar **allen die Hem aangenomen hebben**, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk **die in Zijn Naam geloven**” (Johannes 1:11-12).

7) Als allen sterven in Adam, waarom worden niet allen levend gemaakt in Christus? (1 Korinthiërs 15:22):

De context moet gelezen worden:

“22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden”.

Wie zijn deze “allen”?:

“23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst”.

Allen, dat zijn zij “wie van Christus zijn”. Dat zijn **Zijn schapen** (zie Johannes 10:26-27). Dat zijn beslist **niet Zijn vijanden**:

“24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd” (1 Korinthiërs 15:22-25).

8) Hoe kan alle knie zich buigen en alle tong belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader, als zij niet verzoend zouden zijn? (Filippenzen 2:10):

“Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader” (Filippenzen 2:10-11).

Dit is wel een erg domme vraagstelling. Op grond van het feit van finale onderwerping zullen alle goddelozen en demonen wel moeten erkennen dat de Heer Jezus de Heer is!

9) Als Christus alleen onsterfelijkheid heeft, hoe kunnen doden dan nu reeds leven? (1 Timotheüs 6:14-16; 1 Korinthiërs 15:53, 54):

“16 Hem **Die alleen onsterfelijkheid heeft** en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen”.

“53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning” (1 Timotheüs 6:14-16; 1 Korinthiërs 15:53, 54).

Alleen God *bezit* onsterfelijkheid. Dat is inderdaad zo, maar onsterfelijkheid, in de betekenis van wedergeboorte uit God tot eeuwig leven, wordt gelovigen **verleend**. En alleen van God weten we dat Zijn onsterfelijkheid inhoudt dat Hij ook **geen begin** had. Hij is **van eeuwigheid** tot eeuwigheid, zonder begin (Psalm 90:2).

Bovendien wordt in de Bijbel de menselijke ziel sowieso onsterfelijk genoemd, maar enkel in die betekenis dat ze niet ophoudt te bestaan. Wel een begin, geen einde. Zie verder hierover in <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eeuwige-straf-in-de-hel.pdf>

10) Als de slechte mensen naar de hel gaan zodra zij sterven, waarom worden zij dan later opgewekt en gericht? (Openbaring 20:11-15):

Als mensen sterven gaan ze niet naar de Hel maar wel naar Hades, het dodenrijk, dat is voor de bozen een plaats van “voorarrest”. Er zijn daar twee afdelingen: voor de goeden (Lazarustype, paradijs) en de slechten (rijke man type, in pijn). Zie Lukas 16:19-31.

De eigenlijke, eeuwige Hel is Gehenna, de Poel van vuur, en bij de berechting voor de Grote Witte Troon worden alle goddelozen in de Poel van vuur naar werken gestraft (gradatie) (Openbaring 20:11-15). Zie verder <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf>

11) Als de poel des vuurs *de tweede dood* is, wat gebeurt er dan met de slechte mensen als die dood vernietigd wordt? (1 Korinthiërs 15:26):

“En de **dood** en het **graf** [= *hades*] werden in de **poel van vuur** geworpen. Dit is de **tweede dood**” (Openbaring 20:14).

Het gaat hier om zinnebeeldige voorstellingen.

In Openbaring 20:10 betekent “de poel van vuur en zwavel” het **beeld** van de straf en de strafplaats. In Openbaring 20:14 en 21:8 betekent “de poel van vuur” hetgeen de verzen zelf duidelijk maken: “dit is de tweede dood”, en dat is **de definitieve ondergang** voor eenieder die eraan wordt onderworpen. De gepersonifieerde “dood” en het gepersonifieerde “hades” worden in deze “poel van vuur” geworpen, overeenkomstig 1 Korinthiërs 15:26 waar staat dat als laatste vijand de dood **tenietgedaan*** [*katargeo*: afgeschaft] wordt. * De NBG heeft hier: “De laatste vijand, die **onttroond** wordt, is de dood”.

Dit wil dus zeggen dat met het werpen in de poel van vuur er een eind komt aan het begrip dood (fysiek sterven) en hades (verblijfplaats vóór het laatste oordeel) want ieder zondaar is nu finaal geoordeeld voor de Grote Witte Troon.

12) Indien “altijd” “eindeloos” betekent, wat betekent “altijd en eeuwig” dan?:

De term “altijd en eeuwig” komt niet voor in de Schrift (SV, NBG) ... ??

13) Als God liefde is, en alle macht heeft, zou Hij dan geen manier weten om allen te redden? (1 Timotheüs 4:9-11):

Zoals reeds betoogd zijn al Gods eigenschappen niet in conflict met elkaar, maar ze werken samen met ook Zijn heiligheid en gerechtigheid. Waarom zouden *allen* gered moeten worden? Moet Satan gered worden? ...

14) Als Christus voor altijd regeert, wat betekent het dan dat Hij afstand zal doen van de troon? (1 Korinthiërs 15:24):

“Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan” (1 Korinthiërs 15:24).

Enkele verzen verder staat ook:

“En wanneer Hem alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf Zich onderwerpen aan Hem Die Hem alles onderworpen heeft, **opdat God is alles in allen**” (1 Korinthiërs 15:28).

Deze 14^{de} argumentatie doet blijken dat men niets heeft begrepen van de vleeswording van het Woord Gods, tot een nederige Dienstknecht. Laten we eens kijken naar Filippenzen:

“Maar heeft Zichzelf **vernietigd**, de **gestaltenis** van een **dienstknecht aangenomen** hebbende, en is de mensen gelijk geworden; En in **gedaante** gevonden als een mens, heeft Hij **Zichzelf vernederd**, gehoorzaam **geworden** zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises” (Filippenzen 2:7-8).

Hier op aarde WERD de Zoon van God een dienstknecht of slaaf. Dat WAS Hij in de Hemel niet, en dat ZAL Hij in de eeuwige toestand ook niet zijn, want dan zal het zijn “**opdat God is alles in allen**”. Het bestuur loopt eeuwig door in de Drie-enige God.

15) Zal God eigenlijk wel Alles in allen worden? (1 Korinthiërs 15: 24-28):

“De Zoon zelf Zich onderwerpen aan Hem Die Hem alles onderworpen heeft, **opdat God is alles in allen**” (1 Korinthiërs 15:28).

Die uitdrukking slaat op de verhouding Jezus-de-dienstknecht t.o.v. de Godheid.

II. Enkele bijkomende argumenten die de alverzoening tegenspreken:

“Maar allen die **Hem aangenomen** hebben, hun heeft Hij macht gegeven **kinderen van God** te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar **uit God geboren** zijn” (Johannes 1:12-13).

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en **Hem gelooft** Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven” (Johannes 5:24).

“**Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet**” (1 Johannes 5:12) → Enkel zij die Hem aangenomen hebben, Zijn kinderen, zijn gered.

“Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken **hen die geloven**” (1 Korinthiërs 1:21).

“Want **hoe weet u**, vrouw, of u uw man zult behouden? Of **hoe weet u**, man, of u uw vrouw zult behouden?” (1 Korinthiërs 7:16). → Men kan niet weten of iemand behouden wordt, ook de alverzoeners niet.

“Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval **enigen** te behouden” (1 Korinthiërs 9:22). → Enigen is niet iedereen.

“Want u bent allen kinderen van God **door het geloof** in Christus Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. ... 29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte **erfgenamen**” (Galaten 3:26-29).

III. Zie veel meer in de artikelen die reeds verschenen zijn:

- Uitgebreide rubriek “Eeuwige straf versus Alverzoening / Universalisme:
<http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm