

# Acupunctuur

Uit: "Het occultisme in de alternatieve genezing", door W. en R. van der Smitte  
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Alternatieve-genezing.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)



Acupunctuur komt uit China, de wortel komt uit het Taoïsme. China is een land vol heidense religies. Acupunctuur betekent 'Naald steken'. Door dit naaldsteken worden organen in het lichaam beïnvloed door de 'Tji-stroom' weer op gang te brengen, op de plaats waar die verstoord zou zijn. De werking van acupunctuur heeft géén westerse medische verklaring, wél heeft ze een suggestieve verklaring en heeft een bovennatuurlijke bron. De echte acupuncturist is iemand die paranormale gaven heeft. Volgens het Taoïsme zijn er twee kosmische bronnen, kosmische oerkrachten die invloed hebben.

In Deuteronomium 30:17-18 zegt de Heer God echter:

*"Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, 18 dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen ...".*

Wij buigen ons neer voor die afgoden als we ons voor hulp wenden tot mensen die geloof hechten aan die twee oerkrachten en er vanuit gaan dat die krachten het welzijn van de mens bepalen. (Yin en Yang kracht) Hierdoor worden we gebonden aan de gedachtenwereld van het Taoïsme.

Kunt u zich nu indenken dat we ons daarom niet met tientallen naalden kunnen laten doorboren langs de zgn. 'meridianen' of 900 'energiepunten' als we ons niet lekker voelen? Deze 'meridianen' zijn wetenschappelijk, anatomisch, niet aanwijsbaar en zouden we daarom niet beter naar een huisarts kunnen gaan? Stel dat we door acupunctuur genezen, is die genezing dan uit God? Nee, het is een occulte genezing. Afgoderij en occultisme gaan meestal hand in hand, ze zijn allebei uit het pakket van Satan. Maar, omdat de huisarts of de fysiotherapeut mensen vaak doorstuurt naar een acupuncturist of naar Yoga wordt de lading gedekt door een wetenschappelijke dekmantel. Artsen laten mensen soms naar een alternatieve genezer doorstromen omdat het gevraagd wordt door de patiënt. Naar mijn mening schuilen er gevaren in de alternatieve geneeswijzen als we die niet toetsen aan de Bijbel. Dat is niet kortzichtig zoals sommigen het noemen, nee, dat is trouw en gehoorzaam te zijn aan onze Schepper, onze Hemelse Vader.

---

Zie over acupunctuur ook: <http://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlacupunctuur/>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)