

De aanslag op de Bijbel bewijst zijn goddelijke inspiratie

Friday Church News Notes, 15-7-2011, www.wayoflife.org

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling (bewerkt) en voetnoten door M.V.

De brede aanslag op de Bijbel vandaag is een profetische vervulling en daarom een bewijs dat de Bijbel waar is.

2 Timotheüs 3:7-8 waarschuwt dat zelfs belijdende christenen zullen meedoen aan deze aanslag:

“Die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres¹ **tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in.** Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk”.

Zij leren altijd, maar zijn nooit in staat om tot kennis van de waarheid te komen, en in feite staan zij de waarheid tegen. Hun grote gebrek is niet hun intellect maar de bereidheid de **waarheid** te erkennen, ter harte te nemen en zich eraan te onderwerpen.

Dit is een perfecte beschrijving van het christelijke hoger onderwijs vandaag, ook onder “evangelischen” (zoals we aangetoond hebben in het boek *New Evangelicalism*).

De typische bijbelschool (of seminarie) hanteert een syncretistische² benadering: een tolerante houding jegens een breed assortiment van “theologieën” en zich enthousiast bezighouden met een eindeloze stroom van oude en eindtijdse ketterijen, terwijl men elke dogmatische benadering van de leer veracht, en diegenen aanvalt die de Bijbel hanteren als het niet voor meerdere uitleggingen vatbare, onfeilbare, geïnspireerde Woord van God.

Christianity Today (gesticht door Billy Graham) publiceerde recent een artikel dat de historiciteit van Adam en Eva in vraag stelt, en dat voorwendt dat deze kwestie eigenlijk niet van belang is.

2 Timotheüs 4:3-4 profeteert dat eindtijdse christenen de gezonde leer zullen omruilen voor verzinsels, en dat zij daarbij geleid zullen worden door talloze leraars die de mensen hun oren willen strelen:

“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen **zoeken wat het gehoor streelt**, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen **overeenkomstig hun eigen begeerten**. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels”.

Petrus profeteerde dat velen verderfelijke ketterijen zullen leren en daarbij zelfs de persoon en het karakter van Christus zullen aanvallen, en dat zij door hun valse leer en sensuele levensstijl veel schande over het Christendom zullen brengen:

“Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u **valse leraars** zullen zijn, die heimelijk **verderfelijke afwijkingen in de leer** zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, **door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden**, op hun verderfelijke wegen navolgen” (2 Petrus 2:1-2).

¹ Jannes en Jambres: Het gaat om de tovenaars die Mozes tegenstonden toen hij voor Farao stond (zie Ex.7: 11, 12, 22; 8: 7, 19 en 9: 11). Hun aantal en hun namen worden in het boek Genesis niet genoemd en ook nergens anders in het Oude Testament. Deze namen leefden wel voort in de overlevering. We komen ze tegen in de Targum Pseudojonathan alsook in de Talmud. In deze laatste dan als Jochanan (Jannes) en Mamre, ook wel Mambres (Jambres) geheten. Die naam betekent: tegenstander (J.G. Fijnvandraat).

² Syncretisme: Versmelting van wijsgerige en religieuze opvattingen en meningen van verschillende herkomst, zonder dat de tegenstrijdigheden worden opgeheven en een synthese wordt bereikt (Van Dale).

Petrus profeteerde ook dat er aan het eind van de kerkbedeling een wijdverspreid ongelooft zou zijn met betrekking tot de wereldwijde zondvloed en de tweede komst van Christus; er zal een spottende en flagrante afwijzing zijn van Gods morele wetten en profetieën:

“Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen **spotters** zullen komen, **die naar hun eigen begeerten zullen wandelen** en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want **willens en wetens is het hun onbekend** dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water” (2 Petrus 3:3-6).

De afvalligheid, die begon in de dagen van de apostelen, zal in intensiteit groeien naarmate de kerkbedeling naar haar einde toe gaat:

“Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: **zij misleiden en worden misleid**” (2 Timotheüs 3:13).

Deze verbluffende 2000 jaar oude profetieën, die precies en gedetailleerd zijn, geven een perfecte beschrijving van de toestanden in onze dagen. Dit zou niet mogelijk zijn los van goddelijke inspiratie.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm