

Zie, de Mens!

Door W.E.E. Wichgers

[Uit het Woord der Waarheid](#), 34^{ste} jaargang: 1978 - 1979, pp. 44-47

Een enorme mensenmenigte had zich verzameld. Voor hen stond een man gehuld in een schijnbaar koninklijke purperen mantel. Zijn rug bloedde en op Zijn hoofd was duidelijk een doornenkroon te herkennen. De ongelovige spottende soldaten hadden alles gedaan om Hem te ontmoedigen terwijl zij Hem in het gelaat spuwden en sloegen. Zij spraken: “Wees gegroet gij koning der joden!” Pilatus, de Romeinse stadhouder, had Hem ondervraagd en was tot de overtuiging gekomen dat Hij onschuldig was. Maar al zijn pogingen om Hem vrij te laten waren mislukt. Nu kon hij Hem alleen nog maar aan de mensen voorstellen met de woorden: “ZIE DE MENS” (Joh.19:5). De reactie van de bloeddorstige menigte was echter: “KRUISIGEN... KRUISIGEN”.



Plaatje toeg. door M.V.

De joden in die tijd zagen in Hem alleen maar een mens, niets meer. Heden ten dage is het allemaal precies hetzelfde. Het merendeel der mensen ziet slechts de man Jezus, zonder zich daarbij te vergewissen dat Hij de Zoon van God, de Heer der heerlijkheid, de Schepper van hemel en aarde is - GOD geopenbaard in het vlees. De Heere Jezus zelf stelde eens zijn apostelen de vraag: “Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?” (Matth. 16:13). Ze antwoordden Hem: “Sommigen zeggen, gij zijt Johannes de doper, anderen, gij zijt Elia, weer anderen, gij zijt Jeremia of één der profeten”. Doch Petrus kon door de goddelijke inspiratie het antwoord geven: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God”. Eerst wanneer deze uitspraak ook onze persoonlijke overtuiging wordt, kan Christus ons leven veranderen. Pilatus moest tot driemaal toe de onschuld van Jezus verklaren: “Ik vind geen schuld in deze mens”. De dienaars van de Farizeeërs en Hogepriesters betuigden: Nooit heeft een mens zó gesproken als deze mens spreekt!! (Joh. 7:46). Doch velen gingen ledig heen, terwijl Hij de melaatsen reinigde, de blinden ziende maakte en de doven de oren opende zodat de doofstommen spraken. Zelfs de demonen van de hel sidderden voor Hem en smeekten: “Ik bezweer U bij God dat Gij mij niet pijnigt” (Mark. 5:7). Deze Man bezat niets, Hij had geen plaats waarop Hij Zijn hoofd kon neerleggen (Matth. 8:20). Maar Hij deed de storm bedaren met woorden vol goddelijke volmacht: “ZWIJG, WEES STIL” (Mark. 4:39). En bij een andere gelegenheid schreed Hij zonder vrees over de golven van het stormachtige meer.

ZIE DE MENS;

hoe Hij toenadering zoekt tot de ergste zondaren en al dezen, die in het geloof tot Hem komen, leven en genezing aanbiedt. De Samaritaanse vrouw aan de bron, de tollenaar Zacheüs, de stervende moordenaar aan het kruis en een menigte andere uitgestoten en hulpeloze mensen betuigen van Zijn brandende liefde en medeleven. Zijn macht was zelfs zo groot dat de doden opstonden. Lazarus, die reeds 4 dagen in het graf gelegen had, kwam op Zijn bevel vanuit de duisternis in het heldere zonlicht. Hier was een Man die enkele broden en vissen nemen kon om daarmee duizenden te eten te geven. Zijn vijanden bracht Hij in verwarring door Zijn wijsheid waarmee Hij hun spitsvondige vragen beantwoordde. En ondanks dat trachtten zij Hem vol jaloersheid te doden, zonder ernstig de Heilige Schriften na te vorsen die toch zo duidelijk van Hem spreken.

ZIE DE MENS;

hoe zij Hem Golgotha's heuvel opvoeren, zie de nagels waarmee zij wreed Zijn genezende handen doorboren. Hoor Zijn liefdevolle woorden van vergeving, die Hij vanaf het kruis in grote doodsnoed uitroept: "VADER, VERGEEF HET HUN, WANT ZIJ WETEN NIET WAT ZIJ DOEN" (Luk. 23:24).

Ook de mensen in onze tijd weten niet wat zij doen, wanneer zij dit aan het kruis verworven heil eenvoudig afwijzen. Doch de Heere Jezus wist precies wat op Hem afkwam. Daarom kon Hij zeggen: "De Zoon des mensen moet verhoogd worden" (Joh 3:14). En wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat IK het ben (Joh 8:28) en wanneer Ik verhoogd ben van deze aarde, zal Ik allen tot mij trekken (Joh. 12:32).

Toen na Zijn dood het evangelie zijn overwinningstocht over de gehele wereld begon, werden deze woorden van de Heere Jezus meer en meer werkelijkheid. Duizenden en duizenden werden door de boodschap van de apostelen gegrepen en tot de verhoogde Heer gevoerd. Zij erkenden Hem als de Zoon van God die voor hen op het kruis zonde en schuld op zich genomen had. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Ook in onze wereld van zonde, ziekte en lijden moet de Heere Jezus Christus verhoogd worden, NIET om Hem opnieuw te kruisigen, MAAR opdat mogelijk daarmee velen Hem als hun Verlosser zullen erkennen.

ZIE DE MENS;

gij zondaar, zieken en lijdenden, gekwelden en... ongelovigen - deze Mens, ja meer dan een mens, de Zoon van God is het enige antwoord voor de nood van onze tijd. Wat heeft U beste lezer met deze Jezus gedaan? Is Hij reeds Uw Heer en Heiland geworden of.. gaat U nog altijd onverschillig en misschien spottend aan Hem voorbij, zonder Hem als Zoon van God te erkennen? De Bijbel betuigt van HEM: "Deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God" (Hebr. 10:12). Thans treedt hij als Hogepriester voor God, voor al diegenen die Hem als hun Verlosser hebben aangenomen. Eens zullen wij Hem weer zien, want... de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en, bij het geklank van de bazuin van God, neerdalen van de Hemel en zij die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna zullen wij de levenden, die achterblijven, samen met hen in wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht en zo zullen wij altijd met de Heere wezen (1 Thess. 4:16-17). Alleen zij die Christus reeds hier in het geloof aangenomen hebben, zullen bij dit heerlijke weerzien aanwezig zijn. Maar ook al diegenen die zich nu nog zelfverzekerd van Hem afzijdig houden en Hem niet als hun Heer aannemen willen, moeten Hem eenmaal zien: "Zie, Hij komt met de wolken en aller oog zal Hem zien, ook zij, die Hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over Hem weklagen" (Openb. 1:7), Welk een verschrikkelijk ontwaken en berouwen zal dat eens zijn. Ieder van U, beste lezer, moest zich nu twee uiterst belangrijke vragen stellen. 1e Wat betekent de Heer Jezus voor mij? 2e Ben ik bereid om deze Heer te ontmoeten? Eens zal zijn bruidsgemeente Hem zien gelijk Hij is (1 Joh. 3:2). Zonder zonde en fouten de EEUWIGE ZOON VAN GOD, ONZE HEER EN HEILAND. (naar het Duits).