

Zeven vragen beantwoord over de wederkomst van Christus

door G. P. RAUD, redacteur of *The Prophetic Word*, April 1947,
<http://www.feasite.org/node/1845>, 29-10-2014

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling/enigszins bewerkt, plaatje en voetnoten door M.V.

In het Oude Testament zijn er veel referenties die Christus' komst in heerlijkheid vermelden. Zelfs vóór de Zondvloed profeteerde Henoeh over Zijn komst met tienduizenden heiligen (Judas 14). Maar over de komst van Christus voor Zijn kerk, die Zijn lichaam is, is niets geschreven in het Oude Testament omdat het een geheimenis¹ was. De Geest van God onthulde dit aan de apostelen, vooral en meest volledig aan Paulus, zoals te zien is in zijn dertien brieven. Vóór de stichting van de wereld maakte God Zijn plan voor de kerk, maar Hij hield dat geheim tot op het huidige tijdperk. Het Woord van God noemt deze verborgen raad van God het geheimenis van het lichaam van Christus. Ons tijdperk van genade eindigt met de completering van de kerk en de (weder)komst van onze Heer, wanneer Hij de hele kerk zal opnemen en brengen naar de plaats van heerlijkheid met Hem in de hemelen.

Het Woord van God dringt er bij ons op aan de komst van de Heer Jezus lief te hebben. Zij die waarlijk Zijn verschijning liefhebben zullen de "kroon van de rechtvaardigheid"² krijgen (2 Timotheüs 4:8). Een rijke beloning! De Heer heeft deze beloning beloofd omdat Hij weet dat de vijand zijn best doet om de kinderen van God te verwarren in hun liefde tot Hem en betreffende Zijn komst. Wetend dat Christus' komst de machtige gebeurtenis is die de huidige kerkbedeling zal afsluiten en de Verdrukking zal voorafgaan, tracht Satan Christus' komst en zijn eigen doem te vertragen door het verwarren van de geesten en activiteiten van Gods kinderen.

Om een heldere kijk te krijgen in deze zaak zullen we zeven vragen stellen en elk toepassen op de komst van de Heer *voor* al Zijn heiligen en Zijn komst in heerlijkheid *met* al Zijn heiligen. Het contrast in de antwoorden zal het grote verschil markeren tussen de komst van Christus *voor* Zijn heiligen en de komst van Christus *met* Zijn heiligen.³

1. Wanneer komt de Heer?

Zijn komst voor Zijn heiligen

Wij zullen de Heer ontmoeten in de lucht. "Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn" (1 Thessalonicenzen 4:17).

Dit vers toont aan dat wanneer de Heer komt voor de Zijnen Hij niet naar de aarde komt maar Zijn volk zal ontmoeten in de lucht. Wij weten niet hoever in de lucht, maar de ontmoeting zal plaatsvinden in de lucht, niet op de aarde. Hoeveel de wereld zal merken van dit momentgebeuren wordt niet aangegeven, maar mensen zullen zich realiseren dat er iets wonderlijks is gebeurd omdat vele mensen, sommigen die zij goed kenden, verdwenen zullen zijn. Sommigen zullen zich herinneren wat de heiligen hen vertelden over de komst van Christus.

¹ Zie Rom 16:25-26; Ef 3:3-9; Kol 1:24-27.

² Naast de 'kroon des levens' (Op 2:10) zijn er 5 kronen die behaald kunnen worden als beloning voor de gelovige:

De onvergankelijke kroon voor het trouw lopen van de wedloop (1Ko 9:25-26).

De kroon van roem of blijdschap voor het winnen van zondaren (1Th 2:19 en Fp 4:1).

De kroon der gerechtigheid voor het liefhebben van de verschijning van Christus (2Tm 4:8).

De kroon des levens voor het lijden ter wille van Christus (Jk 1:12 en Op 2:10).

De kroon der heerlijkheid voor hen, die de schapen van de kudde van Christus weiden (1Pt 5:4).

³ Lees "Twee fases in de tweede komst van Christus": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/2fases.pdf>

Zijn komst met Zijn heiligen

Wanneer de Heer komt met Zijn heiligen, dan komt Hij naar de aarde, op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. In Handelingen 1:11, 12 voorzegen twee engelen Zijn komst naar de aarde toen ze tot de discipelen zeiden: “Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt”. We lezen in Zacharia 14:4: “Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen”.

Verwijzend naar deze komst in heerlijkheid profeteerde Christus in Mattheüs 24:29, 30: “En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid”

2. Met wie komt de Heer?

Zijn komst voor Zijn heiligen

De Heer komt Zelf voor ons: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.” (1 Thessalonicenzen 4:16). Er zal een geroep zijn van een aartsengel, maar de Heer komt persoonlijk voor de gelovigen “in Christus”. Hij zendt niet iemand anders, en Hij komt evenmin met de heilige engelen.

Zijn komst met Zijn heiligen

Later komt de Heer Jezus met al Zijn heiligen: “opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen” (1 Thessalonicenzen 3:13). Mattheüs 25:31 zegt dat Hij komt met Zijn engelen: “Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid”. Uit Openbaring 19:14 leren we dat Hij komt met de legers van de hemel: “En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos”. Vers 15 verklaart dat Hij komt met een zwaard: “uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan”. Hoe verschilt deze scène met Zijn komst voor de kerk. Hier keert Hij naar de aarde terug met Zijn heiligen, Zijn engelen en de hemelse legers om oordeel uit te oefenen door het zwaard van Zijn mond.

3. Wie ziet de Heer wanneer Hij komt?

Zijn komst voor Zijn heiligen

Wanneer de Heer komt voor de gelovigen “in Christus”, zullen wij die leden van Christus zijn Hem zien, maar blijkbaar zal de wereld Hem dan niet zien, vermits wij Hem ontmoeten in de lucht⁴: “Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht” (1 Thessalonicenzen 4:17). Daar “zullen wij Hem zien zoals Hij is” (1 Johannes 3:2). Welk een gezegend moment zal het zijn onze Heer van aangezicht tot aangezicht te zien, Hij die Zijn leven en bloed gaf voor ons: “Zo dan, troost elkaar met deze woorden” (1 Thessalonicenzen 4:18). Dit zijn inderdaad woorden van echte troost.

Zijn komst met Zijn heiligen

⁴ En met veranderde, voor de hemel geschikte lichamen: “Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden” (1 Korinthiërs 15:53; en zie Filippenzen 3:20-21).

De komst van Christus met al Zijn heiligen zal een geheel andere scène creëren: “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen” (Openbaring 1:7). De twee komsten van de Heer laten deze contrasten zien: De eerste keer “zullen wij Hem zien”, maar de tweede keer “elk oog zal Hem zien”; Zijn komst voor ons in de lucht is een gebeurtenis van zegen en troost, maar Zijn komst met Zijn heiligen naar de aarde in oordeel zal een wereldwijd gejammer teweegbrengen.

4. Wat zal er met ons gebeuren als de Heer komt?

Zijn komst voor Zijn heiligen

“Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden” (1 Korinthiërs 15:51-53). Ook Filippenzen 3:20, 21 beschrijft hoe wij zullen getransformeerd worden naar Zijn gelijkenis: “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen”. Veranderd naar Zijn gelijkenis – wat een vreugdevolle hoop! Wij zullen zijn zoals Hij, niet zoals een aartsengel of een andere groot hemels wezen. Wij zullen zoals Hij zijn en niets minder dan dat.

Zijn komst met Zijn heiligen

Wanneer Christus naar de aarde komt in heerlijkheid met al Zijn heiligen, dan zullen wij gemanifesteerd worden met Hem als Zijn verheerlijkte heiligen: “Wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven ...” (2 Thessalonicenzen 1:10). Hier komt de Heer met Zijn heiligen die reeds veranderd zijn naar Zijn gelijkenis; Hij toont, openbaart Zijn verheerlijkte heiligen. Kolossenzen 3:4 zegt: “Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid”.

Wat een gelukzalige dag zal dat zijn. Een heilige die geen aardse erkenning zocht zal ondervinden dat hij dan getoond zal worden in heerlijkheid en bewonderd tot heerlijkheid van Christus. Zijn komst voor Zijn heiligen, is de tijd van onze transformatie.

5. Hoe zullen mensen reageren op de komst van de Heer?

Zijn komst voor Zijn heiligen

De komst van Christus voor Zijn volk wordt “de zalige hoop” van de gelovige genoemd in Titus 2:13, en in 1 Thessalonicenzen 1:10 wordt dit de grote gebeurtenis genoemd waarop wij wachten: “en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn”. Wij hebben de zalige hoop de Heer Jezus te verwachten vanuit de hemel. Zijn komst betekent verlossing van de komende toorn, want nadat Christus de heiligen heeft meegenomen zal er een tijd komen van vreselijk oordeel dat de aarde zal overvallen en die beschreven wordt als de Grote Verdrukking (Mattheüs 24:21; Openbaring 7:14)

Zijn komst met Zijn heiligen

Wij gelovigen zien met vreugde de komst van de Heer voor Zijn heiligen tegemoet, maar wanneer Christus wederkomt met al Zijn heiligen, zullen mensen wenen en rouwen. “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen” (Openbaring 1:7). Bij Zijn komst in heerlijkheid met Zijn heiligen zullen relatief weinig mensen, in het bijzonder onder de Joden, naar Hem uitkijken en naar de bevrijding door Hem van de antichristelijke machten, maar de wereldwijde reactie zal geen vreugde maar smart laten zien.

Deze komst zal ook onverwacht zijn. Mensen zullen Zijn komst ontkennen en bespotten, volgens 2 Petrus 3:3-4. Zij zullen “eten en drinken met de dronkaards”, volgens Mattheüs 24:48-51. De Heer zal komen als een dief (Openbaring 16:15 en 1 Thessalonicenzen 5:2, 3) en de aarde zal onver-

wachts aangepakt worden. Hij zal komen om wraak te oefenen, om “aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn” (2 Thessalonicenzen 1:7, 8). Vandaar de smart.

6. Wie zal geoordeeld en beloond worden wanneer Christus komt?

Zijn komst voor Zijn heiligen

Nadat Christus gekomen is voor Zijn heiligen, zal Hij hen beoordelen en belonen. “Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen” (1 Korinthiërs 3:13, 15). Voor elke gelovige in Christus zal er een tijd komen waarop zijn werken zullen beoordeeld worden. Als zij hebben gebouwd met “goud, zilver, edelstenen” zullen zij een grote beloning ontvangen van de Heer. Zij wier werken louter “hout, hooi of stro” zijn (1 Korinthiërs 3:12-13), zullen een groot verlies lijden, maar zichzelf zullen gered worden (“als door vuur heen”) omdat zij gekocht waren met het bloed van Jezus en verzegeld werden door de Heilige Geest tot de dag van de verlossing.

Gelovigen die gebouwd hebben met “goud, zilver, edelstenen” zullen regeren met Christus. Niet iedere gelovige zal regeren maar enkel dezen die getrouw gebouwd hebben op het fundament dat Christus is. Zij die nutteloos bouwden, met “hout, hooi of stro”, worden louter “door vuur heen” gered. Het is één ding in de hemel te zijn met de Heer; het is een ander ding een regerende positie en heerlijkheid te hebben. Voor deze beloning moet de gelovige zich kwalificeren door getrouwheid en arbeid in Gods werk.

Zijn komst met Zijn heiligen

Wanneer de Heer naar deze aarde komt met Zijn heiligen, komt Hij om het “beest”⁵ en de “valse profeet”⁶ te verslaan, om oorlog te voeren en de aarde te oordelen. “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid ... En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God” (Openbaring 19:11, 15). In verzen 19 en 20 lezen we dat het beest en de valse profeet gegrepen worden en “geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt”. Dit zijn enkele gevolgen van Christus’ komst in heerlijkheid met Zijn heiligen om te regeren op aarde. Dit verschilt geheel met de komst van Christus *voor* Zijn heiligen.

Bij Christus’ komst naar deze aarde om Zijn vijanden te verwoesten en de naties te oordelen, zal Hij ook beloningen geven aan Zijn andere getrouwe en overwinnende heiligen. “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven ... En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang” (Openbaring 20:4). “De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd” (Daniël 12:3).

7. Wie zal opstaan uit de doden wanneer de Heer komt?

Zijn komst voor Zijn heiligen

Wanneer de Heer Zelf afdaalt van de hemel om de gelovigen in de lucht te ontmoeten, gebeurt er een opstanding waarvan gesproken wordt als van een geheimenis: “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden” (1 Korinthiërs 15:51, 52). Dit is de komst van Christus waarop wij nu wachten, wanneer de doden in Christus het

⁵ Openbaring 13: 1-10. Dit is de Romeinse dictator. <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf>

⁶ Openbaring 13:11-18. Dit is de Antichrist. <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf>

eerst zullen opstaan en wij, die nog in leven zijn, zullen opgenomen worden opdat wij samen de Heer in de lucht zullen ontmoeten (1 Thessalonicenzen 4:16, 17). Alle ware gelovigen zullen opgenomen worden. Hij zal niemand van hen achterlaten.⁷

Zijn komst met Zijn heiligen

We lezen in Openbaring over een andere opstanding die plaatsvindt wanneer Christus terugkeert met Zijn heiligen om te regeren: “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding” (Openbaring 20:4-5). [Zie het schema hieronder].



Voor uitleg bij dit schema: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf>

De eerste opstanding zal gebeuren nadat Christus is gekomen met Zijn heiligen om te regeren op aarde, en nadat Hij het beest en de valse profeet heeft overwonnen en in de poel van vuur heeft geworpen, en nadat Hij de Satan gebonden heeft voor duizend jaren.

In de eerste opstanding zullen de heiligen van in de Verdrukking opstaan.⁸ Over hen zegt het Woord: “Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang” (Openbaring 20:6).

Heersen met de Koning der koningen

Wanneer Christus Zijn koninkrijk opricht, zal Hij regeren op Davids troon als Koning over Israël (Lukas 1:32-33). Hij zal heersen over de naties (Zacharia 14:16; Mattheüs 25:31, 32). Hij zal koning zijn over de gehele aarde (Zacharia 14:9). De dag komt dat Hij zal regeren als koning der koningen en Heer der heren.

Nu, echter, wacht onze Heer op de voltooiing van Zijn kerk, Zijn lichaam. Hij wacht al bijna 2000 jaar in deze genadebedeling. Hij kan en wil niet wederkomen voordat het lichaam compleet is om-

⁷ Sommigen geloven dat enkel de kerk zal opgenomen/opgewekt worden. Anderen (zoals ik) menen dat daar ook de oudtestamentische gelovigen bij inbegrepen zijn – de gelovigen “in Christus” van alle bedelingen.

⁸ Sommigen menen dat hier de oudtestamentische heiligen bij inbegrepen zijn, maar dat lees ik niet in Op. 20:4-6.

dat Hij moet wederkomen met voltallige regeerders om met Hem te heersen, niet enkel in het Millennium maar ook de tijden daarna. Hoe weinig begrijpen wij Gods doel en plannen voor ons met de aarde. Moge de Heer ons helpen Zijn doel te begrijpen voor onze individuele levens en ook Zijn doel in deze tijd van genade en in de tijden die komen. God wil dat wij Zijn wil en doel kennen, Zijn wil doen en anderen daarover vertellen zodat Hij ook in hen mocht verhoogd en verheerlijkt worden nu en voor altijd.

Lees ook:

- o Twee fases in de tweede komst van Christus: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/2fases.pdf>
- o Eschatologie en Profetie: <http://www.verhoevenmarc.be/#Profetie>
- o Chronologie en Bedelingen: <http://www.verhoevenmarc.be/#Bedelingen>
- o Verklaring van de Openbaring: <http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm