

Wolven in schaapskleren

Door J. Grobler

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977.
Vertaling uit het Zuid-Afrikaans, bewerking¹, plaatje, voetnoten door M.V. Update 18-8-2022.



Zowat 2000 jaar geleden heeft onze Heer aan de discipelen van Zijn tijd gezegd dat Hij hen uitstuurde zoals schapen tussen wolven (Mattheüs 10:16; Lukas 10:3), en dat is vandaag nog steeds zo het geval. Maar dat is nog niet alles. Het Nieuwe testament staat vol van de waarschuwingen voor valse profeten en valse leraars², die zich zouden manifesteren als wolven in schaapskleren:

De Heer Jezus waarschuwt in Mattheüs 7:

Mattheüs 7:15-16 Maar wacht [u] van de **valse profeten**, die **in schaapsklederen** tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende **wolven**. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?

Dezelfde waarschuwing komt van Paulus in Handelingen 20:

Handelingen 20:29-30 Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware **wolven** tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En **uit uzelf** zullen **mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen**, om de discipelen af te trekken achter zich.

En Petrus zegt in 2 Petrus 2:

2 Petrus 2:1-2 En er zijn ook **valse profeten** onder het volk geweest, gelijk ook onder u **valse leraars zijn zullen**, die verderfelijke **ketterijen** bedektelijk invoeren zullen ...

Timotheüs waarschuwt in 2 Timotheüs 4 dat degenen die de misleiding niet onderscheiden, of die niet willen luisteren naar waarschuwingen, deze leraars zullen achterna lopen omdat zij dingen zeggen die hun aangenaam in de oren klinken:

2 Timotheüs 4:3-4 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde³ van gehoor, zullen zij zichzelf **leraars** vergaderen, **naar hun eigen begeerlijkheden**; En zullen [hun] gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels.

Het feit dat deze valse leraars “**uit uzelf** zullen ... opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich” (Handelingen 20:30) maakt het nog gevaarlijker en zorgwekken-

¹ Het artikel werd ook fors ingekort.

² Zie ook de appendix achteraan in dit artikel.

³ Kantt. 19 Statenvertaling: “kittelachtig zijnde: Dat is, hebbende een hart en oren, die jeuken naar wat nieuws en vreemds”.

der. Deze misleiding zal zoveel meer overtuigend zijn omdat ook machtsvertoon, valse tekenen en wonderen een deel van de misleiding zullen uitmaken. Wij zien echter dat omdat de mensen achter deze valse leraars WILLEN aanlopen, God Zijn oordeel over hen zal brengen - Hoe? - door hen aan de dwaling over te geven zodat zij de leugens van de valse leraars ZULLEN geloven! Het zal dus voorkomen alsof zij blind en doof zullen blijven voor de waarheid, en ook voor alle waarschuwingen:

2 Thessalonicenzen 2:9-12 ... naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; 10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in hen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. 11 En **daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven**; 12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.⁴

Het gevolg daarvan is duidelijk in vers 12: “Opdat zij allen **veroordeeld** worden die de waarheid niet geloofd hebben maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid”.

Het is hier belangrijk om goed op te merken dat de misleiding uit de Kerk zelf komt (“uit uzelf”, of uit uw eigen gelederen⁵). Deze valse leraars verschijnen in sommige landen dagelijks op TV, met hun maatpakken, met veel vertoon en gladde tong, opdat de mensen zouden overweldigd worden. Wij zien zelfs hoe zij voor een groot publiek “wonderen en tekenen” verrichten om zo “geloofwaardigheid” aan hun optredens te verlenen. Er wordt door hen onomwonden verklaard dat de Heilige Geest aan het werk is in (wat ik noem) hun *vermakelijkheidsoptredens*, want het zijn alles behalve erediensden. Zelfs zij zijn misleid. En zo wordt 2 Korinthiërs 11 waar gemaakt:

2 Korinthiërs 11:3-4 Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, also uw zinnen bedorven worden, [om af te wijken] van de eenvoudigheid, die in Christus is. Want indien hij, die komt, een **andere Jezus** predikte, die wij niet gepredikt hebben, of [indien] gij een **andere geest** ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of een **ander Evangelie**, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij [hem] met recht.

Hun geest is NIET de Heilige Geest, maar een **andere geest**. Zij verkondigen een **ander Evangelie** en daar bovenop nog een **andere Jezus** ook!

Omdat de misleiding zo gemakkelijk is en zo aangenaam om achterna te lopen, hebben we hier waarlijk met “de brede weg” te doen:

Mattheüs 7:13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door deze ingaan.

Zoals de profeten van het Oude Testament en de apostelen van het Nieuwe Testament, de valse profeten, apostelen en dwaalleraren bij naam noemden, zo moet dit ook vandaag gedaan worden:

1 Timotheüs 5:20 **Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen**, opdat ook de anderen vreze mogen hebben.

Galaten 2:14 Maar toen ik [Paulus] zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het Evangelie, zeide ik tot Petrus **in aller tegenwoordigheid** ...

Efeziërs 5:11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar **bestraft** ze ook veeleer.

Het zal echter niets helpen om slechts namen te vernoemen of daar een lijst van te maken - er zal ook nagegaan moeten worden wat zij precies zeggen zodat hun eigen woorden over hen zullen oordelen.

⁴ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verblind.pdf>. Deze tekst staat in verband met de komende Antichrist, die de grote culminatie is van alle antichristelijke werkingen van de dwaling en misleiding.

⁵ Dit betreft niet enkel de plaatselijke gemeenten of kerken, maar wel het gehele belijdende christendom met al haar gemeenschappen, instituten, opleidingscentra, media, enz.

Oordeel? Valse leraars en hun aanhangers, en vele christenen, reageren doorgaans op kritiek tegen valse leraars met de woorden: “u mag niet oordelen”⁶. Daarom is het nodig dat wij hier even blijven stilstaan. Hier hebben we een verkeerde toepassing van Schriftgedeelten die over het **oordelen** van **mensen** gaan, terwijl wij het over de **BEoordeling** van hun **woorden** hebben.

Voor wat betreft het oordelen of veroordelen, heeft slechts God het recht om iemand naar de hel te sturen of in de hemel toe te laten. Dit is wat anders dan wanneer wij iemands woorden aan de Schrift afmeten. Dat laatste hoort een christen te doen, daartoe is hij verantwoordelijk! Zie naar Handelingen 17. Paulus komt met het Evangelie naar de mensen van Thessalonika en gaat vandaar naar Beréa toe. Deze mensen van Beréa aanvaardden niet zomaar klakkeloos wat Paulus daar zegt:

2 Thessalonicenzen 17:11 En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, [toen] die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

De mensen van Beréa waren “edeler” - waarom? - juist omdat zij de Schrift onderzochten, en zij alles wat Paulus zei daaraan afmaten.

Johannes schrijft ook in zijn eerste zendbrief:

1 Johannes 4:1 Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar **beproeft de geesten**, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

Paulus zegt het aan de Korinthiërs zo:

1 Korinthiërs 14:29 En dat twee of drie profeten spreken, en dat de anderen **oordelen**.

En aan de Thessalonicenzen:

1 Thessalonicenzen 5:21 **Beproeft alle dingen**; behoudt het goede.

(Zie verder over oordelen: <http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm>).

Christelijke boekenwinkels staan vol met boeken van allerlei dwaalleraars, en ze worden zelfs door de kerken zèlf verkocht. Volgens vele christenen zijn deze boeken erg waardevol en bevatten ze goed leesmateriaal, maar langs deze weg verspreiden deze dwaalleraars hun ketterijen op subtiële wijze. Dit is niet anders dan een aanslag op zoekende en niets vermoedende christenen die ernst van hun geloof willen maken. Hun gedachten en harten worden bezoedeld zodat zij van de waarheid weggeleid worden.

Luister naar de waarschuwing van Paulus aan de Galaten:

Galaten 1:6-9 Ik verwonder mij, dat gij zo haastig [wijkende] van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot **een ander Evangelie**; 7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u beroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, [zo] zeg ik ook nu weer: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Als reactie op de bezwaren tegen de boeken van deze schrijvers wordt gezegd dat deze boeken als vis zijn: vol met graten. De redenatie is dan: we moeten enkel de graten eruit halen om het goede van de vis te vinden. (Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/visgraten.pdf>). De vraag is echter hoeveel mensen hiervoor over het nodige onderscheidingsvermogen beschikken! Daarom ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de leveranciers en verkopers van die boeken. Een mens krijgt de indruk dat het eerder om geld draait dan om waarheidslievendheid, want naar dit soort boeken is veel vraag!

⁶ Zij zinspelen dan eigenlijk op Schriftplaatsen zoals Mattheüs 7:1-2 en Romeinen 14:4, 10.

Dan is er ook nog de opmerking dat naar de vruchten moet gekeken worden, namelijk van die mannen hun werk. Grote opkomsten? Neerslaan in de geest⁷? Schreeuwen en maken van nare geluiden? Zelfs pogingen om zich te ontkleden? Ware vrucht ziet er anders uit. Ware vrucht is er wanneer mensen tot oprechte bekering komen, de Heer Jezus alles in hun leven wordt en hun levens dit ook openbaren:

Galaten 5:22-25 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen.

De valse vruchten zijn bijvoorbeeld ongecontroleerde extase, valse gezangen, neervallen, schokken en schreeuwen, enz. Dit zijn niets anders dan de rotte vruchten die voortspruiten uit het rijk der duisternis!

Het is geen wonder dat de Heer ons zei:

Mattheüs 7:13-15 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en **breed is de weg, die tot het verderf leidt**, en velen zijn er, die door deze ingaan; Want **de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt**, en weinigen zijn er, die deze vinden. Maar wacht [u] van de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

Op die brede weg naar het verderf bevinden zich die dwaalleraars met hun optredens, waarmee zij de mensen met duizenden lokken naar hun vals evangelie. Maar u die alles toetst aan de Bijbel en die de waarheid liefhebt, u bent op de smalle weg die naar de hemel voert.

(Als iemand denkt dat wat in dit artikel aangehaald wordt verdichtsels zijn, is hij welkom om mij [J. Grobler] te contacteren voor video- en audiomateriaal en zelf te horen wat deze mannen zeggen. Tel: 011-394-3080).

<http://www.gksa.org.za/kies/Kulte%20inligting/wolves.htm>

<http://www.gksa.org.za/kies/index.html>

Zie verder:

- o “Schriftplaatsen over valse predikers en valse leer”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/valsePredikers.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁷ In het Engels is dit fenomeen bekend als “Slain in the spirit”. Dit wordt o.a. aangetroffen bij Kathryn Kuhlman, Benny Hinn, Rodney Howard-Browne, enz. Mensen vallen dan soms bij honderden tegelijk.