

Wee hen!

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Bewerking door M.V. Update 1-11-2022

Als u binnen een andere cultuur komt is het belangrijk dat u de gebruiken en zelfs de taal kent van die cultuur. Veel culturen verschillen van de onze, en hun woorden, termen en uitdrukkingen kunnen geheel andere betekenissen bezitten voor *hen* dan voor *ons*.

Wanneer u dan iets uitlegt voor de nieuwe golf *Laodiceaanse Christenen* kunnen zij uw uitspraken geheel anders interpreteren dan wat u ermee bedoelt.

Als u de verwarring wilt vermijden die daar het gevolg van is, kan u wanneer u nog eens praat met leden van het *Culturele Christendom*, gewoon refereren naar volgende handige gids:

Wat u bedoelt	<i>versus</i>	Wat zij bedoelen
Zoeken naar heiliging		Legalisme
Onderscheiding beoefenen		Oordelen
Valse bekering (geen christen)		Vleselijke christen
Tolereren van zondig gedrag		Christelijke liefde
Het volgen van Christus' geboden		Farizeïsme
Ontmaskeren van valse profeten/leraren		Gods gezalfden treffen
Niet volgen van valse profeten/leraren		U bent niet geestelijk genoeg
Tolereren van leugens, dwalingen, bedrog en ketterij		Christelijke eenheid
Hel		God is liefde, Hij stuurt niemand naar de hel
Gods oordeel en toorn		Niet de god die ik dien, hij is een god van liefde
Vriendschap met de wereld		Wij moeten als hen zijn om tot hen te getuigen
Geloof in het finale gezag van de Schrift		Intolerante fundamentalist
Vulgair taalgebruik		Hip en relevant

**“Wee hen, die het kwade goed noemen, en het goede kwaad;
die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis;
die bitter voorstellen als zoet, en zoet als bitter.
Wee hen, die in hun eigen oog wijs zijn,
en naar hun eigen mening verstandig” Jesaja 5:20-21.**

Zie ook soortgelijk artikel:

- Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad!:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/jesaja5_20.pdf