

Rick Warren, valse profeten, en het overblijfsel

<http://defendingcontending.com/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

“Pastor Rick” Warren is een van die hedendaagse valse profeten wiens boodschap ingekookt kan worden tot **“Ik ben oké, jij bent oké”**, terwijl de duidelijke boodschap van de Schrift is: “Ik ben niet okay, en jij evenmin. Maar raad eens wat? Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft!”

Alhoewel hij slechts één persoon is, geven het wereldbereik van zijn oecumenische kerk van het bedrog, en van zijn duivelgedreven machinerie, “Pastor Rick” een weergaloze gelegenheid om de kudde te verscheuren.

“Pastor Rick” is met zijn mens-gecentreerd, vals evangelie, bij de jongensclub aangesloten van soortgelijken zoals Joël Osteen, die een overzoet “Gawd luuuvs you” bubble-gum theologie predikt die volkomen ontdaan is van “het struikelblok van het kruis”¹, en van Brian McLaren² wiens versie van het “McGospel”³ eindeloos “reimagined” wordt door de postmoderne neoliberale Emerging Church beweging.

Notoir afwezig in de boodschap van deze “Evangelicals” ... is het Evangelie zelf! Denk even na en vraag uzelf af wanneer het de laatste keer was dat een van deze erg prominente, verondersteld christelijke, pastors openlijk opriep tot berouw en bekering, of dat zij spraken over zonde, oordeel of hel? Ik vermoed dat deze onderwerpen onsmakelijk en onverteerbaar zouden zijn voor hun wereldse aanhangers, en het zou vele van hun meest vrijgeveige “prayer partners” doen afhaken.

Wat zo opvalt bij al deze zogenaamde “men of God” is hun acceptatie, adoratie en liefde voor de wereld. Dit herinnert aan al die bekende Schriftplaatsen die spreken over de wereld niet lief te hebben.

En alhoewel het droevig is om zien hoe deze verslindende wolven de kudde verscheuren, is het tegelijk hartverwarmend te zien dat temidden van deze duisternis er nog altijd diegenen zijn die zich willen uitspreken tegen het geestelijke overspel van deze mannen en hun soortgenoten. Er blijft een overblijfsel van ware gelovigen binnen de zichtbare kerk, die bekrachtigd zijn door de Heilige Geest met onderscheidingsvermogen, en liefde voor de ware Evangelieboodschap van “Christus en Die gekruisigd”⁴; de ene en enige Waarheid. Deze enkelen staan als wachtposten en schijnen in de duisternis met hun kandelaren van waarheid en licht, de leringen van de onfeilbare Schrift. Terwijl anderen de betrouwbaarheid en relevantie van de Bijbel in vraag stellen, houden deze enkelingen vast aan hun eerste liefde, de Heer Jezus Christus, het vleesgeworden Woord.

Dit onderscheidende overblijfsel wordt voortdurend aan de schandpaal gezet en belachelijk gemaakt door de gecoöpteerde kerk wegens hun weigering collectief hun knieën te buigen voor de kerkgroei-baäl van Rick Warren en zijn slag. Zij worden er dikwijls van beschuldigd hatelijk te zijn, rancuneus, wettisch en hoog-farizeïsch. De paradox echter is dat deze enkele bastions van christelijke waarheid relatief machteloos zijn wanneer ze gecontrasteerd worden met de Duivelgerichte ... euh ... Doelgerichte organisaties rond de look-alikes van Warren, Osteen, McLaren en anderen. Deze “wachters op de muur” hebben helemaal geen gigantische mediateams, onbeperkte financiële middelen, lucratieve bestsellers, en ook geen machtige vrienden op hoge posten of legioenen huurlingen

¹ Galaten 5:11.

² Zie over Brian McLaren hier meer: <http://www.lighthouse trailsresearch.com/brianmclaren.htm>.

³ Het McDonald's achtige fast-food evangelie: hapt makkelijk binnen maar maakt je vet en ziek.

⁴ 1 Korinthiërs 2:2.

kant en klaar staan. Wat zij in de plaats hebben is de geïnspireerde Schrift en een eenvoudige be-slistheid en liefde voor de waarheid, die zij betrekken van de Heilige Geest. Met deze ongelijkheden is er echter geen reden voor ontmoediging van hun kant, want God is een meerderheid.

Aan het eind van de dag is Rick Warren gewoon een van de zovele charlatans die graag hun vet belegde boterham verdienen en die ook graag opeten. Hij houdt ervan de mouwen te vegen van de elite van de wereld en verlustigt zich in de neveninkomsten van zijn wereldlijke faam. In de private sector zou Rick Warren een grote aanwinst zijn voor elk bedrijf: slim, gevat, enthousiast en in het bezit van een natuurlijk leiderschap. In de Kerk is hij echter een verschrikking, die zijn geestelijk eerstgeboorterecht verkocht voor een bord wereldse soep.

Spijtig voor “Pastor Rick” wordt hij, en de mensen van zijn slag, omringd door ja-knikkers, vleiers en klerhangers, die hem nooit de waarheid zullen zeggen die hij zo erg nodig moet horen: dat hij van het pad van de gerechtigheid is afgedwaald en een zichzelf zoekend, zichzelf dienend en mens-gecentreerd iemand is geworden, en dat hij een berouwvol hart nodig heeft opdat de Heer hem ge-nadig zou kunnen herstellen. Maar waarom zouden zij dat doen. Waarom zouden deze blinde volge-lingen van blinden Pastor Rick wijzen op de dwaling van zijn wegen? Hij is hun maaltijdcheck, hun gans met de gouden eieren, als u wilt. En het is steeds weer opnieuw bewezen dat mensen tot veel in staat zijn, tot zelfs erg drastische dingen, om hun posities en materiële welstand te vrijwaren.

Maar zelfs nog meer ontmoedigend dan Pastor Rick’s zinsbegoochelingen, is het feit dat hij bewe-zen heeft onwillig te zijn, zijn bekendheid en faam te gebruiken om de taak te vervullen waarvoor hij zogezegd geroepen werd: het Evangelie te prediken. Dit betekent dat ook zijn publiek de waarheid niet hoort die zij zo nodig dienen te horen, de waarheid van het kruis.

De kerk heeft geen behoefte aan nog meer P.E.A.C.E. plannen, programma’s en AIDS-conferenties. In plaats daarvan hebben we meer echte godsmannen nodig die willen opstaan om de wereld te ver-tellen dat zij naar de hel gaan tenzij er bekering en redding komt via het vergoten bloed, dat Jezus Christus beschikbaar maakte door de onmetelijke genade van de Ene Ware Levende God.

“Daarna hoorde ik de stem des Heeren, die zeide: Wie zal Ik zenden, en wie zal voor Ons heengaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen” - Jesaja 6:8.

Zie hier verder over de doelgerichte kerkgroei-beweging:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/doelgericht.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dansen.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kerkgroei.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/intergeloof.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/peaceplan.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/PDtegenstanders.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/KerkHerdefinieren.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wsj.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/condomDriven.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/WarrenChristen.pdf>

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/niet_oordelen.pdf

<http://www.verhoevenmarc.be/analysis.doc>

<http://www.verhoevenmarc.be/RootsPDChurch.jpg>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/saddleback.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/SaddlebackSermons.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/3potigeKerk.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/intergeloofscooperatie.pdf>

enz...

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm