

Rick Warren's holle evangelie

Verscheen eerst in Friday Church News Notes, 18-10-2013, www.wayoflife.org. Update (uitbreiding) in http://wayoflife.org/index_files/rick_warrens_shallow_gospel.html, 7-11-2013

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



Rick Warren praat veel over “het evangelie”. Op de recente Exponential 2013 conferentie, die doorging in Warren’s Saddleback Church, was het thema het prediken van het evangelie en het maken van discipelen.

Maar wat voor evangelie predikt hij? In hoofdstuk 7 van zijn ultra-populaire boek *The Purpose Driven Life* (Doelgericht Leven)¹, verklaart hij hoe men een christen kan worden:

“Ten eerste: geloof. Geloof dat God van u houdt en dat Hij u maakte voor zijn doeleinden. Geloof dat u geen accident bent. Geloof dat u gemaakt werd om voor eeuwig mee te gaan. Geloof dat God u gekozen heeft om een relatie te hebben met Jezus, die voor u op het kruis stierf. Geloof dat ongeacht wat u heeft gedaan, God u wil vergeven. Ten tweede: ontvang. Ontvang zijn vergiffenis voor uw zonden. Ontvang zijn Geest, die u de kracht geeft om uw levensdoel te vervullen. ... Waar u dit ook leest, ik nodig u uit uw hoofd te buigen en zachtjes het gebed te fluis-teren dat uw eeuwigheid zal veranderen: ‘Jezus, ik geloof in u en ik ontvang u’. Ga je gang. Als u dit gebed oprecht meende, gefeliciteerd! Welkom in de familie van God!” (*The Purpose Driven Life*, pp. 58, 59).

Dit is een van de meest oppervlakkige “evangelieën” die ik ooit tegengekomen ben. Hierin staat niets dat de paus, een mormoon of zelfs vele new agers zou beledigen of overtuigen. Het is zeker niet het evangelie dat gepredikt werd in Handelingen of Romeinen.

Er wordt niet duidelijk omgegaan met zonde. Warren’s boek is bedoeld voor distributie in de brede maatschappij en daarom vond men het blijkbaar niet gepast het woord “zonde” te gebruiken. De gemiddelde westerling zal toegeven dat hij niet volmaakt is, en dat hij in zekere zin een “zondaar” is, maar hij denkt van zichzelf ook dat hij een vrij goed iemand is. Wanneer hij aan zichzelf als zondaar denkt, dan bedoelt hij zeker **niet** wat de Bijbel bedoelt:

“Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen” (Psalm 51:7),

“Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? (Jeremia 17:9),

“Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun leven is vervuld van onverstand in hun hart” (Prediker 9:3),

“Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is” (Romeinen 3:10-11),

¹ Zie als reactie daarop het boek “Doelgericht Misleid”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Doelgericht_Misleid.pdf

“Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont” (Romeinen 7:18),

“Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed” (Jesaja 64:6).

Rick Warren's ongelooflijk holle evangelie staat toe dat elk persoon die zal toegeven dat hij een zondaar is - in gelijk welke betekenis - het “zondaarsgebed” opzegt, en dat hij zich daarna als een echte christen beschouwt, alhoewel hij kan blijven ontkennen wat de Bijbel zegt over zonde, en hij zich zal blijven zien als een soort van goed mens.

Er zijn veel andere dingen die we kunnen onthullen in Warren's evangelie:

Er wordt niets gezegd over Gods heiligheid en gerechtigheid.

Er is geen heldere leer over wat Jezus deed aan het kruis.

Er wordt niets gezegd over het bloed van Christus.

Warren nodigt de lezer uit om “te geloven in Jezus”. Wat voor Jezus? Mensen vandaag geloven in allerlei soorten van valse christussen, maar Warren waarschuwt hen niet daarvoor, noch neemt hij de tijd om de ware Jezus van de Bijbel te identificeren om Hem daarna te laten onderscheiden van de valse, zoals de valse Jezus van *The Shack* (NL: De Uitnodiging), of de rooms-katholieke hostie-Jezus, of de new age yoga-Jezus. Volgens Rick Warren's evangelie is alles wat u nodig hebt “geloven in Jezus”, en presto, u bent klaar voor de hemel.

En Warren negeert compleet berouw en bekering. Er is zelfs geen hint dat de zondaar zich moet bekeren van zijn zonden, afgoderijen en valse evangeliën. Dit is niet het evangelie dat Paulus predikte. Paulus vatte zijn boodschap als volgt samen: “en ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de **bekering** tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus” (Handelingen 20:21).

Warren zegt dat hij gelooft in de Grote Opdracht en hij vermeldt dat terloops in *The Purpose Driven Life*, maar hij negeert bekering, wat deel uitmaakt van de Grote Opdracht. Christus gaf de Grote Opdracht in Lukas 24:44-48 waar Hij beval: “En in Zijn Naam moet onder alle volken **bekering** en vergeving van zonden gepredikt worden” (vgl. ook Handelingen 2:38).

Paulus predikte moedig bekering aan de filosofen en afgodendienaars in Athene, en als hij vandaag zou leven dan zou hij bekering prediken aan de afgodendienaars in het Westen! Paulus zei “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten **bekeren**” (Handelingen 17:30), en we kunnen er zeker van zijn dat God sindsdien zijn mening niet heeft veranderd.

Pas op voor Rick Warren. Hij is uitermate een eindtijdse bruggenbouwer voor de afvallige eenge-maakte wereldkerk.

Lees hierbij:

“Doelgericht Misleid”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Doelgericht_Misleid.pdf

“De nieuwe en verbeterde kerk”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verbeterd.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm