

Waarom ik niet langer in Tongen spreek

Robert Liichow

Vertaling door M.V. (Update 17-8-2007)

Toen ik een student was aan de Universiteit van Michigan ging ik onder de invloed van sommige vrienden naar een reeks samenkomsten die “Leven in de Geest”-seminaries genoemd werden, gegeven door de “Woord van God Gemeenschap”. Aan het eind van de zes weken legden twee broeders mij de handen op en ik begon te spreken in een andere taal die niet de mijne was, noch leek die voort te komen uit mijn bewuste geest. Ik had de doop in/van de Heilige Geest ontvangen.

Vanaf dat tijdstip nam mijn gebedsleven een dramatische wending. Ik begon elke dag urenlang *in de geest* te bidden. Over de jaren heen schat ik t ik 90% van mijn tijd doorgebracht heb met het bidden in tongen. Biddend op een manier waarbij ik (1) niet begreep wat ik bad, en (2) niet wist of mijn gebeden werden beantwoord.

Ik had geleerd dat, terwijl ik in de geest bad, mijn geest **onvruchtbaar** was, en ons werd gezegd dat dit **goed** was. Doorheen de jaren spendeerde ik ten minste 5000 uren aan “gebed” met mijn verstand in neutraal, niet wetend wat ik aan het zeggen was, en niet echt wetend dat mijn gebeden werden beantwoord ... maar op een of andere manier werd ik door deze praktijk *mystiek* verheven.

Ik had geleerd dat als wij ooit vragen hadden ... bidt in tongen.

Ik had geleerd dat bidden in tongen de poort was naar de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest (Kenneth Hagin).

Ik had geleerd dat ik een geestelijke oorlog voerde door te bidden in een *oorlogs-tong* (Roberts Lairdon).

Ik had geleerd dat bidden in tongen intieme gemeenschap was met de Heer, van geest tot Geest.

Echter, na de **Bijbel** eens serieus bestudeerd te hebben en dan te kijken naar de hele kwestie van tongentaal, kwam ik tot een erg ontstellende conclusie! **Datgene waarvan ik dacht dat het een machtiging was van de Heilige Geest, was niets meer dan zelfbedrog.** Ik had nooit een echte taal, noch had iemand van de duizenden die ik in tongen hoorde spreken een echte taal, en evenmin de bijna duizend mensen die ikzelf de handen oplegde voor de “gave”, ontvingen een echte taal.

Bron: <http://www.discernment.org/articles/whyweno.htm> Zie ook: <http://www.discernment.org/aboutus.htm> !

FUNDAMENTELE WET

Wij moeten nooit toelaten dat onze ervaringen het Woord van God uitleggen, maar in plaats daarvan, moet het Woord van God onze ervaringen beheersen

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm