

Heidense Vloedmythen

Kubusark, ronde ark, vreesachtige goden

Friday Church News Notes, 31-1-2014, http://wayoflife.org/database/friday_church_news/15_5.php

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



Gilgamesh Tablet XI

Sinds de ontdekking van het Babylonische Gilgamesj¹-epos in de 19^{de} eeuw hebben sceptici voortdurend getracht oude heidense vloedverhalen te gebruiken om de Bijbel in diskrediet te brengen. Maar zoals elke andere poging om de Schrift te weerleggen blijkt dit epos op lemen voeten te staan.

Het eerste Gilgamesj tablet werd gevonden in de jaren 1850 door Henry Layard in de ruïnes van Ninevé en het werd vertaald in 1872 door George Smith in het British Museum. Het tablet beweert dat dit het verslag is dat Utnapishtim aan Gilgamesj vertelde over hoe hij de vloed overleefde en eeuwig leven verwierf.

Verschillende versies van het verhaal werden sindsdien ontdekt. In contrast met het mooie verslag in de Bijbel is het Gilgamesj-epos een belachelijk heidense mythische voorstelling. Hun goden waren zwak, competitief en bedrieglijk.

Net zo belachelijk is de Gilgamesj-ark die een kubus is van 200 voet (ong. 60 meter in het vierkant) en die daarom ongelofelijk onstabiel moet geweest zijn, zelfs op een kalme zee! Recenter heeft Irving Finkel van het British Museum een ander oud heidens vloedverhaal vertaald, en dit beschrijft een cirkelvormige ark, zo groot als een voetbalveld, gemaakt van een houten frame omwikkeld met touw. Stel u voor hoe onstabiel zo'n vaartuig zou zijn op een oceaanreis met het slechtste weer ooit! Finkel merkt op dat er inderdaad ronde boten bestonden, gekend als coracles² en die gebruikt werden op rivieren, maar een riviervaartuig is zeker geen oceaanvaartuig. In contrast hiermee was de ark, beschreven in Genesis als ongeveer 150 m lang, 25 m breed en 15 m hoog, gelijk aan de proporties van een modern zeevarend vaartuig, zoals olietankers en containerschepen.

Finkels tablet is van ongekende herkomst. Hij kreeg het van "een man wiens vader het verkreeg in het Midden-Oosten tijdens WOII" ("British Museum: Prototype of Noah's Ark Was Round", *The Times of Israel*, 24-1-2014).

Dus weet niemand waar het vandaan kwam, wie het schreef of wanneer het werd geschreven. Finkels claim dat het 4.000 jaar oud is, is louter een gissing. Maar dit tablet met zijn dwaas verhaal, zonder geschiedenis ouder dan WOII, wordt aangewend in een poging het Oude Testament omver te gooien dat door Jezus Christus, de Zoon van God, bevestigd werd als zijnde goddelijk geïnspireerd.



Irving Finkel

Laat u niet bedriegen door moedwillig blinde sceptici. Het British Museum heeft bewezen dikwijls fout te zijn (b.v. de Piltdownmens hoax), maar de Bijbel is nooit bewezen fout te zijn. "Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen" (2 Petrus 3:3).

¹ Gilgamesj: Volgens de lijst van koningen van Sumer was Gilgamesj de vijfde koning van Uruk. Hij regeerde tussen 2652 v.Chr. en 2602 v.Chr. en was de opvolger van Dumuzi. Hij was een zoon van koning Lugalbanda en de godin Ninsun. Gilgamesj wordt beschreven als twee derde god en een derde mens. (Wiki).

² Coracle: bootje van met waterdicht materiaal overtrokken latten- of vlechtwerk. <http://nl.wikipedia.org/wiki/Coracle>

De goden van Gilgamesj versus de God van de Bijbel

De God onthuld in de Bijbel, heeft niets van de dwaze goden van de heidense mythologie. De goden van de Gilgamesj-verhaal zijn rancuneus, immoreel, onbeduidend, competitief, wispelturig, ongeduldig, zwak, lafhartig en bedrieglijk. De hoofdgod Ea instrueert Utnapishtim te liegen tegen zijn medemensen door hen de indruk te geven dat de goden hen zullen zegenen in plaats van hen te verwoesten. Wanneer de storm er komt, zijn de goden zo bevreesd dat ze wegvluchten naar de hemel en ineenkrimpen als honden, knielend buiten aan de deur van de god Anu, terwijl de godin Ishtar krijst als een vrouw in het kraambed. Na de vloed is de god Enlil woedend omdat sommige mensen aan de verwoesting ontsnapten. In contrast hiermee is de Schepper-God van de Schrift almachtig, alwetend, heilig, rechtvaardig, medelevend, genadig, lankmoedig. Hij is altijd dezelfde. Hij spreekt enkel waarheid. Zijn beloften zijn onherroepelijk. Hij is 's mensen Wetgever en Rechter, en als Schepper heeft Hij het volste recht om 's mensen Rechter te zijn. Maar Hij is ook de Redder. Hijzelf kocht redding voor zondaars door Zijn eigen lijden aan het kruis, en Hij wil dat alle mensen gered worden.



Het Gilgamej-epos gaat voornamelijk over Gilgamesj's zoektocht naar onsterfelijkheid. Hij zocht ernaar met alle mogelijke middelen, maar het ontging hem. De Bijbel gaat ook over 's mensen zoektocht naar onsterfelijkheid, en zegt ook dat de mens geen onsterfelijkheid kan vinden door zijn eigen inspanningen. Gelukkig eindigt het verhaal daar niet. De Bijbel vertelt ons dat redding voor de mens door God werd afgekocht en aan de mens wordt aangeboden als een genadegave. Jezus Christus stond op uit de doden en bewees dat dit geen heidense mythe is.

“Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker,
Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd” (1 Timotheüs 2:3-6).

Het ongeloof van de mens verandert niets aan de waarheid van de Bijbel. Zelfs al zou de hele wereld niet geloven, zal dat niets veranderen. In feite is het wijdverspreide ongeloof in onze dagen een bewijs dat de Bijbel waar is. Jezus Christus waarschuwde dat Zijn wederkomst zal voorafgaan door dezelfde toestanden die bestonden vóór de Zondvloed:

“En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen” (Lukas 17:26-27).

Zie verder:

“De Vloed van Noach en de Vloed van Gilgamesj”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gilgamesj.pdf>

“De Vloed in Genesis”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genesisvloed.pdf>

“De wereldomvattende Zondvloed”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zondvloed.pdf>

“Hoe konden alle dieren in de Ark?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ark-dieren.pdf>

“De tijdslijn van de Zondvloed”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tijdslijnZondvloed.pdf>

“900 Jaar oud worden”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/900jaarLeven.pdf>