

Het Vaderhuis

door Harry A. Ironside,

<http://www.lighthouse-trails-research.com/newsletters/2015/newsletter20151012.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en plaatjes door M.V.



Harry A. Ironside (1876 - 1951)

“Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:1-6).

In deze verzen worden twee uitgesproken waarheden benadrukt: ten eerste, die van het Vaderhuis, en ten tweede, de persoonlijke wederkomst van de Heer voor de Zijnen. De Heer Jezus was zijn laatste boodschap aan het geven aan Zijn discipelen. Hij had te kennen gegeven dat zij Hem spoedig in de steek zouden laten en wegvluchten. Hij had hen gezegd dat Hij weg zou gaan, en dat zij momenteel niet konden komen waar Hij naartoe ging. In Johannes 13:36 lezen we:

“Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen” (Johannes 13:36).

Hij ging weg, naar het huis van Zijn Vader. Hij ging naar huis middels het kruis en de opstanding, en Petrus kon niet direct volgen. Maar de Heer zei:

“U zult Mij later volgen”.

Dat begreep Petrus niet en zei tot Hem:

“Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven” (Johannes 13:37).

“Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben” (Johannes 13:38).

En dan voegt Hij daar onmiddellijk aan toe:

“Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij” (Johannes 14:1).

Ziet u, de Heer Jezus richt deze woorden – uiteraard – tot al Zijn discipelen, maar direct tot de discipel die Hem zo spoedig zou verloochenen. En dit is zeker een grote troost voor onze harten. Petrus zou falen – Jezus wist dat hij zou falen – maar diep in Petrus’ hart was er een fervente liefde voor de Heer Jezus. En toen hij zei: “Mijn leven zal ik voor U geven”, meende hij elk woord hiervan. Maar hij realiseerde zich niet hoe onbetrouwbaar zijn eigen hart was. Dit was een geval van een gewillige geest, maar met het vlees dat zwak is (zie Mattheüs 26:41). En Jezus wist van de vreselijke ontmoediging die over de ziel van Petrus zou komen als hij zou ontwaken en zich zou herinneren dat hij zo uitermate trouweloos was geweest in het uur van de nood van zijn Meester.

Net op het moment dat Jezus iemand nodig had om voor Hem op te komen, had Petrus moeten zeggen: “Ja, ik ben een van de Zijnen, en ik kan getuigen van de zuiverheid van Zijn leven en de goedheid van Zijn wegen” – maar toen zou Petrus, bevreesd voor de verzamelde soldaten, ontkennen dat hij een van Jezus’ discipelen was en hij zwoer zelfs Hem niet te kennen (Mattheüs 26:69-75). En o, in de dagen en nachten die zouden volgen, zou hij uitermate voelen dat hij zeker niet meer voldeed, want de Heer kon hem niet langer vertrouwen! Maar als hij Jezus’ woorden in herinnering bracht, wat een troost moeten die dan wel niet gegeven hebben voor zijn pijnlijke hart! Want Jezus zegt praktisch dit: “Ik weet het allemaal, Petrus. Ik weet hoe je zult falen, maar Ik wil je dit laten weten: In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen, en op een dag zal je een van deze woningen met Mij delen. Ik zal niet toestaan, Petrus, dat je uitermate overweldigd zult worden. Ik zal niet toestaan dat je vervalt in complete afvalligheid. Jij zal falen, maar je zal opgericht worden, en je zal met Mij een plaats delen in de vele woningen”.

Wanneer de Heer Jezus zegt: “Laat uw hart niet in beroering raken” (14:1), bedoelde Hij niet: “Wordt niet geraakt door uw falen”, want Hijzelf zocht het hart van Petrus te raken, en op een wonderlijke manier herstelde Hij hem, bij het meer van Galilea, later (Johannes 21). Maar Hij bedoelde dit: “Word niet teneergeslagen. Laat niet toe dat de vijand van uw ziel u laat voelen dat er geen hoop of kans meer is”.

Ik vraag me af of ik vandaag niet tot iemand spreek die gefaald heeft, Hem verloochend heeft, zo niet in handelingen dan in wel woorden, en of de tegenstander van zijn ziel nu niet tot hem zegt: “Het is allemaal gedaan met u; uw zaak is hopeloos. U kende Christus eens, maar nu hebt u zo miserabel gefaald; Hij zal u niet opnieuw aannemen”. O, laat me u verzekeren dat Zijn interesse in u zo diep is als ooit. Als u Hem hebt vertrouwd als uw Redder, zal het feit dat u zo ernstig faalde, en het feit dat u erover bedroefd zijt, enkel de waarheid benadrukken dat u Hem toebehoort. Nog steeds zegt Hij: “Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ik heb u getrouwd” (Jeremia 3:14) – niet: “Ik ben van u gescheiden”. En daarom wacht Hij op u, om tot u terug te komen en uw falen en zonde te belijden. Hij heeft een compleet herstel beloofd, want: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9). En ooit op een dag zal er ook voor u een plaats zijn in het Vaderhuis.

“Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij” (14:1). Ziet u, in de dagen voordat Jezus kwam, had het volk van Israël geloof in God, alhoewel ze Hem niet konden zien. En Jezus zegt dan eigenlijk tot Zijn discipelen: “U hebt geloofd in God terwijl u Hem niet kon zien, nu ga ik binnenkort weg en u zal Me niet meer zien, maar Ik wil dat u Me vertrouwt op dezelfde manier als toen ik nog hier was. Net zoals u geloofd hebt in de ongeziene God, doorheen de jaren, wil Ik dat u geloof stelt in Mij, de onzichtbare Christus, nadat ik teruggekeerd ben naar de Vader”. Hebben wij dat impliciete vertrouwen in Hem, in het besef dat Hij diep geïnteresseerd is in elk detail van ons leven? Het Woord zegt: “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u” (1 Petrus 5:7). Er is absoluut niets dat Zijn volk raakt, dat Hemzelf niet aanbelangt. En daarom wil Hij dat wij ons geen zorgen maken. Hij zegt: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God” (Filippenzen 4:6). “u gelooft in God, geloof ook in Mij”.

En Hij voegt er aan toe: “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen”. Met “het huis van Mijn Vader” bedoelt Hij uiteraard de Hemel, en Hij spreekt van een plaats waar Hij naartoe ging, en een plaats waar Hij op een dag de Zijnen zal naartoe brengen. Vaak hoor ik mensen zeggen: “de hemel is veeleer een toestand dan een plaats”. Maar de hemel is zowel een plaats als een toestand. Het is waar, we lezen niet zoveel over de hemel in de Bijbel. We lezen in de Bijbel meer over wat er niet zal zijn in de hemel dan wat er wel zal zijn.

Denk aan het boek Openbaring. We lezen dat er geen zonde zal zijn, geen tranen, geen pijn, geen verdriet, geen vloek, geen duisternis, en geen nood van enige aard in het Vaderhuis. Het Vaderhuis is de plaats waar Christus is, en dat is de plaats waar alle verlostenaars naartoe gaan.

Sommigen van u hebben gedacht dat de uitdrukking “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen” eerder eigenaardig is. Op een of andere manier zien we in het woord “woning” [KJV: mansion] een apart gebouw. Maar het woord dat hier oorspronkelijk gebruikt wordt [Gr. *mone*] heeft die

betekenis niet. Het heeft veeleer de betekenis van een appartement, een mooi appartement. Eén gebouw kan dus vele appartementen hebben. En Jezus zegt ons: “In het huis van Mijn Vader zijn veel appartementen, woonplaatsen”. Er is een plaats, een individuele plaats, voor ieder van de Zijnen, allemaal in dat Vaderhuis.

“Als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben”. Wat betekent dat? Wat bedoelt Hij daarmee? De Joden geloofden in een hemel van gelukzaligheid, verrukking na de dood, en Jezus bedoelde: “als u het in deze verkeerd voorhad, dan zou Ik u gecorrigeerd hebben”. Maar omdat Hij niets corrigeerde maar veeleer bevestigde, weten we dat het waar is, dat er een glorieuze woonplaats zal zijn voor de verlostten, samen bij Hem in het Vaderhuis.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

“Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>