

Pas op voor de Verenigde Kerk van God

Oorspr. titel: *Beware of the United Church of God*,
<http://www.wayoflife.org/>, 2006

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, inlas en plaatje door M.V. - Update 22-10-2011

De *Verenigde Kerk van God* (*United Church of God*) is een internationaal genootschap dat in 1995 opgericht werd door ex-leden van Herbert W. Armstrongs *Wereldwijde Kerk van God* (*Worldwide Church of God* - WCG). Hun leerstellig platform is het Armstrongisme.

Voor Nederland & Vlaanderen

http://www.ucg-holland.nl/whoarewe.htm	- Verenigde Kerk van God
http://www.wereldvanmorgen.org/nieuws.htm	- Levende Kerk van God
http://www.thercg.org/nl/home.html	- Herstelde Kerk van God
http://home.zonnet.nl/gemeente.van.god/	- Gemeente van God
http://www.sign2god.com/	- Christengemeenten van God
http://www.logon.org/dutch/s/a1.html	- ibid.
http://www.bijbelsofniet.hope4you.nl/	- ibid.
http://home.versatel.nl/gemeente.van.god/	- ibid.
http://devrucht.groeit.nl/	- ibid.
http://www.cog-pkg.org/nederlands/	- Kerk van God
http://the-end.com/Nederlands/ : “Church of God Preparing for the Kingdom of God”	
http://the-end.com/nederlands/RonaldWeinland.asp : Valse Profeet Ronald Weinland .	

Zij zijn unitariërs (geen Drie-eenheid) die het zogenaamde
“Armstrongisme” blijven promoten (sabbat, geen hel, ...)

Armstrong ontkende vele leerstellingen van het nieuwtestamentische geloof en stichtte een ketterse sekte. Hij verwierp en herinterpreteerde vele bijbelse leringen, zoals de hel (eeuwige strafplaats), de Drie-eenheid, de Godheid van Jezus Christus, en de rechtvaardiging door genade alleen, zonder werken. Hij hield zich aan de ketterijen van doop-wedergeboorte en zielelaap. Hij leerde dat de sabbat en sommige van de oudtestamentische feesten bindend waren voor nieuwtestamentische christenen. Armstrong promoveerde een tiendensysteem dat 20% eiste van de jaarlijkse verdiensten van de leden, en bovenop nog 10% elk derde jaar. Hij beweerde onbeschaamd dat alle bestaande kerken, behalve de zijne, afvallig zijn.

Toen Armstrong in 1986 stierf werd zijn positie ingevuld door Joseph Tkach, die tegen 1993 significante veranderingen doorvoerde in de leerstellige positie van de organisatie. De WCG-leiders aan de top verkondigden dat zij niet langer veel van de dingen geloofden die Armstrong leerde. In het bijzonder erkenden zij de de Drie-eenheidsleer, rechtvaardiging door genade alleen zonder werken, en de eeuwige zekerheid van de gelovige. Echter, vastberaden de “oude paden” van Armstrong te behouden, vormden ruwweg honderd WCG-bedienaars de *United Church of God* (*Verenigde Kerk van God*). Deze organisatie, met hoofdkwartier in Cincinnati, Ohio, wordt bestuurd door een 12-koppige raad van ouderlingen die “de strategische richting en activiteiten van de Kerk controleert”.



H.W. Armstrong

De *Verenigde Kerk van God* is strijdlustig in zijn zendingsactiviteiten en beweert samenkomsten te hebben in meer dan 40 landen. Wij hebben sommige van hun mensen ontmoet in Zuid-Azië. Zij proberen reeds belijdende christenen te proseliteren door ze hun ketterse doctrines op te dringen.

De *Verenigde Kerk van God* ontkent de Drie-eenheid en verwerpt de leer dat Jezus Christus God is. Zij noemen hem Heer en “de goddelijke Zoon”, maar niet God. De Heilige Geest is niet een Persoon maar is “de kracht van God en de geest van het eeuwige leven”.

Redding is een proces van geloof in Christus, berouw, waterdoop, handoplegging om de Heilige Geest te ontvangen, en een leven leiden van gehoorzaamheid.

De sabbat is verplicht.

De zeven Joodse feesten, beschreven in Leviticus 23, moeten in acht genomen worden.

De onreine dieren van het Oude Testament zijn nog steeds onrein en kunnen niet gegeten worden.

Het oudtestamentische systeem van tienden-geven is nog steeds van kracht.

De dood is geen reis naar hemel of hel maar is louter als een slaap die eindigt in de opstanding. “Gods getrouwe dienaren” zullen opstaan “tot geestelijk leven” als “geestelijke wezens” (een ontkenning van de lichamelijke opstanding van de verlost) aan het begin van het Millennium, maar in de loop van het Millennium zal er een opstanding zijn “van de grote meerderheid van alle mensen die ooit geleefd hebben”, en zij zullen de gelegenheid krijgen om bekeerd te worden en eeuwig leven te verwerven.

De *Verenigde Kerk van God* gelooft niet in de hel als een plaats van eeuwig lijden.

Zij hangen de valse “Britse Israëlvisie aan”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verbondsvolk.pdf>.

Zoals het Wachttorengenootschap, blinkt de sekte van het Armstrongisme van zijn oorsprong uit door zijn vele valse profetieën.

Links voor verder onderzoek:

- <http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Cults/armstrong.htm>
- <http://www.apologeticsindex.org/w01.html>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/RonaldWeinland.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm