

US News & World Report: Verschuiving naar Contemplatieve Spiritualiteit

Lighthouse Trails, <http://lighthouse Trailsresearch.com/blog/>, 21-12-2007

Vertaling en voetnoten door M.V.



Vert. cover: Een terugkeer naar Ritueel. Waarom veel moderne gelovigen, inbegrepen Katholieken, Joden en Evangelicals, de traditie omhelzen

In de 24-12-2007 uitgave van *US News & World Report*, levert het coverartikel: “Een terugkeer naar Traditie - Een nieuwe interesse in oude paden schiet wortel in het katholicisme en veel andere geloven”. Het artikel illustreert de verschuiving van velen, in verschillende religies, naar “traditionele praktijken”. Sommige van deze praktijken omvatten liturgische diensten en de katholieke Eucharistie¹. Over deze omschakeling in het denken zegt het artikel²:

“Maar deze omschakeling reikt verder dan de Rooms-katholieke kerk. In Richardson, Texas, participeert de congregatie van de Trinity Fellowship Church in iets dat 10 à 15 jaar geleden als ketterij zou beschouwd worden in de meeste evangelische en protestantse kerken: een wekelijkse communie-dienst... Trinity Fellowship is niet de enige evangelische congregatie die een wekelijkse eucharistie viert, de Niceaanse of Apostolische geloofsbelijdenissen opzegt, de vroege Kerkvaders leest, of andere dingen doet die recht uit het katholicisme lijken te komen of tenminste uit de Episcopale kerk...

“Er gebeurt iets merkwaardig in de wijde geloofsweld, iets wat elke eenvoudige verklaring of kwantificatie³ tart. Substantiëler dan een trend, maar minder georganiseerd dan een beweging, heeft het meer te maken met *hoe* mensen hun religie praktiseren dan met *wat* zij geloven, alhoewel degenen die gegrepen zijn door deze omschakeling, dikwijls vinden dat hun geloof beïnvloed werd, ofwel subtiel veranderd, door hun veranderde praktisering”.

Met andere woorden, er is een verschuiving gaande naar praktijken toe die de geloofsovertuigingen van die religies vervangen. Het artikel suggereert dat zij die deze praktijken beoefenen, als gevolg daarvan kunnen terecht komen in veranderde zienswijzen en overtuigingen.

Carl Anderson, de senior pastor van Trinity Fellowship Church, legde uit dat, terwijl hij vertrouwd had op zoekervriendelijke programma's om zijn congregatie op te bouwen, zijn kerk “opnieuw hoopte aan te sluiten bij de historische kerk”. Met het oog op Andersons kerk, zegt het artikel:



¹ Eucharistie: sacrament van het altaar. De eucharistie verwijst naar het hoogtepunt van de katholieke mis waarin geloofd wordt dat de hostie en de wijn het lichaam en bloed van Christus worden.

² <http://www.usnews.com/articles/news/national/2007/12/13/a-return-to-tradition.html?PageNr=1>

³ Kwantificatie: meetbaarheid, omvang bepalen.

“Dat is niet verwonderlijk, die verschuiving [naar het traditionele] vormde een bedreiging voor kerkleden die zich sterk identificeren met de Reformatie en de protestantse afwijzing van katholieke praktijken, inbegrepen de meeste liturgieën... Trinity gaf een nieuwe vorm aan haar aanbiddingspraktijken, op manieren die sommige leden wegjaagden. Maar Anderson blijft toegewijd [aan die traditionele praktijken]”.

Met de nadruk op katholieke praktijken, is het niet verwonderlijk dat het *US News* artikel de emerging church erbij betreft:

“U kan dit heel duidelijk opmerken in de zogenaamde emerging gemeenschappen ... Brian McLaren, de populaire auteur en stichter van Cedar Ridge Community Church in Spencerville, verliet recent het pastoraat om te spreken en te schrijven over de emergent movement en andere ontwikkelingen in het Christendom. Terwijl in Cedar Ridge, ... McLaren een eucharistieliturgie instelde en contemplatieve retraites. En hij apprecieert de rol van de traditie in de nieuwe zichzelf organiserende gemeenschappen die in het hele land opschieten.

Zoals McLaren, spreekt Tony Jones (auteur van *The New Christians: Dispatches From the Emergent Frontier* en nationaal coördinator van Emergent Village) over de postmoderne aspecten van het nieuwe traditionalisme. Mensen van de postmoderne mindset ... zoeken naar nieuwe vormen van gemeenschap. [Jones zegt] “Wij gaan met elkaar in verzoening leven, en de traditionele praktijken zijn het die ons herstellen en samenhouden”.

De betekenis van het *US News & World Report* artikel, ligt in het feit dat een voornaam nieuwsblad deze verschuiving, bij de grootste religieuze groepen vandaag, identificeert als mystisch. Maar veel lezers zouden dit wel eens niet kunnen snappen omdat mystieke praktijk nergens in het artikel besproken wordt - het gaat niet verder dan de vermelding van McLarens contemplatieve gebedsretraites. Het gaat er subtieler aan toe. Wanneer het artikel verwijst naar “traditionele praktijken”, waarvan Carl Anderson toegeeft dat het sommigen heeft weggedreven, wordt niet verwezen naar de evangelische of protestantse traditie. En wanneer het artikel zegt dat McLaren “de rol van traditie apprecieert”, moet gezegd worden dat McLaren opnieuw en opnieuw bewezen heeft dat hij niet naar *bijbelse* traditie verwijst wanneer hij over “traditie” spreekt. En wanneer het artikel zegt dat emergent leider Tony Jones spreekt van “postmoderne aspecten van het nieuwe traditionalisme”, heeft hij het niet over evangelische of bijbelse tradities. Wat zijn die traditionele praktijken? Het artikel laat zeker ruimte om dat zelf in te vullen, maar er zijn sommige sleutelwoorden in het artikel die er wat licht op werpen. Enkele van die frases zijn:

- * Terugkerende belangstelling voor traditionele monastieke en religieuze orden.
- * Lezen van de vroege Kerkvaders [inbegrepen de Woestijnvaders en monastieke mystici].
- * Een groeiende appetijt voor iets meer dan “aanbidding als een verheerlijkte bijbelcursus”.
- * Putten uit diepe traditionele bronnen.
- * Oude liturgische praktijken.
- * Heropnemen van tradities die modernisten afwijzen als zijnde relieken.
- * De oude dingen en tradities doen herleven op een creatieve manier.
- * Actieve spirituele vorming.

Ieder die contemplatieve spiritualiteit heeft bestudeerd zal deze frases herkennen als deel uitmakend van dat geloofssysteem, en sterk verwijzend naar mystieke praktijken van de zgn. woestijnvaders en andere mystieke bronnen. Dit “nieuw traditionalisme” is het kader voor het inbrengen van liturgie, contemplatief gebed, mystiek en de eucharistie, die de praktiseerders allemaal attent maken op het katholicisme en tenslotte het interspirituele lichaam. Een sleutelverklaring in het artikel is dat de omschakeling “meer heeft te maken met *hoe* mensen hun religie beoefenen dan met *wat* zij geloven”. Zoals het zo prevalent is in de emerging church (inbegrepen Purpose Driven) is er geen benadrukking van doctrine en theologie, maar wel benadrukking van de ervaringsgerichte en contemplatieve praktijken.

Doordat evangelische christenen de historische barrières neerhalen tussen hen en de katholieke praktijken en opvattingen, kan deze spiritualiteit ongehinderd door de barsten sijpelen van de kerkmuren. De gevolgen zullen verwoestend zijn.

Slechts 6 km van het Lighthouse Trails office, is er een katholiek spiritueel centrum. Hun boekhandel vormt een sprekend bewijs voor hun volkomen New Age affiniteit. Een goed voorbeeld is b.v. het boek *Seat of the Soul* van Gary Zukav, dat daar verkocht wordt. Het boek adviseert zijn lezers om te verblijven in de aanwezigheid van hun niet-fysieke gidsen en leraars (geesten). Andere katholieke retraitecentrums weerspiegelen ook deze zienswijze. Eén Trappistenklooster presenteert veel boeken, waaronder een met de titel: *Living Buddha, Living Christ* (Levende Boeddha, Levende Christus).

Onze bezorgdheid is niet gebaseerd op anti-katholieke dweepzucht of hyper-legalistische interpretaties. Wij gaan ervan uit dat ieder die de tijd neemt om deze dingen te onderzoeken, tot dezelfde conclusies zal komen.

Er staat hier zoveel op het spel. Naast het leerstellige conflict is er de kwestie van zich openstellen voor het rijk van de geesten (Lev. 19:31)⁴. Wat echt alarmerend is, is dat de emerging church exact dezelfde mystieke benadering deelt die de New Age acceptatie heeft voortgebracht in deze katholieke retraitecentrums.

Het is heel opmerkenswaardig dat Tony Jones genoemd wordt in het US News artikel. In Jones boek, *The Sacred Way*, neem Jones een sterk standpunt in voor de oosterse/New Age-stijl van religieuze praktijken. Jones gelooft dat de “nieuwe christenen” mystici zullen zijn. Dit zal de woorden vervullen van mysticus Karl Rahner die zei dat de christen van morgen een mysticus zal zijn...of helemaal niets. En indien het artikel in US News enige indicatie geeft, zal Rahner’s visioen van de toekomstige christen uitkomen wanneer evangelicals en mainstream-christenen samen op het pad lopen van deze paradigkawissel, richting “nieuw traditionalisme” en mystieke spiritualiteit.

<http://www.usnews.com/articles/news/national/2007/12/13/a-return-to-tradition.html?PageNr=1>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁴ Leviticus 19:31 KJV: “Regard not them that have familiar **spirits**, neither seek after wizards, to be defiled by them: I am the LORD your God. NBG: “Gij zult u niet wenden tot de **geesten** van doden of tot waarzeggende **geesten**”.