

Een Theologische Test

Matthew J. Slick, 2002

Indien niet anders vermeld komen de Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling 1977¹.
Vertaling, bewerking en voetnoten door M.V.

Weet u wat u gelooft? Indien het u interesseert kan u een kleine theologische test afleggen. Hier volgen 21 fundamentele christelijke leerstellige vragen. Alles wat u moet doen is per vraag (multiple choice) de antwoorden opschrijven, en als u klaar bent gaat u naar de antwoordpagina, aan het eind van deze test, om te weten hoe u het ervan af gebracht heeft.

Sommige van deze vragen gaan over essentiële doctrines (leringen). Met andere woorden: wanneer u deze fout beantwoordt dan bent u geen christen. Weet u welke essentieel zijn?

1. Hoeveel Goden zijn er in het universum?

A. Een.	B. Twee.	C. Drie.	D. Vele.
---------	----------	----------	----------

2. De Drie-eenheid is . . .

A. Drie afzonderlijke Goden.	B. Eén God die drie gedaanten aanneemt.	C. Eén God in drie personen.	D. Een onbijbelse, valse leer.
------------------------------	---	------------------------------	--------------------------------

3. Jezus is . . .

A. God in het vlees.	B. Een engel die mens werd.	C. Een goed mens.	D. Een groot profeet.
----------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------

4. Hoeveel naturen heeft Jezus?

A. Een.	B. Twee.	C. Drie.	D. Meer.
---------	----------	----------	----------

5. De Heilige Geest is . . .

A. Een onzichtbare, werkzame kracht.	B. Een goddelijke vonk in ieder van ons.	C. De derde persoon in de Drie-eenheid.	D. Een god.
--------------------------------------	--	---	-------------

6. Zonde is . . .

A. Er is geen zonde.	B. Een foute interpretatie van de werkelijkheid.	C. Een mentale toestand.	D. Gods Wet overtreden.
----------------------	--	--------------------------	-------------------------

7. De menselijke natuur is fundamenteel . . .

A. Goed.	B. Zondig.	C. Neutraal.	D. Goddelijk.
----------	------------	--------------	---------------

¹ Ik heb het in de grondtekst voorkomende Tetragrammaton (Gr. *tetra* = vier) hersteld. Het bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. Toch menen kenners dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als YAHWEH of JAHWEH.

8. Waarom stierf Jezus?

A. Omdat Pilatus hem ter dood veroordeelde.	B. Omdat de Joden Hem haatten.	C. Omdat Hij verzoening kwam doen voor de zonde van de mens.	D. Omdat Hij de Koning der Joden was.
---	--------------------------------	--	---------------------------------------

9. In welke gedaante stond Jezus op uit de doden?

A. Als een geest.	B. In hetzelfde lichaam waarin Hij stierf.	C. Hij stond niet op uit de doden.	D. De discipelen vonden het opstandingsverhaal uit.
-------------------	--	------------------------------------	---

10. De Hel is . . .

A. Hier op aarde.	B. Een mentale toestand.	C. Een plaats van eeuwige, pijnlijke bestraffing.	D. Er is geen eeuwige, pijnlijke straf.
-------------------	--------------------------	---	---

11. De hemel is . . .

A. Hier op aarde.	B. Een mentale toestand.	C. Een plaats van eeuwige vreugde en vrede met God.	D. Er is geen hemel.
-------------------	--------------------------	---	----------------------

12. Behoudenis is . . .

A. Een toestand van mentaal bewustzijn.	B. Iets binnenin ons eigen wezen.	C. De algemene opstanding.	D. Bevrijding van het eeuwige gevolg van de zonde (vervloeking).
---	-----------------------------------	----------------------------	--

13. Behoudenis wordt verkregen door . . .

A. Genade door geloof, naast alles wat uzelf voor goeds doet.	B. Genade door geloof.	C. Een mentale toestand.	D. Al Gods wetten te gehoorzamen.
---	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

14. De duivel is . . .

A. Een zich verzettende kracht tegen God.	B. Geen realiteit.	C. Een verzinsel van de menselijke geest.	D. Een engel die rebelleerde tegen God.
---	--------------------	---	---

15. De Bijbel is . . .

A. Het geïnspireerde Woord van God.	B. Een goed geschiedenisboek.	C. Een boek met tegenstrijdigheden en fouten.	D. Een allegorisch verhalenboek .
-------------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

16. De Opname is . . .

A. Een foute leer .	B. Een "New Age"-meditatiefilosofie.	C. Het ophalen van Gods volk in de lucht bij de terugkomst van Jezus.	D. Een oudtestamenteel Joods feest.
---------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------------

17. Adam and Eva . . .

A. Waren de eerste man en vrouw die God schiep.	B. Waren de evolutionaire vertegenwoordigers van homo sapiens.	C. Zijn mythologische figuren.	D. Hebben nooit bestaan.
---	--	--------------------------------	--------------------------

18. Hoeveel wegen zijn er tot God?

A. Enkel één: door Jezus Christus.	B. Vele wegen.	C. Zovele als er mensen zijn.	D. Het hangt af van de gevolgde religie.
------------------------------------	----------------	-------------------------------	--

19. Wanneer u sterft dan. . .

A. Gaat u naar het vagevuur.	B. Gaat u naar de hemel of naar de eeuwige plaats van bestraffing.	C. Houdt u op bewust te bestaan.	D. Wordt u gereïncarneerd.
------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------

20. Evolutie . . .

A. Is de wijze waarop wij ontstaan zijn.	B. Is een foute theorie.	C. God gebruikte evolutie om de mens tot bestaan te brengen.	D. Bewijst dat er geen God is.
--	--------------------------	--	--------------------------------

21. Waarom schiep God ons?

A. Bij wijze van experiment.	B. Hij wilde mensen als gezelschap.	C. Om ons lief te hebben en opdat wij Hem zouden liefhebben.	D. Om ons in Zijn kosmische strategie te laten passen.
------------------------------	-------------------------------------	--	--

Als u alle antwoorden hebt opgeschreven, ga dan naar de [antwoordpagina](#) hierna.

Antwoorden op de Theologische Test

1. Hoeveel Goden zijn er in het universum?

A. Eén

De Bijbel leert duidelijk dat er slechts één God bestaat en altijd bestaan heeft.

- Jesaja 44:6 en 8 zegt: “Zo zegt Jahweh, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, Jahweh der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God ... Verschrikt niet, en vreest niet; heb Ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gij zijt Mijn getuigen: is er ook een God behalve Mij? Immers, er is geen [andere] rotssteen: Ik ken er geen”.
 - Zie ook Jesaja 45:6, 14, 18, 21, 22.
-

2. De Drie-eenheid is . . .

C. Een God in drie personen

God is een drie-eenheid van drie simultane Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de Bijbel komt het woord Drie-eenheid niet voor, maar ze is een werkelijkheid die onttrokken wordt uit vele verzen.

- Er is slechts één God. Maar, de Vader is God (Fil 1:2), Jezus is God (Johannes 1:1, 14; 8:58; Heb 1:8), en de Heilige Geest is God (Hand 5:3-4).
 - Zie ook [Drie Goddelijke Personen](#); [De Drie-eenheid](#).
-

3. Jezus is . . .

A. God in het vlees

Jezus is de tweede persoon van de Drie-eenheid. Hij werd een mens om te sterven aan het kruis.

- Kol 2:9: “Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk”.
 - Joh 1:1, 14: “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God . . . En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond ...”
 - Zie ook Heb 1:8; Fil 2:5-8; Joh 8:58 met Ex 3:14; Zach. 12:10.
-

4. Hoeveel naturen heeft Jezus?

B. Twee

Jezus heeft twee naturen. Hij is God en mens.

- Kol 2:9 “Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk”.
 - Zie ook Fil 2:5-8; Joh 8:58 met Ex 3:14; Heb 1:8.
-

5. De Heilige Geest is . . .

C. De derde persoon in de Drie-eenheid

De Heilige Geest is een persoon zoals de Vader en de Zoon. Hij is niet louter een kracht of werkzame energie. Hij is God, gelijk de Vader en de Zoon.

- Hand 5:3-4: “En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zoudt, en onttrekken van de prijs van het land? Zo het gebleven ware, bleef het niet het uwe, en verkocht zijnde, was het niet in uw macht? Wat is het, dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt niet tegen de mensen gelogen, maar tegen God”.

- Zie ook [Drie Goddelijke Personen](#).
-

6. Zonde is . . .

D. Gods Wet overtreden

God heeft Zijn hoedanigheid en wil geopenbaard in de Wet. Zondigen is God beledigen; het is Zijn wet overtreden.

- 1 Joh 3:4: “Een ieder, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid”.
 - Zie ook Rom 3:20; 4:15; 7:7-13; Jak 2:9; 1 Joh 5:17; [Zonde](#).
-

7. De menselijke natuur is fundamenteel . . .

B. Zondig

De Bijbel onthult dat wij zondaars zijn. Omdat Adam viel, zijn wij met hem gevallen. Wij erfdien zijn zondige natuur. Alles wat wij zijn, lichaam, ziel, geest, verstand, emoties, enz. is besmet door de zonde.

- Volgens Gods Woord kan de zondaar - dat is de niet-geredde mens - geen geestelijke dingen verstaan (1 Kor 2:14); komen vele kwade dingen uit hem voort (Marc 7:21-23); zoekt God niet (Rom 3:11); is wetteloos, rebellisch, onheilig en ongoddelijk (1 Tim 1:9), enz.
 - Zie ook [De Bijbel en de zonde](#)
-

8. Waarom stierf Jezus?

C. Omdat Hij verzoening kwam doen voor de zonde van de mens

Jezus kwam naar de aarde met de opdracht om verzoening te doen voor de zonde van de mensheid. Hij was niet louter een goed mens, geen politieke of sociale wereldverbeteraar, maar iemand die de mens met God kwam verzoenen, door het afgeven van Zijn leven en uit de doden op te staan.

- 1 Kor 15:1-8: “Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in waarin gij ook staat; Waardoor gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften. En dat Hij is van Céfás gezien, daarna van de twaalven. Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van wie het meren[deel] nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is Hij ook van mij [Paulus], als van een ontijdig geborene, gezien”.
 - Zie ook Jes 53:8-9; Joh 10:17.
-

9. In welke gedaante stond Jezus op uit de doden?

B. In hetzelfde lichaam waarin Hij stierf

Jezus stond op uit de doden in hetzelfde lichaam als dat waarin Hij stierf. Het behield Zijn wonden. Alhoewel Zijn opgestane lichaam nu verheerlijkt was, bleef het hetzelfde lichaam.

- Joh 2:19-21: “Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel, en in drie dagen zal Ik die oprichten. De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is [over] deze tempel gebouwd, en Gij, zult Gij die in drie dagen oprichten? Maar Hij zeide [dit] van de tempel van Zijn lichaam”.
 - Luk 24:39: “Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en beenderen, gelijk gij ziet, dat Ik heb”.
-

10. De Hel is . . .

C. Een plaats van eeuwige, pijnlijke bestraffing

Velen denken dat de hel een mentale toestand is, hier op aarde, of dat de hel gewoon niet bestaat. Maar de Bijbel spreekt er nadrukkelijk over.

- Marc 9:43-44: “En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in dat onuitblusselijk vuur; waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt”.
 - Op 14:11: “En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht ...”
 - Zie ook Luk 16:19-31; 2 Pet 2:4; Matt 22:13; Judas 6, 23; Op 21:8; [Eeuwige straf](#).
-

11. De hemel is . . .

C. Een plaats van eeuwige vreugde en vrede met God

De hemel is de verblijfplaats van God en van hen die gered worden door Jezus.

- Joh 14:2: “In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden”.
 - Zie ook Psalm 102:20; 123:1; Matt 5:34; 2 Kor 12:3-4
-

12. Behoudenis is . . .

D. Bevrijding van het eeuwige gevolg van de zonde, vervloeking

Behoudenis (redding) is de handeling waarbij God, door de verzoening van Jezus, vergeving schenkt van iemands zonden. Hij is dan voor God gerechtvaardigd en gered van de vervloeking.

- Rom 5:1: “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus”.
 - Rom 8:1: “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest”.
 - Zie ook Matt 1:21; Heb 2:14-15; Rom 5:9; Joh 3:17.
-

13. Behoudenis wordt verkregen door . . .

B. Genade door geloof

De vergiffenis van zonden gebeurt niet op voorwaarde van iets wat wij moeten doen. Het is de gave van Gods genade, ontvangen door geloof in Jezus' volbrachte werk aan het kruis.

- Ef 2:8: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave”.
 - Rom 6:23: “Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere”.
 - Zie ook Joh 3:14-18; [Gods Reddingsplan](#); [17 Manieren om Niet in de hemel te komen](#).
-

14. De duivel is . . .

D. Een engel die rebelleerde tegen God

De duivel, ook genoemd Satan, was een engel die zich in trots verhief en rebelleerde tegen God. Hij is boos, slecht, een bedrieger, en hij is machtig.

- 2 Kor 11:14: “... de satan zelf verandert zich in een engel des lichts”.
- Joh 8:44: “Gij zijt uit de vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was

een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit wat hem eigen is; want hij is een leugenaar, en de vader der [leugen]”.

- Zie ook Jesaja 14:12-20; Ezechiël 28:14-19; [Duivel en demonen](#).
-

15. De Bijbel is . . .

A. Het geïnspireerde woord van God

God is de Auteur van de Bijbel, die echter geschreven werd door mensen. Zij waren geïnspireerd. De originele manuscripten waren zonder fout of tegenspraak, en wij kunnen erop vertrouwen dat de Schrift getrouw werd overgeleverd, opdat wij alles kunnen weten wat nodig is.

- 2 Tim 3:16-17: “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust
 - Jes 40:8: “Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord van onze God bestaat in eeuwigheid”.
 - 1 Pet 1:24, 25: “Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; Maar het Woord des Heeren blijft in eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is”.
 - Zie ook Op 22:19; Hand 17:11; [Al de Schrift is door God ingegeven en waar](#).
-

16. De Opname is . . . C. Het ophalen van Gods volk in de lucht bij de terugkomst van Jezus

De Opname is wanneer Jezus zijn volk bijeenzamelt. Zij die leven wanneer dit gebeurt, zullen de dood niet zien maar zullen veranderd worden. En de doden in Christus zullen dan opstaan.

- 1 Thess 4:16-17: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen”.
 - Zie ook 1 Kor 15:51-53; [De Opname](#).
-

17. Adam en Eva . . .

A. Waren de eerste man en vrouw die God schiep

Zij werden door God geschapen, leefden in de hof van Eden, zijn onze voorouders.

- Gen 2:20-21: “Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor de mens vond hij geen hulp, [die] als tegen hem over ware. Toen deed Jahweh God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot de plaats daarvan toe [met] vlees”.
 - Zie ook Gen 1:26-27; Gen 2:7; Rom 5:12-14; [Adam en Eva: echt of denkbeeldig?](#)
-

18. Hoeveel wegen zijn er tot God?

A. Slechts één: door Jezus Christus

In tegenstelling tot andere mensen die ooit bestonden, was Jezus God in het vlees. Hij zei dat Hij de enige weg tot God was. Er bestaan geen andere wegen tot God dan Christus alléén. Geen religies, riten, heiligen, Maria, sacramenten, gezalfden, goeroes, meditaties of goede werken, kunnen u tot God brengen. NIETS brengt u tot God dan Christus alléén.

- Joh 14:6: “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand

komt tot de Vader, dan door Mij”.

- Joh 10:1: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar”.
 - 1 Tim 2:5: “Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus”.
 - Zie ook Hand 4:10-12; Titus 3:5; [Religie of Christus?](#)
-

19. Wanneer u sterft . . .

B. Gaat u naar de hemel of naar de eeuwige strafplaats

De dood brengt ons oog in oog met de eeuwigheid. Voor hen die in Christus zijn is de hemel hun eeuwige bestemming. Voor hen die Hem afwijzen is de eeuwige bestraffing het gevolg daarvan.

- Fil 1:21-23: “Want het leven is mij Christus, en het sterven is [mij] gewin. Maar te leven in het vlees, of dat mij vruchtbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want [dat] is zeer verre het beste”.
 - 2 Kor 5:8: “Maar wij hebben goede moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij de Heere in te wonen”.
 - 2 Thess 1:9: “Met vlammend vuur wraak doende over hen, die God niet kennen, en over hen, die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen [tot] straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en [ver] van de heerlijkheid Zijner sterkte”.
 - Zie ook 1 Kor 13:12; [Eeuwige straf](#).
-

20. Evolutie . . .

B. Is een foute theorie

Evolutie is niet het feit dat men er van maakt. Deze theorie is niet in overeenstemming met de Bijbel. God schiep de mens kant-en-klaar; de mens evolueerde geenszins.

- Gen 1:26: “En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt”.
 - Heb 11:3: “Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden”.
 - Zie ook Kol 1:16,17; Psalm 104:30; Gen 1-2; [Schepping versus Evolutie](#).
-

21. Waarom schiep God ons?

C. Om ons lief te hebben en opdat wij Hem zouden liefhebben

Onze schepping en redding werden niet gepland louter opdat wij bij Hem konden leven. God verlangt naar gemeenschap in een liefdevolle relatie met Zijn volk.

- 1 Joh 1:3: “Hetgeen wij [dan] gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook [zij] met de Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus”.
- Op 21:3: “En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen [en] hun God zijn”.

- Zie ook Joh 10:27-28; Joh 3:16; Fil 2:1,2.
-

Hoe deed u de test? Hebt u behoefte aan meer studie? Misschien leerde u hier iets, of misschien bent u het met sommige dingen niet eens. Indien u meer wilt weten, of iets wenst te vragen, [e-mail](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) me dan.

Zoals aan het begin van de test gezegd werd, zijn er sommige essentiële doctrines. Indien u hierover onwetend bent of anders denkt, dan bent u (nog) geen christen. Het is één ding u te vergissen, een ander om te leren de waarheid te verstaan en te geloven. Dat is in orde. Het is echter geheel iets anders wanneer u deze essentiële leringen resoluut verwerpt.

Wat zijn de meest essentiële doctrines? De Bijbel zegt welke ze zijn. Het zijn de testnummers 3, 8, en 13.

- **3.** Jezus is God in het vlees (Joh 8:24);
- **8.** Jezus stierf voor onze zonden, en stond lichamelijk op uit de doden (1 Kor 15:1-8);
- **13.** Behoudenis, of de vergeving van zonden, is uit genade door geloof. U kan niets toevoegen aan Jezus' voleindigde werk (Ef 2:8-10).

Er zijn vele andere, bijzonder belangrijke doctrines in de Bijbel, maar de Bijbel zelf verklaart dat deze drie essentieel zijn. Dit betekent tevens dat dit de allersmalste basis is om nog net christen te zijn. Indien u slechts één van deze drie doctrines ontkent, dan bent u beslist geen christen.

Denk aan de woorden van Paulus aan Timotheüs: “Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, **die het Woord der waarheid recht snijdt**” (2 Tim 2:15).

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm) of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm