

Tempelontkenning versus Archeologie

http://wayoflife.org/index_files/temple_denial_vs_archaeology.html, 9-5-2013

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



Het volgende komt uit *The Fight for Jerusalem: Radical Islam, the West, and the Future of the Holy City* door Dore Gold (Washington, D.C.: Regnery Publishing, 2007).

De strijd van de Palestijnen voor Jeruzalem houdt meer in dan een frontale, militaire aanval van de intifada¹. Zijn eerste stadia hield een campagne in van Arafat om de Israëliëse claim op de stad te delegitimiseren. Deze begon op de negende dag van de Camp David top [in het jaar 2000], toen Arafat Clinton onderwierp aan een lezing van schrikbarend revisionisme. Zijn centrale argument was dat de bijbelse Tempel nooit bestond op de Tempelberg of zelfs in Jeruzalem. Arafat zei krachtig “Dat daar niets is [d.w.z. geen spoor van de Tempel op de Tempelberg]”, Bovendien stond hij erop dat “Salomo’s Tempel niet in Jeruzalem stond, maar in Nablus”. ...

Deze doctrine van “Tempelontkenning” werd snel een nieuw Palestijns dogma dat, met de sterkste overtuiging, herhaald werd door Palestijnse officials die in het Westen gestudeerd hadden en die door de internationale media toegewijd gevestigd werden. ...

Arafats mogelijke opvolger, Mahmoud Abbas (Abu Mazen), heeft ook de Tempelontkenning omarmd. ... De Tempelontkenning verspreidde zich als wildvuur door het Midden-Oosten vanuit de hoofdartikels van Al-Jazirah in Saoedi-Arabië tot internationale seminars in de Verenigde Arabische Emiraten. Ze is ook subtiel binnengeslopen in de geschriften van Midden-Oosten-gebaseerde Westerse verslaggevers. En dus beschreef Romesh Ratnesar van *Time* magazine in oktober 2003 de Tempelberg als een plaats “waar Joden *geloven* dat Salomo en Herodes hun eerste en tweede Tempel bouwden”.

In drie jaar tijd had Arafats campagne het gezaghebbende US Weekly ervan overtuigd om het bestaan van Jeruzalem’s bijbelse tempels tot debatteerbare religieuze materie te herleiden in plaats van een historisch feit.

Tempelontkenning vond vruchtbare grond in de universiteiten van de Arabische wereld, in het bijzonder deze met een radicaler islamistisch perspectief, waar het een geheel nieuwe generatie zou aantasten. Een lector aan de Muhammad bin Saud Islamic University in Saoedi-Arabië herhaalde een populaire variant van de Tempelontkenning in 2000, toen hij een onderzoek publiceerde met het argument dat de Tempel van koning Salomo in feite een moskee was. ...

De Tempelberg zelf en de Westelijke Muur getuigen van de Tweede Tempel, gebouwd in de 6^{de} eeuw v.C., en vergroot onder Herodes de Grote in de 1^{ste} eeuw v.C. De Westelijke Muur bevat originele stenen van de fundering van de Tempelberg.

[Benjamin Mazar, president van de Hebreeuwse Universiteit, groef de zuidelijke trappen op van de Tempelberg tussen 1968-1978. Door zijn arbeid kunnen bezoekers vandaag de trappen zien die Jezus bewandelde en waar Hij predikte aan de hoofdingang van het tempelgebied].

Zegel in klei van de eerste Tempel

¹ Palestijnse verzetsbeweging.



Een erg significante vondst die de geschiedenis van het bestaan van de Tempel bevestigt, is het fragment van een bulla², een brok klei met een zegelimpresie erin, die ong. 2.600 jaar oud is en dateert van de Eerste Tempel periode. De inscriptie draagt de naam Gealyahu zoon van Immer. De Immerfamilie wordt genoemd in Jeremia 20:1.

<http://myrightword.blogspot.be/2008/08/temple-mount-from-christian-viewpoint.html>

In het puin dat verwijderd werd van de Tempelberg door het Palestijnse Waqf en gedumpt werd op verschillende afvalsites doorheen Jeruzalem, vond dr. Gabi Barkai een zegelimpresie in klei van de Tempelberg met Hebreeuws geschrift. Op de derde lijn van het oude zegel staat de naam *Immer*, wat de familienaam is van een man, Pashur Ben Immere, die in het boek Jeremia beschreven wordt als een belangrijke priester in de eerste Tempel. Kijkend naar een stel gebroken lijnen boven de naam *Immer*, concludeerde Barkai dat het zegel toebehoorde aan een verwant van Pashur, genaamd Galihu Ben Immer. Het zegel bewijst dat een beroemd priesterlijk familielid in het oude Israël betrokken was bij het beheer van de Tempelberg. ...

Het getuigenis van Josephus

Oude historici uit het Romeinse tijdperk, zoals Flavius Josephus, hebben voorzien in gedetailleerde beschrijvingen van de Tweede Tempel, zowel als van de planning en uitvoering van zijn verwoesting door Titus, de zoon van de Romeinse keizer Vespasianus, en zijn opvolger. Hier downloadbaar: <http://www.sounddoctrine.net/history/WorksofFlaviusJosephus.pdf>

De Titusboog in Rome



Elke toerist die de beroemde Titusboog in Rome (algemene foto verderop) bezoekt kan zien hoe de Romeinse verovering van Jeruzalem 19 eeuwen geleden herdacht werd met bas-reliëf beelden van Romeinse soldaten die triomfantelijk het tempelgelei, met inbegrip van de zevenarmige Menorah, in processie meedragen als oorlogsbuit.

Items van het 10^{de} Romeinse Legioen



Een reproductie van een gestempelde baksteen van het Romeinse Tiende Legioen dat Jeruzalem verwoestte in 70 n.C. Het stempel zegt "Legio X Fretensis". De Romeinse legioenen stempelden vele van hun bakstenen en plaveien, sommige zelfs met de afdruk van een "zwijn", tot grote ergernis van de Joden. Links een recreatie van een steen die gevonden werd in Jeruzalem.

<http://historicconnections.webs.com/biblicalarchaeology.htm>

² Of "bul": zie http://en.wikipedia.org/wiki/Bulla_%28seal%29 en http://nl.wikipedia.org/wiki/Bul_%28document%29

Doorheen Jeruzalem's Oude Stad werden allerlei alledaagse items gevonden die het stempel dragen van het Tiende Romeinse Legioen - de eenheid die de Tweede Tempel verwoestte.

Tempelplaques die de heidenen waarschuwden



Een reproductie van een verbodsinscriptie van de Tempelhof in Jeruzalem. Deze inscriptie werd geplaatst in de muur die de Tempel omringt en waarschuwt dat elke heiden die door de muur gaat gestraft zal worden met de dood. Twee van deze inscripties werden opgegraven in Jeruzalem, een zoals dit en het andere [hiernaast] is een gedeelte van een inscriptie.



Een reproductie van een verbodsinscriptie van de Tempelhof in Jeruzalem. De inscriptie zegt: "Geen buitenlander zal verder gaan dan de ballustrade van de Tempel of het terrein, en wie gevat zal worden zal verantwoordelijk zijn voor (zijn) dood die zal volgen als consequentie (van zijn overtreding)". Deze inscriptie werd regelmatig geplaatst rond de voorhof van de heidenen.

<http://historicconnections.webs.com/biblicalarchaeology.htm>

Stenen platen met Griekse inscripties uit de tijd van koning Herodes die niet-Joden waarschuwen niet binnen te gaan in bepaalde gebieden van de Tempel werden ook opgegraven. Een complete plaque uit de Tempelberg is ondergebracht in het museum van Istanboel, Turkije, en een gedeeltelijke plaque staat in het Israëlmuseum. De plaque leest: "Buitenlander, ga niet verder dan de balustrade of het terrein van de Tempel".

De Plaats van het Trompetgeschal



De "Plaats van het Trompetgeschal" inscriptie werd recent gevonden, een bewijs van de verwoesting van de Tempel te Jeruzalem door het Romeinse 10^{de} legioen in 70 n.C. Het was op deze plaats dat de priesters de trompet bliezen om de Sabbat aan te kondigen. Duidelijk bewijs van Jezus' woorden in Mat. 24: 1-2, dat elke steen zou afgebroken worden. De stenen zouden zijdelings van de Tempelberg vallen om pas na 2000 jaar gevonden te worden door archeologen.

Zie voor een volledige afbeelding van deze steen: <http://www.mycrandall.ca/courses/ntintro/intest/JerTem.htm>

De opgraving van het straatniveau net onder de Tempelberg onthulde grote steenblokken die naar beneden vielen tijdens de verwoesting van de Tempel, inbegrepen een steen met een Hebreeuwse inscriptie die luidt: "Plaats van het Trompetgeschal". Dit komt overeen met Josephus' verslag over een hoek van de Tempelberg waar de Tempeltrompet werd geblazen om het begin van de sabbat te markeren. De acht voet (2,40 m) lange steen was blijkbaar naar beneden geworpen door de Romeinse soldaten vanaf het Tempelgebied naar de bestrating die beneden de Tempel omringde.

[Een inscriptie in de **Tunnel van Siloam** in Jeruzalem viert de voltooiing van een watertunnel in de tijd van koning Hizkia en de profeet Jesaja, beschreven in 2 Koningen 20:20. Het Hebreeuwse werd geschreven in het vroege hoekige script van vóór de Babylonische ballingschap].



In 701 v.C. viel Sanherib, koning van Assyrië, de noordelijke steden van Israël en Juda aan en was op weg naar Jeruzalem. Koning Hizkia moest de muren van de stad versterken en adequate voorraden voorzien van voedsel en water. Buiten de stadsmuren lag de Gihonbron, een beschikbare voorziening van water, maar als hij de bron zou kunnen verbergen voor de Assyriërs en toch een toegang zou kunnen maken tot deze wateren, dan zou hij de stad kunnen verzekeren. Hij gaf zijn mannen opdracht om de muren te versterken, en de bron in te sluiten, uit het zicht van

de Assyriërs en om tunnels te graven om toegang te verkrijgen. Het project was succesvol en beschermde de inwoners van Jeruzalem. Sanherib faalde erin Jeruzalem binnen te dringen en ging verslagen en met lege handen naar huis. De inscriptie werd geschreven op de wand van de tunnel. Het verslaat de prestatie van de tunnels en hoe zij erin slaagden de tunnels aan beide kanten te doen samenkomen. Dit werd duidelijk gedateerd op de tijd van Hizkia en vormt een volgende significante bevestiging van de accuraatheid van het bijbelse verslag. <http://historicconnections.webs.com/biblicalarchaeology.htm>

[Een deel van de **Muur van Nehemia** is opgegraven. Hij komt overeen met de beschrijving in Nehemia dat de arme Joden die teruggekeerd waren uit Babylon, alles gebruikten wat voorhanden was om de muren te herbouwen, in plaats van met gekapte rechte stenen].



De muur werd gebouwd in 52 dagen (Nehemia 6: 15). <http://www.jerusalem-insiders-guide.com/biblical-archaeology.html#sthash.7agtlwc4.dpbs>

Munten van de Bar Kochba rebellie



In 132-135 nC leidde Sjimon ben Kochba de Tweede Joodse Revolte om de controle te verkrijgen over Jeruzalem en om de tempel te heroprichten. Toen hij Jeruzalem bevrijdde, werd hij de Messias genoemd door rabbi Akiba ben Joseph en kreeg hij de nieuwe naam *Bar Kochba* ("Zoon van de ster"), gebaseerd op de Messiaanse profetie van Numeri 24: 17. De Joden sloegen de munt van Bar Kochba met daarop de tempel met de Ark des verbonds en de Messiaanse ster op het dak. Keerzijde zegt: "Aan de vrijheid van Jeruzalem". <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Tempelberg-geschiedenis.pdf>

Plaatje: zilveren Bar Kochba tetradrachme. Gemunt tijdens het derde en laatste jaar van de Joodse revolutie tegen Rome (134/135 nC). Keerzijde: façade van de Joodse tempel in Jeruzalem met de ark en de boekrollen. <http://www.jewishcoins.net/ancient-israel-coins/bar-kochba.html>

[Munten van de Bar Kochba revolte om Jeruzalem te bevrijden van de Romeinse legers in 132-135 n.C., slechts enkele decennia na de verwoesting van de Tempel, geven een afbeelding van de Tempel met de Ark des Verbonds tussen de zuilen].

Doorheen de 20^{ste} eeuw hebben zelfs extremistische moslimleiders en organisaties het bestaan van de Tempel erkend. Bijvoorbeeld, een gids voor de Tempelberg werd in 1935 gepubliceerd door het Supreme Muslim Council, dat in die tijd voorgezeten werd door Hajj Amin al-Husseini, de notoire

pro-Nazi mufti van Jeruzalem. Betreffende de Tempelberg (“Haram al-Sharif”) zegt de gids ondubbelzinnig dat “Zijn identiteit met de site van Salomo’s Tempel buiten betwisting is”. Dit komt overeen met een eerder verschenen stadsgids van het Council dat geschreven werd in 1924.

Dus de claims van Arafat en zijn handlangers doorheen de Arabische wereld dat de Tempel nooit bestond in Jeruzalem, worden weerlegd door niet enkel het archeologische verslag, maar ook door de grootste autoriteiten van de Islam en zelfs door Arafats radicale voorgangers.

Concluderende noot van br. David Cloud



Er zijn ook **de tempelstenen** die getuigen van de Joodse Tempel. De Heer Jezus profeteerde dat de mooie tempel en de omringende gebouwen zouden verwoest worden en “Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden” (Markus 13:2). Dit werd vervuld 40 jaar na Zijn opstanding toen het Romeinse leger onder Titus de stad veroverde en de Tempel verwoestte. Sommige van de stenen die van de berg tuimelden tijdens deze gebeurtenis zijn opgegraven langs de Westelijke Muur en kunnen vandaag gezien worden.

Een van deze stenen, met de inscriptie “**Plaats van het Trompetgeschal**” [zie plaatje hogerop], werd ontdekt door Benjamin Mazar. Dit komt overeen met Josephus’ verslag in zijn *Joodse Oorlogen*, over een hoek van de Tempelberg waar de trompet werd geblazen om het begin van de Sabbat te markeren: “De laatste toren werd op het dak van de priestertertrekken gebouwd, op een plaats waar een van de priesters altijd gewoon was te gaan staan om wekelijks met een trompet het signaal te geven, in de namiddag, dat de zevende dag begon, en, de volgende dag ’s avonds, dat hij was afgelopen. Het eerste signaal was bedoeld om het volk op te roepen op te houden met werken, het tweede signaal om het werk weer te hervatten” (Flavius Josephus, *De Joodse Oorlog*, IV.582, uitgave Ambo/Baarn - 1992).

In een huis opgegraven in de Oude Stad is een tekening van een **Tempelmenorah** die dateert uit de eerste eeuw n.C. Dit kan gezien worden in het Wohl Archeologisch Museum.



Een unieke vondst is de zevenarmige menorah, gegraveerd op een van de wanden. Dit is de oudste expliciete afbeelding van de menorah, en hij werd waarschijnlijk gegraveerd door een persoon die de originele echt gezien heeft, die nog steeds in gebruik was in de Tempel van die tijd.

<http://www.jewish-quarter.org.il/atar-rovar.asp>

In de jaren (19)90 werden twee kleine **zilveren boekrollen** gevonden in een oude tombe op Ketef Hinnom (schouder van Hinnom) aan de zijde van de Vallei van Hinnom. Na ontrolling door het Israel Museum, vond men dat ze de priesterlijke zegeningen bevatten van Numeri 6:24-26. Daterend uit de 7^{de} eeuw v.C., zijn dit de oudste gedeelten van de Schrift die nog bestaan, en ze dateren 500 jaar ouder dan de Dode Zee Rollen. (“Jerusalem: Silver Plaques Inscribed with the Biblical Priestly Benediction”, Archaeological Sites No. 1, Israel Ministry of Foreign Affairs, July 29, 1998, <http://www.mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/History/pages/Archaeological%20Sites%20in%20Israel%20-%20Jerusalem%20-%20Silver.aspx> April 27, 2010).

In maart 2008 kondigde de Israel Antiquities Authority aan dat voor het eerst in de geschiedenis van archeologisch onderzoek van Jeruzalem, overblijfselen van de Eerste Tempel periode gevonden werden, vlak bij de Tempelberg.

“Een rijke laag van vondsten uit het latere gedeelte van de Eerste Tempel periode (8^{ste} - 6^{de} eeuw v.C.) werd ontdekt in archeologische uitgravingen naast het plein van de Westelijke Muur. ... De Israel Antiquities Authority heeft de opgravingen geleid gedurende de laatste twee jaar onder de directie van archeoloog Shlomit Wexler-Bdolah en Alexander Onn, in samenwerking met de Western Wall Heritage Foundation. ...” (“First Temple Building Remains Found Near Temple Mount,” Arutz Sheva, Israel National News, March 17, 2008).

In december 2011 werd **een zegel geassocieerd met rituele zuiveringsrituelen** in de Tweede Tempel gevonden.



Het zegel werd ontdekt tijdens opgravingen onder de Robinsonboog naast de Tempelberg. Het zegel, met de Aramese woorden “Zuiver voor God”, werd gevonden in een bodem die dateert van vlak vóór de eerste eeuw n.C..

<http://www.biblicalarchaeology.org/daily/news/jerusalem-seal-gives-evidence-for-temple-ritual/>

Archeologen Eli Shukron van de Israel Antiquities Authority en professor Ronny Reich van de Universiteit van Haifa, zei: “Het vormt direct archeologisch bewijs voor de activiteit van de Tempelberg en de werking van de Tempel tijdens de Tweede Tempel periode” (“Seal Found in Temple Mount Excavation”, Jewish Press, Dec. 26, 2011).



De Titusboog. Buiten het land Israël zelf, is er een krachtig bewijs in Rome voor de Tweede Tempel en zijn verwoesting overeenkomstig Jezus' profetie. Het was een Romeins leger dat de Tempel verwoestte onder de leiding van Titus, en de artefacts werden getransporteerd naar Rome. Titus werd keizer, en in 85 n.C. werd een monumentale boog gebouwd als herinnering aan zijn overwinning over de Joden. Een bas-reliëf binnen de boog beeldt de buit af van Jeruzalems val. Duidelijk zijn te zien de menorah en de zilveren trompetten (Zie plaatje hogerop).

Dit 1900 jaar oude monument staat daar dus als een stille getuige van de accurateheid van bijbelse profetie, want de afgebeelde verwoesting was bijna een halve eeuw eerder geprofeteerd door de Heer Jezus Christus in Lukas 19:41-44:

“En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend” (Lukas 19:41-44)..

Men kan de Bijbel en zijn beschrijving van Israël's geschiedenis niet geloven, maar niemand kan zeggen dat er geen waar bewijs is.

Lees ook:

“De Geschiedenis v.d. Tempelberg” : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Tempelberg-geschiedenis.pdf>