

# Vorbereiding voor de herbouw van de Joodse Tempel

[http://wayoflife.org/index\\_files/preparation\\_for\\_rebuilding\\_jewish\\_temple.html](http://wayoflife.org/index_files/preparation_for_rebuilding_jewish_temple.html), 21-11-2012

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Het volgende komt uit de nieuwe editie van *Understanding Bible Prophecy* (<http://www.wayoflife.org/publications/abss.html>), een van de cursussen van de Advanced Bible Studies Series gepubliceerd door Way of Life Literature. Een van de nieuwe secties van de cursus is "Bible Prophecies Being Fulfilled Today", en daaruit komt onderhavige studie. De nieuwe editie van *Understanding Bible Prophecy* (september 2012) is helemaal herschreven en significant uitgebreid.

"Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet" (2 Thessalonicenzen 2:3-4).

Een ander teken van de eindtijd is de voorbereiding voor de bouw van de Derde Tempel. De Tempel wordt genoemd in profetieën die betrekking hebben op de Antichrist. Zie Daniël 9:27; Mattheüs 24:15; 2 Thessalonicenzen 2:4.

De eerste tempel werd gebouwd door Salomo en de tweede tempel werd gebouwd door Nehemia, en deze laatste werd later vergroot door Herodes de Grote.

Vandaag wordt in Israël een bezoeker van alle kanten herinnerd aan de Tempel. Hij staat zelfs op muntstukken. De 1/10 Sjekel beeldt een menora af. De 1/2 sjekel heeft een lier van het type dat gebruikt werd in de Tempel. De menora is ook het symbool van de Israëlitische Knesset (parlement). Er staat een groot exemplaar buiten aan de hoofdingang van de Knesset en een andere in een kleine tuin aan de ingang aan de hoofdweg.

Sinds de jaren (19)80 is het idee van het bouwen van de Derde Tempel snel in populariteit toegenomen onder de joodse burgers van Israël. In 1986 schreef David Shipler in zijn boek *Arab and Jew*: "Tijdens mijn vijf jaren in Jeruzalem [1979-1984], evolueerde het idee van de bouw van de Derde Tempel, op de plaats van Al-Aqsa- en de Rotskoepelmoskee, van een wilde notie van een erg klein aantal militanten aan de zelfkant, naar een doelgerichte, gevestigde rechttervleugel". Tegen 2003 toonde een opiniepeiling van de *Jerusalem Post* aan dat 80% van de joden in Israël de Tempel wilden teruggebouwd zien worden.

Sinds 1994 organiseerde de "Woman in Green"<sup>1</sup> beweging een mars rond de Tempelberg in erkenning van Risha B'Av, de dag van treurnis over de verwoesting van de Joodse Tempel. De mars begint met het lezen van het boek Klaagliederen tegenover het Amerikaanse Consulaat en gaat dan verder rond de muren van de Oude Stad heen. Duizenden namen deel aan de mars in juli 2012. Nadia Matar, de leidster van Woman in Green, vertelde aan Arutz Sheva TV: "Wij wandelen rond de



Moderne Sjekels (geslagen in 1985)

<sup>1</sup> Zie <http://www.womeningreen.org/>.

oude stad om te zeggen dat Jeruzalem van ons is. De Tempelberg is van ons. Zoals de bruid rond de bruidegom gaat zo gaan wij rond de Tempelberg, waarmee we onze loyaliteit en liefde betonen aan Jeruzalem. ... Allemaal samen zeggen wij dat het land Israël van ons is, en we bidden voor de dag dat Tisha B'Av zal veranderen van een vastendag in een vakantiedag, wanneer we allen naar de Tempelberg kunnen dansen”.

In maart 2010 verschenen posters voor de bouw van de Derde Tempel op bussen die de oost-Jeruzalemse routes afleggen. De posters, gesponsord door de “Our Land of Israel” beweging, gaven een afbeelding van de Tempel die de plaats inneemt van de Al-Aqsa- en de Rotskoepelmoskeeën, en daarbij deze Hebreeuwse frase: “Moge de Bais Hamikdosh [Tempel van Jeruzalem] spoedig herbouwd worden in onze dagen”. Een leider van Our Land of Israel, Baruch Marzel, zei: “Wij vertegenwoordigen de waarheid, tegen iedereen, en zeggen luidop wat elke jood gelooft: dat de Derde Tempel onmiddellijk moet gebouwd worden op de Tempelberg en dat de moskee daar niet mag zijn” (*Jerusalem Post*, 29 mei 2010). Naar verwachting veroorzaakten de posters een storm van protest van moslims en ze werden na een paar dagen verwijderd.

In de late jaren (19)60 werd de “Temple Mount Faithful”<sup>2</sup> (Tempelberggetrouwen) opgericht om de Tempel te herbouwen. Hun leider, Gershon Salomon, is een afstammeling van Rabbi Avraham Shlomo Zalman Zoref, die in de vroege 19<sup>de</sup> eeuw een van de pioniers was van de moderne beweging om zich voor te bereiden op de herbouw van de Tempel. Zoref zond zelfs een van zijn zonen overzee om de “tien verloren stammen” van Israël te lokaliseren, maar aan het leven van de rabbi kwam vroegtijdig een einde toen hij vermoord werd door Arabieren. De achterkleinzoon Salomon is een militaire officier die meevocht in de meeste van Israëls moderne oorlogen, te beginnen met de Onafhankelijkheidsoorlog. Tijdens een strijd in 1958 op de Golanhoogte, een strijd waarbij zijn compagnie van 120 soldaten in een hinderlaag kwam van duizenden Syriërs, werd Salomon overreden door een tank en ernstig gewond (hij beweert dat hij in feite stierf). Toen de Syriërs op het punt stonden op hem te schieten om zeker te zijn dat hij dood was, liepen zij plotseling weg en lieten het slagveld in handen van de kleine compagnie Israëli's. De Syriërs rapporteerden later de VN-officiërs dat zij duizenden engelen hadden gezien rondom Salomon. Hij zegt dat hij tijdens die ervaring het licht van God zag en hij wist dat hij nog werk te doen had, en dat was de herbouw van de Tempel en de voorbereiding van de “komst van Messiah ben David”. Salomon was een van de soldaten die de Tempelberg bevrijdden in 1967.



De Temple Mount Faithful heeft plannen voorbereid voor de Tempel en zij construeren attributen voor de werking ervan. Sinds 1989 hebben zij getracht een grote steen te plaatsen op de Tempelberg als de hoeksteen van de Derde Tempel. (De eerste steen werd gestolen en werd in 2001 vervangen door twee stenen). Elk jaar gaan zij met die stenen op een truck in parade door Jeruzalem om ondersteuning te vinden voor hun doelstelling.

In 1986 werd het Tempelinstituut gesticht met als doel: “te zien dat Israël de Heilige Tempel herbouwt op de berg Moria in Jeruzalem”. De stichter en directeur van het Tempelinstituut, Rabbi Yisrael Ariel, was een lid van de eenheid paratroepen die de Tempelberg heeft bevrijd.

Zoals de Temple Mount Faithful (maar met competitieve plannen) prepareert het Tempelinstituut attributen om gebruikt te worden in de nieuwe Tempel. Met hoge uitgaven (\$20 miljoen werd tot dusver geschonken) en gebaseerd op extensief onderzoek, maakten zij de gewaden van de priesters, de gouden kroon van de hogepriester die \$30.000 kost, de borstplaat van de hogepriester met zijn 12 kostbare stenen met daarin gegraveerd de namen van de stammen van Israël, een koperen wasbekken, een wierookaltaar, zilveren bazuinen, vergulde en verzilverde sjofars, harpen, en veel andere dingen.

<sup>2</sup> Zie <http://www.templemountfaithful.org/>.

Van bijzonder belang is de grote menora die gemaakt werd uit 95 pounds zuiver goud, met een waarde van \$2 miljoen. In december 2007 werd de menora verhuisd naar een buitenlocatie op het Westerse Muur Plein tegenover de Tempelberg. Voorheen had hij gestaan in de oude Romeinse Cardo. Het plan is de menora nog dichterbij de Tempelberg te verhuizen en hem uiteindelijk in de Derde Tempel te plaatsen. Het Tempelinstituut vergeleek de 2007-opdracht van de menora in zijn nieuwe locatie, met de Titusboog in Rome 1900 jaar geleden. Toen bewoog de menora weg van de Tempel, terwijl hij vandaag terug naar de Tempel toe beweegt.

Het Tempelinstituut construeert een model op ware grootte van de Tempel (25.000 m<sup>2</sup>) nabij de Dode Zee voor de opleiding van priesters.

In juli 2012 publiceerde het Tempelinstituut een video met de titel "The Children Are Ready" (De kinderen zijn gereed) waarin kinderen te zien zijn die een model van de Derde Tempel bouwen op een Israëliisch strand.

Zowel het Temple Mount Faithful als het Temple Institute hebben steun gekregen van christenen, in het bijzonder van charismaten. Het Temple Mount Faithful, bijvoorbeeld, werd fel gepromoot door Pat Robertson's *700 Club*. Niettegenstaande de Bijbel zegt dat het de Antichrist is die de Derde Tempel zal bezetten, hebben deze goedgelovige, emotiegeleide christenen miljoenen dollars in het project gestoken. De apostel Paulus werd vervolgd door de Christus-afwijzende Farizeeën, maar deze moderne christenen vatten de handen van de afstammelingen van de Farizeeën in geestelijke projecten. Wij geloven dat Christenen Israël zouden moeten zegenen, niet vervloeken, maar dat betekent niet dat wij hun eigen afvalligheid zouden moeten ondersteunen. De beste manier om het Tempelinstituut te zegenen is het Evangelie te prediken aan zijn leden.

In de joodse traditie wordt de herbouw van de Tempel geassocieerd met de komst van de Messias. Volgens de Maimonides (ook Rambam genoemd), de hoogste rabbinale autoriteit, is elke jood die begint met de herbouw van de Tempel een potentiële Messias. Shimon ben Kosiba werd een Messias beschouwd in de tweede eeuw toen hij een revolte leidde om Jeruzalem terug in te nemen en de Tempel te herbouwen. Hij werd *Bar Kokhba* ("Zoon van de Ster") genoemd gebaseerd op de Messiaanse profetie in Numeri 24:17, en er werd een munt geslagen met een afbeelding van de Tempel met de Ark van het Verbond binnenin en de Messiaanse ster op het dak.

Door deze traditie is het eenvoudig te zien hoe de Antichrist zal aanzien worden als de Messias!