

Taizé geeft “Muziek van eenheid en vrede” uit

http://www.wayoflife.org/friday_church_news/16_11.php , 13-03-2015

Vertaling & plaatjes door M.V.



Taizé (uitgesproken tèzé), een oecumenische monastieke in de voorhoede van contemplatief gebed, heeft een collectie van chants uitgegeven met de titel “Muziek van eenheid en vrede” (plaatje bovenaan).

Gevestigd in Bourgondië, Frankrijk, bestaat de gemeenschap uit ongeveer 100 zogenaamde “celibataire broeders” uit verschillende landen en denominaties, inbegrepen Rooms-katholieken, Lutheranen, Anglicanen en Gereformeerden. Zij beoefenen Katholieke en Orthodoxe vormen van contemplatieve spiritualiteit, zoals stilte, centreren op gebed en het mediteren met iconen. Terwijl de Taizé-gemeenschap op zich erg klein is, heeft de Taizé-filosofie kerken over de hele wereld beïnvloed, en Taizépersoneel stond in de voorste gelederen bij oecumenische ondernemingen. Honderdduizenden jonge mensen van over de hele wereld stromen daar naartoe, en duizenden congregaties van over de hele wereld houden Taizé-contemplatieve gebedsdiensten en zingen Taizéliederen.



Taizé is een belangrijke kracht voor het oecumenisme. Stichter Roger Schutz participeerde in het Tweede Vaticaans Concilie, en paus Johannes Paulus II bezocht Taizé in oktober 1986.

Sinds de dood van Schutz (hij werd vermoord door een verwarde vrouw tijdens een Taizé dienst), werd de gemeenschap geleid door een Rooms-katholiek priester, Alois Loeser genaamd.

De Taizé diensten zijn niet-dogmatisch en niet-gezaghebbend. Er is geen prediking. “Ze dicteren niemand wat mensen moeten geloven. Er zijn geen geloofsbelijdenissen vereist. Er worden geen

preken gegeven. Men moet daar geen emotionele evangelical-stijl reddingsgetuigenissen verwachten”.

Schutz beschreef de filosofie van Taizé als “Samen zoeken – geen spirituele meesters willen worden die opdringen; God dringt nooit op. Wij willen liefhebben en luisteren, wij willen eenvoud” (“Taizé,” Religion and Ethics Newsweekly, Sept. 20, 2002).



Iconen,
kruisbeelden,
kaarsen,
schemerduis-
ter,
wierook,
zijn erg in
trek!



Dit is blind mysticisme, los van het gezag van de Schrift. Dit heeft niets te maken met het bouwen van de ware kerk van Christus; het is de bouw van het Geheimenis Babylon.

Taizé’s niet-doctrinale oecumenische Christendom wordt gevoed door mystieke praktijken. Een “schemerachtige middeleeuwse” atmosfeer wordt gecreëerd middels het gebruik van zulke dingen als kaarsen, iconen en wierook (*Vancouver Sun*, April 14, 2000).

Het doel is “aanbidders” in een meditatieve staat te brengen, “naar een plaats boven woorden, een plaats van gewoon *zijn*”. Er is veel repetitiviteit, met “één-lijn Taizé harmonieën die elk tot 15 keer herhaald worden”.

Katholiek contemplatief gebed is door het “evangelicalisme” geraasd in de laatste 20 jaar, zoals wij gedocumenteerd hebben in *Evangelicals and Contemplative Prayer*, verkrijgbaar als gratis e-book hier : http://www.wayoflife.org/free_ebooks/evangelicals_and_mysticism.php.

Eerder verscheen:

- Taizé groeit in populariteit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Taize.pdf>
- Over Contemplatief gebed: <http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>

Lees ook:

- Bijbelgetoetste kritiek op Taizé: <http://www.rejoicenow.nl/page/taize-dwaalleer>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm