

# Wat was er *niet* in de Tabernakel?

[http://wayoflife.org/index\\_files/what\\_was\\_not\\_in\\_the\\_tabernacle.html](http://wayoflife.org/index_files/what_was_not_in_the_tabernacle.html), 10-7-2014

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling en plaatje door M.V.



Het is leerzaam te overdenken wat er *niet* in de Tabernakel was.

## Er was geen stoel

*Dit doet ons eraan denken dat het werk van de levitische priesters nooit af was.*

De offers konden geen redding brengen; ze wezen enkel vooruit naar de redding die er zou komen door Christus; redding was niet gecompliceerd totdat Jezus op het kruis riep: “Het is volbracht” net voordat Hij de geest gaf in de dood (Johannes 19:30).

Hebreeën 10:11-12: “En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God”.

*Het feit dat er geen stoel was doet ons eraan denken dat de gelovige priester altijd overvloedig zou zijn in het werk van de Heer.*

1 Korinthiërs 15:58: “Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere”.

Het leven is te kort om lui te zijn of om zich terug te trekken uit het werk van de Heer. Sluimer produceert zowel fysieke als geestelijke armoede.

Spreuken 24:33-34: “een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen, zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man”.

1 Thessalonicenzen 5:6-8: “Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen ‘s nachts en zij die dronken zijn, zijn ‘s nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm”.

*Het feit dat er geen stoel in de tabernakel stond doet ons eraan denken dat de gelovige altijd klaar moet zijn voor de wederkomst van de Heer.*

De imminente wederkomst van Christus is een belangrijke leer van het Nieuwe Testament. Waar Christendom betekent u tot Christus te keren, weg van de afgoden (bekering en geloof), om Hem te dienen in deze huidige wereld, altijd uitkijkend naar Zijn wederkomst.

1 Thessalonicenzen 1:9-10: “Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te

dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn”.

## **Er was geen vloer**

De vloer van de tabernakel was het stof van de blote grond.

Numeri 5:17: “De priester moet heilig water in een aarden pot nemen en van het stof dat op de vloer van de tabernakel ligt, moet de priester wat nemen en in het water doen”.

De priesters in de heilige plaats waren omringd door symbolen van de opstandingsheerlijkheid van Christus, maar hun voeten stonden nog steeds op deze wereld.

Dit is een afbeelding van het christelijke leven. De gelovige is gezeten in hemelse plaatsen samen met Christus (Efeziërs 2:6), maar hij leeft nog steeds in deze gevallen wereld. De gelovige moet de oude mens uittrekken en zich met de nieuwe mens bekleden (Kolossenzen 3:9-10), maar de oude mens is nog steeds present en moet in de praktijk afgelegd worden, elke dag (Efeziërs 4:22-24). De gelovige werd bevrijd van Satans macht en overgezet in Christus' koninkrijk (Kolossenzen 1:13), maar hij leeft nog steeds in de wereld waarvan Satan de vorst is (Efeziërs 2:2) en hij moet nog steeds de volle wapenrusting van God aandoen om de duivel te kunnen weerstaan (Efeziërs 6:11). De gelovige bezit eeuwige verlossing, maar hij leeft vandaag in een gevallen wereld en zucht om bevrijd te worden van dit lichaam (Romeinen 8:22-23). De gelovige is niet in het vlees maar in de Geest (Romeinen 8:9), maar het vlees is nog steeds present en als we niet in de Geest wandelen, dan vervullen we de begeerten van het vlees (Galaten 5:16-17). Voor de gelovige is het lichaam dood, en de Geest is leven (Romeinen 8:10), maar het lichaam is nog steeds levend en wordt genoemd: “het lichaam van deze dood” (Romeinen 7:14). De gelovige heeft eeuwige rust (Hebreeën 4:10), maar hij is ook betrokken in uiterst hevige geestelijke oorlogvoering (Efeziërs 6:10-18).

“De hemelen werden geopend boven ons hoofd. We aanbidden en converseren met God in de hoogste heerlijkheid. En toch zijn onze leden hier op aarde, en we wandelen te midden van een zuchtende schepping, in een wereld geschonden door zonde, bedorven door de aanwezigheid en macht van de dood, nog steeds onder de vloek liggend, en doortrokken over zijn hele lengte en breedte door het pad van de slang. ... Geen wonder dat Gods volk zulke vreemde en gemengde ervaringen heeft. In één zin zijn zij reeds opgewekt met Christus, in een andere zin verwachten zij de opstanding. ... Zulke zijn de ervaringen van Gods volk, in de huidige dispensatie, terwijl de tabernakel van de heerlijkheid verbonden is met het pad van de wildernis” (Henry Soltau, *The Tabernacle the Priesthood and the Offerings*).

Het feit dat er geen vloer was in de tabernakel onthult de dwaling van het monasticisme (kloosterwezen). God heeft Zijn volk niet onderricht om zich te isoleren van de wereld. Dit is precies het tegenovergestelde van wat Christus heeft bevolen (Mattheüs 28:19-20; Markus 16:15).

Wij horen Jezus' voorbeeld na te volgend. Hij begaf Zich tussen de zondaars van deze wereld om ze te kunnen redden. Hij werd een vriend van zondaars genoemd, maar Hij zondigde niet met zondaars. Paulus leerde dat wij niet uit de wereld moeten gaan door alle associaties met zondaars te verbreken.

1 Korinthiërs 5:9-10: “Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan”.

In contrast met de tabernakel had de Tempel van Salomo een vloer (1 Koningen 6:30). Dit wijst op de eeuwige regering van Christus. Dan zal Zijn volk wonen in onsterfelijke lichamen, zonder inwonende zonde en geen mogelijkheid tot besmetting. Er zal heerlijkheid zijn vanbinnen en vanbuiten! De straten van het Nieuwe Jeruzalem zijn geplaveid met goud (Openbaring 21:21).

## **Er was geen venster**

Er was geen natuurlijk licht in de tabernakel. Eens dat de priester de heilige plaats binnenging om te aanbidden en zijn dienst te verrichten voor de Heer, viel het gordijn van de deur terug in zijn plaats en hij was afhankelijk van de lampenstandaard voor licht.

Evenzo is in de dienst van Christus de gelovige afhankelijk van de Heilige Geest en Gods Woord en hem is niet toegestaan dit te vermengen met de filosofieën van de wereld. Wij horen ons te verheugen in de wet van de Heer en elke raad van de goddelozen af te wijzen (Psalm 1:1-2). Wij moeten oppassen voor de filosofie en traditie van mensen (Kolossenzen 2:8).

Liberaal theologen en de evangelicals die door hen beïnvloed zijn, begaan een ernstige fout wanneer zij, bijvoorbeeld, Genesis 1-3 interpreteren middels de principes van Darwiniaanse evolutie, Genesis 6-8 interpreteren middels Babylonische fabels, het Mozaïsche aanbiddingssysteem interpreteren middels antiek paganisme, en het Nieuwe Testament interpreteren middels gnosticisme”.

Net zoals de priester afhankelijk was van de olie in de lampen om licht te ontvangen is de gelovige afhankelijk van de Heilige Geest voor verlichting. Enkel door de Geest kunnen we de Bijbel juist interpreteren. We moeten ons op Hem werpen voor hulp. Hij heeft beloofd om te helpen en ons te leiden in de waarheid als wij gehoorzame harten hebben en voortgaan in Gods Woord.

Johannes 7:17: “Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek”.

Johannes 8:31-32: “Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken”.

Wetend dat wij afhankelijk zijn van de Heilige Geest, moeten wij niet steunen op ons eigen begrip (Spreuken 3:5-6). In plaats daarvan moeten we wijsheid zoeken zoals mensen zoeken naar zilver, en God smeken om wijsheid, wat wijst op een vastberaden passie voor waarheid. Dan vinden we wijsheid.

Spreuken 2:1-9: “Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt, <sup>2</sup> om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, <sup>3</sup> ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, <sup>4</sup> als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, <sup>5</sup> dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen, de kennis van God vinden. <sup>6</sup> De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht. <sup>7</sup> Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed, Hij is een Schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, <sup>8</sup> opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van Zijn gunstelingen. <sup>9</sup> Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen, en billijkheid, op elk goed spoor”

## **Er waren geen party band, geen komedianten, geen vermakelijkheden**

De aanbidding van de Heer, zoals gepresenteerd in de Schrift, is gekenmerkt door eenvoudigheid en plechtigheid en heiligheid en complete afscheiding van de wereld. Er is daarbij niets wat de onwedergeboren mens aantrekt, niets dat appelleert op het vlees, niets gemodelleerd naar de wereld.

Hoe anders is dan de hedendaagse aanbidding met zijn party atmosfeer en zijn vele elementen die ontleend zij van de vuile wereld van seculiere rock om het “zoekervriendelijk” te maken.

Ik denk aan de National Pastors’ Conference in San Diego, California, dat ik bijwoonde middels een perskaart in 2009. Deze werd gesponsord door Zondervan en InterVarsity Press, twee van de grootste en invloedrijkste “evangelicale” christelijke uitgeverij, en op het programma stonden de meest populaire evangelicale leiders, en er was ook een oorverdovende rock & roll “worship”, compleet met rook en lichten, en stand-up comedy routines. (Zie het gratis eBook *The Emerging Church Is Coming* voor een rapport over deze conferentie, downloadbaar hier:

[http://www.wayoflife.org/free\\_ebooks/emerging\\_church.php](http://www.wayoflife.org/free_ebooks/emerging_church.php)).

De gemengde menigten in contemporaine kerken, die samengesteld zijn uit ware heiligen, “nominale”, onwedergeboren christenen, en door-en-door ongelovigen, verachten Gods eenvoudige manna en verlangen naar de komkommers, watermeloenen, prei, uien en de knoflook van Egypte naar de wijze van de gemengde massa die het oude Israël uit Egypte volgde (Numeri 11:5).

Vele “fundamentalistische” bijbelgelovige kerken zijn nog maar een stap verwijderd van de door-en-door contemporaine exemplaren, met grote-naam predikers en lichaam-zwiepende rock, die zij ontleend hebben aan de één-wereld-kerk.

In de jaren (19)50, bracht dr. M.R. DeHaan de volgende waarschuwing over wat er gebeurde in zijn dagen, aan de dageraad van de neo-evangelical contemporaine beweging:

“Herinner u ook dat het brood op de tafel met de wierook het enige was op de tafel als het voedsel van de priesters. Er waren geen sausen, kruiden, pickles, olijven, complexe salades of taart; enkel brood. Wij zijn ver afgedwaald van deze eenvoudige formule vandaag. In plaats dat gelovigen samenkomen voor gemeenschap rond de Heer Jezus Christus, het Brood des Levens, zonder al die buiten de zaak staande paraferalia, en gewoon om gevoed te worden door Zijn Woord, hebben we al te dikwijls onze diensten omgevormd tot een soort carnaval. ... En dan verwonderen wij ons over de wereldlijkheid en de holheid van christenen vandaag. Wij hebben pickles, olijven, radijzen, en fijn gekruide extra's toegevoegd, en hebben het Woord des Levens verbannen tot een bijschotel, die weinigen willen aanraken” (DeHaan, *The Tabernacle*, 1955).

---

**Lees ook:**

- o De vloer van de Tabernakel: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Tabernakel-vloer.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)