

“De Schrift alleen is niet genoegzaam”

<https://feasite.org/scripture-alone-insufficient>, 19-12-2017

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Een prominent Rooms-katholieke priester handhaafde recent het katholieke geloof dat de Schrift alleen – los van de interpretatie en tradities van de Rooms-katholieke Kerk – niet genoegzaam is om een mens tot reddende kennis van Jezus Christus te brengen.

In een artikel, getiteld “Bijbel alleen?”, besprak pater David J. Endres het onderwerp van “*Sola Scriptura* – een waarmerk van de Protestantse Reformatie”, en argumenteerde zo:

“Dat vermits Schriftplaatsen kunnen geciteerd worden om veelsoortige overtuigingen te ondersteunen, zelfs tegenstrijdige, daarom bepaalde passages – in het bijzonder deze waarvan doctrine kan gededuceerd worden – geïnterpreteerd moeten worden door de Kerk” (*Catholic Digest*, “Bible Alone?” 31-10-2017).

Hij citeerde verschillende argumenten om zijn bewering te ondersteunen (zoals: de eerste-eeuwse kerk bezat niet de gehele canon; de apostel Johannes sprak liever persoonlijk tot gelovigen in plaats van alles op te schrijven wat hij hen wilde vertellen; etc.), maar toch ontkent elk van die argumenten hetgeen de Schrift zegt over zichzelf:

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2 Timotheüs 3:16-17).

En nergens in de Schrift vinden we een bijzonder religieus systeem als scheidsrechter [of uitdeler] van de Waarheid. Maar niettegenstaande dit feit, concludeert Endres:

“Katholieken, alhoewel zij het belang van de Schrift bevestigen, zien de Bijbel-alleen niet als genoegzaam voor een begrip van revelatie [= onthulling]”.

En hij voegt eraan toe:

“De Bijbel en traditie samen vormen Gods bron van communicatie tot de mensheid”.

Dit is de officiële leer van de Rooms-katholieke Kerk, en bijbelgelovige christenen vandaag moeten begrijpen dat deze leer niet veranderd is!

Lees verder:

- De Schrift is genoegzaam: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Door-God-ingegeven.pdf> .
- “Het geschreven Woord niet vergoddelijken”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/SchriftVergoddelijken.pdf> .
- Ga niet boven hetgeen geschreven staat: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor4-6.pdf> .
- Gods Woord de hoogste maatstaf: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bijbel-maatstaf.pdf> .
- Jezus zei: “Er staat geschreven”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geschreven.pdf> .
- Geen remawoord: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rema-logos.pdf> .