

***Jesus Calling (Dicht bij Jezus)* door Sarah Young: pas op voor buitenbijbelse communicaties!**

Door George Zeller, <http://www.middletonbiblechurch.org/christia/jesusca.htm>, november 2013

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Vorige maand verscheen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sarah-Young-Jesus-Calling.pdf>



Jesus Calling (bij ons: *Dicht bij Jezus*, 2011) is een populair godsdienstig dagboek van Sarah Young, in het Engels uitgegeven in 2004, door Thomas Nelson. Het bevat een ‘devotional’ voor elke dag van het jaar. De devotionals zijn geschreven in de eerste persoon “ik”, alsof Jezus sprak.

Velen hebben dit boek erg nuttig en inspirerend gevonden wanneer het gaat om praktisch christelijk leven. De auteur deelt sommige nuttige gedachten mee over het focussen op Christus en op Hem te vertrouwen in de dagelijkse wandel.

Niettegenstaande de positieve aspecten van dit boek, was ik erg bezorgd toen ik de Inleiding ervan las. Zodra daarover meer.

Nu, een van de sleutelkwesties waar gelovigen vandaag mee te maken krijgen is: Is de Bijbel geheel genoegzaam of niet? Is de Bijbel alles wat wij nodig hebben voor geloof en praktijk, of hebben we nog iets anders nodig? Is de Bijbel alles wat de gelovige nodig heeft, of schiet deze op bepaalde punten tekort? Hebben we nog iets bijkomends bij de Bijbel nodig, of is de Bijbel genoeg? Hebben wij bijkomende openbaringen nodig die niet in de Bijbel gevonden worden?

Een van de helderste verklaringen over de algenoegzaamheid van Gods Woord wordt gevonden in 2 Timotheüs 3:

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust”. (2 Timotheüs 3:16-17).

De uitdrukking “de Schrift ... is nuttig ... opdat de mens die God toebehoort **volmaakt** zou zijn, tot **elk** goed werk **volkomen toegerust**”, is niet mis te verstaan.

Gods Woord heeft alles wat we nodig hebben om Jezus Christus te dienen. Niets ontbreekt. God weet wat wij nodig hebben en Hij voorziet hierin door Zijn Woord. Gods Woord is geheel genoegzaam.

Sarah Young schreef in haar Inleiding (blz. xi): “Ik wist dat God door de Bijbel tot mij sprak, maar ik verlangde naar meer” [NL-weergave *Dicht bij Jezus*]. Voor haar was de Bijbel niet genoeg; zij had meer nodig. Zij apprecieerde wel wat God communiceerde via de Bijbel, maar zij smachtte naar bijkomende communicaties, bijkomende openbaringen. Hierna volgt hoe zij het beschreef:

**Uit pagina xi van de Inleiding in *Jesus Calling*,
hier in de Nederlandse vertaling van *Dicht bij Jezus*:**

“Ik begon in het boek *God Calling*, een christelijk dagboek van twee anonieme ‘luisteraars’. Deze vrouwen hadden de gewoonte om in stilte in Gods nabijheid te wachten, met pen en papier in de hand, om de boodschappen die zij van Hem ontvingen op te schrijven. De boodschappen zijn in de eerste persoon geschreven, met God als Ik-figuur. ...

Het jaar daarop begon ik me af te vragen of ik misschien ook woorden van God kon ontvangen tijdens mijn stille tijd met Hem. Ik had jarenlang gebedsboekjes bijgehouden, maar dat was eenzijdige communicatie geweest. ... **Ik wist dat God door de Bijbel tot mij sprak, maar ik verlangde naar meer.** ... Ik besloot om met mijn pen in de hand naar God te luisteren en op te schrijven wat ik dacht dat Hij zei. De eerste keer dat ik het probeerde, voelde het vreemd, maar ik kreeg een boodschap. ...

Al snel kwamen de boodschappen gemakkelijker en ik kocht een speciaal aantekeningenboekje om deze woorden op te schrijven. ... Nog steeds krijg ik persoonlijke boodschappen van God wanneer ik me op Hem richt”.

De devotionals zijn deze persoonlijke boodschappen waarvan zij beweert dat ze die van God ontving, en vandaar dat ze in de eerste persoon geschreven zijn, alsof ze gesproken zijn door Jezus. Sarah Young zegt dat zij nieuwe communicaties en nieuwe openbaringen van God ontvangen heeft, waardoor ze zelf claimt een direct kanaal te zijn door wie God vandaag tot ons spreekt. Alhoewel zij deze boodschappen niet ziet als dat ze de Bijbel tegenspreken, ziet zij ze wel als toegevoegde communicaties die God speciaal aan haar gegeven heeft, opdat zij deze zou **doorgeven aan anderen**. Dit zijn extra-bijbelse openbaringen!

Alhoewel zij het niet zegt, beweert ze in feite een **profetes**¹ te zijn die directe boodschappen krijgt van Jezus Christus, en dat zij ze precies neerschrijft zoals Hij ze heeft gegeven.

Op twee plaatsen trachtte Sarah Young deze verbazingwekkende beweringen wat te neutraliseren. Op blz. xi schreef ze: “**Ik wist dat mijn schrijfsels niet op dezelfde manier geïnspireerd waren als de Schrift, maar ze hielpen mij om dichter naar God te groeien**” [NL-weergave *Dicht bij Jezus*]. Maar als dit directe communicaties van God zijn, waarom zouden ze dan niet geïnspireerd zijn? Ontving zij werkelijk boodschappen van God of niet? Op blz. xiii schreef ze: “**De Bijbel is, uiteraard, het enige onfeilbare Woord van God; wat ik schrijf moet met die onveranderlijke maatstaf kloppen**” [NL-weergave *Dicht bij Jezus*]. Maar opnieuw: als deze communicaties direct van Jezus kwamen, zouden ze dan niet inerrant, zonder fouten moeten zijn? Wij appreciëren Sarah Young’s verlangen de Bijbel te verheffen boven haar openbaringen, maar we hebben belangrijke bezwaren over haar claims dat zij directe communicaties zou ontvangen hebben vanuit de hemel.

Zorgvuldige bijbelstudenten hebben altijd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen **openbaring** (de waarheid die God onthulde door Zijn gekozen profeten en bijbelschrijvers) en **verlichting** (God die licht werpt op de Schrift zodat Zijn volk de waarheid begrijpt). God geeft vandaag geen nieuwe openbaring omdat Hij ons reeds Zijn Woord heeft gegeven, en Hij heeft strenge waarschuwingen gegeven over het toevoegen aan of afnemen van dit lichaam van waarheid (Deuteronomium 4:2; Spreuken 30:6; Openbaring 22:18-19). Vandaag, door de verlichtende bediening van de Heilige Geest, kan de Heer Zijn kinderen Zijn Woord helpen te begrijpen en toe te passen in hun dagelijkse situaties. Wij hebben geen nieuwe boodschappen van God nodig, maar wij hebben hulp en verlichting nodig door de Geest om de door God geïnspireerde Schriften te begrijpen en toe te passen (2 Timotheüs 3:16) die God ons reeds gegeven heeft.

De gave van **profetie** is weggedaan (1 Korinthiërs 13:8)¹. De apostelen en profeten legden het **fundament** (Efeziërs 2:20)². Zij waren nodig in de kindertijd van de kerk, maar toen de Schriften werden gecompleteerd, was de gave van profetie niet langer nodig. Gods Woord is geheel genoegzaam; we hebben niets méér nodig.

¹ Zie “Zijn er nog profeten vandaag?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetenVandaag.pdf>

² Zie “Zijn er nog apostelen vandaag?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hoeveelApostelen.pdf>

Het sleutelpunt is dus de **genoegzaamheid** van het Woord van God. Is dat werkelijk zo? Is dat alles wat wij nodig hebben, of moet er nog iets bijkomends zijn? Ontbreekt het in de Bijbel aan vitale informatie die gelovigen moeten weten?

1) Christus beloofde de apostelen dat de “Geest van de waarheid” hen zou leiden in **alle waarheid** (Johannes 16:13). De Geest leidde hen in alle waarheid en deze waarheid werd geïncorporeerd in de nieuwtestamentische Geschriften. Wat hebben wij meer nodig?

2) Paulus vertelt ons dat de door God geïnspireerde Geschriften nuttig zijn om “daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust”. (2 Timotheüs 3:16-17). Wat hebben wij meer nodig?

3) Petrus zegt dat we een zekerder woord van profetie hebben dan zelfs het ooggetuigeverslag van een apostel, namelijk het door de Geest gedreven, onfeilbare Woord van God (2 Petrus 1:16-21). Wat hebben wij meer nodig?

4) Judas zegt ons dat wij moeten “strijden voor het geloof [= het lichaam van waarheid] dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is”. Dit lichaam van waarheid werd eens en voor altijd aan de heiligen geopenbaard in de eerste eeuw en wordt, in geschreven vorm, vandaag gevonden in onze Bijbel. Wat hebben wij meer nodig?

5) Johannes plaatst een finale “punt” aan het eind van Gods voleindigde openbaring en waarschuwt ons om niets aan dit boek toe te voegen of af te nemen (Openbaring 22:18-19). Toen het finale woord door Johannes in Openbaring werd neergeschreven, markeerde dit de tijd dat de Bijbel (alle 66 canonieke boeken) gecompleteerd werd. Wat hebben wij meer nodig? De canon van de Schrift is afgesloten en wat God gesloten heeft hoort een mens niet meer te openen. Als God zegt “De Bijbel is genoeg!” laat dan geen mens zeggen “Wij hebben meer nodig!”

Dat velen zouden beweren visioenen en openbaringen van de Heer te hebben ontvangen is niet verrassend in het licht van 1 Johannes 4:1-3; 1 Timotheüs 4:1; 2 Timotheüs 3:13; 4:2-4; Mattheüs 7:15-24; 24:4-5. In deze laatste dagen vóór de komst van de Heer Jezus voor Zijn kerk (1 Thessalonicenzen 4:13-18), kunnen we een toename verwachten van subjectieve, empirische religie: “Dit moet waar zijn want het gebeurde met mij!” Wij echter moeten ons baseren op objectieve en absolute waarheid: “Dit moet waar zijn omdat God dit zo gezegd heeft in Zijn Woord”.

Vandaag hebben we nederige mannen nodig die ontzag hebben voor Gods Woord (Jesaja 66:2). Wij hebben vandaag geen nieuwe openbaring nodig. Wij moeten gehoorzamen en waardig wandelen op grond van de openbaringen die we reeds hebben! Wij hebben vandaag niet meer licht nodig. We zullen staan voor Christus en rekenschap moeten geven voor de manier waarop wij reageerden op het licht dat we hadden!

Spurgeon: Geen nieuwe openbaringen van God vandaag!

Ik heb veel fanatieke personen horen zeggen dat de Heilige Geest dit en dat aan hen openbaarde. Nu dat is nonsens. De Heilige Geest onthult niets dat nieuw is vandaag. Hij brengt oude dingen in onze herinnering. “Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb” [Johannes 14:26]. De canon van openbaringen is afgesloten; er moet niets meer aan toegevoegd worden. God geeft geen nieuwe openbaring, maar Hij bevestigt de oude. Wanneer ze vergeten is, en in de duistere kamer van ons geheugen ligt, haalt Hij ze tevoorschijn en reinigt Hij het plaatje, maar Hij schildert geen nieuwe openbaring. Er zijn geen nieuwe doctrines, maar de oude worden dikwijls opgewekt. Het is niet zo dat de Geest troost door enige nieuwe openbaring. Hij doet dat om ons overnieuw de oude dingen te vertellen; Hij brengt een nieuwe lamp voor het openbaar maken van de verborgen schatten in de Schrift; Hij ontsluit de sterke koffers waarin de waarheid lang heeft gelegen, en wijst ons op de geheime kamers gevuld met onnoemelijke rijkdommen; maar Hij munt geen nieuwe, want er is genoeg gedaan.

Gelovige! Er is in de Bijbel genoeg voor u om voor altijd naar te leven. Als u de leeftijd van Methusalach zou overtreffen, dan zou er geen nood zijn aan nieuwe openbaring; als u zou leven tot Christus wederkomt, dan zou er geen noodzaak zijn aan de toevoeging van een enkel woord;

als u zo diep zou gaan als Jona, ... dan zou er genoeg in de Bijbel staan om u te troosten, zonder één supplementaire zin.

Charles Haddon Spurgeon, *The New Park Street Pulpit*, Vol. I (1855), p. 38

Er is in zekere zin in de kerk een nood aan visie vandaag. Hoe meer we Christus zien zoals Hij is, hoe meer we zullen zijn zoals Hij (1 Johannes 3:2). Als we onze ogen fixeren op Christus zoals Hij gezien wordt in het geschreven Woord, en als we het oog gericht houden op Jezus (Hebreeën 12:1-2), dan zullen we de heerlijkheid van de Heer reflecteren naarmate onze levens zich aanpassen aan Zijn beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid (2 Korinthiërs 3:18).

Eén bijkomende opmerking op Sarah Young's dagboek. Toen ik door de pagina's heen ging, las ik erg weinig over het kruis en de opstanding. De identificatie van de gelovige met Christus in Zijn dood en opstanding zijn fundamentele waarheden om het christelijke leven te leven, zoals het volgende document aantoont:

The Christian Life and How It Is to be Lived, door George Zeller:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/christelijkeLeven.pdf> (vertaald).

Voor een vollediger discussie over hoe het kruis en het lege graf in verband staan met het christelijke leven, wil ik dit aanbevelen: *The Complete Green Letters*, door Miles Stanford:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Green-Letters.pdf> (vertaald).

Lees over Sarah Young ook:

Vorige maand verscheen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sarah-Young-Jesus-Calling.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm