

# J. C. Ryle en de toekomst van Israël

<http://www.middletownbiblechurch.org/reformed/rylejews.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling en voetnoten door M.V.



J. C. Ryle<sup>1</sup> (1816-1900) was een beroemde Engelse predikant. Spurgeon beschouwde hem als de beste man in de Kerk van Engeland. Hij staat in hoog aanzien bij gereformeerden, en terecht. Hij schreef meer dan honderd traktaten en pamfletten over leerstellige en praktische onderwerpen. Hij publiceerde een aantal boeken met preken en godvruchtige literatuur, waarvan vele vandaag nog steeds gelezen worden.

Wat onderwees Ryle met betrekking tot de toekomst van Israël? Beschouw de volgende geloofsverklaring die hij schreef (het klinkt zoals een dispensationalist het zou schrijven):

Ik geloof dat de Joden uiteindelijk opnieuw bijeenverzameld zullen worden, als een afzonderlijke natie, hersteld in hun eigen land, en bekeerd tot het geloof in Christus, nadat ze door grote verdrukking zijn gegaan (Jeremia 30:10-11; 31:10; Romeinen 11:25-26; Daniël 12:1; Zacharia 13:8-9). [J. C. Ryle, *Are You Ready For The End Of Time?* (Fearn, Scotland: Christian Focus, 2001) p. 9; herdruk van *Coming Events and Present Duties*].

In de volgende citaten maakt Ryle zijn positie over de toekomst van Israël erg duidelijk:

Christus zal wederkomen in kracht en grote heerlijkheid. ... Hij zal Zijn grote macht opnemen en een universeel koninkrijk oprichten. Hij zal de verstrooide stammen van Israël bijeenbrengen en hen andermaal in hun eigen land plaatsen. ... Zoals Hij letterlijk op een ezel reed, en letterlijk verraden werd voor dertig zilverlingen, en Zijn handen en voeten letterlijk doorboord werden, en Hij letterlijk onder de overtreders gerekend werd, en zijn kleed letterlijk verloot werd, en al wat de Schrift zegt zo werd vervuld, zo zal Hij ook komen, en letterlijk een koninkrijk oprichten, en letterlijk regeren over de aarde, omdat dezelfde Schrift heeft gezegd dat dit zo zal

---

<sup>1</sup> Op 10 mei 1816 werd John Charles Ryle geboren in Cheshire County, Engeland. Hij studeerde in Eton en ging daarna naar Oxford, waar hij in 1837 afstudeerde. In dat jaar vond Ryle redding en geloof in Christus. In 1841 werd J. C. Ryle aangesteld tot bedienaar in de Anglicaanse kerk (Kerk van Engeland). In 1880 werd Ryle als eerste bisschop benoemd van het nieuw opgerichte diocees van Liverpool. Doorheen zijn bediening werd hij bekend en geliefd als de verdediger van het evangelisch gereformeerde geloof, zoals uitgedrukt in de "Thirty-nine Articles of Religion", van de Kerk van Engeland. In februari 1900 ging de 83 jaar oude bisschop Ryle met rust, na vele jaren getrouwe dienst. Hij ging naar huis om bij de Heer te zijn op 10 juni 1900.

zijn (Handelingen 1:11; 3:19-21; Psalm 102:17; Zacharia 14:5; Jesaja 24:23; Jeremia 30:3,18; Daniël 7:13-14). [J. C. Ryle, *Are You Ready For The End Of Time?* (Fearn, Scotland: Christian Focus, 2001) pages 22-24; herdruk van *Coming Events and Present Duties*].

Ik smeed u om de profetische Geschriften opnieuw op te nemen, en te bidden dat u niet mocht dwalen bij het interpreteren van hun betekenis. Lees ze in het licht van deze twee grote poolsterren: de eerste en tweede advent<sup>2</sup> van Jezus Christus. De *eerste advent*: de afwijzing van de joden, de uitroeping van de heidenen, de prediking van het Evangelie als een getuigenis aan de wereld, en de uitrapping van de verkiezing der genade. De *tweede advent*: het herstel van de joden, het uitgieten van het oordeel op ongelovige christenen, de bekering van de wereld en de oprichting van Christus' koninkrijk op aarde. [J. C. Ryle, *Are You Ready For The End Of Time?* (Fearn, Scotland: Christian Focus, 2001) pages 47-48; herdruk van *Coming Events and Present Duties*].

Lezer, hoe groot soms de moeilijkheden ook zijn die vele delen van onvervulde profetieën omringen, twee dingen staan in mijn geest zo helder als een zonnestraal. Een van deze dingen is de tweede persoonlijke advent van onze Heer Jezus Christus vóór het Millennium. Het andere is de toekomstige verzameling van de joodse natie en hun herstel in hun eigen land. Ik zeg tegen niemand dat deze twee waarheden essentieel zijn voor redding, en dat iemand niet gered kan worden tenzij hij ziet met mijn ogen. Maar ik vertel iedereen dat deze waarheden volgens mij onderscheiden in de Schrift zijn neergezet en dat de ontkenning ervan net zo verbazend en onbegrijpelijk voor mijn eigen geest zijn als de ontkenning van de goddelijkheid van Christus. [J. C. Ryle, *Are You Ready For The End Of Time?* (Fearn, Scotland: Christian Focus, 2001) pages 112-115; herdruk van *Coming Events and Present Duties*].

Hierna enkele commentaren van Ryle over het belang van letterlijk interpreteren van profetie overeenkomstig de normale en natuurlijke betekenis van de taal:

Ik geloof dat de letterlijke betekenis van de oudtestamentische profetieën veel te veel verwaarloosd werd door de kerken, en veel te veel verwaarloosd wordt vandaag, en dat onder het foute systeem van vergeestelijking en het coulant maken van bijbelse taal christenen veel te dikwijls haar betekenis hebben gemist. [J. C. Ryle, *Are You Ready For The End Of Time?* (Fearn, Scotland: Christian Focus, 2001) p. 9; herdruk van *Coming Events and Present Duties*].

Ik geloof dat wij een arbitraire, roekeloze gewoonte van interpreteren hebben gekoesterd: met betrekking tot de eerste advent teksten een *letterlijke* interpretatie, en met betrekking tot de tweede advent teksten een *vergeestelijkte* interpretatie. Ik geloof dat wij "alles wat de profeten hebben gesproken" over de tweede persoonlijke advent van Christus niet goed begrepen hebben, net zomin als de joden iets begrepen hebben van de eerste advent. [J. C. Ryle, *Are You Ready For The End Of Time?* (Fearn, Scotland: Christian Focus, 2001) p. 46; herdruk van *Coming Events and Present Duties*].

Ryle stelt zich dan een situatie voor waarbij een christen getuigt tot een jood. De christen vertelt zijn joodse vriend hoe de oudtestamentische profetieën over de Messias (zoals Psalm 22, Jesaja 53, Micha 5, enz.) letterlijk werden vervuld door Christus. Dan vervolgt Ryle:

Maar veronderstel dat de jood u vraagt of u *alle* profetieën in het Oude Testament op hun eenvoudige letterlijke betekenis neemt. Veronderstel dat hij u vraagt of u gelooft in een letterlijke persoonlijke advent van de Messias in heerlijkheid om te heersen over de aarde, in een letterlijk herstel van Juda en Israël in hun land, een letterlijke herbouw en restoratie van Sion en Jeruzalem. Stel dat de onbekeerde jood u deze vragen stelt, welk antwoord hebt u dan voorbereid om hem te geven? Zou u hem durven vertellen dat oudtestamentische profetieën van deze aard niet letterlijk moeten begrepen worden? Zou u hem durven vertellen dat de woorden Sion, Jeruzalem, Jakob, Juda, Efraïm, Israël niet betekenen wat zij lijken te betekenen, maar op de *Kerk van Christus* betrokken moeten worden? Zou u hem durven vertellen dat het heerlijke koninkrijk en de toekomstige zegening van Sion, niets meer betekenen dan de graduele christianisering van de wereld door zendelingen en evangelieprediking? Zou u hem durven te vertellen dat u het "vlese-

---

<sup>2</sup> Advent: komst.

lijk” vindt een letterlijke herbouw van Jeruzalem te verwachten, en “vleselijk” een letterlijke komst van de Messias om te heersen te verwachten? O lezer, als u een mens bent met deze geest, let dan op wat u doet! Ik zeg opnieuw: let op wat u doet. [J. C. Ryle, *Are You Ready For The End Of Time?* (Fearn, Scotland: Christian Focus, 2001) p. 47; herdruk van *Coming Events and Present Duties*].

Ryle blijft pleiten voor een letterlijke interpretatie van de oudtestamentische profetieën:

Het is voor christenen hoog tijd de onvervulde profetie te interpreteren in het licht van de profetieën die reeds vervuld werden. De vloeken over de joden gebeurden letterlijk; zo ook zullen de zegeningen zijn. De verstrooiing was letterlijk; zo ook zal de bijeenverzameling zijn. De neergang van Sion was letterlijk; zo ook zal de wederopbouw zijn. De afwijzing van Israël was letterlijk; zo zal ook haar herstel zijn. [J. C. Ryle, *Are You Ready For The End Of Time?* (Fearn, Scotland: Christian Focus, 2001) p. 49; herdruk van *Coming Events and Present Duties*].

Waar ik tegen protesteer is de gewoonte van het allegoriseren van de duidelijke uitspraken van Gods Woord met betrekking tot de toekomstige geschiedenis van de *natie* Israël, en het weg verklaren van de volle inhoud om deze te laten verzoenen met de Kerk der heidenen. Ik geloof dat die gewoonte onverantwoord is door alles wat in de Schrift staat, en dat dit een lange trein van boze consequenties meetrekt. [J. C. Ryle, *Are You Ready For The End Of Time?* (Fearn, Scotland: Christian Focus, 2001) p. 107-108; herdruk van *Coming Events and Present Duties*].

J. C. Ryle had enkele slotwoorden met betrekking tot het belang van letterlijke interpretatie:

Cultiveer de gewoonte om profetie te lezen met het eenvoudige oog op de letterlijke betekenis van haar inhoud. Werp de oude traditie weg die zegt dat Jakob, Israël, Juda, Jeruzalem, Sion altijd de Kerk van de heidenen moet betekenen, en dat voorzeggingen over de tweede advent geestelijk moeten begrepen worden, terwijl de eerste advent letterlijk. Wees juist, eerlijk en fair. Als u verwacht dat de joden Jesaja 53 letterlijk zullen nemen, wees er dan van overtuigd ook de hoofdstukken 54, en 60, en 62 evenzo letterlijk te nemen. De protestantse hervormers waren niet volmaakt. Op geen enkel punt, meen ik, gingen zij zo in de fout als in de interpretatie van oudtestamentische profetie. [J. C. Ryle, *Are You Ready For The End Of Time?* (Fearn, Scotland: Christian Focus, 2001) p. 157-159; herdruk van *Coming Events and Present Duties*].

Het was door de Schrift in zijn letterlijke, normale betekenis te nemen dat J. C. Ryle tot de conclusie kwam dat de natie Israël een gunstige toekomst zou hebben in het plan van God:

De tijd zou me ontbreken als ik zou pogen alle Schriftpassages te citeren waarin de toekomstige geschiedenis van Israël wordt onthuld. Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Micha, Zefanja, Zacharia verklaren allemaal hetzelfde. Allen voorzeggen, met meer of mindere precisie, dat aan het eind van deze dispensatie de joden hersteld moeten worden in hun eigen land en ter wille van God. Ik claim geen onfeilbaarheid in de interpretatie van de Schrift in deze zaak. En ik ben me wel bewust dat vele excellente christenen dit onderwerp niet kunnen zien zoals ik dat doe. Ik kan enkel zeggen dat voor mijn ogen de toekomstige *redding* van Israël als volk, hun *terugkeer* naar hun land en hun nationale bekering tot God zo helder en duidelijk onthuld blijken te zijn als enige andere profetie in Gods Woord. [J. C. Ryle, *Are You Ready For The End Of Time?* (Fearn, Scotland: Christian Focus, 2001) p. 152-154; herdruk van *Coming Events and Present Duties*].

---

## Artikelen van J.C. Ryle:

Bent u wedergeboren?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Wedergeboren-Ryle.pdf>

Zonde: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Zonde-Ryle.pdf>

Heiliging: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heiliging.pdf>

De ware kerk: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wareKerk.pdf>