

Peter Ruckman, UFO's en Donald Duck

David Cloud, Friday Church News Notes, 1 september 2006, www.wayoflife.org

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.



Dr. P.S. Ruckman

Peter Ruckman uit Pensacola, Florida, heeft de zaak van de King James Bijbel meer schade berokkend dan sommigen van de tegenstanders van deze goede reformatiebijbel. Dat is te wijten aan zijn cultisch geloof en zijn vreemde, vleeselijke geest. Volgens één van zijn boeken, "Black Is Beautiful" (1996), bestaan UFO's echt, en als u daaraan twijfelt dan bent u een ongelovige. Als Ruckman zegt dat twee plus twee gelijk is aan vijf, en u bent het daar niet mee eens, dan bent u een ongelovige "jack leg" ('ezel') en een "opgeblazen egoïst".

Hij gelooft dat de CIA radiozenders in de hersenen heeft ingeplant bij kinderen, oude mensen, zwarten en gevangenen (p. 243), en dat deze CIA ondergronds aan voorzieningen werkt voor het kweken van "aliens" (buitenaardse wezens) (p. 256). Hij gelooft in blauwe aliens met blauw bloed (p. 85-86), zwarte aliens met groen bloed (p. 244), en grijze aliens met helder bloed (p. 310-311).

Hij gelooft dat Adam oorspronkelijk water in zijn aderen had in plaats van bloed (p. 185). Hij gelooft dat de CIA rondvliegt in ruimteschepen die ontwikkeld werden uit de technologie die verworpen werd toen de overheid een zaakje sloot met aliens, om hen toe te staan kinderen te kidnappen en hun organen te gebruiken als voedsel, en om te experimenteren met Amerikaanse staatsburgers (p. 291, 295-297).

Ruckman gebruikt geen feiten, hij misbruikt ze, en dikwijls bouwt hij zijn zaken op ijle lucht, fabels en halve waarheden. Beschouw één voorbeeld van zijn redematies. Een oude Boliviaanse legende heeft het over een niet-menselijk ras met zwemvliesvoeten. Oude komische strips over Daffy Duck en Donald Duck beelden schepselen af met zwemvliesvoeten (p. 85). Ziedaar! Die legende moet waar zijn en Donald Duck moet een verborgen, allusieve afbeelding zijn van aliens!!!

In de 33 jaar dat ik bekeerd ben was mijn enige gezagsbron altijd de King James Bijbel, en zaak is dat deze Bijbel nergens iets zegt over UFO's, en daarom moet ik mij daar helemaal niet mee bezig houden (2 Tim. 3:16-17). De verzen die Ruckman citeert als gunstig voor de UFO-kwestie, werden sterk uit hun context gesleurd en misbruikt, en zij steunen in de verste verte deze nonsens niet (b.v. Gen. 6:1-5; 2 Sam. 5:24; 2 Kon. 2:11; Jes. 14:29; Ezech. 1:4; Zach. 5:1-3).

Ruckman gelooft dat de aliens demonen zijn die zich voorbereiden het bestuur over te nemen tijdens de komende Verdrukking, en hij citeert Openbaring 9:2-3¹. Maar deze verzen beschrijven geen UFO's en ze hebben niets van doen met de gebeurtenissen in onze dagen. Openbaring 9 beschrijft demonen die vandaag gevangen zitten en dus nu niet op aarde kunnen verschijnen.

De Heer Jezus Christus en de apostelen hebben Gods volk nooit geleerd dat zij zich zorgen moesten maken over UFO's, of om in woede uit te vallen tegen de overheid. Zij leerden ons hen te eren die het gezag dragen, en ons aan hen te onderwerpen (Rom. 13:1-7; 1 Pet. 2:13-25), en dat wij een gehoorzaam en heilig leven moeten leiden, en ons moeten toewijden aan het prediken van het Evangelie in de hele wereld, tot de Heer Jezus terugkeert (Matt. 28:18-20; Hand. 1:8). Nooit zie je Paulus uitvaren tegen de Romeinse overheid en de keizer bespotten. Beste vrienden, pas op voor het cultische element in sommige denominaties.

Conclusie:

Vrienden in Christus, wordt door niets van dit alles ontmoedigd. Het is Gods wil dat wij de tijden kennen (1 Kron. 12:32; Matt. 16:3) en dat wij omzichtig als slangen en onschuldig als duiven zou-

¹ "En hij opende de put van de afgrond. En er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde. En aan hen werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben" (Openbaring 9:2-3).

den zijn. Deze dingen herinneren ons eraan dat het uur erg laat is geworden, en dat wij gereed moeten zijn voor de komst van onze Heer. Bent u zeker dat u wedergeboren bent? Leeft u van dag tot dag voor Christus? “En dit zeg ik te meer, omdat wij de gelegenheid van de tijd weten, dat het de ure is, dat wij nu uit de slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen van het licht. Laat ons, als in de dag, eerbaar wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid; Maar doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden” (Romeinen 13:11-14).

Zie verder:

- Rubriek “Peter Ruckman en Ruckmanisme”:
<http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#ruckman>
- Rubriek UFO's en buitenaardsen: <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#UFO>
- Lees over de bijbelversiekwestie verder onder De Bijbel is Gods Woord:
<http://www.verhoevenmarc.be/bijbelcorrupties.htm> en
<http://www.verhoevenmarc.be/#Bijbel>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm