

Rob Bell: de Kerk zal spoedig homoseksueel huwelijk omarmen

Oorspr. titel: “Rob Bell: We’re moments away from the Church embracing gay marriage”
<http://standupforthetruth.com/2015/02/rob-bell-moments-away-church-embracing-gay-marriage/>
<http://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/?p=17006>, 22-02-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



Rob Bell en Oprah Winfrey

Rob Bell en zijn vrouw Kristen maken weer hoofdpaginanieuws, deze keer met betrekking tot homoseksueel huwelijk en de kerk. Voor we van start gaan, even een woord richten tot de emergents¹: Wanneer het ketterse leraars betreft, zoals Bell, dan moeten we NIET “de vis eten en de graten uitspuwen (een advies dat nergens in de Schrift voorkomt), maar in plaats daarvan moeten we het bevel opvolgen om valse leraars in het oog te houden en ze te mijden:

Romeinen 16:17-18: “En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af. Want zulke mensen dienen niet onze Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik, en door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen”.

Hier volgt een uittreksel uit een show die uitgezonden werd op 15-2-2015 en weergeeft wat Bell zei² op “Super Soul Sunday”, uitgezonden op Oprah Winfrey’s OWN channel:

“Een van de oudste pijnplekken van de mensheid is eenzaamheid”, zegt Rob Bell. “Eenzaamheid is niet goed voor de wereld. Of u nu homo bent of hetero, het is geheel normaal, natuurlijk en gezond dat wij iemand willen om mee door het leven te gaan. Het staat centraal voor onze menselijkheid. We willen iemand om mee door het leven te gaan”.

Die uitspraak wierp een vraag op bij Oprah: “Wanneer zal de kerk dit gaan snappen?”

¹ Aanhangers van de Emerging/Emergent Church. De “emerging church movement” is een christelijke beweging die eind 20^e eeuw is opgekomen en waarbinnen ernaar gestreefd wordt het Koninkrijk van God gestalte te geven binnen de plaatselijke tijd en cultuur. De term is een overkoepelend begrip voor een grote diversiteit aan nieuwe - dikwijls experimentele - vormen van missionair kerk-zijn in een postmoderne cultuur. In het Engelse woord “emerging” vinden we twee belangrijke verwante termen: emergence (het opkomen, te voorschijn komen) en emergency (noodzaak). Om de beweging te typeren wordt meestal de term “emerging church” (opkomende kerk) gebruikt, maar ook “emergent church” (zich vrijmakende kerk).

² Zie: http://www.mlive.com/living/grand-rapids/index.ssf/2015/02/rob_bell_on_gay_marriage_were.html

“We zijn nog maar ogenblikken daar vandaan”, zei Rob Bell. “Ik denk dat de cultuur er reeds is en de kerk zal doorgaan met nog meer irrelevant te worden wanneer ze teksten citeert van 2.000 jaar oud als hun beste verdediging, terwijl er mensen van vlees-en-bloed voor u staan die uw broeders en zusters zijn, en tantes en nonkels, en medewerkers en naasten, en zij houden van elkaar en willen gewoon door het leven gaan met iemand”.

Kristen Bell zegt:

“Er zijn kerken die vooruitgaan, en er zijn kerken die eerder achteruitgaan en die daar meer een veldslag van maken” - Bron:

http://www.mlive.com/living/grand-rapids/index.ssf/2015/02/rob_bell_on_gay_marriage_were.html

Bell startte recent een mediagroep “The Liturgists”³ en promootte “moeder God” en een diep mystieke new age meditatie die “apophatic prayer” genaamd is. Onthoud dat Bell deel uitmaakt van de **Emerging/emergent Church** beweging:

De Emergent Church beweging is een progressieve christelijke beweging die tracht christelijke doctrine te reduceren of te elimineren ten voordele van ervaring en gevoelens. De meesten geloven niet dat de mens absolute waarheid kan weten, en zij geloven dat God moet ervaren worden buiten de traditionele bijbelse doctrines.

Het is belangrijk te noteren dat er de goed gekende emergent leiders zijn zoals Brian McLaren, Tony Jones, Doug Pagitt, Rob Bell and Rick Warren (waar velen naar verwijzen als hun inspiratiebronnen voor de Emergent Movement). Daarnaast is er de volgende generatie, de opkomende rekruten die nu de vruchtbare jonge stemmen op leiderschapsconferenties zijn, die je moeilijk kunt onderzoeken omdat zij nog niets opmerkelijks hebben gehecht aan hun bios. Maar bega geen vergissing: de leiders van vanouds zijn niet weggegaan, en evenmin is de beweging dood. In plaats daarvan verandert ze naar een nieuwe of neo mode, waardoor de Neo-Emergent beweging zelfs nog meer verraderlijk, verwarrend en (ergst van al) aantrekkelijk is voor een geheel nieuw publiek van jonge christenen. Het is de aloude “Is het echt zo dat God gezegd heeft?”⁴ leugen, herverpakt in een gladdere media marketing formule met programma’s om pastors te helpen met preekonderwerpen en programma’s in hun eigen kerken om de beweging te bestendigen. De meesten weten zelfs niet dat zij daarmee bezig zijn.

Zie ook:

- Hoor Rob Bell zelfde-sekse huwelijk ondersteunen, en zegt dat Evangelicals zich moeten ‘bekeeren’:
http://www.mlive.com/news/grand-rapids/index.ssf/2013/03/hear_rob_bell_support_same-sex.html
- Rob Bel promoot Lectio Divina: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rob-Bell-LectioDivina.pdf>
- Video over Rob Bell: <https://www.youtube.com/watch?hl=nl&v=Miqu5fwtEdc&gl=NL>
- Zie ook: <http://www.verhoevenmarc.be/robbell.GIF>
- Rob Bell inviteert Ketterse Mystieke Vrouw voor toespraak:
<http://defendingcontending.com/2009/05/27/rob-bell-invites-heretical-mystic-woman-to-speak/>
<http://www.alittleleaven.com/2009/05/whats-being-taught-at-rob-bell.html>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

³ Zie <http://standupforthetruth.com/2015/01/rob-bell-promotes-mother-god-and-apophatic-meditation-in-new-liturgists-show/>

⁴ Genesis 3:1.