

Gods reddingsplan

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

1 Johannes 5:11-12 “En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet”.

Deze passage zegt ons dat God ons eeuwig leven heeft gegeven in Zijn Zoon, Jezus Christus. Met andere woorden: om eeuwig leven te bezitten moet u Gods Zoon ontvangen. De vraag is: hoe kan een mens de Zoon van God ontvangen?

Het probleem van de mens

Scheiding van God

Jesaja 59:2 “Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort”.

Romeinen 5:8 “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren”.

Volgens Romeinen 5:8 toont God ons Zijn liefde door de dood van Zijn Zoon. Waarom moest Christus voor ons sterven? Omdat de hoge maatstaf in Gods Woord, de Bijbel, alle mensen zondig verklaart. “Zondigen” betekent “het doel missen”. De Bijbel zegt: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid (= volmaakte heiligheid) van God” (Romeinen 3:23). Met andere woorden: onze zonde scheidt ons van God, die volmaakt heilig is (rechtvaardig), en God moet daarom de zondige mens veroordelen.

Habakuk 1:13a “Gij zijt te rein van ogen, dan dat Gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt Gij niet aanschouwen”.



De nutteloosheid van onze werken

De Bijbel leert ons dat geen enkele mate van menselijke goedheid, menselijke werken, menselijke moraal, of religieuze activiteiten, enige aanvaarding bij God kan realiseren of iemand in de hemel kan brengen. De morele mens, de religieuze, de immorele en de niet-religieuze mens zitten allemaal in dezelfde boot. Zij komen allen tekort aan Gods volmaakte rechtvaardigheid. Na de bespreking van de immorele mens, de morele mens en de religieuze mens in Romeinen 1:18 tot 3:8, verklaart de apostel Paulus dat zowel Joden als Grieken onder de zonde zijn, en “zoals geschre-

ven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één” (Romeinen 3:10). Hieraan kunnen wij de volgende Schriftplaatsen toevoegen:

Efeziërs 2:8-9 “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen”.

Titus 3:4-7 “Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven”.

Romeinen 4:1-5 “Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft verkregen heeft? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid”.



Geen enkele mate van menselijke goedheid is zo goed als God. God is volmaakt in rechtvaardigheid. Daarom zegt Habakkuk 1:13 ons dat God geen gemeenschap kan hebben met iemand die niet volmaakt rechtvaardig is. Om dus door God aanvaard te worden moeten wij zo goed zijn als Hij is. Voor God staan wij allen naakt, hulpeloos en hopeloos in onszelf. Geen enkele mate van goede levenswandel kan ons in de hemel brengen of eeuwig leven geven. Wat is dan de oplossing?

Gods oplossing

God is niet enkel volmaakt heilig (iets wat wij nooit zèlf kunnen bereiken, noch door rechtvaardige werken) maar Hij is ook volmaakt in liefde en vol genade en barmhartigheid. Vanwege Zijn liefde en genade heeft Hij ons nooit zonder hoop of zonder oplossing gelaten.

Romeinen 5:8 “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren”.

Dit is het goede nieuws van de Bijbel, de boodschap van het evangelie. Het is de boodschap van de gave van Gods Zoon, die mens werd (de God-mens) en een zondeloos leven leidde, stierf aan het kruis voor onze zonden en opstond uit het graf, daarmee bewijzend dat Hij Gods Zoon is. Maar Hij werd daarmee ook de plaatsvervanger voor onze dood: de doodstraf die wij moesten ondergaan heeft Hij Zelf gedragen aan het kruis, en zo werden wij vrijgekocht.

Romeinen 1:4 “Die krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere”.

Romeinen 4:25 “Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging”.

2 Korinthiërs 5:21 “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem”.

1 Petrus 3:18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in de Geest.



Hoe ontvangen wij Gods Zoon?

Omwille van wat Jezus Christus voor ons volbracht aan het kruis, zegt de Bijbel: “Wie de Zoon heeft, heeft het leven” (1 Johannes 5:12). Wij kunnen de Zoon, Jezus Christus, als onze Redder ontvangen door persoonlijk geloof, door vertrouwen in de persoon van Christus en Zijn dood voor onze zonden.

Johannes 1:12 “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven”.

Johannes 3:16-18 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God”.

Dit betekent dat elk van ons tot God moet komen, op dezelfde manier: (1) als een zondaar die zijn zondigheid erkent, (2) als iemand die beseft dat geen menselijke werken tot ons behoud kunnen leiden, en (3) als volledig op Christus vertrouwend voor ons behoud - op Hem alleen, door geloof alleen.

Als u Christus graag zou ontvangen en op Hem wilt vertrouwen als uw persoonlijke Redder, dan kan u uw geloof in Christus uitdrukken in een eenvoudig gebed waarbij u uw zonden erkent, Zijn vergiffenis ontvangt en uw geloof op Christus stelt voor uw behoud.