

# Rastafari's, Reggae en Ganja

Door Mike Oppenheimer, <http://www.letusreason.org/Cults16.htm>, 2009

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, bewerking en voetnoten door M.V.

## Een lezer mailde me (M.V.) volgende informatie:

Deze link is van een headshop (dat is ongeveer een kruising van een coffeshop en een smartshop) <http://www.apollyon.nl/Rasta.html> maar omdat ze ook de bijbel gebruiken kunnen ze best makkelijk mensen verleiden.

Dit is wat op de link staat: "Rastafari (Rasta) is een geloof. De oorsprong ligt in de buurt van de Nijl, in Egypte. Rasta verbindt een aantal geloven aan elkaar. Zo geloven ze dat Ra, de Egyptische god van de zon, voor de levenskracht zorgt. Ze geloven ook dat mensen niet anders zijn dan God, of zoals zij dat noemen Jah, wat is afgeleid van Jehovah. Hun god is dus gewoon een mens".

Er staat ook "Rasta is dus gebaseerd op onder andere de bijbel en alles wordt ook vanuit de bijbel gedaan". Op deze link: <http://www.reggae-culture.nl/reggae/Rastafari.php>.

De diepe religieuze bewogenheid en het teruggrijpen op de bijbel hangen samen met de overtuiging van de Rasta's dat de bijbelse traditie niet allen aan blanken toebehoort. Sterker nog, ze verwerpen de 'blanke' interpretatie van de bijbel en zien die als een religieuze arm van het kolonialisme.

En op deze site staat ook wat <http://www.robbieroots.nl/> en als je naar concerts gaat zie je dat ze toch aardig wat optredens hebben gegeven in Nederland. Meer info [http://www.Rasta-experience.nl/index.php?option=com\\_content&view=article&id=45:about-Rastafari&catid=1:latest-news](http://www.Rasta-experience.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=45:about-Rastafari&catid=1:latest-news).

Hier zo'n kerk - <http://reggaeexplosion.nl/?pagina=Rastafari+reasoning> - in Zaandam. "Elke zondag van 20:00 tot 22:00 uur, organiseren wij Rastafari Reasonings in Zaandam. De Reasonings worden georganiseerd ter bevordering van de unity binnen de Rastafari-Gemeenschap en ter educatie van een ieder die geïnteresseerd is. Naast de wekelijkse topics (Bijbelstudie, Reasoning, Actualiteit, Lezingen) nodigen wij ook eens in de zoveel tijd een gastspreker uit en organiseren wij workshops".

Hyves: <http://Rastafarirdam.hyves.nl/> , <http://Rastafarireasoning1.hyves.nl/>.

Naast de geboortedag van RASTAFARI vieren wij tevens dat wij ons eerste jaar aan lezingen in de Bijmer hebben afgerond. We nodigen iedereen uit die bij onze lezingen is geweest, had willen zijn, of er over denkt in het nieuwe seizoen aanwezig te zijn er zijn sowieso best veel feesten van zulke mensen.

En je heb ook nog [Christafari](#) op Xnoizz Flevo festival <http://webshopeliseo.wordpress.com/tag/Rastafari/>.

Cd's <http://www.brugzicht.nl/nl/product/689076220521/to-the-foundation.html>.

## Reggae

Reggae evolueerde uit Jamaïcaanse muziekstijlen die "ska" genoemd worden. Het werd ook beïnvloed door Amerikaanse rhythm & blues en calypsomuziek (Harry Belafonte's "Banana Boat"). De songteksten van reggaemuziek zijn gevuld met de boodschap en religie van de Rastafari's.

De beroemdste en populairste profeet van reggaemuziek is Bob Marley. De meesten beschouwen Marley als verantwoordelijk voor het vermengen van reggaemuziek met de geloofsovertuigingen van de Rastafari's. Men zegt dat Haile Selassie een ring droeg met de Leeuw van Juda die aan Marley gegeven werd bij zijn overlijden.

Marley's band rees tot wereldwijde acclamatie in de jaren '70. Zijn songs waren gevuld met thema's over vrijheid van politieke onderdrukking, zowel als zijn crusade om ganja (marihuana) te legaliseren. Marley stierf aan hersenkanker in 1981. Men zegt dat hij enorme hoeveelheden ganja rookte. Zijn zoon, Ziggy, en zijn band The Melody Makers, gaan door met de reggaeboodschap van zijn vader. Andere top-reggaebands zijn Jimmy Cliff (*The Harder They Come*, 1972) en Peter Tosh (*Equal Rights*, 1977). Nieuwere bands zijn b.v. Black Uhuru, Steel Pulse, UB40, en Big Mountain. Bij de jeugd zijn de oudere artiesten nog steeds het populairst en zij zijn iconen geworden voor verschillende generaties.

De gezongen boodschap betreft vrede, liefde, eenheid en broederschap onder alle mensen. Dit wordt de boodschap van hoop voor een nieuwe morgen. Zij zingen over één liefde en één wereld. Blijk-

baar is de boodschap mens-gecentreerd, aangezien we kunnen samenkomen en dit doen niettegenstaande onze verschillende geloven. Dit doet terugdenken aan het bouwen van de Toren van Babel, en dat is interessant gezien zij vinden dat Babylon het establishment<sup>1</sup> is. Babylon is de term die gebruikt wordt voor het blanke politieke machtssysteem dat het zwarte ras eeuwenlang onderdrukte. Rasta's streven ernaar zwarten te herinneren aan hun erfgoed en hen te doen opstaan tegen het Babylonische systeem.

Sommige reggaeboodschappen zijn positief en upbeat, maar de meeste zijn politiek georiënteerde boodschappen. Thema's van onderdrukking, armoede, slavernij, apartheid en mensenrechten zijn dikwijls de muziekboodschap. Ze herinneren hen aan hun plicht om vrijheid te verwerven. Dit zijn niet gewoon religieuze of politieke ideeën, maar wereldomvattende problemen van iedereen. Het gaat hier niet slechts over de strijd van het zwarte volk, maar over allen die onderdrukt zijn. In deze zin spreekt hun muziek tot mensen buiten de sfeer van de Rastafari's.

Reggae heeft aantrekkingskracht voor jonge mensen die gevonden worden in de drugscultuur. Het verleent religieuze rechtvaardiging voor het roken van wiet. Zij leren dat dit iemands spiritualiteit opent om van God te horen.

Zij die reggaemuziek appreciëren zijn gewoonlijk beïnvloed door de songteksten om verder te gaan in de religie van de Rastafari's. Dit heeft deze cultuur populair gemaakt bij de jeugd. Het staat voor rebellie tegen de status quo van de maatschappij.

Sommigen denken dat Rastafarianisme en christendom in wezen hetzelfde zijn. Reggaemuziek, die de Rastaboodschap in zich draagt, is essentieel niet-christelijk, niettegenstaande ze verwijst naar de Schrift. Ze is ver verwijderd van het historische Christendom. Er zijn ook zogenaamde christelijke reggaebands die deze muziekstijl gebruiken: Christafari. Of muziek schadelijk is hangt af van de songteksten en de beat. Een repetitieve beat kan iemand tot een veranderde staat van bewustzijn brengen. Dit zijn dingen waarvan men zich bewust moet zijn.

## Ganja

Ganja<sup>2</sup> roken is men gaan identificeren als het religieuze ritueel van de Rastafari's. In de vroege jaren (19)40 werd een commune gesticht door Leonard Howell, die een van de leiders was van de Rastafariaanse beweging.

Howell had openlijk keizer Haile Selassie I erkend als het hoogste wezen en de heerser van het zwarte volk. Hij werd beschuldigd voor het aanzetten tot rebellie tegen de regering van Groot-Brittannië en werd veroordeeld tot twee jaar gevangenschap. Toen hij vrij kwam in 1940 stichtte hij de "Ethiopian Salvation Society", verwierf een aanzienlijke aanhang en stichtte een commune met de naam *Pinnakel* in de heuvels die uitkijken op de stad Kingston. Dit gaf hen de vrijheid om ganja te roken als religieus ritueel. Niet lang daarna (1941) brak de politie de commune op en velen verhuisden naar Kingston.

Ganja werd in verschillende landen door autochtone herbalisten als medicijn gebruikt, en in thees, en gerookt met tabak, voordat het werd geïdentificeerd met de beweging. Met de Rastafariaanse beweging kreeg het roken van "het kruid" een nieuwe betekenis. Het symboliseerde een protest tegen de verdrukking door Babylon, welke het gebruik van ganja illegaal had gemaakt. Dit is niet veel anders dan de hippiebeweging van de jaren '60. Het werd gebruikt in beide rebelse bewegingen maar om verschillende redenen. Ook werd door sommigen geloofd dat ganja openbaring van of eenheid met God veroorzaakte.

Ganja wordt door Rastafari's om religieuze redenen gerookt. Dit is illegaal in zowel Amerika als in Jamaica, maar zij geloven dat het hun religieus voorrecht is. Rasta's geloven dat het roken van het "kruid" het "heilig kruid" is dat gevonden zou worden in de Bijbel, een heilig sacrament. Dit stimuleert hen ook om hun eigen interpretaties toe te passen op de leringen van de Bijbel. God schiep de aarde en vermits het allemaal goed was, kan alles gebruikt worden. Zij vinden het gebruik van ganja gerechtvaardigd in Psalm 104:14: "Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten, en het kruid tot

---

<sup>1</sup> Het establishment: de gevestigde orde; modewoord van de hippies in de jaren '60.

<sup>2</sup> Ganja is het Indische woord voor marihuana. <http://nl.wikipedia.org/wiki/Rastafari>.

dienst des mensen”. Dit kruid wordt ook gebruikt voor medische doeleinden, zoals voor verkoudheden. Zij vinden het gebruik ervan genoemd in verscheidene bijbelteksten. Hun logica is: ganja is gegeven door Jahweh, Hij gaf ons het kruid: “...gij zult het kruid des velds eten” (Genesis 3:18). Na de zondeval van Adam en Eva werd de aardbodem echter vervloekt door God; de staat ervan was niet meer goed. Er zijn sindsdien planten die medisch goed zijn en andere die dat niet zijn. We moeten de eigenlijke betekenis van de Schrift onderzoeken en de Bijbel niet gebruiken om te valideren wat hij in feite verbiedt.

“...en al het **gewas** van het land opvreten” (Exodus 10:12, HSV). “Beter is een schotel **groente** waar liefde is, dan een gemeste os met haat erbij” (Spreuken 15:17, HSV). Kwestie is dat het grondwoord dat hier vertaald wordt met “gewas” en “groente” (HSV; SV: kruid, moes) op groenten duidt en dat het niet gebruikt wordt om aan te steken en te roken. Het woord in Psalm 104:14 is *eseb*: gras, kruid, groene planten. In de context gaat het over voedsel: “Hij doet het gras groeien voor de dieren, het **gewas** [*eseb*] ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort” (Psalm 104:14, HSV). Ook in Genesis 3:18, HSV: “... en u zult het **gewas** [*eseb*] van het veld eten”.

Genesis 1:29, HSV: “Ik geef u al het **zaad**- [*zera*] **dragende** [*zara*] **gewas** [*eseb*] dat op heel de aarde is, en alle **bomen** [*ets*] waaraan **zaad**- [*zera*] **dragende** [*zara*] **boom**- [*ets*] **vruchten** [*priy*] zijn; dat zal u tot voedsel dienen”.

Bij het bedoelde kruid denken we aan granen, peulvruchten, boomvruchten, of alles wat de aarde produceert *als voedsel* voor de mens.

Er is veel uit de Schrift te halen dat het idee vloert van het gebruik van marihuana anders dan om medische redenen. Planten hebben een geschiedenis van gebruikt te worden in bezweringen en religieuze rituelen en ceremonieën of voor het eigen plezier. Het roken van kruid voor spiritueel gebruik en ontspanning brengt dit onder de noemer van *pharmakeia*. Deze praktijk kan teruggeleid worden tot de oude Babyloniërs, maar ook tot andere naties die ze beoefenden op verschillende manieren en in verschillende graden (Jes. 47:9-13; Ezech. 21:21-22; Dan.2:2, 10; Openb.9:21; 18:23). De Bijbel classificeert dit als magie, tovenarij, bezweren, samen met andere praktijken. Dus, in plaats van rechtvaardiging te schenken aan het roken van kruid, zegt de Schrift precies het tegenovergestelde.

Galaten 5:19-21 geeft een lijst van praktijken van de gevallen natuur van de mens die veroordeeld worden. Eén ervan wordt “toverarij” genoemd:

“Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, **toverarij** [*pharmakeia*], vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpacten, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven” (HSV).

Dit Griekse woord is *pharmakeia* en vandaar komt ons woord “farmacie”. Dit omvat dingen om mensen onder een uitwendige invloed te brengen, om hen in een veranderde geestelijke staat te brengen, een staat die niet natuurlijk is voor onze geest of ons lichaam maar uitgelokt door een vreemde substantie. Dit wordt in de Bijbel tovenarij/hekserij genoemd en als verboden beschouwd. Paulus catalogeert dit als “de werken van het vlees”.

Echte Rastafari's zijn ook vegetariërs. De meesten zijn strikte vegetariërs. Sommigen eten wel vlees maar de meesten zullen geen varkensvlees eten. Ook krabben, kreeften of garnalen worden niet gegeten vermits zij de Levitische wet daarin volgen. Sterke drank, melk, koffie of softdrinks worden niet gedronken vermits ze als onnatuurlijk beschouwd worden. Maar dit wordt niet zo strikt gevolgd als de voedselvereisten.

## Dreadlocks

Het fysieke kenmerk, dat de Rastafari's onderscheidt van alle andere groepen is hun aparte haarstijl, dreadlocks genoemd. “Het dragen van dreadlocks werd geïnspireerd door een bijbels gebod tegen het knippen van het haar” (Magical Blend, June/July 1994, p. 76). Het haar wordt zo lang mogelijk

gedragen en in tressen gewerkt als individuele klitten. De manier waarop dreadlocks worden gemaakt bezit symboliek. Het staat symbool voor de Leeuw van Juda. Het vertegenwoordigt ook de roots van de Rasta's, onderscheiden van het rechte, bleke haar van de blanke man en zijn establishment. Het Bijbelvers dat hiervoor gebruikt wordt is Leviticus 21:5: “[priesters] mogen op hun hoofd geen kale plek maken, de rand van hun baard niet afscheren en in hun lichaam geen inkervingen maken” (HSV). Het is ook een symbool geworden van rebellie tegen het Babylonische systeem. Er zijn scholen die problemen hebben met de dreadlockshaarstijl en zij trachten dit te verbieden.

## De Bijbel

Rastafari's lezen de Bijbel en willen Schriftplaatsen als leiding gebruiken zolang ze overeenkomen met hun eigen vooropgezette ideeën en begrip. Maar de manier waarop geïnterpreteerd wordt is hoogst betwistbaar. Zoals zoveel andere nieuwe religieuze bewegingen, accepteren de Rastafari's de Bijbel binnen het raam van hun eigen unieke interpretatie. Zij begunsten Bijbelpassages die harmoniëren met hun unieke doctrines en verwerpen andere die daarmee niet overeenstemmen. Hun kijk op de Bijbel is dat veel van zijn inhoud moedwillig werd verdraaid tijdens zijn vertaling naar het Engels. Door de Bijbel te interpreteren naar hun eigen standaard, komen zij tot hun eigen specifieke conclusies en zo veranderen zij zijn betekenis.

Hermeneutiek<sup>3</sup> wordt niet toegepast om zich te verzekeren van consistentie in Bijbelinterpretatie. Meestal wordt een allegorische benadering gebruikt. Zoals andere esoterischen<sup>4</sup> beweren zij dat in de Schrift moet gezocht worden naar “verborgen boodschappen”. Het vergeestelijken van de tekst is een algemene praktijk. Bijvoorbeeld: elke maand vertegenwoordigt een stam. Zoals Ruben april vertegenwoordigt, zo vertegenwoordigt Simeon mei. De Bijbel maar ook de astrologische tekens worden gebruikt om betekenissen te interpreteren. Voorbeeld: Haile Selassie I werd geboren op 23 juli, in het astrologische teken van de leeuw. Zijn titels zijn gemaakt om te verwijzen naar de enige man op aarde “die waardig is het verzegelde boek te openen en de zeven zegels te verbreken” in Openbaring 5. Maar deze Schriftplaats heeft het over Jezus Christus. Het roken van wiet terwijl men de Schrift leest helpt hen niet om van de Heer te ontvangen, maar het verhindert hen in het komen tot een juiste interpretatie. Zij geloven niet in een hiernamaals of de hel zoals christenen geloven.

De King James Version is de vertaling die haast unaniem wordt gebruikt. Dit is eigenlijk in strijd met hun visie over Babylon, vermits de KJV vertaald werd door een comité van blanke mannen en onder het mandaat van King James. Zij vertegenwoordigen alles waar de Rasta's tegen zijn.

Er is geen eengemaakte Rasta-“kerk” of vastgestelde geloofsbelijdenis, noch doctrines, van wat Rasta's geloven. Talloze verschillende sekten van Rasta's hebben allemaal de vrijheid te geloven in vele verschillende dingen.

Patriottisch als ze zijn, dragen zij de kleuren van de Ethiopische vlag: rood, groen en goud. Deze kleuren lijken hun oorsprong te hebben in de Garvey beweging. Rood staat voor de triomferende kerk, welke is de kerk van de Rasta's. Rood symboliseert ook het bloed dat de martelaren hebben gelaten in de geschiedenis van de Rasta's. Het geel/goud vertegenwoordigt de rijkdom van het thuisland. Groen staat voor de schoonheid en de vegetatie van Ethiopië, het beloofde land. Soms wordt als alternatief zwart gebruikt om de kleur van de Afrikanen te vertegenwoordigen, vanwaar 98% van de Jamaïcanen afstammen.

Wij hebben empathie met de verdrukking van de zwarte Jamaïcanen, of Afrika, en hun strijd voor mensenrechten, maar er is geen rechtvaardiging voor vele praktijken die zij beoefenen en hun misbruik van de Bijbel of de Naam van God.

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [Nieuwste Artikelen](#)

---

<sup>3</sup> Hermeneutiek: Leer van de regels en hulpmiddelen die bij de uitlegkunde gebruikt worden, de theorie van de exegese, met name van de bijbeluitlegging. (Van Dale)

<sup>4</sup> Esoterie: Het geheimzinnige, al wat slechts door ingewijden doorgrond kan worden. Esoterisch: (Gr. *esoterikos*), bestemd voor de ingewijden, de deskundigen, syn. *geheim*. (Van Dale)