

RKK-Katechismus 1995: "Gods Zoon is mens geworden om ons tot God te maken"!

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Aanhalingen uit de Nederlandse Rooms-katholieke Katechismus 1995
Beknopte bespreking van de Video door M.V. Update 10-12-2014

Dit artikel is gebaseerd op volgende Video, die u best eerst bekijkt:

<http://www.youtube.com/watch?v=X0J294VdA4c>

(Er is ook een 2^{de} deel: <http://www.youtube.com/watch?v=n1c--AJLJ7o&feature=related>)

De hierin aangehaalde Engelse Rooms-katholieke Katechismus is deze die in het Nederlands in 1995 werd uitgegeven. Hier downloadbaar: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm>.

Woord vooraf:

"De katholieke kerk vandaag is gelinkt aan de fundamentele leer van de New Age/New Spirituality die leert dat God "in" iedereen is" ("*Another Jesus*" *Calling* door Warren B. Smith).

De nieuwe Katechismus van de Rooms-katholieke kerk, is de officiële bron voor alle Rooms-katholieke doctrine. Lees nu goed wat deze leert:

I - "Want Gods Zoon is mens geworden om ons tot God te maken"

KATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK

DEEL 1 - De geloofsbelijdenis

TWEEDE SECTIE - De belijdenis van het christelijk geloof - De geloofsbelijdenissen

TWEEDE HOOFDSTUK - Ik geloof in Jezus Christus, de enige Zoon van God

ARTIKEL 3 - "Jezus Christus is ontvangen van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria"

PARAGRAAF 1 - Gods Zoon is mens geworden.

I - Waarom is het Woord mens geworden?

460

Het Woord is vlees geworden om ons "deel te laten krijgen aan Gods eigen wezen" (2 Petr. 1, 4). "Het Woord van God is mens geworden en Hij die Gods Zoon is, werd de Mensenzoon, opdat de mens zoon van God wordt door het Woord in zich te dragen en het kindschap te ontvangen". "Want Gods Zoon is mens geworden om ons tot God te maken". "De eniggeboren Zoon van God nam, omdat Hij ons in zijn goddelijkheid wilde laten delen, onze natuur aan, opdat Hij, mens geworden, de mensen tot goden zou maken".

De weergave van 2 Petrus 1:4 is vals

De tekst van 2 Petrus 1:4 luidt in werkelijkheid als volgt:

"Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent".

Wij krijgen deel aan de Goddelijke (geestelijke) natuur, niet aan Gods eigen wezen!!

Gods Zoon is niet mens geworden om “ons tot God te maken”

Dit is de oude leugen van Satan. Hij belooft ons goddelijkheid, en daarmee tracht hij de mensheid al van in Eden te misleiden. Zie Genesis 3:4-5:

“Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad ken-
nend”.

Dit is godslastering!

II - “Wij zijn Christus geworden”

KATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK

DEEL 1 - De geloofsbelijdenis

TWEEDE SECTIE - De belijdenis van het christelijk geloof - De geloofsbelijdenissen

DERDE HOOFDSTUK - Ik geloof in de heilige Geest

ARTIKEL 9 - “Ik geloof in de heilige, katholieke kerk”

PARAGRAAF 2 - De kerk - volk van God, lichaam van Christus

II - De kerk - lichaam van Christus

“Eén lichaam”

795

Christus en de kerk, dat is dus “*de gehele Christus*” (*Christus totus*). De kerk is één met Christus. De heiligen zijn zich van deze eenheid zeer wel bewust.

Laten wij ons derhalve gelukkig prijzen en laten wij dank brengen dat wij niet alleen christen, maar ook Christus zelf geworden zijn. Begrijpt gij, broeders en zusters, de genade die God ons geschonken heeft door ons Christus tot hoofd te geven? Verwondert u dan en verheugt u, wij zijn Christus geworden. Als Hij het hoofd is, dan zijn wij de ledematen; de hele mens, dat is Hij en wij samen(...). De volheid van Christus is derhalve het hoofd en de ledematen; wat betekent: het hoofd en de ledematen? Christus en de kerk.

Onze Verlosser blijkt één persoon te vormen met de kerk, die Hij heeft aangenomen.

Hoofd en ledematen, één en dezelfde mystieke persoon, om zo te zeggen.

Een woord van de heilige Jeanne d'Arc tegen haar rechters gesproken vat het geloof van de heilige kerkleraren samen en brengt het gezond verstand van de gelovige tot uitdrukking: “Wat Jezus Christus en de kerk betreft, ben ik van mening dat het één geheel is en dat men hierover geen moeilijkheden moet maken”.

Wij zijn beslist niet “Christus geworden”

Dit is niet uit de Heilige Geest maar uit de “vader van de leugen” (Johannes 8:44), Satan.

Deel krijgen aan Christus' allegorische lichaam (Johannes 10:16; 1 Korinthiërs 12:12-13), en Zijn bruid worden (Openbaring 19 en 21), betekent beslist niet de identificatie met Hem alsof wij Christus Zelf zijn of worden. Zie Efeziërs 1:22-23:

“En Hij [God] heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult”.

Hier staat niet louter “tot een Hoofd *over* de gemeente”, maar “tot een Hoofd *over alle dingen aan* de gemeente”. God heeft Jezus Christus, aan wie Hij alle macht heeft gegeven en die geplaatst is als hoofd over alle dingen, gegeven als *hoofd* aan de gemeente. Zo zal de gemeente als bruid met de Bruidegom delen in Zijn heerschappij en positie over alle dingen - maar de bruid blijft wel onderscheiden van Christus als haar hoofd. Christus blijft immers hoofd over *alle* dingen.

Zie eens naar Romeinen 14:10-11:

“Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden”.

En 2 Korinthiërs 5:10:

“Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad”.

En Filippenzen 2:9-11:

“Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader”.

Geen sprake van gelijkheid aan of volstreekte identificatie met Christus! “Wij zijn Christus geworden” is een satanische leugen.

Valse christussen

We moeten leren van de waarschuwing van onze Heer Jezus, in Mattheüs 24:4, 5, 24:

“En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden”. ... “24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan”.

De King James Version zegt het nog treffender:

“For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many...”

Katholieken of hun oecumenische geestverwanten die geloof stellen in de roomse leer (opgesteld door de toenmalige kardinaal Joseph Ratzinger, de huidige paus) en die zeggen dat zij christussen zijn, zijn dus “valse christussen”.

Ook zij die besmet werden door de New Age leer, welke zegt dat ons “hogere zelf” het “Christusbewustzijn” is, stellen de mens gelijk met Christus en met God. Deze duivelse leugen is wijdverspreid en wordt in toenemende mate geaccepteerd, ook in vele zogenaamd christelijke kringen. “For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many” ... het zijn er inderdaad “velen” die feitelijk zeggen “Ik ben Christus”. Dit is de valse christusgeest!

Lees in dit verband dit uittreksel uit het boek van Ray Yungen *For many shall come in My Name*: “Zij zeggen ‘Ik Ben’ - ‘want velen zullen komen onder Mijn Naam’”:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ikBen.pdf>.