

De Raad van de Goddelozen – Psalm 1

Bron: M.H. Reynolds Jr. (1919-1997), <https://www.featoday.org/the-counsel-of-the-ungodly/>
Overgenomen uit *het tijdschrift Foundation*, nummer 2, 2016.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Psalm 1

“Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen [Hebr. *rasha*. KJV: *ungodly*], die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van JaHWeH en Zijn wet dag en nacht overdenkt. 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. 4 Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. 5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. 6 Want JaHWeH kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan”.

De eerste Psalm is een bekend en geliefd gedeelte van Gods Heilige Woord. Degenen die hem nog niet uit het hoofd hebben geleerd, zouden er goed aan doen hem nu in hun hart te bergen en hem vaak te herhalen. Het oude gezegde “Vertrouwdheid kweekt minachting” mag nooit waar worden voor enig deel van Gods Woord. Deze kostbare Schriftplaats staat vol met belangrijke instructies, beloften en waarschuwingen die van vitaal belang zijn voor het geestelijk welzijn van elke gelovige.

Kijk eens naar de eerste zin van vers één: “Gezegend is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen¹ [KJV: *ungodly*]”. Geen enkele christen kan echt gelukkig zijn als hij dit voorschrift negeert. Gelovigen die in de raad van de goddelozen wandelen, kunnen de Heer niet behagen, noch kunnen zij het lichaam van Christus opbouwen. Het is daarom van essentieel belang de raad van de goddelozen te onderscheiden en deze volledig te verwerpen.

Ten eerste is het noodzakelijk te begrijpen wat “de raad van de goddelozen” volgens de bijbel is. Veel christenen geloven ten onrechte dat “de raad van de goddelozen” alleen betrekking heeft op raad die door de goddelozen, dat wil zeggen de ongeredden, wordt gegeven. De waarheid is echter dat de raad van de goddelozen in feite *elke* raad omvat die door iemand wordt gegeven (of het nu een gelovige of een ongelovige is) die in strijd is met de raad van God – in strijd met het Woord van God.

Tegenwoordig stellen theologen en andere religieuze leiders, zelfs degenen die als evangelisch of conservatief kunnen worden geïdentificeerd, er genoegen in om de dingen zo ingewikkeld te laten lijken dat de gewone gelovige verbijsterd en verward is. Maar een persoonlijke studie van Gods Woord zal ons tot de zeer eenvoudige maar nauwkeurige conclusie brengen dat iedereen die raad geeft die in strijd is met die welke in de bijbel wordt gegeven, goddeloze raad geeft en dat die raad verworpen moet worden, zelfs als ze uit de mond of pennen van christelijke leiders of andere medegelovigen komt.

De enige test om te bepalen of advies goddelijk of goddeloos is, is of ze al dan niet Schriftuurlijk is. Het grote gevaar in deze tijd is dat zoveel zeer gerespecteerde religieuze leiders raad geven die in strijd is met het Woord van God, waardoor gelovigen zonder onderscheidingsvermogen in de raad van de goddelozen wandelen. Zonder twijfel is dit een meesterzet van satanische misleiding, en deze korte studie zal specifieke voorbeelden geven van de manier waarop veel populaire predikers en leraren gelovigen op een dwaalspoor brengen.

¹ In dit artikel wordt het Hebreeuwse woord *rasha*, KJV: *ungodly*, overal vertaald met “goddelozen”.

De raad van de goddelozen identificeren

Deze wonderlijke Psalm zou herhaaldelijk moeten gelezen worden. Memoriseer hem. Hij is gevuld met goede en behulpzame instructies en belangrijke waarschuwingen voor elk kind van God. Let op de waarschuwing in vers 1 over het niet wandelen in de raad van de goddelozen. Gelovigen die zich in ware zegen en waar geluk willen verheugen, moeten de raad van de goddelozen onderscheiden wanneer zij die horen of lezen. Hoe kunnen we dan met succes de raad van de goddelozen identificeren?

Ten eerste, we moeten erkennen dat wij leven in dagen waarin goddelijke raad een schaars product is. Waarom? Omdat deze tegengesteld is aan de overheersende stemming van de meeste belijdende christenen die geluk zoeken los van gehoorzaamheid aan het Woord. Een lauwe, Laodiceaanse geest overheerst, welke geest een tragisch verdraaide kijk geeft op de kerk vergeleken met hoe God ze ziet (Openbaring 3:14-19). Te veel gelovigen zoeken bevrediging in “dingen” in plaats van in Christus, en te veel leiders meten hun succes af aan hun populariteit in plaats van aan trouw aan Gods Woord.

De Bijbel leert ons dat “godsvrucht met tevredenheid grote winst is” (1 Timotheüs 6:6), maar te veel gelovigen zoeken tevredenheid los van godsvrucht. De godvrezende persoon in onze tijd is in de minderheid — geen gemakkelijke plaats om te zijn wat het vlees betreft. Als we de Schrift bestuderen, wordt het natuurlijk duidelijk dat het al lang zo is, want de psalmist riep tot God: “Breng verlossing, JaHWeH, want goedertieren mensen zijn er niet meer, onder de mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw” (Psalm 12:2).

Het probleem is dat wanneer de godvrezende gelovige zich in de “eenzame” minderheid bevindt, Satan zijn best doet om het kind van God ervan te overtuigen dat hij te streng, te rechtlijnig, te bekrompen is. En Satan valt meestal op deze manier aan via medegelovigen die te laks, te onzorgvuldig en te breedgeestig zijn in hun positie en communicatie. Als we echter studenten van het Woord zijn, zullen we niet onwetend zijn van Satans listen (2 Korinthiërs 2:11), en we zullen de raad van de goddelozen resoluut maar liefdevol verwerpen, ook al wordt die gegeven door predikers en leraren wier bedieningen op andere manieren behulpzaam zijn geweest, of door medegelovigen van wie we veel houden.

Gelovigen die godvruchtig wandelen in Christus Jezus weten dat zij vervolging zullen ondergaan (2 Timotheüs 3:12), maar laten we nooit de glorieuze waarheid van Psalm 4:4 vergeten: “Weet toch: JaHWeH heeft Zich een gunsteling afgezonderd; JaHWeH hoort als ik tot Hem roep”.

De raad van God versus de raad van de goddelozen

“Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van JaHWeH en Zijn wet dag en nacht overdenkt”. Als we deze kostbare Psalm bestuderen, worden we herinnerd aan een ander belangrijk principe dat God voortdurend in Zijn Woord uiteenzet: in tegenstelling tot de populaire maar onschriftuurlijke raad van de goddelozen in onze tijd - om alleen positief te zijn - gebruikt God zowel positieve als negatieve raad. Hij vertelt Zijn kinderen niet alleen wat ze moeten doen, maar ook wat ze niet moeten doen.

Als we het willen vermijden in de raad van de goddelozen te wandelen, moeten we leren dat we nooit onze eigen gedachten of de gedachten van iemand anders kunnen vertrouwen. In Jesaja 55:8 vertelt God ons duidelijk dat Zijn gedachten niet onze gedachten zijn. In Psalm 94:11 lezen we: “JaHWeH kent de gedachten van de mens: vluchtig [KJV *vanity*: ijdel, leeg] zijn ze”. Zelfs christenen vergeten deze waarheid vaak, en we horen gelovigen zeggen: “Wel, *Ik* denk dit...”. Ieder kind van God moet voortdurend zijn eigen gedachten corrigeren op basis van vergelijking met Gods gedachten zoals die in Zijn Woord worden gegeven – en dit geldt ook voor voorgangers, leraren en andere christelijke leiders. In feite hebben degenen aan wie God leiderschapsverantwoordelijkheden heeft gegeven, een speciale verplichting, niet alleen om de raad van God positief te onderwijzen, maar ook om negatief te waarschuwen voor de raad van de goddelozen en deze specifiek te identificeren. Positivisme kan inderdaad de meerderheid van de gelovigen vandaag de dag behagen, maar

positivisme zonder waarschuwingen en vermaningen kan Gods volk niet de bescherming bieden die nodig is “opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel” (Efeziërs 6:11).

Fundamentele, Bijbelgetrouwe christenen moeten de absolute noodzaak begrijpen van Gods voortdurende bemoeienissen met ons over ons eigen denken. God is alwetend; Hij weet alle dingen; Hij kent onze gedachten: “U begrijpt van verre mijn gedachten” (Psalm 139:2). Hij weet of we uitglijden nog voordat we het herkennen of iemand anders het ziet. Daarom zou ons voortdurend gebed moeten zijn: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. ²⁴ Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg” (Psalm 139:23-24). Dagelijks gebed in combinatie met meditatie in Gods Woord, dag en nacht, zal een goddelijke correctie voor onze ijdele gedachten verschaffen en ons ervan weerhouden te wandelen in de raad van de goddelozen die God mishaaft en onszelf en anderen grote schade berokkent.

De raad van de goddelozen met betrekking tot de leer

De raad van de goddelozen is de basis geweest van de afvallige oecumenische beweging sinds haar ontstaan. Een belangrijk onderdeel van het onschriftuurlijke programma van de oecumenische “één-wereldkerk”-beweging wordt samengevat in hun vaak herhaalde uitspraak: “We moeten gemeenschap als primair behandelen, en leerstellige consensus zal volgen”. Het is echter belangrijk op te merken dat door het volgen van deze “raad van de goddelozen”, de oecumenische beweging nu haar doel heeft uitgebreid om niet alleen “christelijke eenheid” te omvatten, maar ook de eenheid van alle religies.

Natuurlijk is het begrijpelijk hoe afvallige religieuze leiders zulke goddeloze raad konden bepleiten en opvolgen, aangezien zij slechts in naam christelijk zijn en nooit wedergeboren zijn door het Woord van God en de Geest van God. Maar in de afgelopen jaren hebben degenen die beweren evangelisch te zijn, deze zelfde goddeloze raad omarmd en gepropageerd. Jaren geleden legde Billy Graham², ‘s werelds belangrijkste evangelische woordvoerder, een verklaring af op een vergadering van de Nationale Raad van Kerken dat hij een studie van de Bijbel had gemaakt over de kwestie van gemeenschap en dat hij ontdekte dat de Bijbel meer te zeggen heeft over gemeenschap dan over negatieve scheiding. Waar Graham niet op wees, was dat in de meeste gevallen waarin gemeenschap wordt genoemd, een waarschuwing wordt geïmpliceerd tegen onschriftuurlijke relaties!

Vandaag de dag is een belangrijke drijfveer van de evangelische en charismatische bewegingen: “Laten we onze verschillen vergeten en samenwerken, samen evangeliseren, samen bidden, samen studeren en samen aanbidden”. Billy Graham en andere belangrijke evangelische leiders zeggen herhaaldelijk dat ze de handen ineen kunnen en zullen slaan met iedereen die Jezus predikt of die Jezus “Heer” noemt. Maar zo’n beleid is duidelijk gebaseerd op de raad van de goddelozen. Het negeert de woorden van onze Heer Jezus Christus in Mattheüs 7:21: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is”. Rooms-katholieken noemen Jezus “Heer”, maar prediken een vals evangelie, waardoor ze onder Gods vloek komen te staan (Galaten 1:6-10). Afvallige protestanten noemen Jezus “Heer”, zelfs als ze Zijn Woord verwerpen. Elke eenheid die de gezonde leer (correcte, gezonde leer) negeert, is een vloek, geen zegen. Het verheffen van gemeenschap of evangelisatie boven leerstellige zuiverheid komt neer op wandelen in de raad van de goddelozen.

De raad van de goddelozen over evangelisatie

Evangelisatie zou elke ware gelovige na aan het hart moeten liggen. Onze Heer onderricht ons om “het evangelie te verkondigen aan alle schepselen” (Markus 16:15). Onze verantwoordelijkheid om getuigen van Christus te zijn, kan niet genoeg benadrukt worden, en we moeten erkennen dat we het geweldige voorrecht hebben om “goed nieuws” te brengen aan een verloren en stervende wereld.

Gods Woord stelt duidelijk dat het evangelie “de kracht van God tot redding is voor een ieder die gelooft” (Romeinen 1:16), en dat evangelie vandaag de dag nog net zo krachtig is als toen het voor het eerst werd gegeven. We moeten ons niet schamen voor dit evangelie, noch moeten we de inhoud

² Zie uitvoerig http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm#graham

ervan veranderen in de verkeerde overtuiging dat we het vandaag de dag acceptabeler kunnen maken. **De kracht van het evangelie hangt af van de absolute zuiverheid ervan.**

Helaas volgen de meeste grote evangelisatieprogramma's van onze tijd echter duidelijk de raad van de goddelozen in plaats van het Woord van God. Niet alleen zijn veel van deze programma's sterk afhankelijk van wereldlijke middelen en methodes om gehoor te krijgen voor het evangelie, maar alles wordt in het werk gesteld om de boodschap van het evangelie minder aanstootgevend en aantrekkelijker te maken voor de goddelozen. De Schrift geeft geen vrijbrief voor enige afwijking van de bijbelse principes van evangelisatie.

Nog ernstiger is het feit dat de meeste evangelisatie-inspanningen van vandaag oecumenisch van aard zijn: "Laten we onze leerstellige verschillen vergeten en gewoon Christus prediken, gewoon het evangelie prediken". Klinkt goed, nietwaar? Is de taak van evangelisatie niet belangrijker dan de nadruk op onze leerstellige verschillen? Maar wacht eens even! Veronderstelde "kleine leerstellige verschillen" zijn in werkelijkheid helemaal niet gering, en geen enkele leer van de Schrift kan als "onbelangrijk" terzijde worden geschoven om enig doel te bereiken. En toch pleiten velen die beweren ware gelovigen te zijn, ervoor om de handen ineen te slaan met degenen die een vals evangelie prediken om "de wereld voor Christus te bereiken". Vandaag hebben we veel evangelicals en charismaten die ervoor pleiten de hand te reiken naar de Rooms-Katholieke Kerk in evangelisatie-inspanningen. We zien het droevige schouwspel van 's werelds bekendste evangelist, Dr. Billy Graham, die degenen die hebben beleden Christus te ontvangen in zijn samenkomsten, terugstuurt naar de rooms-katholieke, oosters orthodoxe en afvallige protestantse kerken waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen.

Evangelisatie lijkt vandaag de dag succesvoller dan ooit tevoren, gebaseerd op het aantal beleden bekeringen. Maar de verdraaide, vervuilde, oecumenische evangelisatie van vandaag volgt de raad van de goddelozen op en helpt bij de opbouw van de eengemaakte wereld hoerenkerk die bestaat uit de onwedergeborenen die religieus zijn maar niet gered.

De raad van de goddelozen en oordelen

"Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt". Hoe vaak horen we niet dat die woorden van de Heer Jezus Christus (Mattheüs 7:1) worden verdraaid en vervolgens gebruikt in een poging om Bijbelgeleerde gelovigen in diskrediet te brengen die proberen het gebod van Christus in Johannes 7:24 te gehoorzamen: "Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel". Degenen die de woorden van onze Heer in Mattheüs 7:1 verdraaien om het verkeerd te laten lijken om een fout te identificeren of een wolf in schaapskleren te ontmaskeren, moeten de rest van Mattheüs 7 lezen, vooral vers 15, waar Christus waarschuwt voor valse profeten en hen "roofzuchtige wolven" noemt. Ze zouden Mattheüs 7:21-25 moeten lezen, waar Christus degenen verwerpt die hypocriet beweerden in Zijn naam te dienen en Zijn werk te doen.

Wat de Heer in Mattheüs 7:1 verbiedt, is een hypocriet oordeel op basis van een andere standaard dan het Woord van God. Geen enkele gelovige is bevoegd om iemand, gered of niet-gered, te beoordelen op basis van persoonlijke meningen of overwegingen. Maar die gelovigen die er niet in slagen een rechtvaardig oordeel te oordelen dat uitsluitend op het Woord van God is gebaseerd, volgen duidelijk de raad van de goddelozen. Jezus Christus, de Rechtvaardige Rechter, zal het laatste oordeel vellen, maar het oordeel waarover in Johannes 7:24 wordt gesproken, verwijst naar de daad van het onderscheid tussen goed en kwaad, juist en verkeerd, dienaren van Christus en valse leraars! Onwil om zulke oordelen te vellen is verwoestend voor de kerk.

"Non-judgmentalism" (niet-oordelend) is de term die tegenwoordig vaak door religieuze leiders wordt gebruikt in een poging de stemmen van Gods wachters het zwijgen op te leggen en hun waarschuwingen te negeren. Oecumenische afvalligen gebruikten deze term al jarenlang wanneer godvrezende fundamentalisten probeerden hun slechte woorden en daden aan de kaak te stellen. Meer recentelijk wordt non-judgmentalism gebruikt door evangelicals, charismatici en zelfs sommige belijdende fundamentalisten in een poging om degenen te belasteren die hun toenemende compromissen met de vijanden van Christus en het evangelie aan de kaak stellen.

Prominente evangelische leiders geven de raad van de goddelozen door niet-oordelendheid als een christelijke deugd te omarmen. Veel evangelische scholen leren hun studenten om zich nooit tegen iemand uit te spreken, waardoor degenen die dit goddeloze advies opvolgen, effectief worden verhinderd zichzelf en anderen te beschermen tegen de vele valse leraren van onze tijd die zich bedrieglijk voordoen als engelen van het licht. Laat u niet misleiden. God gebiedt alle gelovigen om “een rechtvaardig oordeel te vellen” – om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, goed en kwaad, waarheid en dwaling. We moeten God gehoorzamen, niet mensen!

De raad van de goddelozen en geestelijk pacifisme

In deze tijd groeit de tendens van de zijde van veel gelovigen om een bedrieglijke, onschriftuurlijke filosofie te aanvaarden die “geestelijk pacifisme” genoemd zou kunnen worden. Steeds vaker komen uitspraken als de volgende uit de mond van belijdende christenen: “Het christelijk geloof heeft geen verdediging”; of: “Conflict heeft geen plaats in het leven van de gelovige”; of: “God zal voor al onze vijanden zorg dragen - de gelovige mag nooit betrokken raken bij enige controversie met hen”. Hoewel zulke uitspraken op velen een zekere aantrekkingskracht kunnen uitoefenen, ver tegenwoordig ze beslist de raad van de goddelozen, niet de raad van God.

God is geen geestelijke pacifist, noch leert Hij Zijn kinderen om dat te zijn. In het Nieuwe Testament spreekt de Heer duidelijk tot de Zijnen: “Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvlugten” (Jakobus 4:7). Judas 3 spoort de gelovige aan “om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is”. We zien dat tot hen die de Heer werkelijk liefhebben gezegd wordt: “haat het kwade”³ (Psalm 97:10). Deze en vele andere Schriftgedeelten leveren afdoende bewijs dat degenen die geestelijk pacifisme voorstaan, in de raad van de goddelozen wandelen.

De ingesteldheid van geestelijk pacifisme bestaat voornamelijk binnen new-evangelical groepen, hoewel een toenemend aantal van degenen die zichzelf als fundamentalisten identificeren, zich in dezelfde onschriftuurlijke richting bewegen. Natuurlijk is de aantrekkingskracht van de filosofie van het spiritueel pacifisme begrijpelijk, al was het maar om het feit dat voortdurende conflicten vermoeiend zijn voor zowel ziel als lichaam. Welke getrouwe gelovige heeft niet verlangd naar verlichting van de strijd tegen de wereld, het vlees en de duivel?

Maar, gelovigen die kiezen voor de goddeloze raad van geestelijk pacifisme, maken het Satan echter alleen maar gemakkelijker om zichzelf en anderen verder te misleiden. Getrouwe onderherders van de kudde kunnen geen geestelijke pacifisten zijn, want zo’n goddeloze politiek laat de schapen over aan de willekeur van de wolven. De geest van geestelijk pacifisme *klinkt* alleen geestelijk. Maar eigenlijk is ze vleeselijk.

God roept Zijn kinderen op om soldaten te zijn, geen pacifisten, en Hij rust hen uit met zowel offensieve als defensieve wapens (Efeziërs 6:10-18). We moeten ernaar streven om goede soldaten van Christus te zijn en de goede strijd van het geloof te strijden als we Zijn goedkeuring wensen te krijgen.

De raad van de goddelozen over trots en hoogmoed

God zegt: “Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed komt vóór de val” (Spreuken 16:18). In Jakobus 4:6 lezen we: “God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade”. De Bijbelonderwezen, geestelijk ingestelde gelovige zal Gods Woord gehoorzamen, dat zegt: “Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt” (1 Petrus 5:6).

In deze tijd echter probeert Satan Gods kinderen te misleiden om de raad van de goddelozen met betrekking tot trots te geloven. De wereld vertelt mensen dat hun fundamentele problemen voortkomen uit een gebrek aan zelfrespect (self-esteem) en uit een lage kijk op hun eigenwaarde. Dit is natuurlijk in directe tegenspraak met het Woord van God.

³ <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/haat-van-christen.pdf>

Oorspronkelijk kwam deze goddeloze raad voornamelijk van psychologen die de wereld hebben overspoeld met een filosofie die gebaseerd is op een nu populaire (maar valse) stelling: “Je kunt niet van anderen houden totdat je leert van jezelf te houden”. Wat een leugenaar is Satan! Wat een goddeloze raad verbreidt hij!

In de afgelopen jaren is deze goddeloze raad met betrekking tot trots echter dubbel bedrieglijk geworden, aangezien ze de grootste promotie en publiciteit ooit krijgt - niet door goddeloze, seculiere psychologen, maar door populaire christelijke leiders die “zelfrespect”, “eigenwaarde”, “zelfbewustheid”, “zelfverzekerdheid”, “alleen positieve” boodschappen en andere goddeloze raad verkondigen en bevorderen die op de humanistische psychologie is gebaseerd. Onder het mom van “christelijke psychologie” is het veel gemakkelijker voor niet-onderscheidende gelovigen om misleid te worden.

De consistente leer van het Woord van God vernietigt de goddeloze raad die wordt gegeven door degenen die zulke ketterse leringen aanhangen. De Bijbel leert ons dat we als gelovigen “God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen” (Filippenzen 3:3b). De geliefde apostel Paulus, een van de grootste herders, leraren, evangelisten en zendelingen in de geschiedenis van de kerk, getuigde: “Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont” (Romeinen 7:18a).

Zondaars die door genade gered zijn, zullen op een dag een verheerlijkt lichaam hebben zoals Jezus Christus! Maar tot die glorieuze dag moeten alle gelovigen hoogmoed als zonde erkennen. We moeten nederig leven en wandelen voor God en resoluut *alle* raad van de goddelozen afwijzen.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm